

## Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief 4 juni 2023



---

### Vrijwilligersdag 13 mei 2023

Eindelijk kón het weer!

Een feestje organiseren voor alle vrijwilligers van onze Maria Magdalena parochie.

De organisatoren hebben er een grandioos feest van gemaakt want we kunnen nu NOG nagenieten van een zeer geslaagd en goed georganiseerd FEEST!

DANK aan de organisatie:

Frank Mol, Theo Mol, Suzanne Mol en Koen Idema.

DANK voor jullie inzet, energie en de vele (vrijwillige) uren die jullie hebben besteed om het ons zó naar de zin te maken op die zonnige dag van 13 mei 2023 in onze mooie MM kerk.

Natuurlijk hebben ze "achter de schermen" ook hulp gekregen van een aantal vrijwilligers die we zeker willen bedanken voor hun inzet en bijdrage: Brenda, Marion, Gerrit, Kevin, Joke, Ina, Martin en Arno. Ook jullie enorm bedankt voor de assistentie.

Het parochieteam en de vele aanwezige parochianen zijn jullie allen zeer erkentelijk!

Cor Bijvoet, Martin van Druten, Ellen Meijer, Annelies Mol en Peggy Alting Siberg.

---

### Verslagen van de Vrijwilligersdag

Wat een feest.

Eindelijk weer ontspanning na corona. Er is veel gebeurd. We moesten ons houden aan regels en voorschriften. Dat is door onze besturen in goede banen geleid.

Dan deze middag. In een woord: super. Er werd veel gevraagd van onze kennis op allerlei gebied. Er was een pub quiz georganiseerd. Wel geschikt voor elke generatie, daar was door de werkgroep over nagedacht.

Er was een terecht winnende groep met veel goede antwoorden.

Dan was er nog een ingelaste actie om drie Paaskaarsen bij opbod te verkopen. Het was hilarisch een amateur-veilingmeester aan het werk te zien, die het voortreffelijk deed. Zelf was ik een van de gelukkigen en met mij nog twee waarvan ik weet dat de kaarsen een goede plek krijgen.

De kaars van 2021 heb ik weten te bemachtigen, omdat het het jaar was waarin Arnold is overleden. De kaars gaat ter nagedachtenis naar Parijs, naar mijn oudste zoon, die de prijs verdubbelt. De opbrengst is voor de voedselbank. Tot slot stond er een uitgebreid buffet klaar, zodat ieder na afloop tevreden en voldaan naar huis ging.

Hulde aan de werkgroep. Voortreffelijk gedaan. De toekomst ziet er hoopvol uit.

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd dit jaar de vrijwilligersmiddag op een zaterdag gehouden waarop wij afsprakenvrij waren. Dus, met een zonnetje en frisse wind, op naar de kerk die door de organisatoren professioneel geprepareerd was om met elkaar een gezellige middag te hebben.

De kerk was al aardig bezet, minstens drie keer zoveel als een gebruikelijke zondagsdienst. We werden ontvangen met koffie en gebak terwijl er vrolijke pianomuziek klonk. Na het welkom- en openingspraatje van Peggy moesten we aan de bak. Onder de inspirerende leiding van Suzanne Mol verdeelden we ons in groepen van ongeveer 10 á 12 personen. Genoeg mensen dus om, met de daardoor alom aanwezige kennis op allerlei gebied, de vragen van de quiz, die met beeld en waar nodig ook geluid, werd geprojecteerd. Al snel werd er binnen de groepen bij elke vraag druk gesmiespeld en/ of bevestigend geknikt. Er waren echter ook vragen en categorieën bij die meer gefronste wenkbrauwen en vraagtekens boven hoofden deden verschijnen.

Na elke categorie werden de antwoorden gegeven, die per groep op een blaadje waren geschreven en door een deskundige jury werden nagekeken en al dan niet werden gehonoreerd.

Regelmatig ging er een groot en enthousiast gejuich op wanneer een antwoord op een vraag die wat onenigheid of een vraagteken had opgeleverd, toch juist bleek te zijn. Bij de pauze tijdens de quiz werd de tussenstand doorgegeven waardoor twee groepen elkaar aardig op de hielen bleken te zitten. De laatste categorie waren muziekfragmenten waarbij je bonuspunten kon verdienen. Nu zijn die niet aan mij (Frans) besteed. Ik kan nog net de Zangeres Zonder Naam herkennen en Michael Jackson, maar dan houdt het wel op. Voor zoiets moet je bij Marjon zijn en laat ik daar nu mee getrouwd zijn. Onze groep (de Twaalf Apostelen) ging er dus met een medaille vandoor.

Toen was het tijd voor het buffet dat door “De Hofjes” werd verzorgd en waar iedereen rijkelijk van kon nemen en genieten. Er was voor een ieder wat wils.

Tenslotte eindigden we met een aantal vragen over de geschiedenis van de kerk. Daarbij kon je d.m.v. gekleurde blaadje aangeven welke van de twee antwoorden die er geprojecteerd werden de juiste was. Dat verliep niet helemaal volgens de regels, maar het was uiteindelijk Marjon die deze middag beloond werd met de "bokaal" van de Alwetende. Kort samengevat: Het was een goed bezette, goed georganiseerde en gezellige middag.



Met grote dank aan de fam. Mol en allen die hen daarbij geassisteerd hebben.

Frans en Marjon Hofstra







---

Een vrijwilligersdag? In onze kerk? Nou, dan staan wij op de camping hoor.

Maar die Flipover stond al weken in de toegangshal en de lijst met namen werd steeds langer.

En ook al heb je voor jezelf een goede reden, de organisatie van zo'n middag is niet eenvoudig en dan kun je toch eigenlijk niet wegblijven. Daarom hebben Gré en ik ons opgegeven. Thuisblijvers hebben altijd pech', zo redeneren wij vaak.

Geen moment spijt van gehad. Wat werd het een leuke middag/avond.

Susanne, Koen, Frank en Theo fêteerden ons op een afwisselend programma. De fietsenrekken waren overvol. Dat klopte wel, een grote opkomst! Bij de entree direct een kop koffie of glas thee met heerlijke petit fours van Joke. En dan de kerk in, waar voor iedereen voldoende stoelen waren geplaatst aan drie rijen met tafels.

Heel gezellig, al die bekende gezichten in een andere omstandigheid in ons heiligdom te zien.

Onderwijl speelde Koen op de vleugel. Snel daarna kwam Peggy met een officiële opening. Met mooie woorden, waarbij ik vooral de boodschap heb onthouden, dat we elkaar in deze parochie nodig hebben, met alle kwaliteiten en de bijzonderheden van iedere onderscheidene vrijwilliger. We zijn complementair aan elkaar en moeten ook goed luisteren naar elkaar. Scherp blijven op de resultaten en open staan voor ieders meningen, ook als die soms wat afwijken van het bestaande.

Mooie en warme woorden van 'onze' voorzitter.

Het hoofdprogramma bestond uit een, soms hilarische, pubquiz. In groepen van 8-12 mochten we deelnemen. De indeling was niet streng, dus iedereen vond een veilig plekje. Zelf zat ik in een geweldig team. Uitermate enthousiast, maar onze kennis bleek onvoldoende om hoog te scoren. We werden 3 na laatste. Maar niet getreurd; de drankjes maakten veel goed; op meerdere uitgiftepunten kon je onbeperkt een glaasje bijvullen.

Aan het begin van de avond kwam een uitgebreid warm en koud buffet (de Hofjes) met voor elk wat wils. Altijd een hele organisatie voor rond de 100 personen, maar de 'verkeersleiding' bracht ons ordentelijk en keurig in een rij.

Een leuke onderbreking werd de veiling van drie (oude) paaskaarsen. Een heuse veilingmeester bracht de prijzen omhoog. Tevreden ging Gré en ik met de paaskaars uit 2022 naar huis en deze heeft inmiddels een mooi plekje in onze woonkamer gekregen.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst en waar we zeker voor volgend jaar al naar uit kijken.

Opnieuw zie je, dat een parochie niet alleen uit stenen, medewerkers, voorgangers en onze bisschop bestaat, maar draait op de talloze vrijwilligers.

Laten we allen onze schouders er onder blijven zetten!

Heel veel dank aan het organisatieteam.

Hartelijke groet, Rob Berkhout

---

## Liturgieplanning

Zondag 11 juni 10.00u

Viering met Caeciliakoor

Voorganger pastor Ria Casalod

Dinsdag 13 juni 16.30u

Viering in Torenerf

Zondag 18 juni 10.00u

Eucharistieviering met koor All Ages

Voorganger Pastoor Nico Kerssens

In deze [link](#) vindt u ook de liturgieplanning voor de komende weken.



---

### Stuur deze email door...

Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer?

Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven ontvangen dan kan dat via de website [www.mariamagdalenawormer.nl](http://www.mariamagdalenawormer.nl)



U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u ingeschreven staat bij de parochie Maria Magdalena te Wormer.



Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier [Afmelden](#)

Maria Magdalena Parochie

Dorpsstraat 351

1531 HJ Wormer

075-6421216

Secretariaat: [secretaris@mariamagdalenawormer.nl](mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl)

---