

P.M.

(Parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer



Pasen 2021

24 maart – 12 mei 2021

Maria Magdalena Kerk - Wormer

Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer

Website: www.mariamagdalenawormer.nl

<p><u>Diensten:</u> Zondag: 10.00 uur</p> <p><u>Pastoraatsgroep Wormer:</u> ☎ 6421216 Zie elders op deze pagina</p> <p><u>Parochieteam</u> Zie elders op deze pagina</p> <p><u>Pastores van de regio Zaanstreek</u> Matthé Bruijns, pastoraal werker petrusvis@planet.nl, ☎ 6281208 Floris Bunschoten, pastoor ☎ 6874385 Nico Kerssens, kapelaan ☎ 06-44206738</p>	<p><u>Voor het regelen van een doop, huwelijk, uitvaart of algemene zaken:</u> ☎ 6421216 Dit telefoonnummer staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de pastoraatsgroep.</p> <p><u>Bij overlijden:</u> Barbara uitvaartvereniging: ☎ 6424836 / ☎ 6424569 B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging: ☎ 0800-0375 Bennis Uitvaart ☎ 7676008</p> <p><u>"het Achterschip":</u> ☎ 6420190</p> <p><u>Beheer Parochiecentrum Het Achterschip:</u> mw. Joke Weenink-Butter ☎ 06-51570735</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAROCHIETEAM

Voorzitter: mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24, ☎ 6425977

Wvd-voorzitter: mw. Ellen Meijer,
Hollander 34, ☎ 6421388

Penningmeester: dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11, ☎ 6423130/
06-14443154

Secretariaat: vacature

Lid: dhr. Martin van Druuten,
Talingstraat 17, ☎ 6423269

Lid: dhr. Sander Korver,
Dorpsstraat 175, ☎ 06-53439489

Lid: mw. Annelies Mol-Rozemeijer,
☎ 6427555

KERKBESTUUR PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK

Voorzitter: dhr. Floris Bunschoten, deken

Vice-voorzitter: dhr. Jeroen Hoekstra, diaken

Penningmeester: dhr. Ton Reijns

Secretaris: dhr. Martin Hijne

via email bereikbaar: kerkbestuur.pvz@gmail.com

PASTORAATSGROEP

Pastor: dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208

Kerkopbouw + gemeenschapsvorming: mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Katechese: dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14, ☎ 06-18948746

Diakonie: mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21, ☎ 6425259

Liturgie: vacature

Bezorging PM: mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan, ☎ 6841874

Kopij PM: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194/dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Misintenties vermelden PM: opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Contactpersoon drukkerij: dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:

Misintenties: INGRekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.

Kerkbijdragen: INGRekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer

Kopij voor de periode 12 mei - 30 juni 2021 uiterlijk **2 mei 2021** (vóór 19.00 uur) versturen naar het e-mailadres van de redactie: redactie.pm.mm@gmail.com

Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194 of dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.

Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.



Om te doordenken...

'Op de derde dag zal Ik verrijzen' (bijv. Mc. 8,31 en 9,31, en elders).

Had Jezus het al niet herhaaldelijk aan Zijn vrienden gezegd? Drie 'lijdensvoorspellingen' had Hij gedaan. En had Hij nadat Hij toornig de handelaars in dieren en geldwisselaars uit de tempel van Zijn Vader had verjaagd niet gesproken over de tempel van Zijn lichaam, die na drie dagen weer opgebouwd zou worden?

Jezus had mensen al van tevoren over het lijden, de dood en opstanding van de Messias verteld. Hij had aangetoond dat de profeten uit het Oude Testament hiernaar vooruitwezen. Maar Jezus' tochtgenoten hebben er eigenlijk maar met een half oor naar geluisterd. Ze waren het alweer vergeten. Bij de Gedaanteverandering op de top van de berg Tabor had Jezus zich wel al een kort ogenblik aan Petrus, Jacobus en Johannes laten zien stralend van de glorie en majesteit die Hij bezat als God de Zoon. Heel indrukwekkend moet dat zijn geweest. Maar was het aan de apostelen wel besteed? Of was het veel eerder langs deze mannen heengegaan?



Bij de belangrijkste gebeurtenis in het leven van hun Meester - Zijn verlossend sterven - blonken de vrienden uiteindelijk uit in afwezigheid. Uitgezonderd de jongste apostel Johannes, de sterke vrouw Maria Magdalena en uiteraard Onze Lieve Vrouw die als Moeder van Smarten bij haar gekruisigde Zoon de pijn mee-opdroeg.

Dan komt de Paasmorgen. Het overvalt de apostelen. Het laatste waar ze mee rekenen wordt werkelijkheid. Toch stapt Jezus niet met verwijten op hen af. Hij had kunnen zeggen: 'Ik had jullie er toch op voorbereid?' of: 'Waar waren jullie nou, hoe konden jullie Mij zo in de steek laten op het allesbeslissende uur?!' In plaats daarvan mogen ze kijken naar de wonden in Zijn lijf. Hij zegt: 'Vrede voor jullie'. En dan blijft het een tijdje stil. Heel stil.

Vervolgens ademt Jezus de Heilige Geest over ze uit en geeft ze de volmacht om namens God zelf zonden te vergeven aan mensen met berouw. 't Is nogal wat. Langzaam maar zeker worden ze wakker.

Met Pasen vieren wij nog steeds dat de dood niet tegen God op kan. Zou het

anders zijn, dan was het leven absurd. Maar zo is het niet! Een oude kerkvader uit de 4^e eeuw schreef dat de stervende Mensenzoon aan het kruis een soort lokaas was. De dood zag zijn kans schoon en stortte zich op Hem maar hij heeft zich in deze prooi verslikt en is eraan bezweken. Dat is een heftige manier om te zeggen dat de Vader Zijn Zoon helemaal heeft losgelaten om ons het Leven te gunnen.

Ik weet dat veel mensen bidden dat de wereld nu ook snel mag opstaan uit de doods-slaap van ongelof, liefdeloosheid en de beklemmende greep van covid met al de eruit voortvloeiende nadelige gevolgen voor de mensen. Steeds meer zichtbaar - zeker voor hulpverleners zoals o.a. pastores - wordt hoe de maatregelen, hoe beschermend en nodig ook, vanuit een ander perspectief gezien juist erg ongezonde effecten hebben op het lichamenlijk en geestelijk welbevinden van veel mensen in alle leeftijden. Wat doen? Ik sluit me graag aan bij het motto bidden en werken voor terugkeer naar Jezus. Dat na de coronacrisis niet een wereld wordt gecreëerd die nóg meer los komt te staan

van Hem. En daarmee elke dag een beetje gekker wordt. Maar dat er juist meer verbondenheid met Christus mag groeien. Alleen vanuit je geloof in jouw beste Vriend, waarlijk verrezen en altijd bij jou, dus niet vanuit een egocentrische maar een christocentrische mentaliteit kunnen we de wereld echt vernieuwen en wederopbouwen. Dan zal echt geluk voor meer mensen ervaarbaar worden, echte vrede, echte bevrijding, echt leven. Pasen voor de hele wereld, te beginnen in ons leven.

Het klinkt paradoxaal maar ware vernieuwing is terugkeer tot Traditie. Je hoeft niets nieuws uit te vinden als je het goede al gevonden hebt. Meer invloed van onze verrezen Heer op ons denken en doen kan gestalte krijgen vanuit de wijze raad: 'Ga op de kruispunten staan, en kijk uit. Vraag naar de oude paden, vraag wat de goede weg is en volg die. En zult ge rust vinden (Jer. 6,16). De boodschap van de Verrijzenis, eeuwenoud, veroudert nooit. Die blijft nieuw.

Zalig Pasen ook namens mijn collega's in het pastoraat,

deken F. Bunschoten



Katholiek Zaanstreek

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena - H. Maria Magdalena - HH. Martelaren van Gorcum -
H. Odulphus - O.L.V. Geboorte - H. Petrus

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com

Van het bestuur

*Hieronder een samenvatting van wat besproken en afgehandeld is
in de bestuursvergadering van 23 februari 2021*

ALGEMENE EN LOKALE ZAKEN

Pastoor Floris meldt dat de Veertigdagen-tijd er anders uitziet dan voorgaande jaren. Het landelijk coronaprotocol van de bisschoppen loopt goed en zorgt voor weinig uitbraken in parochies. In Wormer is besloten om de H. Maria Magdalenakerk tijdelijk te sluiten, een moeilijk maar dapper besluit, via nieuwsbrieven wordt geprobeerd de parochianen toch te bereiken. De parochianen begrijpen het besluit maar vinden het ook moeilijk.

Sinds januari zijn de kerkdiensten van de H. Bonifatiuskerk en H. Maria Magdalenakerk van 't Kalf op elkaar afgestemd, zodat één voorganger op de zondagmorgen in beide parochiekerken kan voorgaan.

VERKOOP MARTELARENKERK

De aspirant-koper is nog steeds in beeld, er zijn weer gesprekken. De makelaar verwacht er binnenkort met de koper uit te komen. Onze advocaat is bezig om het koopcontract te updaten om aan kopers, het bisdom en de parochie voor te leggen. De oplevertermijn is in overleg met de parochieraad op 3 maanden gesteld.

Na de verkoop hoopt de parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum samen te kunnen komen in een ruimte van een nabijgelegen BWZ-gebouw. Voor dit laatste moet toestemming van het bisdom aangevraagd worden, dit wordt in gang gezet.



Logo

Het nieuwe logo is goedgekeurd, de tekst onder het plaatje is qua lettergrootte aanpasbaar. Zie boven aan dit artikel.

NIEUWE WEBSITE

Pastor Hoekstra vraagt de parochies fotomateriaal van hun kerkgebouwen aan te leveren voor de nieuwe gezamenlijke website. De websitebouwer gaat alles na de Coronaperikelen afronden.

UITVAARTTARIEVEN

Binnen onze regio worden verschillende tarieven gehanteerd voor uitvaarten. Het blijkt erg lastig dit goed af te stemmen. Toch willen verschillende bestuursleden naar gelijke tarieven toewerken. In de volgende vergadering komt dit punt terug.

*Namens het bestuur,
Marga Breed*



Hoe verder na Corona?

We zijn nu een jaar bezig met het coronavirus of is het covid19virus met ons bezig? Er is ongelooflijk veel gebeurd. Als kerken zijn we heel hard geraakt in het wezen van ons bestaan. Door niet of maar beperkt samen te kunnen komen wordt één van onze wezenlijke bestaans-elementen aangetast, namelijk om geloven samen te beleven. En het blijkt ook hoe belangrijk de ontmoeting na afloop daarbij is, bij de koffie of op het kerkplein.

Al het groepswork ligt al een jaar stil. Geen rouwgesprekbijskomsten, catechese, verdiepingsavonden, geen samenkomsten van de koren en geen overlegbijskomsten ook over de parochiegrenzen heen. We worden al een jaar lang heel erg op onszelf teruggeworpen. Gelukkig zijn er velen binnen onze parochies die hun individuele taken blijven voortzetten en waar we steeds weer op kunnen rekenen.

Ik heb heel sterk ervaren dat wanneer er iets gevierd mag worden of wanneer er gerouwd moet worden, hoe wezenlijk het is om elkaar dan ook lichamelijk nabij te zijn door een hand, een arm of een intense knuffel.

Alle internetbijskomsten, of telefoongesprekken, zoom – teams of hoe het mag heten, deze vergaderingen kunnen niet de echte ontmoetingen vervangen.

Alle verenigingen en clubjes hebben hier mee te maken of je nu aan bridgen doet, sport of muziek maakt. Een zorg is ook hoe het straks verder gaat wanneer we weer samen kunnen komen. Bevalt de rust van het 'niet meer moeten' straks zo goed dat mensen de draad niet meer zullen gaan oppakken?

Kerkkoren zijn altijd wezenlijke onderdelen geweest van een parochiegemeenschap, vindplaats ook voor vele andere vrijwilligerstaken. Hoeveel petten hebben koorleden vaak op. Er zijn grote zorgen over hoe het met hen verder zal gaan. In dagblad Trouw stond onlangs een groot artikel over kerkkoren waarin de angst werd uitgesproken over de toekomst van velen van hen. Vergrijzing zette het voortbestaan al langer onder druk en dit was de druppel die veel in een stroomversnelling brengt. Nog

steeds is er geen enkel uitzicht wanneer het samenzingen hervat zal kunnen gaan worden.

Ook zijn er vragen over hoe het zal gaan wanneer het kerkbezoek straks weer 'normaal' zal kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 kerkgaande christenen verwacht dat de coronacrisis een negatief effect op hun kerkgang zal hebben. 15 procent verwacht minder naar de kerk te gaan, 4 procent zegt zelfs helemaal geen kerkdienst meer te bezoeken.

Uit onderzoeken van Evangelische Omroep en Nederlands Dagblad bleek dat de belangrijkste reden om minder te gaan is dat de coronacrisis heeft laten zien dat de kerkgang voor hen vooral een gewoonte was (34%). Een ander deel (30%) geeft aan dat het werkelijk naar de kerk gaan wordt vervangen door online kerkdiensten. Vooral bij katholieken blijkt het aandeel kerkgangers dat minder vaak gaat komen hoog. En ook bij de groep die na de coronacrisis helemaal niet meer terug denkt te komen zitten relatief veel katholieken. Leeftijd blijkt daarbij ook een rol te spelen, vooral de uitval in de categorie 18-35 jaar is hoog. 'Gelukje' dat deze groep niet de hoofdmoot vormt in het Zaanse kerkpubliek.

Dit jaar heeft ook veel creativiteit losgemaakt. Jaren is er gesproken over kerk en internet. Over het opzetten van 'kerktv' werd vaak gezegd: mensen gaan het liefst zelf naar de kerk of kijken naar de televisie. Opeens werd vorig jaar de behoefte aan de 'eigen' kerk zichtbaar en is er veel vindingrijkheid ontstaan. Een viering meemaken is niet meer gebonden aan de 'vroeg' zondagmorgentijd, maar verspreid zich over de hele week. Ook is het bij de bureu meevieren een stuk gemakkelijker. Je stapt niet zomaar bij de oecumenische broeders en zusters naar binnen, maar je hoeft er de deur niet meer voor uit. De leeftijden waarop mensen gevaccineerd worden daalt. Er gloort hoop, maar het wordt spannend om te zien hoe het kerk-zijn zich straks weer zal herstellen.

Matthé Bruijns

Een levenshouding, een basisvertrouwen

We zijn onderweg naar Pasen. Het kernfeest van het christelijk geloof.

Vaak lijkt het erop dat wanneer we het over Pasen hebben het dan over één bepaalde dag in het jaar gaat; vastgesteld op de eerste zondag na de volle maan in de lente. Maar Pasen is niet alleen een tijdsbegrip. Het is ook een levenshouding, een basisvertrouwen waaruit we leven: dat er doortocht is, dat er altijd wegtrekken mogelijk is uit de situatie waarin jij je bevindt, die jou vastbindt. Jezus vierde met zijn vrienden Pasen om de bevrijding van zijn volk lang geleden uit de slavernij te gedenken. Hij maakte zelf die uittocht om via het kruis, door de dood de weg naar het leven te vinden. Hij is de eerste bevrijde uit de ketenen van de dood. Christenen hebben die weg ervaren als een route die ook zij steeds weer kunnen gaan: dat alle ellende waarin jij je bevindt niet het laatste is, dat alles wat zwaar valt niet het enige is, dat er in Gods Naam nieuw begin mogelijk is. Pasen hoort daarom niet bij de ene dag lang geleden, hoort niet bij de ene zondag in het jaar, maar iedere dag mag die houding van Pasen ons leven bepalen. De beweging van Jezus Christus is een beweging van hoop, van vergeving, van nieuw begin, steeds weer.

Te midden van de coronacrisis waarin zo veel ons gevangen houdt, waarin zoveel wat we graag zouden doen niet meer kan, waarin mensen lijden onder de beperkingen, ziek worden van het virus en de eenzaamheid, mag Pasen een hoopvol teken zijn. We zijn niet alleen, Jezus Christus trekt met ons mee.

In vele vormen is zijn medelijden in de christengeschiedenis vormgegeven. Vorig jaar bad de paus in de regen op het St. Pietersplein rond een kruisbeeld met een gewonde Christus. Ten tijde van pest epidemieën werd de gekruisigde afgebeeld overdekt met zweren van de pest, in melaatsendorpen afgesneden van de buitenwereld was hij als een melaatse. In een concentratiekamp waar gevangenen moesten toekijken hoe een jongen werd opgehangen schreeuwde iemand: 'daar hangt God'.

Christenen geloven ten diepste dat ze in het lijden niet alleen zijn, dat God met hen medelijdt. Dat God in de gekruisigde Jezus nabij is.



Ieder jaar ontsteken we met Pasen het nieuwe licht: Licht van Christus zingen we uit. Licht dat het duister van de wereld verdrijft. Op die paaskaars staat het kruis afgebeeld: het wordt geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Vijf wierookkorrels verwijzen naar de wonden van Jezus en naar onze gewonde wereld. Maar ook het kruis is niet alleen symbool van dood, maar ook van leven. De A en de Ω staan afgebeeld, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet: Christus is voor ons begin en einde.

En een afbeelding die verwijst naar het Paasmysterie: een lam, de feniks die uit haar as verrijst, de Emmaüsgangers, levensboom, regenboog, brood en vissen, een duif als teken van de Heilige Geest. Zo wordt het ook dit jaar weer Pasen niet alleen op 3 april, maar in ons hele leven.

Matthé Buijns



Jaaroverzicht 2020

CORONA

Het jaar 2020 werd vanaf medio maart sterk beïnvloed door de **Covid19** pandemie. Waren er in het begin nog persoonlijke ontmoetingen mogelijk; in de loop van het jaar werden telkens nieuwe maatregelen van kracht ter voorkoming van besmetting. Recreatief sporten in verenigingsverband was niet meer toegestaan, elkaar bezoeken mocht maar met enkele personen en kerken hielden diensten voor een beperkt aantal kerkgangers of de vieringen konden digitaal worden gevolgd. Zo ging dat ook met de vergaderingen van het bestuur. In december werd onze bestuursvergadering via StarLeaf voor het eerst in de geschiedenis digitaal gehouden. Sommige activiteiten moesten worden gestaakt, zoals bijvoorbeeld het geven van fietslessen in Wormerland aan allochtone vrouwen. Bij het schrijven van dit jaarverslag is zelfs besloten om een avondklok in te stellen.... Waar gaat dit heen??

BESTUUR

De samenstelling van het Bestuur onderging geen verandering. Het bestuur stelt het op prijs dat voormalig bestuurslid Els Heine onze bestuursvergadering bleef bijwonen. Zij was echter vanwege familieomstandigheden genoodzaakt hiermee per 1 december 2020 te stoppen. Zij blijft achter de schermen in Wormerveer actief als betrokken vrijwilligster.

Er zijn zorgen t.a.v. de continuïteit van het bestuur na 1 september 2021, de datum waarop de benoeming van alle huidige bestuursleden ten einde komt. Slechts penningmeester Piet Boon en secretaris Gerard Schavemaker komen in aanmerking voor een herbenoeming. Laatstgenoemde heeft kenbaar gemaakt, dat hij wel herbenoembaar is, doch dat hij vanwege zijn gezondheid geen voorzitter of secretaris kan zijn. De overige vijf bestuursleden hebben dan de 75-jarige leeftijd (bijna) bereikt. Het zoeken naar mogelijke opvolgers wordt door Corona ernstig belemmerd en heeft tot nu toe helaas niets opgeleverd. In een gesprek op het Bisdom met Vicaris Generaal Bart Putter en Caritasmedewerkster Corine van der Loos heeft het bestuur haar zorgen hierover kenbaar gemaakt en gevraagd om mee te denken over een oplossing.

De samenstelling van het bestuur van de IPCI Zaanstreek in 2020 is:

voorzitter - Frans van Rooij, penningmeester - Piet Boon, secretaris - Gerard Schavemaker, lid-administrateur - Ben van Lammeren en overige leden Wim Niekus, Patricia Beenen-Schlatmann en Riet Hooijschuur-Kerssens.

Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook Els Heine-Kruidenberg en Deken Floris Bunschoten, de regiopastoor van de Zaanstreek, aanwezig zijn. In 2020 is het bestuur vijfmaal bijeengekomen en werd er eenmaal digitaal vergaderd.

De vrijwilligersbijeenkomst, waarbij naast alle bestuursleden en de lokale vrijwilligers een afvaardiging van het Kerkbestuur en enkele pastores aanwezig zijn, werd vanwege de Corona afgelast.

BROCHURE

Op 12 januari 2020 werd de laatste viering in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk te Wormerveer gehouden. Het gebouw is verkocht en de resterende (oudere) parochianen zijn ondergebracht bij de Petrusparochie in Krommenie. Door deze gebeurtenis waren onze gegevens in onze brochure niet meer actueel. Deze en nog enkele kleine veranderingen hebben geleid tot een nieuwe brochure.

EXTERNE CONTACTEN

Er worden contacten onderhouden met Inloophuis De Bron, De Sluis in Justitieel Complex Zaanstad, Voedselbank Zaanstreek, Kledingbank Zaanstad, Humanitas Zaanstreek, Stichting Voor Elkaar Zaanstad/Schuldhulpmaatje en Fonds De Hoop. Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft onze hulp gevraagd bij het voortbestaan van Fonds Maatschappelijke en Medische Dienstverlening Zaandam.

HULPVRAGEN

In 2020 hebben diverse cliënten gebruik gemaakt van financiële ondersteuning; in totaal € 6.884,--. Hierbij valt soms te denken aan een kleine donatie van enkele honderden euro's aan goederen. Tevens ondersteunden wij diverse activiteiten binnen de verschillende parochies met een financiële bijdrage voor in totaal € 6.416,--.

De jaarlijkse collecte tijdens het **Diaconaal weekend** leverde in totaal € 2.990,- op voor het Corona Noodfonds. Een groot deel hiervan is al ingezet bij speciale projecten. Een speciale post bij onze inkomsten in 2020 bestond uit een legaat ter grootte van € 2.700,-, nagelaten door een overleden parochiaan, een mevrouw uit Zaandam.

In **Zaanstad** wordt nauw samengewerkt met de diverse **Wijkteams**.

In geval van schuldhulpverlening worden in **Wormerland** contacten onderhouden met Woningstichting **WormerWonen**, de **gemeente Wormerland** (Wethouder, afd. Werk & Inkomen en afdeling Sociale Zaken) en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (**SMD**).

OVERIGE ACTIVITEITEN:

De organisatie van **SAM's Kledingactie** is voor het eerst centraal gecoördineerd in de Zaanstreek.

Het beheer van een **container** bij de Maria Magdalenakerk in Wormer voor **2^e hands kleding** van **Cordaid Mensen in Nood**.

Het afwikkelen van de financiën voor **Kotor Varos** (in Bosnië en Herzegovina).

Het betreft hier het afhandelen van de

geldstroom van inzamelingsactie(s) vanuit de Jozefparochie in Zaandam.

Net als in de afgelopen jaren was in 2020 het rendement van de bank(en) weer bijna nihil. Het belegd vermogen bij het R.K. Beheerfonds van het Bisdom Haarlem-Amsterdam leverde in 2020 een ongereali-seerde koerswinst (4%) op, ondanks de crisis. In 2019 was dat een koerswinst van 10%. Dit komt echter niet tot uiting in de baten en lasten, omdat een koersstijging een positief effect heeft op ons eigen vermogen.

Ik eindig het jaaroverzicht met een goed gevoel. De IPCI Zaanstreek met haar bestuur en met haar lokale vrijwilligers heeft zich weer nuttig en dienstbaar in Zaanstad en Wormerland getoond. Wel laat ik hier nogmaals de zorg doorklinken over de continuïteit van ons bestuur in 2021.

Het jaar 2020 was vanwege de Coronapandemie een bijzonder jaar.

Ik spreek de wens uit dat de wereld in 2021 weer 'normaal' mag worden.

Op onze website www.ipci-zaanstreek.nl kunt u een uitgebreide versie van dit jaaroverzicht lezen.

Gerard Schavemaker, secretaris



ZAANS GOSPELKOOR

Oproep

Ik ben Kay Hasselbaink. Ik ben bij Fluxus, centrum voor de kunsten, actief om het culturele aanbod te vergroten en inclusiever en diverser te maken. Het doel is dat iedereen in de Zaanstreek zich kan vinden in ons aanbod.

Ik heb het op mij genomen om een Zaans Gospelkoor te beginnen. Dit koor zal onder leiding komen te staan van Abigail Martina. Zij is een gerenommeerd zangeres, afgestudeerd aan het conservatorium en zangcoach bij onder andere het ZO! Gospel Choir.

Momenteel zijn we aan het inventariseren, zodat we goed kunnen beginnen wanneer de Corona maatregelen dit weer toestaan. Het koor zal bestaan uit leden van verschillende gemeenschappen en leden die niet bij een gemeenschap zijn aangesloten. Het koor zal dus ook functioneren als verbinder tussen de verschillende gemeenschappen. Het repertoire zal voornamelijk hedendaagse gospelmuziek zijn. Dit repertoire

kunnen uw koorleden weer meenemen naar de eigen gemeenschap en mogelijk ook binnen uw diensten ten gehore kunnen brengen. Ook zullen er optredens zijn van het gehele koor.

Voor nu zou ik graag willen weten of er animo is voor een Zaans Gospelkoor bij de verschillende kerkgemeenschappen in de Zaanstreek. Ik zou van u graag willen weten of u weet, of er achter kunt komen of er interesse is voor dit koor binnen uw gemeenschap.

De contributie zal afhankelijk van het animo waarschijnlijk rond de € 20,00 per maand per persoon komen te liggen.

Ik hoor graag van u! Als u vragen, of suggesties heeft, hoor ik die ook graag. Ik ben altijd te bereiken via email, of telefoon.

KHasselbaink@Fluxus.nl
Westzijde 168, 1506 EK Zaandam
+31 6 41 72 20 52 www.fluxus.nl

De verschijning aan Maria Magdalena

Maria Magdalena (van Magdala betekent dat) liep 's morgens naar het graf. Ze hilde. Ze bukte zich en keek in de grot waar ze haar vriend Jezus hadden neergelegd.

Ze zag twee engelen in witte kleren zitten, één aan het hoofd, en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had.

Ze zeiden: Vrouw! Waarom huilt u? Zij zei: omdat zij mijn Heer gedood hebben. En ik weet niet, waar zijn lichaam nu is neergelegd.

Ze draaide zich bedroefd om en zag Jezus staan, maar zij herkende hem niet.

Jezus zei: Vrouw, waarom huilt u? Wie

zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei:

Meneer, als u zijn lichaam weggehaald hebt, zeg het, zeg me dan waar u hem gelegd hebt,

Toen zei Jezus: Maria! Zij herkende hem en zei: Rabboeni (dat betekent Meester)!

Jezus zei: ga naar mijn leerlingen.

Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde dat zij Jezus gezien had.

De plaatjes van het verhaal staan niet in de goede volgorde. Schrijf de nummers 1, 2, 3 en 4 onder het goede plaatje zodat het verhaal van de ontmoeting van Jezus en Maria Magdalena weer klopt!



VIERINGEN IN REGIO ZAA NSTREEK NOORD

	H.H. Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan	St. Petrus Krommenie	H. M. Magdalena Wormer	H. Jozef Zaandam
Za 27-03		Eucharistie G. Noom		
Zo 28-03 Palmzondag	Eucharistie G. Noom K. Schuurmans	Woord-Communie M. Bruijns	Eucharistie N. Kerssens	Woord-Communie J. Hoekstra
Witte Donderdag 01-04	18.00 uur Eucharistie N. Kerssens	19.00 uur Eucharistie G. Noom	19.00 uur Woord-Communie M. Bruijns	18.00u Eucharistie F. Bunschoten
Goede Vrijdag 02-04 Kruisweg	??? uur DOP	15.00 uur kruisweg M. Bruijns 19.00 uur M. Bruijns G. Noom	15.00 uur kruisweg DOP 19.00 uur DOP	19.00u Kruiswegviering W. Waardijk
Paaswake 03-04	19.00 uur Eucharistie F. Bunschoten K. Schuurmans	19/21 uur Eucharistie G. Noom M. Bruijns	Digitaal	Digitaal
Pasen 04-04	Eucharistie G. Noom	Woord-Communie M. Bruijns	Woord-Communie R. Casalod	Woord-Communie W. Waardijk
Za 10-04		Woord-Communie M. Bruijns		
Zo 11-04 Beloken Pasen	Woord-Communie K. Schuurmans	Woord-Communie T. Molenaar	Woord-Communie M. Bruijns	Woord-Communie DOP
Za 17-04		Eucharistie G. Noom		
Zo 18-04 3e Pasen	Woord-Communie M. Bruijns	Woord-Communie S. Baars	DOP	Woord-Communie J. Hoekstra
Za 24-04		Woord-Communie M. Bruijns		
Zo 25-04 4e Pasen	Woord-Communie K. Schuurmans	Woord-Communie M. Bruijns	Eucharistie N. Kerssens	Woord-Communie R. Casalod
Za 01-05		Eucharistie G. Noom		
Zo 02-05 5e Pasen	Woord-Communie M. Bruijns	Eucharistie G. Noom	DOP	Woord-Communie W. Waardijk
Za 08-05		Woord-Communie Bruijns		
Zo 09-05 6e Pasen	Woord-Communie T. Molenaar	Woord-Communie S. Baars	Oecumene	Woord-Communie M. Bruijns
Donderdag 13-05 Hemelvaart	Woord-Communie S. Baars	Woord-Communie M. Bruijns	DOP	
Za 15-05		Eucharistie G. Noom		
Zo 16-05 7e Pasen	Eucharistie G. Noom	Woord-Communie M. Bruijns	Woord-Communie R. Casalod	Woord-Communie J. Hoekstra

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen.



Nieuws

Lieve parochianen,

Hoe gaat het met u, met jullie en met ons allemaal? Ik hoop van harte dat we het nog volhouden met z'n allen, want we zijn helaas nog niet uit deze situatie. We wandelen, fietsen, klussen en werken wat af in huis en tuin. Als het maar in beperkte kring is en met zo min mogelijk bewegingen, dan is het prima. Maar... het duurt wél lang en je moet zorgen dat je positieve geesteshouding in goede staat blijft om er niet aan onderdoor te gaan. Een belletje hier en een kaartje daar of een toevallige ontmoeting op straat, dát zijn nu de krenten in de pap. Door de nog steeds geldende maatregelen is het voor gezinnen soms lastig om samen te leven in één huis en voor onze alleenstaanden is het soms heel saai om zo weinig aanloop te hebben. Je moet zeker creatief zijn om telkens weer het plezier te vinden in deze tijd waarbij het omzien naar elkaar op de voorgrond moet blijven staan. Daaraan hebben wij als parochie in het afgelopen coronajaar regelmatig gehoor proberen te geven en onze laatste 2 acties zijn geweldig: de Palmpasenstok voor onze jongsten en de Vastenactie "soep voor een klamboe". Hopelijk heeft u hieraan meegedaan.

We zitten nu al een jaar in deze pandemie en het heeft onze parochie niet onberoerd gelaten. De grote uitbraak in Tornerf heeft veel slachtoffers gemaakt en daarvandaan hebben er ook besmettingen plaatsgevonden met de nodige angsten rondom de gezondheid en de goede afloop voor degenen die corona kregen. Was corona eerst een verhaal vanuit de media, nu kennen we mensen uit ons eigen dorp, parochie en directe omgeving die er mee te maken hebben gehad. Uit onze parochie administratie blijkt dat er vanaf maart 2020 tot heden 42 parochianen zijn overleden (niet allen aan corona) en de helft ervan is via de MM kerk uitgevaren. Onvoorstelbaar dat we zoveel mensen niet meer zullen terugzien in onze kerk of in ons dorp! Wat een groot verdriet ook bij de nabestaanden die hun afscheid en rouwverwerking in kleine kring moesten houden. Er zijn heel wat handen gevouwen, kaarsjes gebrand en gebeden opgezegd om ons

medeleven te tonen maar het intense verdriet van de achterblijvers om diegene waar afscheid van genomen moest worden, is onbeschrijflijk. Gelukkig zijn er ook "overlevers" die de ziekte mild hebben doorstaan of zo sterk bleken te zijn dat ze nu weer thuis op krachten mogen komen. Dat we onze kerk in deze intense periode gesloten hadden, is misschien een gelukkige samenloop van omstandigheden geweest want je moet er toch niet aan denken dat de uitbraak zich in onze parochie had voortgezet. We kunnen en willen absoluut niemand missen en alle voorzorgsmaatregelen zullen daar hopelijk toe bijdragen. Inmiddels is de kerk weer open en houden we ons strikt aan alle maatregelen en protocollen die we met elkaar hebben afgesproken. Nog maar even volhouden met z'n allen!

En nu staat Pasen voor de deur... Wat hadden we gehoopt dat we met meer mensen meer vieringen in de Goede Week mochten bezoeken waardoor we als vanouds samen op weg kunnen gaan naar het belangrijkste Christelijke feest wat Pasen is: Jezus maakt door zijn dood een nieuwe verbinding met God mogelijk. We mogen door Pasen opnieuw beginnen door gelovend en zoekend met God weer een toekomst te vinden, een opening, een nieuw perspectief in je leven. En dat het niet altijd gemakkelijk is, zeker als je daadwerkelijk geconfronteerd bent geweest met ziekte, overlijden en rouw, dan heb je niet alleen Gods steun nodig maar vooral de steun en de liefde van je naasten, je familie, je medeparochianen die jou nabij zijn in je verdriet. Ik hoop en bid van harte dat we zo willen zijn voor elkaar en dat we op die manier meer kunnen betekenen voor de ander.

Een Zalig Pasen namens Ellen, Annelies, Cor en Martin van ons parochieteam en een heel gezegende Goede Week toegewenst op weg naar een Paasfeest, zó anders dan andere jaren, maar misschien wordt het daardoor meer ervaren als waardevol en hopelijk ook intenser beleefd.

*Peggy Alting Siberg,
voorzitter parochieteam
MM parochie Wormer*

Vieringen

PALMZONDAG

De Goede Week begint met Palmzondag. We gedenken dat Jezus als 'een koning' Jeruzalem werd binnengehaald, waarbij de mensen hem toe juichten waar hij langskwam. In deze viering zullen de palmtakjes worden gewijd die de parochianen mee naar huis nemen.

WITTE DONDERDAG

We herdenken hierbij het laatste avondmaal van Jezus. Na die maaltijd in de bovenzaal gaan ze bidden in een tuin. In die tuin wordt Jezus gevangengenomen. De viering van Witte Donderdag, die feestelijk begint, eindigt in het leeg maken van het altaar. In stilte wordt alles van het altaar afgedragen. Alle kleur, kaarsen en bloemen wordt verwijderd. De kerkgangers verlaten in stilte de kerk.

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag komen we weer in stilte de kerk binnenlopen. We komen om 15.00 u samen om met elkaar de kruisweg te herdenken. Aan de hand van de staties, die het lijden van Jezus uitdrukken, wordt Zijn verhaal verteld en verbonden met het lijden in onze tijd. (Kruiswegstaties ook digitaal te vinden op de website van de kerk.) In de viering van 19.00 u staat het lijden en de dood van Jezus centraal. Er worden bloemen gelegd bij het kruis of een lichtje aangestoken. En weer verlaten de kerkgangers in stilte de kerk.

STILLE ZATERDAG

Stille zaterdag - alleen online via onze website te volgen. Zaterdag is het stil in de kerk, Stille Zaterdag. Jezus ligt in het graf. In de online Paaswake vertellen we de reis van het donker naar het licht. Oude verhalen worden herdacht: het scheppingsverhaal en de uittocht van het joodse volk uit Egypte. We luisteren naar de verhalen en de Paasliederen over de verrijzenis van Jezus: de dood heeft niet het laatste woord.

PASEN

Op Paaszondag wordt nog eens het verhaal van de opstanding van Jezus verteld, waar vrouwen in de vroege morgen het lege graf van Jezus vonden. Er wordt gezongen en gejubeld: Halleluja. Hij is waarlijk opgestaan!

Zoals het er nu naar uitziet mogen we de vieringen van de Goede Week met maximaal 30 personen vieren. U kunt zich via de site aanmelden om deze vieringen bij te wonen. Helaas is het deze week niet mogelijk om u telefonisch aan te melden.

Aanmelden vanaf

Witte Donderdag 19.00 uur	zondag 28 mrt
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruiswegstaties	maandag 29 mrt
Goede Vrijdag 19.00 uur Avondviering	maandag 29 mrt
Paaswake online vanaf 20.00uur	
Paaszondag 10.00 uur	woensdag 31 mrt én telefonisch via 06-51570735 tus- sen 14.00-15.00 u

Online worden er twee video's aangeboden:

De kruisweg is op Goede Vrijdag online te zien, waarbij gebruik gemaakt wordt van de staties die in onze kerk hangen. Op Paaszaterdag wordt de viering van de Paaswake online gezet.

Wij wensen u een Goede Week toe en Zalig Pasen.

*Namens het Parochieteam
Ellen Meijer*



Onderhoud kerk

Voor de tweede keer werd er een complete lockdown ingesteld voor onze kerk. De Engelse variant noopte daartoe.

Inmiddels zijn we zes weken verder en is de kerk weer geopend, echter niet voor werkzaamheden. De wop is in deze weken doorgegaan op halve kracht, de helft van de mensen zat noodgedwongen thuis. Soms werd er een klein klusje gedaan als dat mogelijk was. Zo zijn de buitenramen bij het priesterkoor even snel gereinigd omdat de steiger weggehaald werd. Deze steiger was een bijkomend voordeel voor ons. Door werkzaamheden aan de Angelus toren was

er rommel op de kerkzolder gekomen wat ook opgeruimd is. Geen gemakkelijke klus, want het is een kruipdoor-sluipdoor route om onder dat torentje te komen. De buitenploeg gaat rustig zijn gangetje rondom de kerk en begraafplaats. Alles ziet er weer netjes uit. Het schilderwerk bij de ingang aan de binnenkant is bijna klaar, door de glansverf is dit allemaal gemakkelijker schoon te houden.

Hopelijk kunnen wij weer snel aan het werk als voltallige woensdagochtend ploeg.

*Namens de Wop,
J. Braan*

RAAD VAN KERKEN WORMERLAND

Oecumenische viering gepland op 9 mei a.s.

Op 9 mei a.s. staat er opnieuw een oecumenische viering ingepland.

In principe zal deze viering worden gehouden in de Wijngaard. Wij weten echter nog niet of deze doorgang kan vinden. Dat laten we afhangen van de ontwikkelingen in Nederland op coronagebied.

Mocht de oecumenische viering niet

doorgaan, dan zal er een reguliere zondag viering in de Maria Magdalenakerk plaatsvinden, waar u zich digitaal voor kunt aanmelden. Hierover wordt u t.z.t. ingelicht via de nieuwsbrief.

Wij houden u op de hoogte!

*Namens de Raad van Kerken Wormerland,
Ellen Meijer*

CROWDFUNDING ACHTERSCHIP

Voornemen spoedige start

Nu de bereidheid voor een inzamelingsactie is toegenomen, heeft het Parochieteam aan het kerkbestuur en bisdom instemming gevraagd voor fondswerving t.b.v. het realiseren van een ventilatievoorziening in Het Achterschip. De Crowdfunding zal in de vorm van giften en/of schenkingen zijn en niet als lening. Intussen worden al voorbereidingen getroffen om de actie te starten. Voor het verkrijgen van het doelbedrag/financiële middelen en het op tijd slagen van de actie vragen wij u, behalve een financiële bijdrage, ook om ideeën aan te dragen voor andere vormen van een succesvolle sponsoring. Via de Nieuwsbrief en PM houden wij u op de hoogte.

Het doel kort samengevat:

Het Achterschip, ingebouwd in de H. MMkerk wordt zoals bekend voor vele parochiële activiteiten gebruikt doch voldoet op het punt van ventilatie niet aan het bouwbesluit. Wegens corona is het dan ook nu zeker gesloten voor verblijf/activiteiten. Om na de pandemie weer met de vele werkgroepen te kunnen starten is een aangepaste ventilatievoorziening noodzakelijk en urgent. Gezien de zeer beperkte financiële middelen wordt een crowdfunding gestart opdat, wellicht nog vóór het komende seizoen, de aanpassing gerealiseerd is en het Achterschip weer voor activiteiten gebruikt kan gaan worden.

*Namens het Parochieteam
Martin van Druten*



Jaarrekening 2020

Een bizar jaar ligt achter ons, maar financieel gezien mogen we niet mopperen.

De jaarrekening 2020 is afgerond en laat zowaar een positief saldo zien van bijna € 60.000,--.

Dit resultaat is echter tot stand gekomen omdat het Bisdom ons € 105.958,-- heeft geschonken als gevolg van de verkoop van de Onze Lieve Vrouw kerk in Zaandam. Feitelijk dus een verlies van ca. € 45.000,--. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de reserveringen voor groot onderhoud (voor de kerk is dit € 31.000,-- en de pastorie € 4.500,--); dit is een jaarlijkse verplichting van het Bisdom, zijnde 0,5% van de verzekerde waarde. Deze reserveringen hebben er wel toe geleid dat we de reparatie aan

ons dak konden betalen en waren deze kosten begroot op ongeveer € 50.000,-- is het uiteindelijk door tal van tegenvallers een bedrag van € 112.000,-- geworden.

Wij zijn onze parochianen erg dankbaar voor de kerkbijdragen, want deze waren ca. € 6.500,-- hoger dan voorgaande jaren. Helaas werd deze meeropbrengst weer tenietgedaan door de lagere opbrengst van de collecten.

Tot zover even wat informatie over de jaarrekening 2020.

*Namens het Parochieteam
Cor Bijvoet*



AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

Vermelden juiste naam goede doel

Beste parochianen,

De belastingdienst heeft een aardige slogan '**Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker**'.

Bij de aangifte van uw inkomsten over 2020 dient de belastingbetaler bij zijn/haar giften aan een ANBI instelling de juiste naam van het goede doel op te geven. Met een trefwoord kunt u dat helaas niet gemakkelijk vinden.

Heeft u een gift gedaan in 2020 aan onze Maria Magdalenaparochie en/of aan de Caritas (IPCI Zaanstreek)? Dan geven wij hieronder aan wat u in de zoekbalk kunt

vermelden.

Voor de Maria Magdalenaparochie is dat: 3764758 Parochie H. Maria Magdalena.

Voor de IPCI Zaanstreek (Caritas) is dat: 824111989 PCI Interparochiële Caritas.

Wij hopen, dat wij uw Belastingaangifte hierbij wat leuker hebben gemaakt. Succes met uw aangifte!

*Cor Bijvoet,
penningmeester Maria Magdalenaparochie
Gerard Schavemaker,
secretaris IPCI Zaanstreek (Caritas)*

OVERWEGING 7 MAART 2021

Wat bezielt je?

Er zijn gebeurtenissen die een orkaan kunnen veroorzaken, waardoor dingen veranderen. En dat is dus geen storm in een glas water.

De tijd waar we ons nu in bevinden is geen storm in een glas water.

Ze geeft ons te denken wat we moeten doen met alles wat ons wordt voorgeschreven. Houden we ons eraan of gaan we

gewoon onze gang? Erg moeilijk. Je geweten dat als een opzichter naast je staat, dat je op je vingers tikt als je er niet aan houdt.

Wat zou u doen als er dingen gebeuren die u tegen de borst stuiten?

Uit uw dak gaan? Je verzetten? Met als gevolg dat je te horen krijgt: Wat bezielt je?

Als Jezus bij de tempel komt ziet hij dat het huis van zijn vader niet met respect wordt betreden en gebruikt.

Zijn reactie is, voor de drie evangelisten, reden deze gebeurtenis van de tempelreiniging in hun evangeliën te vermelden.

Vandaag hoorden we het verhaal van Johannes. Als een storm gaat Jezus te keer op het tempelplein om alle handel weg te vagen. Het huis van zijn Vader wordt ontheiligd door geldhandel. Het hoort een plaats van gebed en het woord van de Heer te zijn.

En wat doen wij met ons huis, de wereld, de natuur, de mensen?

Zijn wij ook niet te veel bezig met onszelf en met wat we allemaal kunnen hebben en doen? Waar bevinden wij ons nu? Gaan we zo verder? Of proberen we de deskundigen te bewegen goed te onderzoeken hoe het anders moet?

In maart 2020 overkwam ons de coronabesmetting die als een orkaan over heel de wereld trok zonder weerga.

We hielden ons in het begin allemaal aan de voorschriften, maar nu we een jaar later zijn, begint het morren onder het volk.

Dat hoorden we ook in de eerste lezing. Mozes komt met de 10 geboden de berg af. En geeft ze aan het volk zodat ze kunnen leven naar die leefregels.

Ze volgen de regels eerst goed op. Maar na verloop van tijd vinden sommigen de wetten onzin. Vooral als de omstandigheden moeilijk worden. Ik mag toch leven zoals ik dat wil, zeggen ze. En ze gaan een andere weg. Daardoor ontstaan er spanningen en een deel van het volk begint te morren.

Wat is er nu ook gaande?

Er zijn mensen die de maatregelen onzin vinden. De meeste mensen houden zich aan de voorschriften omdat ze weten hoe erg de gevolgen kunnen zijn.

Voor beide ideeën is iets te zeggen. Je zal maar ondernemer zijn en alles in rook zien opgaan. Je zal maar een dierbare hebben die geleden heeft onder de corona, of zelfs iemand hebben verloren.

Maar we horen al tijden dat we naar het einde van de tunnel onderweg zijn. Het einde is in zicht.

Ja, zeggen de mensen die het water aan de lippen staat. Het einde van de tunnel is nabij, precies. Ze schreeuwen het uit, doe wat, doe wat. Geef ons wat ruimte. Anders gaan we eraan.

Ja zeggen de mensen die moeite hebben met de littekens van het virus. Ik weet hoe erg ze is en geen pardon beleid heeft. Ik begrijp beide standpunten.

Maar we staan in een spagaat. In tweestrijd. Welke weg is de juiste? Ook bij de tempelreiniging van Jezus staat men in tweestrijd. De handelaars zijn woedend, wat bezielt Jezus, maar de gelovigen storen zich aan de ontheiliging van hun tempel. Net als Jezus. Zij vragen zich verontwaardigd af wat de mensen bezielt om zo de heilige plek te gebruiken.

En nu is voor mensen om ons heen het punt bereikt dat het zo niet verder kan. Zowel voor de ene als de andere mening.

Hoe dan ook, er zijn mensen die eronder lijden, overlijden of hun werk te niet zien gaan, brodeloos worden. Dan gaan we kapot.

Het vaccin zal de hoop brengen naar een vrijer bestaan, maar geen zorgeloos bestaan. Schade zal er zijn en er zal decennia over verteld worden. We moeten voorzichtig gaan werken aan een bestaan met corona.

Een bestaan van bezieling, veiligheid en gezond verstand.

Het doet me dan ook aan Pasen denken. Een klein licht komt binnen. En in korte tijd vult de ruimte zich met licht zo helder en warm. Er is hoop. Maar we moeten ervoor openstaan. Het willen zien.

Tegenwoordig kunnen we alles opzoeken op internet. En we kunnen iedereen spreken over heel de wereld via zoom. Maar dit virus de baas worden, wordt nog een hele kluit. En dat kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we elkaar nodig.

Jezus zegt: Ik breek de tempel van de zekerheid af, maar ik zal haar weer in drie dagen doen herrijzen".

Ik zal jullie laten zien dat mijn bezieling niet uitgewist kan worden en jullie hoop en moed zal geven voor een strijd om een nieuw leven op te bouwen. Jezus gaf zijn leven voor ons.

Die hoop en moed moeten ons sterk en vindig maken om aan oplossingen te werken om de wereld meer leefbaar te maken. Maar niet zorgeloos.

Daarom vragen we: Geef ons Jouw licht, Jouw bezieling, om te weten "Wat bezielt ons, wat bezielt mij?".

Paul Kramer



PM rooster seizoen 2021/2022

(48e - 49 jaargang)

	Copydatum	Looptijd
Nr. 3	2 mei	12 mei - 30 juni
Nr. 4	20 juni	30 juni - 1 sept
Nr. 5	22 aug	1 sept - ?

Contact Pastoraatsgroep

Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, of dat er iemand een hele tijd niet aanwezig is geweest in uw werkgroep binnen de kerk, wilt u het ons dan laten weten? Zit u zelf ergens mee bijv. over de vieringen, liturgische vragen, persoonlijke zaken en wilt u daar met iemand over praten. Dan kunt u ons altijd bellen om een afspraak te maken voor een gesprek: ☎075-6421216

De Pastoraatsgroep



Klaverjassen

Dit jaar is echt een verloren jaar voor ons klaverjassers in het Achterschip. Hopelijk kunnen we in september weer gezellig bij elkaar zijn en wordt het een mooie zomer. Houdt vol!

Hartelijke groeten van Gre en Guus

Bedankt!

In een bloemenzee van veelal gele bloemen kwam ik vanuit het Maastrichtse ziekenhuis weer thuis. Overweldigd door emoties bij het zien van 33 kaarten op de eettafel.

Door de Covid heb ik een drie-weekse diepe reis gemaakt.

Mede door de vele gebedsintenties, liefdevolle gedachten, het licht van de kaarsen, het Rose licht (brug naar het nieuwe tijdperk) en de Heilige Geest, heeft mijn Lichaam en Geest zoveel ondersteuning ontvangen dat het voor mijn ziekteproces een kanteling deed veroorzaken die buitenproportioneel was!

Graag wil ik u bedanken, vanuit mijn hart, voor al deze steunbetuigingen die ik heb mogen ontvangen.

*Met vriendelijke groet,
George Kristians*

Een woord van dank

Een woord van dank voor de prachtige uitvaartdienst van mijn man Joop Teel. De wijze waarop Pastor Matthé Bruijns de uitvaart heeft begeleid was voor mij en mijn familie heel waardevol.

Onze dank gaat ook uit naar Corrie Schavemaker voor het maken van het mooie kerkdienstboekje en bijbehorende muziek. Ook gaat onze dank uit naar de warme, respectvolle begeleiding van het Uitvaartcentrum van de familie Bennis.

Tot slot heel veel dank voor alle mooie en ontroerende kaarten die ik en mijn familie mochten ontvangen!

Tiny Teel-Pronk

**JOOP TEEL**

Donderdag 4 februari is Joop Teel overleden op zijn leeftijd van 81 jaar. Joop werd geboren in Wormer waar hij opgroeide met zijn zus en broer. Op zijn scooter ging hij naar Alkmaar om te dansen. Daar ontmoette hij Tiny Pronk. Hij zei direct dat hij verliefd op haar was en het werd het begin van een levenslange verbintenis. Joop werd van Nederlands Hervormd Rooms-katholiek, zo ging dat in die dagen.

Joop was metselaar en bouwde zijn eigen huis aan het einde van de Tuinstraat. Hij was daar erg trots op. Een project dat heel anders had kunnen aflopen, want hij viel tijdens de bouw onfortuinlijk van het dak. Maar zijn 'beschermengel' was bij hem. Zij trouwden elkaar in het voorjaar van 1966 en kregen een dochter en een zoon. De kinderen vertelden over een zorgeloze jeugd in een fijn gezin met een lieve vader die altijd voor je klaar stond en van alles voor je deed.

Joop heeft hard gewerkt en ging later als ovenmetselaar bij de Hoogovens aan de slag. Op zijn 59^e ging hij met pensioen. Het waren ook de jaren dat de vier kleinkinderen werden geboren waar hij veel samen mee heeft gedaan en van heeft genoten. Joop was handig en heeft vele klussen en klusjes in zijn leven gedaan. Er zijn vakanties gemaakt met mooie herinneringen, er was muziek waar hij van hield in het Wormer Mannenkoor, hij was vrijwilliger in het Agathepark in Krommenie bij de voliëre. En hij was geïnteresseerd in geestelijk leven. In de laatste fase van zijn leven maakte hartfalen het bestaan moeilijker en moest hij steeds weer wat loslaten. Daarbij ondersteund door de liefdevolle zorgen van zijn Tiny.

Uiteindelijk is hij in vrede en overgave thuis overleden. Daar was hij in de dagen voor de begrafenis ook opgebaard.

In de Maria Magdalenakerk is er afscheid genomen op gelovige wijze en daarna hebben we in een besneeuwd landschap op een vorstdag onder heldere hemel zijn lichaam begraven.

Matthé Bruijns, pastor

**JOHAN HALEWIJN**

Johan is op 6 februari overleden. Hij was een tevreden mens, met een lach en een kop koffie en wat lekkers, hij wilde wel 100 worden. Dat hij uiteindelijk 82 jaar is geworden is ook al bijzonder. Het was een moeilijke stap naar Torenerf, maar hij heeft het er 15 jaar naar zijn zin gehad. Het was goed zo.

Het gedicht op de kaart:

*Zijn wereld was wat kleiner
Met weinig woorden toch heel intens
Zijn wereld was wat anders
De wereld van een heel lief mens
Het laatste beetje is nu op
Veel was er te verduren
Het kaarsje is nu opgebrand
Gedoofd zijn alle vuren*

Veel heeft hij doorstaan. Een ongeluk op jonge leeftijd met een ernstig hoofdletsel dat hij ternauwernood overleefde. Hij heeft zijn werk als graficus nog vele jaren gedaan, totdat zijn scheefstaande vingers het werk onmogelijk maakte waardoor hij werd afgekeurd.

Niets doen was geen optie. Het vakbondswerk, opkomen voor onrecht, het opnemen voor je medemens hield hem bezig.

Voor de kerk was hij actief. Hij heeft jarenlang de diaprojector bediend. Vanaf het eerste uur was hij betrokken bij de redactie van ons parochieblad de P.M. Dat waren gezellige bijeenkomsten. Johan zorgde ervoor dat alles netjes op zijn plaats kwam d.m.v. van een glasplaat met een lamp eronder om het klaar te stomen voor de drukker. Door de vernieuwing, het werken met de computer, moest hij zijn werk uit handen geven, loslaten. Dat was erg moeilijk. Door alles wat hem is overkomen, het verlies van zijn zoon Sander en later zijn vrouw Marijke, heeft zijn geloof hem geholpen.

Hij is verschillende keren mee geweest met de Lourdesreisorganisatie waar hij hele goede vriendschappen aan heeft overgehouden. Als gezin zijn ze elkaar altijd blijven ondersteunen.

Het afscheid was mooi. Er werden herinneringen gedeeld met de mensen die hem liefhadden, die hem begeleiden naar het kerkhof, waar nog gebeden en gezegend is. Lieve Johan rust in vrede, bedankt voor al je goede werken.

Gre Floore

**GERRIE EVERS-KROON**

Gerrie Evers overleed op 13 februari (87 jaar) in Torenerf, op een koude winterdag. Als Gerrie Kroon, is zij geboren en getogen in Wormer. In onze kerk is ze gedoopt.

Haar hele jeugd woonde ze in de Mariastraat. Als kind ging ze hier naar school en hier had ze haar vriendinnen. Later gingen die uit in Purmerend; daar was een geweldige dansgelegenheid en daar kwam ze een jongeman tegen uit Purmerland. De vonk sprong over... Maar verkering, dat kon niet, dat mocht niet in die tijd! Jan was niet katholiek! Maar de liefde kroop toch waar ze niet gaan kon. Als door een magneet aangetrokken kwamen ze elkaar steeds weer tegen. Het moest kennelijk zo zijn, dus ging Jan 'in de leer' om katholiek te worden. Als dat geen echte liefde is!

Na hun verkeringstijd kochten Jan en zij een stuk grond aan de Dorpsstraat waar het huis werd gebouwd waarin ze sinds hun huwelijk bijna hun hele leven hebben gewoond, met wijds uitzicht over het land naar het Zwet.

Daar staan nog steeds de twee bomen die wit berijpt staan afgebeeld op de rouwkaart.

Twee bomen dicht bij elkaar
hun wortels houden elkaar vast,
samen nog meer houvast in de grond.
Hun takken met elkaar verstrengeld,
hecht tegen wind en storm,
samen sterk, samen mooi.

Die bomen verbeelden hun relatie, waaruit 1 zoon werd geboren: Marcel, die op zijn beurt met Saskia zorgde voor 3 kleinzonen, waar Jan en Gerrie jarenlang elke maandag gingen oppassen. Met Marcel en zijn gezin gingen ze ook jaarlijks een week naar een Waddeneiland. Prachtige herinneringen!

Later, toen de gezondheid van Jan hen daartoe noopte zijn Jan en Gerrie verhuisd naar een appartement bij Torenerf, waar Gerrie de laatste jaren werd opgenomen op de ziekenafdeling. Elke middag ging Jan daar met haar samen eten tot de dood hen scheidde.

Op de dag van haar uitvaart was de winter omgeslagen in een hemelse lente. In die zonneschijn leeft zij voort in de herinnering van Jan en van al degenen die van haar hielden.

Pastor Jos van Steen

**PIET KONING**

Op zaterdag 13 februari was de crematieplechtigheid van Petrus Antonius Joseph, van Piet Koning. Piet werd op 30 januari 1946 in Wormer geboren. Op jonge leeftijd ging hij bij bakkerij Kaskes werken. Later was hij de eigenaar van een snackbar.

Piet was een levensgenieter, hij zorgde er altijd voor dat er genoeg en lekker eten was.

25 jaar geleden werd er bij hem kanker geconstateerd, een leven met allerlei behandelingen volgde. Ondanks alles bleef hij positief en levenslustig, hoewel het niet altijd gemakkelijk was. Toen hij niet meer thuis kon wonen, verbleef hij eerst in Saenden. Hier bezocht hij regelmatig de kapel. Later werd hij overgebracht naar Torenerf in zijn vertrouwde Wormer.

Op 7 februari, een week na zijn 75^e verjaardag is hij overleden. Moge hij rusten in vrede.

Kapelaan Nico Kerssens

**EELKE VAN DER PAL**

"Ik heb een goed leven gehad", deze woorden staan boven aan de rouwkaart van Elias Johannes Maria - Eelke - van de Pal. Eelke, of zoals hij ook wel werd genoemd: Eleke, werd op 3 oktober 1938 in Amsterdam geboren.

Het gezin Van Der Pal verhuisde na de oorlogsjaren naar de Engewormer en ging in de buurt van de Bartelsluis wonen. Hier heeft Eelke bijna de rest van zijn verdere leven gewoond en had hij een gelukkige tijd.

Eelke hield van wandelen, liep enkele keren de vierdaagse van Nijmegen. Hij was een familieman, die genoot van het samenzijn en gezelligheid om zich heen. De laatste periode van zijn leven woonde hij in Torenerf. Met zijn boers en zussen bleef hij altijd goed contact houden. Wekelijks bezocht hij zijn zus Truus en ontmoette daar andere familieleden.

Op 17 februari is de man die een goed leven heeft gehad, op 82-jarige leeftijd overleden. Op 24 februari was de crematieplechtigheid in Zaandam. Moge hij rusten in vrede.

Kapelaan Nico Kerssens

**IMMETJE DE VRIES**

“Een tevreden mens”

Na een kort ziekbed hebben we afscheid moeten nemen van Immie de Vries. In de leeftijd van 87 jaar is ze in alle rust overleden. Immie is samen met haar zus op 19 september 1933 geboren als 7de of 8ste kind in een gezin van 12 kinderen.

Na het overlijden van hun vader vlak na de oorlog, kwam hun moeder er alleen voor te staan. En zoals dat vaak gebeurde in grote gezinnen zorgde de oudsten voor de jongsten.

Immie heeft altijd een bijzondere plek gehad in de familie. Ze is altijd thuis blijven wonen. Samen met haar moeder verhuisde ze vanuit de Eendrachtstraat naar de Faunaflat. Oma en Immie waren altijd samen. Ze was gek op haar neefjes en nichtjes en later ook de kinderen daarvan.

Na het overlijden van haar moeder namen de zussen de zorg voor haar over en verhuisde ze naar de Kokerstraat vlak bij Torenerf.

Toen het moment kwam dat ze meer toezicht nodig had, is er besloten om in Torenerf te gaan wonen. Daar heeft ze geen moment spijt van gehad. Ze deed volop aan alles mee. Met sjoelen had ze haar eigen systeem met drie muntjes, zo kon ze alles in de gaten houden.

Ook genoot ze van elk uitje en was vroeg tijdig aanwezig voor de kerkdienst in Torenerf, ze had een groot geloof in God.

Vele beren heeft ze gebreid. Alle nichtjes en neefjes hebben wel een beer gekregen, die haar zus Tiny in elkaar zette.

In Coronatijd werd ze getroffen door een herseninfarct, op 9 februari 2021 is er een einde aan haar leven gekomen.

Een leven dat ze zo heeft mogen leven, dankzij de goede zorgen van haar zussen. Ze mocht echt zijn wie ze was. “Een tevreden mens.”

Dat ze mag rusten in Eeuwigheid.

17 februari hebben we in het crematorium een afscheidsdienst voor haar gehouden. Ook Torenerf heeft afscheid genomen van hun bewoonster. 25 jaar lang heeft Immie van hun zorg gebruik mogen maken.

Ellie Hoek-Nooij

**BERTUS PIET**

Op 26 februari kregen we bericht dat Bertus Piet aan corona is overleden in het ziekenhuis van Venlo waar hij naar was overgebracht.

Zijn vrouw Els en dochter en kleinzoon waren bij hem en via de telefoon heeft hij afscheid genomen van zijn zoon in Singapore.

Bertus is geboren en getogen in Wormer op 6 augustus 1943 in het gezin Piet, dat naast de burgemeester woonde.

Na zijn huwelijk met Els ging hij een stukje verder wonen, de laatste jaren woonden ze aan het Wezenland.

Na het pensioen van Els hebben ze samen mooie fietstochten gemaakt en volop mogen genieten van hun kleinzoon.

Helaas is er na 77 jaar een einde aan zijn leven gekomen en zijn familie heeft in het crematorium afscheid van hem genomen.

We wensen zijn gezin sterkte met dit gemis.

Ellie Hoek-Nooij



**BRUUN BERKHOUT**

Woensdagnacht 10 maart 2021, toen de nacht moest plaatsmaken voor de nieuwe dag, overleed Bruun Berkhout op zijn kamer in Torenerf. Bruun mocht 87 jaar worden. Een zeer geliefd mens in zijn familie en in de gemeenschap van Wormer, wiens leven niet altijd over rozen ging, maar waar geen onvertogen woord over zijn lippen kwam. Bruun werd geboren als oudste van de 7 van het gezin van Jaap en Agie Berkhout aan de Dorpsstraat in Assendelft. Op 12-jarige leeftijd moest hij vanwege Tbc, 2 jaar verblijven in een sanatorium. Toen zijn longen weer gezond waren, werd hij hulp bij de melkboer. Hij ontdekte dat hij veel plezier had in het direct contact met mensen. Al dansend in het rk verenigingsgebouw ontmoette hij zijn grote liefde Agie Mijnen. Zij trouwden elkaar in de St. Odulphuskerk op 14 februari 1956. Samen runden zij voor 10 jaar een melkzaak aan de Keizersgracht in Amsterdam. Voor een grotere woning verhuisden zij naar Wormer. 31 Jaar lang woonden zij met veel plezier aan de Roerdompstraat. 65 Jaar genoten zij van intens huwelijksgeluk. Rob, Sylvia en Alwin werden geboren en zij zorgden voor 4 kleinkinderen en 6 (bijna 7) achterkleinkinderen. In de uitvaartdienst spraken de kinderen over hun gelukkige jeugd dankzij hun ouders die er alles voor over hadden om hun kinderen een goede toekomst te schenken. In alle verhalen sprak de liefde en de trots op hun vader en opa als familiemens. Door veel avondstudie werkte Bruun zich op als boekhouder bij de NMB, de latere ING. In 1975 trad Bruun in dienst van de bank in Amsterdam en heeft daar 25 jaar gewerkt. Om gezondheidsredenen moest Bruun op 57-jarige leeftijd met vervroegd pensioen. Helaas door een voortschrijdende polyneuropathie, verminderde zijn krachten in zijn lijf. Er werd besloten om te verhuizen naar de gelijkvloerse woning aan de Faunastraat. Bruun werd tot het laatst omringd en gedragen door alle liefde en zorg van Agie en de kinderen. Steeds meer afhankelijk geworden, was het leven een zware dobber voor hem. Toch bleef Bruun optimistisch en was en bleef hij een vriendelijke man die met humor, moed en doorzettingsvermogen, het leven nam zoals het kwam. Behalve op die moeilijke dag 27 mei, toen zijn verzorging te zwaar werd thuis en hij zijn huis moest

inruilen voor een kamer in verzorgingshuis Torenerf. Een heel moeilijk moment voor hem en Agie en de kinderen. Op zondagmorgen kwam hij graag samen met Agie naar de kerk en koesterde zich in aandacht van de mensen om hem heen. Zijn laatste goeie dag was de Startviering op 13 september 2020. Toen het leven té zwaar werd om te leven, kwam zijn overlijden als een bevrijding voor Bruun. Met veel geloof, respect en verhalen vol liefde, hebben wij in de uitvaart zijn leven in Gods Hand gelegd. Bruun mag nu echt Thuiskomen, voor altijd gedragen in Zijn Licht. Rust in Vrede Bruun.

Pastor Ria Casalod-Brakenhoff

**ANDRÉ VREDEVELD**

Op 15 maart 2021 is André Vredevelt op 91-jarige leeftijd overleden. In het crematorium is afscheid van hem genomen.

**COR MEIJER**

Op 17 maart 2021 is Cor Meijer overleden. We herinneren ons Cor als een sterke man, maar helaas was hij wel al jaren erg kwetsbaar.

We wensen zijn vrouw Gré veel sterkte.

In de volgende PM zullen wij nog een In Memoriam opnemen.

Elly Hoek - Nooij



Maart

Zondag 28 maart 10.00 uur Orgelspel Piet Palmzondag Eucharistieviering Voorganger: Kapelaan N. Kerssens Deurcollecte	Pastor Jaap Jonker Nico Witteveen Overleden fam. Witteveen - Schavemaker Ria Meijer-Zuidinga Margaretha Leliveld Piet Heijne en overleden familieleden Piet Sombroek Toon Vermeulen Cees Vermeulen Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ben Schipper
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April

Donderdag 1 april 19.00 uur pianospel Serge Witte Donderdag viering Voorganger: Pastor M. Bruijns	
Vrijdag 2 april Goede Vrijdagvieringen 15.00 uur Kruisweg: Ellie Hoek 19.00 uur Voorganger: Frans Hofstra	
Zaterdag 3 april 20.00 uur Paaswake / Online	Pastor Jaap Jonker Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Henk Mak, Tiny Mak-de Vries Kees Bentvelzen Piet Sombroek Dick van Dijk Wim Binken Weldoeners van de kerk
Zondag 4 april 10.00 uur Orgelspel Piet Pasen Eucharistieviering Voorganger: pastor R. Casalod Deurcollecte	Jan Plas en Josefine Plas Cas van 't Hoff Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ben Schipper Ouders Willems, ouders Wasch Gerhard Holtman Barend Blom Harry Hanou Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra Overleden ouders Fritz-Brandjes Piet Koning, Annie Koning-Fritz
Zondag 11 april 10.00 uur Pianospel Serge 2de zondag van Pasen Woord- en Communieviering Voorganger: pastor M. Bruijns	Jaardienst Toon Vermeulen Cees Vermeulen Jaap en Carla de Vos

Zondag 18 april 10.00 uur Pianospel Serge 3de zondag van Pasen Viering onder leiding van een parochiaan Voorganger: Ineke Hendriks	Jaardienst Bert de Leeuw Herman Meijer Ouders Meijer-Wamelink Ouders de Leeuw-van Baarsen Ouders van Schagen-Hofland, Nicolientje Noby Warbout-Willems
Zondag 25 april 10.00 uur Orgelspel Piet 4de zondag van Pasen Eucharistieviering Voorganger: Kapelaan N. Kerssens	Margaretha Leliveld Piet Heijne en overleden familieleden Eelke van der Pal

Mei

Zondag 2 mei 10.00 uur Orgelspel Piet 5de zondag van Pasen Viering onder leiding van een parochiaan Voorganger: Kiki Kint	Herman Meijer Bert de Leeuw Cas v.t Hoff Gerhard Holtman Ouders Willems, ouders Martens Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra
Zondag 9 mei 10.00 uur Oecumenische viering in de Wijngaard ----- Zondag 9 mei 10.00 uur 6de zondag van Pasen Maria Magdalena kerk indien de oecumenische viering niet doorgaat.	Het is nog onzeker of deze Oec. viering door kan gaan i.v.m. corona. <u>Lees ook op pagina 11.</u> ----- Jan Plas en Josefine Plas Ouders Boerlage-Piet Jan en Gre Konijn-Boerlage Ben Schipper Jaap en Carla de Vos
Donderdag 13 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag Viering onder leiding van een parochiaan Voorganger: Ben Commandeur	Jan Carel Nijdam Noby Warbout-Willems
Zondag 16 mei 10.00 uur orgelspel Serge 7de zondag van Pasen Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod	Cees van Diepen Barend Blom Margaretha Leliveld Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas Steun voor het gezin
Helaas nog steeds geen diensten in Torenerf	

Collectemandje

Steun de Maria Magdalena met uw bijdragen NL68INGB000.19.75.365.t.n.v. RK kerkbestuur.

Intenties

Heeft u nog geen intenties doorgegeven? Bel me 6423046 of doe een briefje in mijn brievenbus.

Ellie Hoek-Nooij

Datum	Kosters	Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
Zo 28 mrt Palmpasen	P. van Diepen 642 1282	Frans Hofstra	
1 april Witte Dond	K. Bank 06-52408011		
Kruisweg 2 april	P. van Diepen 642 1282		
2 april Goede Vrijdag	G. Konijn 642 6212		
3 april Paas Zaterdag	online		
Zo 4 april Pasen	C van Vliet 642 5539	Liesbeth Patist	
11 april	K. Bank 06-52408011	Ton van Overbeek	
18 april	G. Konijn 642 6212	Monique van Zanten	
25 april	P. van Diepen 642 1282	Ellie Hoek	
2 mei	C van Vliet 642 5539	Kirsten Vredevoort	
9 mei	geen	Oecumenische viering (Onder voorbehoud)	
13 mei Hemelvaart	K. Bank 06-52408011		
16 mei		Willy Klijn	

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234)

Lezers en lezeressen: Bij verhindering graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuiderwijk, ham.de.metter@quicknet.com

Kerkwerk(st)ers

Groep A: Do. 8 april 13.30 uur

Corrie Schavemaker
Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef

Groep B: Do. 20 mei 13.30 uur

Frans Dijkstra
Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jaap Braan
Dea Schoenmaker
Ton Oudejans





WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

Online Nieuwsbrief:

Femke Rijs en Willy Klijn

✉: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

Project-jeugdkoor: Vacant

Info: M.M. parochie, ☎ 6421216

✉: secretaris@mariamagdalenawormer.nl

Koor All Ages:

✉: allages@live.nl

St. Caeciliakoор:

Mw. Marian Duijn-de Boer,
Dorpsstraat 310, ☎ 6421581

✉: j.m.duijn@quicknet.nl

Maria Magdalenakoор:

mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
Oosteinde 61, ☎ 6421324

Kosters:

dhr. Paul Kramer, ☎ 6427234

Lezers:

mw. Ria de Metter-Zuijderwijk,

✉: ham.de.metter@quicknet.com

Koffieschenkers:

mw. Trees Walta, ☎ 6421616

Weekendautorijders:

mw. Florensia Kramer, ☎ 6427234

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,

☎ 06-13393436,

✉: kirsten.vredevoort@gmail.com

Woorddienstgroep:

dhr. Ben Commandeur,

Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Werkgroep gezinsviering:

Femke Rijs, ☎ 075-6408305

✉: f.rijs@quicknet.nl

Stichting Evenementen Wormer:

Secr. mw. Geerie Butter-Voorn

Ventjagersplein 17, ☎ 6423919

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Onderhoudsgroep

(woensdagmorgen):

dhr. Jaap Braan ☎ 6425049

Stuurgroep Vorming en toerusting:

mw. Liesbeth Patist-Dupon

Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Caritas IPCI Zaanstreek:

dhr. Gerard Schavemaker, secretaris

Kollergang 2, ☎ 6424836

✉: secretaris@ipci-zaanstreek.nl

Caritas Maria Magdalena Wormer:

mw. Patricia Beenen-Schlatmann

Oosteinde 59, ☎ 6423458

✉: patriciabeenen@zonnet.nl

KBO Seniorenbelang Wormerland:

mw. Trees Walta

Beerstraat 8, ☎ 6421616

Zonnebloem:

dhr. Piet Jongh

Wollegrasstraat 27, ☎ 6425276

Kookgroep 't Klepeltje:

mw. Leny Wagenaar

Mariastraat 26, ☎ 6703469

Barbara uitvaartvereniging:

Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma

Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569

✉: info@uitvaartbarbarawormer.nl

VAN DIJK

TRUST & KNOWLEDGE

Uw vertrouwde opticien in Wormer

FOODMASTER

CAFETERIA MARKTZICHT

Krommenieërweg 44

1521 HK Wormerveer

Tel. 075 6408904

7 dagen van de week open tot 22.00 uur!



GARAGEBEDRIJF FRANK MOL

- Reparatie, onderhoud, schadeherstel
- APK van alle merken
- Verkoop Renault



De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51

Van Pol tot Perk



Tineke de Lange
Dorpsstraat 264
1531 HV Wormer
075 - 642 6699
06 - 13901864
info@vanpoltotperk.nl
www.vanpoltotperk.nl

Tuinontwerp & klein tuinonderhoud



dorpsstraat 42
15 31HM Wormer
telefoon: 075-6421671

NICO PIET
DAMES - EN
HERENKAPPER

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

CONIJN METAALBEWERKING

- MACHINEBOUW
- CONSTRUCTIEBOUW
- VERSPANENDE BEWERKINGEN
- LEIDING- EN INSTALLATIEWERK
- REPARATIE EN ONDERHOUD
- ENGINEERING



Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
tel. 075 - 628 08 91
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl

Floris BOUWCENTER

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen

Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl

Bouwcenter weet hoe ,t werkt

Bennis Uitvaart

“Voor een waardig afscheid” - www.bennisuitvaart.nl

Dorpsstraat 18 - 1531 HM Wormer - Telefoon: 075-7676008

Plaats hier uw advertentie!

Internet correspondenten voor u

Geen stressvolle momenten meer.

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, internet formulieren invullen, veranderen van zorgverzekering, bestellen van hulp- en verbandmiddelen en bankzaken.

Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl



CEES WOOD

GRAFSTEENHOUSERIJ

Industrieterrein Molletjesveer II
Loodsweg 9
1525 RH Wormerveer
Tel.:(075) 640 34 74

- Leveren, plaatsen en onderhoud van grafmonumenten.
- Aanbrengen van vervolginscripties
- Vrijblijvend en deskundig advies



ABN
Algemene Nederlandse Bond
van Natuursteenbedrijven

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES

SINDS 1838



BAKKERIJ KASKES ANNO 1838

DORPSTRAAAT 94- WORMER
TEL. 075 - 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS STUKADOORS EN GEVELISOLATIE B.V.

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988

Hier kan uw advertentie staan!!!

Lagedijk 122A
1544 BK Zaandijk

Postbus 130
1530 AC Wormer



T. 075-621 21 31
F. 075-628 90 40

E. info@somass.nl

www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS

Specialisten in restauraties en replica's

HESSELS

DECORATIE

meesterschilder ~ interieurdesign ~ belettering

Malerstraat 10
1531 NW Wormer
075 - 642 8872

info@hesselsdecoratie.nl
www.hesselsdecoratie.nl



Plaats hier uw advertentie!

St. Barbara Wormer Uitvaartvereniging



Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:
Corrie Schavemaker 075 642 4836 of Ingrid de Haas 075 642 4569

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen met Associatie
Uitvaartverzorging 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075 767 6008

email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Bankrekening: NL12 Rabo 0374 9520 78