

## Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief Jan. 2021



### Voorlopige sluiting kerk

Beste parochianen,

Allereerst willen we u een verdrietig maar in onze ogen juist besluit medelen:

Afgelopen zondag 17 januari, heeft voorlopig de laatste zondagse viering in onze kerk plaatsgevonden. Vanwege het hoge aantal besmettingen en de risicovolle varianten heeft het Parochieteam afgelopen donderdagavond - met pijn in het hart - besloten om onze Maria Magdalenakerk vooralsnog tot en met 6 maart gesloten te houden voor zondagse vieringen. Met dit besluit geven wij gehoor aan het dringende advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven en de contacten te beperken. Uiteraard kunnen er wel uitvaarten vanuit de kerk plaatsvinden met maximaal 30 aanwezigen. Het kerkbestuur is op de hoogte gesteld van dit besluit.

Dit besluit is niet gemakkelijk voor ons geweest en we hebben er lang en goed over nagedacht. Uiteraard gunnen wij iedereen de mogelijkheid om zijn of haar geloof tijdens een viering te belijden. Veel mensen halen daar troost uit in deze moeilijke tijden en dit gegeven heeft ons besluit dan ook des te moeilijker gemaakt. Andere kerken (ook in onze omgeving) gaan misschien (nog) niet hiertoe over, maar wij als Parochieteam willen onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Niet de gemakkelijkste weg, maar in onze ogen wel de verstandigste.

Wij hebben in het afgelopen jaar een aantal onlinevieringen voor u gemaakt en we hebben gemerkt dat deze veel waardering hebben gekregen. Echter, gezien de laatste berichten over uitbraken van het virus na het maken van onlinevieringen in het land, waar zelfs doden te betreuren vielen, is het niet waarschijnlijk dat wij onlinevieringen zullen gaan maken.

Hoe graag hadden wij u een ander bericht willen brengen! Maar helaas zien we dat het gewoon niet goed gaat met het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen en ook het aantal mensen waar we afscheid van moeten nemen loopt nog steeds op. Uiteraard zullen wij constant de vinger aan de pols houden en kijken of versoepelingen gerechtvaardigd zijn, maar voorlopig moeten we het hiermee doen.

Wij hopen van ganser harte dat u begrip heeft voor ons standpunt en vooral dat u ermee om kunt gaan. Dat brengt mij meteen op het volgende:

### **Blijf omzien naar elkaar!**

Hoewel dit jaarthema alweer van even geleden is, is het zaak deze boodschap nu meer dan ook levend te houden. We mogen minder naar buiten en elkaar ontmoeten en dat is voor velen onder ons erg moeilijk. Dagen duren lang als je niemand ziet of spreekt en de donkere winter maakt het nog veel moeilijker.

Hoe fijn is het dan als je merkt dat er iemand om je geeft: een telefoontje, een kaartje of een ander berichtje, misschien een bloemetje: het is vaak maar een kleine moeite maar het kan net even dat zetje zijn waardoor iemand zich minder alleen voelt, dat iemand weer een beetje licht laat zien. Wij als parochianen van de Maria Magdalenakerk staan er om bekend dat wij er voor elkaar zijn als het er op aankomt. Laten we hier alstublieft mee doorgaan: met elkaar, voor elkaar, al is het dan op enige afstand.

### **Kersttijd en oud en nieuw 2020: een kleine terugblik**

Iedereen heeft het wel gemerkt: afgelopen jaar waren de huizen en tuinen veel sneller versierd met lichtjes dan normaal, de stal en de kerstboom stonden eerder in de woonkamers en er werd alles aan gedaan om de wereld wat lichter en mooier te maken. Hoewel we kerstmis en oud en nieuw niet hebben kunnen vieren zoals we gewend waren, met bomvolle kerst(nacht)vieringen en een fijne nieuwjaarsreceptie, hebben we niet stil gezeten. Zo was daar eerst de mooie kerstkaart met vredeswens en een klein cadeautje als bijlage bij de PM. De OKM-groep die normaal de gezellige kerstmiddag voor alleenstaande ouderen verzorgt, had geld ingezameld en leuke attenties gekocht voor hun doelgroep. Kookgroep 't Klepeltje bracht lekkere dingen rond zodat onze ouderen niet vergeten werden. Voor de kinderen en hun ouders was er een leuke onlineviering met Ko Schuurmans en de kinderen en leerkrachten van basisschool Wormer Wieken. Een aantal mensen van All Ages heeft met pastor Ria Casalod een mooie kerstnachtviering verzorgd die online kon worden bekeken. Op eerste kerstdag en oudjaarsavond (of eigenlijk was het nog middag) waren er vieringen in de kerk. Het mag dan misschien allemaal wat minder groot geweest zijn dan normaal, heel veel mensen hebben hun uiterste best gedaan om u toch te laten genieten van datgene dat kerst voor ons betekent: het vieren van de geboorte van Jezus, die naar ons toegekomen is om ons de Vrede te brengen. Wij hopen dat u deze Vrede in uw hart heeft mogen ervaren. Heel graag willen wij iedereen die meegeholpen heeft om dit alles mogelijk te maken van harte bedanken voor hun inzet en

enthousiasme. Als Parochieteam hopen wij van harte: dat ons Verlangen naar betere tijden in onze harten mag uitgroeien tot de Hoop op een mooiere toekomst.

Veel lieve groeten aan u allen!

Het Parochieteam.

---

## Onlinevieringen

Zoals u gelezen hebt zullen wij voorlopig afzien van onlinevieringen. Het is wel mogelijk om onlinevieringen van onze buurparochies te volgen, hieronder een aantal suggesties:

Eucharistie te volgen vanuit de H. Odulphus in Assendelft:

[https://www.youtube.com/channel/UCvd\\_BPI2poDANw6ggDploKg/videos?reload=9](https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDploKg/videos?reload=9)

Vieringen te volgen van de St. Petrus Parochie in Krommenie:

[https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d\\_J98DH1wZbg4w](https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w)

Vieringen te volgen van de Mattheuskerk in Zaandam:

<https://www.mattheuskerk.nl/foto-video/>

Als u Youtube via uw televisie kunt ontvangen, dan kunt u met de bovengenoemde links de vieringen op uw televisie volgen.

Uiteraard kunt u op televisie ook de landelijke eucharistieviering zien.

---

## OKM

Lieve Parochianen en donateurs!

Iedereen die op wat voor manier een steentje bij heeft gedragen aan onze

actie.... Heel erg bedankt! We hebben uiteindelijk 60 mooie kerstpakketten kunnen maken die bij onze trouwe ouderen zijn bezorgd die dit jaar niet op onze gezellige middag kunnen komen op 2de kerstdag.

We kregen heel veel lieve en emotionele reacties vanuit de ouderen en dat komt mede door jullie, onze donateurs.

We hopen het volgend jaar weer volgens oud recept te kunnen organiseren

Bekijkt u alstublieft voor een impressie van het pakket en voor een overzicht van alle donateurs het filmpje op de volgende pagina

<http://www.mariamagdalenawormer.nl/okm-organisatie-kerst-middag/>

Hele lieve groeten en kerstknuffels van de Ouderen Kerst Middag Organisatie,  
Anne, Birgit, Koen, Fleur, Susanne, Kevin & Brenda

---

### Woorden van dank..

Zaterdagmiddag 19 december stonden er 2 leuke jongedames aan mijn deur met een kerstpakket! Deze leuke actie had de kerstwerkgroep bedacht als alternatief voor de kerstmiddag. Ontroerd was ik dat er zoveel moeite voor mij was gedaan! Heel erg bedankt.

Mevrouw J. Butter-Tol

Aan de vrijwilligers van:

- de OKM-groep die mij hebben verrast voor de Kerstdagen met hun geweldig pakket en het Ouderen Kerstmagazine wat ik van A tot Z heb gelezen. Fantastisch hoor.
- Kookgroep 't Klepeltje. Zij hebben hun gasten het afgelopen jaar diverse malen verrast, omdat zij niet aan tafel konden schuiven in het

Achterschip. Voor de Kerstdagen werd ook wij door deze vrijwilligers niet vergeten. Hartelijk dank dames en heer voor jullie inzet.

- de KBO. Omdat voor de leden de maandelijkse middagen niet door konden gaan bracht het bestuur ook 'n leuke attentie.

Ik wens een ieder een gezond en corona-vrij 2021 toe. Ik hoop van harte dat het vaccin het virus de kop indrukt en hoop dat wij elkaar eens dit jaar kunnen ontmoeten. Ik heb mij niet vergeten gevoeld met zoveel lieve betrokken mensen om mij heen.

Corry Blom

---



### WOP ploeg

In dit afgelopen jaar zijn er weer veel klussen gedaan door de WOP ploeg, zowel binnen als buiten de kerk. De grootste klussen zijn toch wel het reinigen van de voorzetramen en het schilderen van de boeidelen rondom de kerk geweest. Daarnaast zijn er vele kleine klusjes geweest, teveel om op te noemen, maar die wel gedaan moesten worden voor een goed functionerende kerk. Dit is niet altijd zichtbaar. De werkzaamheden rondom de kerk zijn beter zichtbaar zoals het netjes houden van de begraafplaats en de looppaden evenals het parkeerterrein en het voorplein.

Op de woensdagochtend zijn er ook nog 'stille' krachten bezig zoals de mensen van de administratie, de mensen in de drukkerij voor de boekjes van de zondagsdienst en de mensen die de collectegelden beheren. En dan de dames die de koffie en thee verzorgen, ook belangrijk. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen. Zoals u heeft kunnen zien stond de kerststal dit jaar een beetje vroeg maar dit had te maken met video opnames. Al met al hebben wij aardig wat werk verricht ondanks de Corona perikelen die ons toch wel beperkten in de werkzaamheden. Dank voor de inzet van iedereen.

J.Braan.



In de PM stond een bouwplaat van een kerststal. Diverse kinderen zijn aan de slag gegaan. Zie hier het resultaat van 1 van de kerststalletjes.

---

### Liturgieplanning

Op dit moment zijn er geen vieringen ingepland.



**verlangen & hoop**

---

**Stuur deze email door...**

Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer? Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven ontvangen dan kan dat via de website [www.mariamagdalenawormer.nl](http://www.mariamagdalenawormer.nl)

---



U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u ingeschreven staat bij de parochie Maria Magdalena te Wormer.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier [Afmelden](#)

Maria Magdalena Parochie  
Dorpsstraat 351  
1531 HJ Wormer  
075-6421216  
Secretariaat: [secretaris@mariamagdalenawormer.nl](mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl)

---