

P.M.

(parochiële mededelingen)

**Maria Magdalena Parochie
Wormer**



20 mei – 8 juli 2020

Maria Magdalena Kerk - Wormer

Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer

Website: www.mariamagdalenawormer.nl

<p><u>Diensten:</u> Zondag: 10.00 uur</p> <p><u>Pastoraatsgroep Wormer:</u> ☎ 6421216 Zie elders op deze pagina</p> <p><u>Parochieteam</u> Zie elders op deze pagina</p> <p><u>Pastores van de regio Zaanstreek</u> Matthé Bruijns, pastoraal werker petrusvis@planet.nl, ☎ 6281208 Floris Bunschoten, pastoor ☎ 6874385 André Goedhart, pastoor ☎ 6164807 Nico Kerssens, kapelaan ☎ 06-44206738</p>	<p><u>Voor het regelen van een doop, huwelijk, uitvaart of algemene zaken:</u> ☎ 6421216 Dit telefoonnummer staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de pastoraatsgroep.</p> <p><u>Bij overlijden:</u> Barbara uitvaartvereniging: ☎ 6424836 / ☎ 6424569 B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging: ☎ 0800-0375 Bennis Uitvaart ☎ 7676008</p> <p><u>"het Achterschip":</u> ☎ 6420190</p> <p><u>Beheer Parochiecentrum Het Achterschip:</u> mw. Joke Weenink-Butter ☎ 06-51570735</p>
--	--

PAROCHIETEAM

Voorzitter: mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24, ☎ 6425977

Wvd-voorzitter: mw. Ellen Meijer,
Hollander 34, ☎ 6421388

Penningmeester: dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11, ☎ 6423130 /
06-14443154

Secretariaat: vacature

Lid: dhr. Martin van Druuten,
Talingstraat 17, ☎ 6423269

Lid: dhr. Sander Korver,
Dorpsstraat 175, ☎ 06-53439489

Lid: mw. Annelies Mol-Rozemeijer,
☎ 6427555

Lid: Ineke Hendriks ☎ 6425703

KERKBESTUUR PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK

Voorzitter: dhr. pastoor Floris Bunschoten

Vice-voorzitter: dhr. Jeroen Hoekstra, diaken

Penningmeester: dhr. Ton Reijns

Secretaris: dhr. Martin Hijne

via email bereikbaar: kerkbestuur.pvz@gmail.com

PASTORAATSGROEP

Pastor: dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208

Kerkopbouw + gemeenschapsvorming: mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Katechese: dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14, ☎ 6423557

Diakonie: mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21, ☎ 6425259

Liturgie: mw. Ineke Hendriks Kemphaanstraat 26, ☎ 6425703

Bezorging PM: mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan, ☎ 6841874

Kopij PM: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194/dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Misintenties vermelden PM: opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Contactpersoon drukkerij: dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:

Misintenties: ING rekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.

Kerkbijdragen: ING rekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer

Kopij voor de periode 8 juli – 2 september 2020 uiterlijk **28 juni 2020** (vóór 19.00 uur) versturen naar het e-mail adres van de redactie: redactie.pm.mm@gmail.com

Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194 of
dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.

Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.



Corona

We zijn in een bijzondere tijd terecht gekomen. Binnen enkele weken werden onzekerheid en sociale onthouding onderdeel van ons dagelijks leven, door een onzichtbaar virus. Begin maart was het nog een beetje onwennig, en ook wel leuk, om elkaar de vrede te wensen door geen hand meer te geven. Maar in korte tijd werd zichtbaar dat er iets heel ernstigs over ons was gekomen dat ook niet zo maar weer zou verdwijnen. Sluiting van kerken, stilleggen van het openbare leven: sinds 75 jaar ongekend in ons land. Ik ontdek nu hoe mijn weekritme wordt bepaald door ontmoetingen en afspraken en hoe deze contacten zin en betekenis geven aan mijn leven.

We leven gelukkig in een tijd met vele mogelijkheden om contact te onderhouden. Naast telefoon en post is een internet-aansluiting heel belangrijk. Als kerken maken we daar gebruik van door vieringen op *You Tube* aan te bieden en door websites meer te gebruiken als communicatiekanaal. Maar mensen die daar geen toegang toe hebben merken daardoor nog scherper dat ze heel veel missen.

Bij ons thuis is het weer ouderwets gezellig. Alle kinderen zijn thuis en werken vanuit huis (onderwijs geven en onderwijs ontvangen), maar als je alleen woont dan is dat heel anders. Dan blijkt hoe belangrijk de koffieclub, de fitness en sport, zingen bij een koor, en niet te vergeten de zondagse kerkgang en de ontmoeting bij de koffie zijn.

Dramatisch is het wanneer iemand in een verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis is opgenomen of verder weg woont. Telkens ben ik weer diep geroerd door verhalen van mensen die via een telefoon afscheid moeten nemen, of van afstand door een raam kunnen zwaaien. Je wilt toch op een andere manier bij iemand zijn die dit leven loslaat. Hoe belangrijk is het om elkaar vast te houden, te knuffelen, te laten voelen wat je voor elkaar betekent. En dan bij een uitvaart het afgemeten afscheid met een beperkt aantal personen. Het is zo belangrijk om juist dat in een warme kring van mensen te kunnen doen. Er is geen koffie, geen nagesprek, geen hand op je schouder en een dikke zoen om te laten voelen dat je met elkaar meeleeft.

Als kerken moeten we gaan nadenken over hoe wij straks de slachtoffers van covid-19 gaan gedenken. Er zal vast en ze-

ker een Corona-dag gaan komen.

Er gebeuren ook bemoedigende mooie dingen. Heel creatief proberen mensen betrokkenheid en nabijheid te tonen. Helaas zijn er ook aso-huften die zich aan niets en niemand iets gelegen laten liggen.

Ik denk aan het Bijbelse verhaal van Israël in de veertig jaren in de woestijn. Ook daar was uitzichtloosheid. Niemand wist hoe lang het zou duren en wat ze nog zouden meemaken. De verleiding was groot om maar terug te gaan naar Egypte en net te doen als vroeger, met alle risico's van dien, tot de dood aan toe. Alles beter dan die tergende onzekerheid. Sommigen hielden zich toen vast aan het manna van iedere dag: het brood uit de hemel, precies genoeg, niet te weinig en ook niet te veel. Wie zich niet kon beheersen en toch meer inzamelde dan voor één dag (hamsteren!), want je weet maar nooit, die kwam van een koude kermis thuis: het stonk en de maden kropen er uit.

Er werden regels gegeven. Tien Geboden om het leven leefbaar te houden, want als je zo op elkaar zit gepakt moet je het toch maar met elkaar zien te redden. Heel basaal: niet stelen, respect voor wat van een ander is, niet kwaadspreken. Bovenaan dat lijstje stond: heb vertrouwen. Gij zult de Heer uw God, liefhebben.

Ook wij leven in woestijntijd. Er zijn veel zorgen: over gezondheid, over de economie, over ons werk, over ons pensioen, over onze toekomst. Geen mens weet hoe het wordt. Het beloofde land is voorlopig nog ver weg.

We dragen een jaarthema mee dat wel een heel bijzondere invulling heeft gekregen: *omzien naar de ander*. We kunnen dat waar maken door ieder op onze eigen manier contact te maken. Door mensen op te bellen met de vraag: en hoe gaat het nu met jou? Een kaartje te sturen, of een berichtje via de telefoon. In ieder geval om te laten merken: ik denk aan jou. Meer dan ooit ervaren we dat we mensen zijn, die mensen nodig hebben. Gelukkig maar.

Sterkte allemaal, sterkte ieder voor zich, maar verbonden met elkaar. Gesterkt door geloven dat er iemand is die ons aanziet, die ons niet loslaat.

Matthé Bruijns, pastor



Kerk op slot! Kerk op straat?

De kerken zitten op slot. We komen niet meer samen om te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, om te bidden en te zingen. Om na afloop samen koffie te drinken en te vragen hoe het met je gaat. Voorgangers nemen vieringen op en zetten die op internet. Je spreekt je verkondiging uit richting de camera. Heel onwerkelijk. In kerkdiensten met veel kinderen zongen we dikwijls:

*'Geef mij je hand, geef mij ze allebei
en vertel mij even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!'*

We kunnen het lied niet meer zingen. Handen geven is taboe. We leven in een bizarre tijd. Hoe lang gaat dit nog duren? Lichamelijke nabijheid is belangrijk om te kunnen leven. Om elkaar te troosten of te bemoedigen geef je elkaar een zoen, een klap op de schouder, een arm om elkaar heen.

Bij de vredeswens geef je elkaar een hand. Je raakt elkaar in ieder geval aan. Als Jezus mensen genas raakte hij ze aan. Hij ging naar het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij nam haar bij de hand en de koorts verliet haar. (Matheus 8, 14-15). Jezus wekte het gestorven dochtertje van Jaïrus, hoofd van de synagoge weer tot leven. Hij pakte haar bij de hand en riep: 'meisje, sta op!' Het leven keerde in haar terug en ze stond onmiddellijk op. (Lucas 8,54-55). Hoe moeten wij leven zonder lichamen contact? Dat kan toch niet? Jezus werd vermoord. Maar het werd Pasen: God deed zijn liefste kind opstaan uit de dood. De Engelse katholieke priester en schrijver Ronald Knox (1888 - 1957) zei eens: 'Pasen? Dat is wanneer de muur veranderd wordt in een raam!' En ik voeg er aan toe: 'waardoor je zicht krijgt op nieuw leven!' Ook voor ons? Ook voor de leerlingen van Jezus? Ze hebben na de moord op hun vriend en inspirator alle moed verloren. Zij hebben de geest gegeven. Ze zagen het niet meer zitten. Er

werd verteld dat Jezus was opgestaan. Hij was zelfs verschenen om hen moed in te spreken. Hij was ten hemel gevaren, maar niet dan nadat hij de komst van een helper had aangekondigd. Moesten zij nu het werk van Jezus voortzetten? Daar waren ze toch niet voor toegerust? De leerlingen waren bang en verstopten zich in een huis. De deur ging op slot.

Toen werd het Pinksteren en kregen zij de Geest. Wij ook? Om te doen als Hij, om God te doen? Ze renden naar buiten, Petrus voorop. Als altijd haantje de voorste. Daar, op straat getuigden zij van Jezus. Voor iedereen hadden zij een woord van bemoediging. 'Houd moed! Jullie gaan het redden!' Ook als de kerk op slot zit? Omstanders riepen: 'wat heeft dit te betekenen?' Anderen zeiden spottend: 'ze zitten vol wijn!'

Het verhaal maakt ons duidelijk dat de bevrijdende Pinkstergeest niet alleen bedoeld is voor de leerlingen van Jezus. Nee, ook over ons op straat komt die Geest. Dietrich Bonhoeffer, de grote visionaire Duitse theoloog en verzetsman (1906 - 1945) schreef in de nazitijd, dat de kerk, als dat door de nood nodig zou zijn, ook wel verder zou kunnen zonder dak. Ook de straat kan de kerk zijn waar je mensen nabij bent, zo leerde hij ons. Zo ontdekken wij, dat de Pinkstergeest aan allen wordt gegeven, die er zich voor openstellen. Die niet zeggen: 'ach, al die ellende veroorzaakt door het coronavirus, dat is het einde.' Nee, de Geest van God, van Jezus komt over allen, die 'Nee' zeggen tegen de wereld zoals ze is. Die opstaan en roepen: 'wij hebben allemaal talenten, zeven gaven, gekregen om te bouwen aan een wereld die de moeite waard is voor iedereen, de minsten voorop!' Om als open kerk, op straat ons te laten aanblazen door die bevrijdende Geest van God en Jezus. En die Geest waait waar Zij wil! De boze coronageest krijgen wij eronder. Ook al roepen velen: 'jullie hebben teveel wijn gedronken!'

Ko Schuurmans, pastor

Informatie en links

Vanuit onze Zaanse kerken worden vieringen digitaal aangeboden. U vindt de link en informatie over de vieringen op de websites van de parochies.

<http://www.st-petrusparochie.nl/vieringen>

<http://goedespoor.nl/>

<http://blog.jozefzaandam.nl/>

De priesters dragen in deze crisistijd het Misoffer privé op. Zij doen dat uit naam van allen. Met als belangrijke intentie het overwinnen van het coronavirus en elk ander kwaad, door Christus en op voor-

spraak van Maria. De Heilige Missen zijn op elk moment na plaatsing te volgen op YouTube.

<https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen>

DAGELIJKS MEDITATIEF MOMENT

Iedere dag vindt u op www.zaansekerken.nl een gebedsmoment dat door kerken uit de gehele Zaanstreek wordt verzorgd.

PAASKAARS 2020



En dan is het toch nog Pasen geworden.

Mensen die gewoonlijk naar de kerk gaan hebben het gevoel iets overgeslagen te hebben. De vieringen en de activiteiten die in de Veertigdagentijd en de Goede Week naar deze dag voeren zijn op een andere manier beleefd. Er zijn mensen ziek geworden, er zijn mensen overleden aan de gevolgen van het virus. En vele mensen hebben grote zorgen over hoe het financieel verder moet. Hoe gaat het met mijn baan, met mijn bedrijf, want dit gaat langer duren dan ons lief is.

En toch werd het ook Pasen, feest van hoop, van doorzicht. Het perspectief, het visioen levend houden en weten dat we niet alleen staan. Dat we ook zijn in Gods hand.

De Paaskaars die in de parochies van Martelaren en Petrus is gekozen laat dat ook zien.

HET KRUIS STAAT CENTRAAL

Teken van lijden, van pijn en dood, maar in de christelijke traditie ook teken van opstanding, van leven. Daarom tekenen we ons met het kruisteken.

DE LETTERS ALFA EN OMEGA

In het Griekse alfabet de eerste en de laatste letter. Voor christenen is Christus het begin en het einde, de eerste en de laatste, alomvattend.

Uitleg

EEN HAND

In een ontvangende houding die opvangt. Voor mij is het ook de hand van God, van wie we zeggen dat onze namen daarin staan opgeschreven. Dat wil zeggen: we worden gekend, jij wordt gekend, ik word gekend. Uit die hand verdwijnt je niet. Zo is in de onzekere dagen de Paaskaars teken van Hoop, van vertrouwen, beeld van de liefde van God.

DE DUIF

En er staat het symbool van de Geest op, een duif die vliegt, die onderweg is. Er is een gezegde dat luidt: 'dat gebeurt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen'. Dat wil zeggen dat zal nooit gebeuren, je kunt wachten tot St. Juttemis. Tussen Pasen en Pinksteren zitten immers 50 dagen. Maar in het Johannes evangelie valt het wel op dezelfde dag. Er staat geschreven dat de opgestane Jezus bij de leerlingen op de dag van Pasen binnenkomt en zegt: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.' Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'

We dachten nog even dat we misschien Pasen en Pinksteren op zondag 31 mei konden vieren, maar dat zit er niet in, maar de Paas/Pinksterkaars herinnert ons dat de opgestane Heer in het licht en de geest onder ons aanwezig is en dat allen zijn in Gods hand.

Matthé Bruijns

Ideeën

Misschien heeft u het gevoel dat u opgesloten zit. Of misschien maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw dierbaren. Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid, uw werk, uw vakantie....

Vergeet even uw zorgen bij kunst, wetenswaardigheden en natuur.

Ik geef u een paar ideeën voor trips vol moois, interessants en heerlijk!

Veel sterkte thuis!

Maurien Monsma



KUNST

Filmpjes van het Singermuseum:
<https://www.singerlaren.nl/nl/pQWX6iL/singertv>

Het Rijksmuseum in uw huis:
<https://www.rijksmuseum.nl/nl/thuis>

Het Pradomuseum in Madrid bij u thuis:
<https://www.museodelprado.es/en/the-collection>

Theater:
<https://zaantheater.nl/nieuws/zaantheater/> Klik op "theaterflix" voor online voorstellingen.



WETENSWAARDIGHEDEN

<https://rijksmuseumboerhaave.nl/over-ons/corona/> (klik op de foto's onderaan de webpagina).

<https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/> (zoek in het engels bijvoorbeeld "anesthesia")

<https://museumtv.nl/>



NATUUR

<https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente>

<https://www.youtube.com/watch?v=RHnzqKfxSQw> Vogelgeluiden leren kennen

www.zoogdiervereniging.nl

Klik bijvoorbeeld eens "vleermuizen" aan.

<https://www.mooiwatplantendoen.nl/>

Zoek eens op "ceropegia"

<https://www.monumentaltrees.com/>
Bekijk de mooiste bomen van het land.

Pinksteren

Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de Olijfberg. Jezus zegt: 'Ik ga terug naar de hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn Vader stuurt de Heilige Geest, Hij zal altijd bij je zijn. Jullie zullen Mijn getuigen zijn, en moeten van Mij vertellen over de hele wereld. Blijf in Jeruzalem wachten, dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest en ontvang je Zijn kracht. Dan gebeurt er iets heel bijzonders: Jezus verdwijnt uit hun ogen. De leerlingen zien hoe Hij hen met uitgestrekte handen zegent en dan zien ze Hem door de wolk niet meer.

Opeens staan er twee engelen bij hen. Ze zeggen: 'Waarom kijken jullie zo omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal Hij terug komen.'

De vrienden gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven bij elkaar en zijn steeds in gebed. Enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een nieuwe apostel om de plaats van Judas in te nemen: Mattias.

Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel buitenlanders gekomen om feest te vieren. Plotseling horen ze het geluid van een

geweldige windvlaag. Iedereen blijft verbaasd staan. Wat betekent dit?

Kijk eens, boven de hoofden van de apostelen... daar zien ze vuurtongen.

Zijn het echte vlammen van vuur? Nee, ze branden niet echt.

Wat kijken de vrienden blij en moet je horen...

De Heilige Geest laat hen spreken in andere talen.

De mensen horen in hun eigen taal wat Jezus heeft gedaan!

Toen Jezus gevangen werd genomen was Petrus bang.

Nu niet meer! Hij doet een stap naar voren. 'We hebben de Heilige Geest ontvangen!' roept hij. 'Jezus, die jullie aan het kruis hebben gehangen is opgestaan! De dood kon Hem niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu zit Hij bij God op de troon.' Als de mensen dat horen zijn zij blij en laten zich dopen. Op dit pinksterfeest ontvangen zij ook de Heilige Geest in hun hart.

OPLOSSING:

: : : : : : :
: : : : : : :



Welke namen heeft de Heilige Geest nog meer?

Streep de onderstreepte woorden uit het verhaal door in de woordzoeker. Zet de 14 letters die overblijven naast elkaar en je leest 2 namen die vertellen wat de Heilige Geest doet.



Van en voor onze parochianen... mooier kan het niet!

Beste Parochianen,

We zitten nog steeds met z'n allen in hetzelfde schuitje maar... er zijn ontwikkelingen te noemen die u vast wel gevolgd heeft via de toespraken van onze Minister president Mark Rutte. Voor onze parochie zijn in het geschetste perspectief de data 1 juni en 1 juli heel belangrijk! Mits het allemaal nog steeds goed verloopt en er geen terugval zal plaatsvinden. Het parochieteam gaat zich binnenkort serieus beraden op de komende situatie en hoe wij op een veilige en verantwoorde manier terug zullen komen in gezamenlijke vieringen. U wordt daarvan zeer zeker op de hoogte gebracht wanneer het zover is.

En nu.... tadadada....we hebben een heel mooi lichtpuntje in onze parochie. En wat voor één!!! Ze heet Ina van Kleef-Conijn en het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om ONZE Ina een lintje te geven voor het vele vrijwilligerswerk voor o.a. onze Maria Magdalena parochie, de Egmond mountainbike strandrace, de Ronde van Noord-Holland, Voetvalvereniging WSV 30, de Maag Lever Darmstichting en de Hersenstichting en natuurlijk ook nog betrokken bij de oprichting van "Wormerland geeft om..." Wat een enorme lijst van activiteiten!!! En natuurlijk willen we haar graag in het zonnetje zetten in onze eerstvolgende viering om al haar werk binnen onze parochie te noemen en haar namens ons allen te bedanken voor haar toewijding en tomeloze energie met een bijbehorend bloemetje. Dus die heb je nog tegoed van ons, Ina en vanaf deze plek nogmaals van harte gefeliciteerd want wij vinden het een grote eer dat jij dit jaar als enige in Wormerland een lintje hebt gekregen van onze kersverse burgemeester. In Nieuwsbrief 4 een mooie foto van dat moment.

In deze PM vindt u twee cadeautjes tussen de pagina's: een Hart-onder-de riem wenskaart en een Liturgieboekje voor de mooie feesten van Hemelvaart en Pinksteren die we noodgedwongen moeten missen als gezamenlijke vieringen in onze kerk. Het gehaakte hartje is tot stand gekomen doordat een groep ijverige haaksters uit onze parochie samen ruim 800 hartjes gehaakt hebben. Een prachtig idee/initiatief dat binnen 'no time' gestalte kreeg. Alle ijverige haaksters en de mensen die de kaarten gemaakt, ontworpen en

beplakt hebben ontzettend bedankt voor dit hartverwarmende resultaat.

In deze PM vindt u ook een mooie pagina van Karin Conijn met een hartenwens van ons parochieteam om u wat troost en bevestiging te geven in deze bijzondere tijd. Van en voor onze parochianen... mooier kan het niet!!!

In navolging van het liturgieboekje rond Pasen, wat u enorm gewaardeerd heeft, is de Pastoraatsgroep zo ijverig geweest om een boekje te maken rondom Hemelvaart en Pinksteren. Het mooie van een boekje is, dat u het kunt bewaren en het bij tijd en wijle, naar behoefte, nog even kunt pakken en herlezen. Ik denk dat we daar in deze periode meer behoefte aan hebben. Dank lieve mensen voor het samenstellen, drukken, bundelen, vergaren, bezorgen enz. Van en voor onze parochianen... mooier kan het niet!!!

Zelf moet ik in deze tijd vaak denken aan de drie woorden: Geloof (een kruisje), Hoop (een anker) en Liefde (een hartje). En in overwegingen wordt de Liefde er menigmaal uitgepikt als belangrijkste. Toch voel ik nu meer voor de Hoop. En als je de betekenis opzoekt, vind je: de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Hoop is volgens mij ook verbonden met ons Christelijk geloof en ons vertrouwen in Hem, dat het goed zal komen! Het anker, de enige hoop op redding voor een schip dat tijdens een storm in nood verkeert. Die Hoop op redding wil ik u toewensen en verwachten dat het inderdaad goed gaat komen met u, met ons, met ons land en met de hele wereld eromheen. Na deze tijd van verplichte berusting en bezinning hoop ik ook van harte dat we er beter uit zullen komen. Ondanks alle tegenslagen die deze tijd met zich mee heeft gebracht, hebben we geleerd om meer te denken aan onze naasten, die net als een ieder van ons, in hetzelfde schuitje zitten of hebben gezeten ongeacht geloof, ras, of leeftijd....

Hopelijk tot spoedig ziens en blijf in de tussentijd zoveel als mogelijk binnen, blijf gezond van lichaam en geest en blijf aandachtig voor elkaar dus blijf: omzien naar de ander!

*Peggy Alting Siberg
Voorzitter Parochieteam MM parochie*



Lieve parochianen,

In deze tijd van hartenpijn
willen wij u een hart onder de riem steken
en vragen wij u van harte
te blijven omzien naar de ander

Want ook al doet ons hart zo zeer
wij kunnen de ander ons hart schenken
Een berichtje, een kaartje, een klein gebaar
zijn voor de ander zo hartverwarmend

Het is ons aller hartenwens
om gauw weer met elkaar samen te zijn
“Blijf gezond” hopen wij van harte
en houd de liefde in uw hart

Hartelijke groeten van
het Parochieteam





Meevallers

In de eerste plaats willen wij alle parochianen die bijgedragen hebben aan kerkbalans 2020 hartelijk danken, want de opbrengst was toch ca. € 1.000,-- hoger dan vorig jaar.

In een tijd dat collecten niet meer gehouden kunnen worden, mag u het collectegeld ook via de bank aan onze parochie overmaken. Waarvoor onze hartelijke dank.

Toch kun je ook financiële meevallers krijgen ondanks het feit dat het kerkbezoek uit den boze is.

De verkoop van de Onze Lieve-Vrouw Kerk (Maarten Luther Kingweg in Zaandam) is afgewikkeld en de opbrengst is door het Bisdom gebruikt om alle openstaande schulden van de Zaanse parochies aan het Bisdom kwijt te schelden. Dit betekent voor ons dat de afdracht van voorgangers (te betalen aan het RCF van het Bisdom) voor het jaar 2019 is kwijt ge-

scholden, zijnde een bedrag van € 24.188,--. Al heel veel jaren hadden we een aflossingsvrije lening van het Bisdom (bij de verbouwing van 't Achterschip ontstaan) van € 75.000,-- en ook dit bedrag is ons kwijtgescholden.

Een derde meevaller is dat we aandelen (belegd bij het Bisdom) hebben verkocht met winst en zodoende kunnen we de dakreparatie van de kerk, die deze zomer uitgevoerd gaat worden, betalen.

De totale kosten van deze reparatie (zinken goten vervangen en alle loodslabben vernieuwen + het herstellen van een aantal leien) bedraagt het aanzienlijke bedrag van € 50.000,--.

In deze toch wel bijzondere tijd zijn bovenstaande meevallers welkom mede om positief naar onze toekomst te kijken.

*Namens het Parochieteam
Cor Bijvoet*

Als extraatje in deze PM: een liturgieboekje voor twee



hoogfeesten van de kerk:

Hemelvaart en Pinksteren

en

een welgemeende hartelijke groet

namens het Parochieteam

en de Pastoraatsgroep





Verkorte versie

Beste parochianen,

Omdat niet al onze parochianen toegang hebben tot internet of de Nieuwsbrief via de e-mail ontvangen, nemen we een verkorte versie van de Nieuwsbrieven van 16 maart, 4 en 25 april in deze PM op, zodat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft.

Als u de Nieuwsbrief niet digitaal kunt ontvangen, maar deze wel op papier wilt ontvangen, dan kunt u een briefje sturen naar de kerk, Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer, met het verzoek om de Nieuwsbrief op papier te ontvangen.

PAASKAARS GEZEGEND

Door het gemis van het samen vieren van de Goede Week en Pasen hebben wij de Paasdagen anders beleefd dan normaal. We denken graag terug aan andere jaren: de donkere kerk, waar het licht van de Paaskaars als baken van hoop voor ons allen wordt doorgegeven aan en door de parochianen. Het is fijn om te weten dat dit jaar de paaskaars is gezegend door pastor Nico Kerssens en daarna is ontstoken. Wij stellen het enorm op prijs dat pastor Nico dit voor onze Maria Magdalena-parochie heeft willen doen. De gewijde paaskaars zal alle zondagen tot en met Pinksteren branden.

KLOKKEN LUIDEN

Kevin bedankt! Voor het klokkeluiden op alle woensdagen vanaf het begin van de coronamaatregelen, half maart tot eind april. Ook op speciale dagen zoals Eerste Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag heb jij de klokken een kwartier lang geluid als teken van verbinding, van hoop en vrede. Hartelijk dank!

Voor al het hieronder genoemde geldt: via de Nieuwsbrief en de website proberen we u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen.

REGELS BIJ KERKBEZOEK GEDURENDE DE CORONAMAATREGELEN

Zoals u weet is de kerk open op zondagen van 10.00 tot 10.30 uur voor persoonlijk gebed en een kaarsje aansteken, zolang de coronamaatregelen gelden. Aan de toeloopt merken we dat hier behoefte aan is.

Wij respecteren de richtlijnen van het RIVM en de overheid en dat betekent voornamelijk dat er niet meer dan 3 personen tegelijkertijd in de kerk aanwezig kunnen zijn.

Wij vragen u om ons te helpen dit mogelijk te maken en de aanwijzingen van de aanwezige gastvrouw of -heer op te volgen.

RIVM: Houd 1,5 meter afstand van anderen

Rijksoverheid: beperk het bezoek tot maximaal 3 mensen. Houd altijd 1,5 meter afstand.

Vanaf 1 juni is er misschien meer mogelijk.

PERSCONFERENTIE OVER CORONAMAATREGELEN

Op 6 mei j.l. heeft de overheid via een persconferentie een hoopvolle boodschap gebracht, nl. versoepeling van een aantal corona-maatregelen. Alleen **als het kan**, is het wellicht mogelijk dat de kerken per 1 juli open mogen voor maximaal 100 personen. Wij zullen de door de bisschoppen aangekondigde mededelingen over een aangepast corona-beleid op de voet volgen.

VIERINGEN ONLINE?

Veel kerken zetten vieringen op de website. OC Liturgie inventariseert welke mogelijkheden er binnen onze MM-parochie zijn. Er zijn ideeën over hoe zo'n digitale MM-viering eruit kan zien, maar de uitvoering vraagt om specifieke technische vaardigheden en kwaliteiten. Wij zoeken mensen die ons hierbij kunnen helpen.

Ellen Meijer



Corona ook in Gambia

Ook in Gambia heeft het virus toegeslagen. Omdat er niemand mag werken (behalve een deel van het overheidspersoneel) wordt er geen geld verdiend, dus geen geld voor voedsel. De overheid erkent dit probleem en vraagt hulp aan bedrijven, organisaties en particulieren.

Gelukkig komt er uit die hoek wel hulp. Zo ook uit de Noodpot. Er zijn al wat kleinere hulpacties: bij de burgemeester van het dorp zijn 60 zakken rijst à 25 kilo neergezet. Hij verzorgt de verdeling. Maar ja, rijst alleen is niet voldoende. De Noodpot wil ook graag een donatie doen voor de belangrijkste dagelijkse behoeftes zoals: olie, ui, bonen, suiker, zeep en waspoeder.

Gelukkig wordt er vanuit Nederland gedoneerd, zodat we inmiddels op 17 april al wat

producten hebben afgeleverd zoals 20x 20 liter olie, 20x 50 kilo suiker, 10x 50 kilo ui en 50 kilo waspoeder.

Bij de tuinvrouwen haalden wij de door hen zelf gemaakte lokale "omo". Elke woensdag maken de vrouwen deze waspoeder van olie, soda en een lekker rui-kend luchtje waar in totaal 1000 cups van gemaakt worden.

Graag vragen wij u - als u het missen kan - een donatie, zodat we hun kunnen blijven steunen in deze periode.

Het rekeningnr. NL20INGB 069 62 38 209 t.n.v. T.T.M. Mom, tgv Noodpot Gambia/Corona.

Alvast hartelijk dank hiervoor,

Thea Mom (Ina van Kleef, Diaconie)



HEMELVAART 2020

Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag gaan nog steeds veel mensen er vroeg op uit om dauw te trappen. Ze maken dan een wandeling of gaan een eindje fietsen.

Dit voert terug op een gebruik uit een ver verleden. Mensen stonden toen op Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts op, wandelden met hun blote voeten door het gras, dansten en zongen. Van dit ritueel zou een magische en genezende werking uitgaan. In sommige streken wordt de activiteit ook wel 'hemelvaren' genoemd. Dit zou volgens het volksgeloof magische krachten geven.

Onder andere zou het ouderdom bestrijden en huidaandoeningen genezen.

Zo zou het een prima middel tegen zomersproeten zijn.

Dauwtrappen wordt ook wel in verband gebracht met de processie die vroeger op Hemelvaartsmorgen plaatsvond.

Deze herinnerde aan de tocht van Jezus naar de Olijfberg.

In de negentiende eeuw trokken Amsterdammers in alle vroegte de stad uit om buiten te bivakkeren onder het genot van koek, rozijnen, krakelingen, vijgen en een 'cruycxken goed nats'. Er werd gedanst en gezongen. Het was wel de bedoeling om negen uur weer in de stad terug te zijn om de mis bij te wonen.

Ook nu is er nog steeds gelegenheid om te gaan dauwtrappen. Door heel het land worden er tochten gehouden.

In Wormer was er de laatste jaren ook gelegenheid om te gaan dauwtrappen, de wandelsportvereniging *De Laatste Loodjes* organiseerde dat.

Helaas is door het coronavirus alles afgelast en mogen we thuis blijven.

Afwachten op betere tijden, en die zullen vast wel weer komen.

Ellie Hoek-Nooij

Nieuws

Vriendin Nelly Nierop is op 13 maart na drie maanden verblijf in Sri Lanka weer vóór de corona-uitbraak veilig thuis gekomen. Zij heeft ervoor gezorgd dat de donaties en het kaartengeld een goede bestemming krijgen: Samata Sarana.

Samata Sarana is een erkende liefdadigheidsinstelling die alles in het werk stelt om de levenskwaliteit van sloppenwijk- en straatfamilies in Colombo North te verbeteren door veelzijdige diensten te bieden aan kinderen en ouderen op basis van onderwijs, voeding en gezondheid.

Kinderen uit de sloppenwijken krijgen warme maaltijden. Eén keer in de week komt de dokter voor medische zorg. Ook

bejaarden komen om een dag op een bed uit te rusten en voor een bord eten. Het geld wordt besteed voor dagelijkse zorg voor 150 kinderen, voor onderhoud aan tafels, stoelen, bedden en personeel.

Als er weer kerkdiensten en concerten zijn dan kan ik u de foto's van Nel laten zien.

Wij wensen u allen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Hopend dat we elkaar weer spoedig kunnen zien bij de koffie of bij een lekker diner gemaakt door de kookgroepen.

Cees en Tineke de Best

WOENSDAGOGCHTENDPLOEG

Even bijpraten

Hoewel het er aanvankelijk goed uitzag na de winterperiode met het schoonmaken van de voorzetramen aan de kerk kwam er toch een abrupt einde van de werkzaamheden door de uitbraak van het C virus. Gelukkig hebben we de westzijde (bij het Achterschip) kunnen reinigen, maar de voorzijde (zuidkant) ligt al een aantal weken stil. De hoge ramen bij de zijbeuken moeten ook nog gereinigd worden, maar

dat zal nog enige tijd duren. De werkzaamheden rondom het kerkhof kunnen wel gewoon doorgaan met een kleine ploeg en op gepaste afstand van elkaar. Het is voor de rest van de topploeg wachten op betere tijden die ongetwijfeld weer zullen komen.

J. Braan



K B O SENIORENBELANG WORMERLAND

Nieuws

Ook de KBO ontkomt niet aan de 'corona' beperkingen. Het valt niet altijd mee om de gegeven tijd anders in te vullen, maar thuis zitten is niet altijd nodig.

Nu we de kleine tempel van de Heer niet kunnen bezoeken ondernemen we veelvuldig fietstochten in de grote tempel van de Heer, ook dat is een waardevolle aanvulling!

Uw KBO bestuur is onlangs aangevuld met mevr. Gea Piet, die de reiscommissie met Ria Hoofd mede uitvoering gaat geven.

Wij zitten momenteel zonder voorzitter.

Jan Carel Nijdam moet zagezegd 'onder

het mes' en zijn vrouw komt ook niet meer thuis, wat natuurlijk veel zorgen met zich meebrengt.

Hij blijft wel beschikbaar voor algemene zaken en zijn taken worden door de andere leden opgevangen met mevr. Trees Walta als aanspreekpunt.

In het eerstvolgende KBO/PCOB magazine zult u het nieuwe programma voor het komend seizoen aantreffen.

Bewaar het zorgvuldig of noteer alle data op de kalender.

Ben Commandeur



PM rooster seizoen

2019/2020

(46e - 47e jaargang)

	<u>Copydatum</u>	<u>Looptijd</u>
Nr 4	28 juni	8 juli – 2 sept.
Nr 5	23 aug.	2 sept.- ?

Contact Pastoraatsgroep

Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, of dat er iemand een hele tijd niet aanwezig is geweest in uw werkgroep binnen de kerk, wilt u het ons dan laten weten?

Zit u zelf ergens mee bijv. over de vieringen, liturgische vragen, persoonlijke zaken en wilt u daar met iemand over praten. Dan kunt u ons altijd bellen om een afspraak te maken voor een gesprek: ☎075-6421216

De Pastoraatsgroep

Dankbaar

Ondanks de Corona-crisis hebben wij toch als familie op een warme en waardige wijze afscheid kunnen nemen van onze broer Bert de Leeuw.

Graag willen wij een ieder bedanken die daar op enigerlei wijze aan heeft bijgedragen.

In het bijzonder pastor Nico Kerssens, die op 2^e Paasdag in Amsterdam onze Bert de ziekenzalving heeft toegediend en in de Uitvaartdienst op zeer persoonlijke wijze is voorgegaan.

Ook Corrie Schavemaker heeft namens Barbara, Bert en de familie op zeer respectvolle wijze begeleid.

Eveneens een woord van dank aan koster Piet Klos voor de goede zorg.

Namens de familie onze hartelijke dank.

Bep van Overbeek-de Leeuw

Bedankt

Graag wil ik iedereen bedanken voor de extra aandacht die wij als ouderen op dit moment ondervinden zoals een mooie kaart van de parochie en ook van de dames van kookclub 't Klepeltje!

Corry Blom

Bedankjes

Namens mij schoonzus, zuster Remigio Rozemeijer en haar medezusters, kleine zuster van de Heilige St Joseph, allen wonen in huize St. Agnes in Egmond aan Zee, moet ik het Parochieteam bedanken voor het Liturgie-boekje voor de Goede Week.

Mooie gebeden, overwegingen en liedjes hebben hun veel hoop en troost gegeven nu ze vanwege het coronavirus allemaal binnen moeten blijven.

Zr. Remigio is altijd zeer betrokken bij de Maria Magdalena Parochie via de P.M. en de Nieuwsbrief.

Allen die betrokken zijn bij de Parochie wenst ze veel kracht en sterkte toe in deze periode, en blijf zorgen voor elkaar.

Riet Rozemeijer-van Loo

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie bloemen, kaarten en andere reacties die ik gekregen heb na bekendmaking van het benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Het is hartverwarmend. Dank jullie wel.

Ina van Kleef

Helaas heeft Trees Walta ons laten weten dat zij niet meer ingedeeld kan worden als lezeres. Om goed te kunnen lezen moet je goede ogen hebben en met het ouder worden gaat het zicht achteruit. Ook Trees heeft dit gemerkt. Wij bedanken Trees van harte voor de vele jaren dat wij op haar konden rekenen in de groep van lezers en lezeressen. Hopelijk kunnen wij op andere gebieden nog lang van haar vrijwilligerswerk (woorddienstgroep en het maken van liturgieboekjes) gebruik blijven maken. Wij wensen Trees het allerbeste.

Ria de Metter



**TOON VERMEULEN**

'Wie in zijn eigen tuintje wiedt ziet het onkruid bij de buren niet' was één van de gevleugelde uitspraken van Toon Vermeulen, waarmee hij bedoelde 'laat anderen in hun waarde, wees vergevingsgezind en oordeel niet'. Toon overleed op 9 april j.l. na een kort ziekbed.

Toon Vermeulen groeide op aan de Achterdijk in Purmerend in een gezin van 11 kinderen. Om in de kost te voorzien moest er hard gewerkt worden. Iedere dag moesten de koeien gemolken worden en aan huis was een kleine kruidenierswinkel. Samen met zijn tweelingbroer Kees jaste hij iedere dag een emmer piepers voor het hele gezin.

In 1958 trouwde hij met Jannie Ammeraal uit Wormer. Ze gingen wonen in Wormerveer. Toon ging direct werken voor het familiebedrijf Ammeraal en werd financieel directeur. Het bedrijf werd zeer succesvol. Er werden 5 kinderen geboren. In 1967 verhuisde het gezin naar Wormer. Na de verkoop van het bedrijf Ammeraal in de tachtiger jaren ging Toon verder in het vastgoed.

Toon was iemand die vol met plannen en ideeën zat. Om deze te realiseren trok hij zelf de kar en wist de mensen om hem heen ook te enthousiasmeren. In zijn lange leven heeft hij talloze bestuursfuncties vervuld en initiatieven ontplooid: In de jaren 70 organiseerde hij een grote inzamelingsactie voor het missiewerk van Pater Piet Rozemeijer in Wonosobo en bij zijn Rotary-club nam hij het initiatief tot het organiseren van een harddraverij in Assendelft (die inmiddels aan zijn 33^e editie toe is).

Toons grote hobby was musiceren. Direct na de oorlog werd hij lid van Harmonie Crescendo in Purmerend. Hij speelde klarinet en fagot en richtte een boerenkapel op. Later volgden lidmaatschappen van het Verkade Dagorkest en het Noord-Hollands Ouderen Orkest, waar hij speelde tot ver na zijn 80^e. Ook daar nam hij vaak het voortouw en bekleedde bestuursfuncties.

Tot het laatst toe was Toon betrokken bij anderen. Hij had oprechte interesse in mensen en probeerde een goed raadgever te zijn. Hij had bovenal zijn vrouw en zijn gezin lief. Dat was voor hem echte rijkdom.

Narda Vermeulen

**BERT DE LEEUW**

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens!

Onze Bert werd geboren op 12 maart 1946, negen maanden na de bevrijding als een lieve baby. Wat waren we blij met een broertje erbij! Al gauw kwam ons moeder tot de ontdekking dat Bert zich anders gedroeg. Hij had moeite met drinken en huilde heel veel. Het werd een zeer zware tijd voor Bert en z'n ouders.

Later op zijn aangepaste wagentje genoot hij van het buitenleven op de boerderij.

En rijdend over de stoep, ging hij in de buurt op verkenning uit. Iedereen kende Bert en Bert kende iedereen. Vaak kwamen de buurjongens bij Bert een balletje trappen.

Hij leerde ook schrijven en speelde kaart met z'n vader. Dat deed hij allemaal met z'n voeten.

Tijdens de hooitijd was er altijd veel te doen. De zonen van de fam. Beenen kwamen dan helpen en hadden dan vaak de grootste lol met Bert.

Later ging Bert werken op de sociale werkplaats *de Boerejonker*, waar hij met veel plezier naar toeging, vanwege het werk en de leuke contacten.

Toen Bert 24 was, werd de verzorging voor zijn ouders te zwaar. Het gehandicaptenhuis Amstelrade kwam in beeld, alwaar hij vele jaren gelukkig is geweest.

En in de weekenden genoot hij weer op de boerderij.

Bert wilde ook ieder jaar een week op vakantie...als de reis maar naar Lourdes was!

In 2006 kwam de grote verandering: Bert kreeg een eigen appartement op IJburg.

Ton en ik hebben het appartement geschilderd en samen met Bert ingericht.

Hij was heel blij en trots dat hij nu in eigen huis familie en kennissen kon ontvangen.

De laatste maanden ging het met z'n gezondheid bergafwaarts.

Na de laatste ziekenhuisopname moest Bert in de leeftijd van 74 jaar het leven loslaten. Het team van de Veste heeft hem op bewonderenswaardige wijze begeleid naar zijn laatste reis: het hemels paradijs.

Bert, wij zijn jou zeer dankbaar, jij hebt ons leven verrijkt met je wijsheid, je geduld en je liefdevolle warmte.

Bep van Overbeek- de Leeuw



OUD-DEKEN TON CASSEE

De Heemskerkse pastoor en oud-deken Ton Cassee is op 30 maart j.l. overleden op de leeftijd van 75 jaar. Hij is op 4 april in kleine kring uitgevaren.

Oud-deken Cassee wordt herinnerd als een gulle man die graag tussen de mensen stond en 'de taal van het hart' sprak. Hij had warme belangstelling voor alle mensen in de parochie en zijn steeds groter wordende dekenaat waar hij als herder was aangesteld. We verliezen in hem een markant mens.

Reacties uit onze parochie op het overlijden van oud-deken Ton Cassee:

"Deken Cassee , een warm mens met een

groot hart. In roerige tijden van onze parochie konden wij een beroep op hem doen. Daar zijn wij hem dankbaar voor. Helaas zal het afscheid van hem in hele kleine kring plaatsvinden."

"Deken Cassee was een man die voor onze parochie de lijm was tussen ons en het bisdom. Hij heeft samen met burgemeester Tange bijvoorbeeld een plechtige bevestiging van een huwelijk gedaan: een unieke gebeurtenis."

"Ton Cassee was een zeer aimabel en toegewijd persoon. In de moeilijke jaren van zijn dekenschap wist hij heel goed te verbinden en mensen gemotiveerd te houden."



GEDENKEN

We weten op dit moment niet wat na 1 juni de richtlijnen zijn in verband met het coronavirus, daarom is het moeilijk om intenties in te roosteren.

DOOPVIERING

Ook is niet bekend of een doopviering op zondag 7 juni om 11.45 uur met pastor Matthé Bruijns door kan gaan. Tim, de zoon van Niels en Magdalena (Bentvelzen) is de dopeling. Tim is geboren op 28-12-2019. Ze wonen in Krommenie,

50-JARIG HUWELIJK

Op zondag 28 juni staat een feestelijke viering gepland uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van Martin van Druten en Henny van Druten-Schrawangen. Voorganger is pastor Ria Casalod m.m.v. het koor All Ages. Henny is een trouw koorlid en Martin is lid van het parochieteam. Ook voor het bruidspaar zelf is het onzeker. Ze zouden het graag feestelijk willen vieren met familie en vrienden, maar het is allemaal afwachten.

JAARDIENSTEN

*De mensen van voorbij blijven
In onze gedachten*

MEINE BULTSTRA

Een jaar geleden hebben we vanuit de Maria Magdalena kerk afscheid genomen van Meine Bultstra. Hij is op 67-jarige leeftijd na een ziekbed op 19 mei overleden. Zijn trouwe maatje de hond moest hij achterlaten. Zijn dochters hebben alles gedaan om hem zo goed mogelijk tijdens zijn ziekte te verzorgen.

Hij woonde in IJmuiden, maar werd geboren op 07 maart 1952 in Wormer. Zijn wens was om begraven te worden in Wormer, de plek waar ook zijn moeder eens is begraven.

Zijn moeder Anna Bultstra-Wever is op jonge leeftijd, in 1957 overleden, Meine was toen vijf jaar oud. Hij heeft zijn moeder altijd gemist.

Nu is hij op zijn laatste rustplaats. Daar rust hij in vrede en is voor eeuwig verenigd met zijn moeder.

Voor altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één.

AFRA MARIA KLITSIE-DE LEEUW

Het is al een jaar geleden dat enige leden van het Maria Magdalena koor op verzoek van pastor F. Bunschoten gezongen hebben in verzorgingshuis Saenden in Zaandam bij de uitvaartviering van mevrouw Afra Maria Klitsie-de Leeuw. Geboren op 20 juli 1915 in Wormer. Ze is op de hoge leeftijd van 103 jaar op 30 mei 2019 overleden.

Dat ze mag rusten in vrede bij allen die haar in de dood zijn voorgedaan.

En de herinnering aan een moeder zullen blijven leven.

CEES FLORIS

Je was er voor ons. Je bent er voor ons.

Je blijft er voor ons.

We hebben een jaar geleden afscheid genomen van Cees Floris. Zijn overlijden op 4 juni kwam een jaar na het overlijden van zijn vrouw Gré. Met haar was hij 63 jaar getrouwd geweest. Ze hebben lang aan het Oosteinde gewoond. Het zelfstandig wonen ging op een gegeven moment niet meer, dus werd besloten om samen naar het Ventjagersplein te verhuizen. Ze hebben samen lief en leed gedeeld. Daarnaast was er een slechter wordende gezondheid.

Cees is van kinds af al doof maar daar werd vroeger geen aandacht aan gegeven. Hij groeide gewoon op in het gezin Floris om daarna net als de andere broers mee te werken in het groeiende bedrijf van zijn vader.

Cees was een hard werkende vader voor zijn gezin, als je niet alles kan horen ontgaat je ook veel, thuis regelde moeder Gre alles. Er bleef genoeg te doen voor Cees, rondom het erf, zijn groentetuin, het knutselen met hout, verzamelen van knipsels (het nieuws uit Wormer, de kerk, sport, werden keurig uitgeknipt en geplakt) van heel veel jaren, en dan was er nog een boot. Helaas was er ook een zwarte bladzijde in hun leven: het verdrinken van hun kleine Kees, daarnaast het geluk van zijn vijf dochters, de (schoon)zonen en kleinkinderen waar ze volop van hebben mogen genieten.

Zij gaan door met de mooie herinneringen aan hun ouders, die door de dood heen samen met kleine Kees mogen rusten in vrede.

AFSCHEID

Het is ook een jaar geleden dat er afscheid is genomen van overleden parochianen van de Maria Magdalena parochie, alleen niet vanuit de Maria Magdalena kerk.

DHR. JAN SMIT

Vrijdag 6 juni is het een jaar geleden dat de Dhr. Jan Smit op 81-jarige leeftijd is overleden. Dat hij mag rusten in vrede.

MEVROUW ANNIE MANDJES-KORVER

Het is een jaar geleden dat - in het zicht van het voltooien van 99 levensjaren - mevrouw Annie Mandjes-Korver op 12 juni 2019 is overleden. Ze was toen onze oudste ingeschreven parochiaan.

Dat ze mag rusten in vrede

JAN PIET

Ook is er een jaar voorbij gegaan voor de familie van Jan Piet.

Op 14 juni 2019 is hij overleden. 77 Jaar is hij geworden.

Jan heeft zich tijdens zijn leven enorm ingezet voor de Wormer Vendeliers, en was de drijvende kracht bij het beheer van het clubgebouw aan de Knollendammerstraat. Daarnaast was hij ook een doorzetter. Tot het allerlaatste moment wilde hij nog op vakantie en dat moest doorgaan, maar helaas ging het niet goed. Hij werd al zieker en ze moesten de vakantie afbreken. Daarna is het snel gegaan en kwam er een einde aan zijn leven.

Dat hij mag rusten in vrede.

We denken aan zijn gezin die verder moeten leven met een lege plaats in hun midden.

Ellie Hoek-Nooij





WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

Online Nieuwsbrief:

Femke Rijs en Willy Klijn

✉: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

Project-jeugdkoor: Vacant

Info: M.M. parochie, ☎ 6421216

✉: secretaris@mariamagdalenawormer.nl

Koor All Ages:

✉: allages@live.nl

St. Caeciliakoор:

Mw. Marian Duijn-de Boer,
Dorpsstraat 310, ☎ 6421581

✉: j.m.duijn@quicknet.nl

Maria Magdalenakoор:

mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
Oosteinde 61, ☎ 6421324

Kosters:

dhr. Paul Kramer, ☎ 6427234

Lezers:

mw. Ria de Metter-Zuijderwijk,

✉: ham.de.metter@gmail.com

Koffieschenkers:

mw. Trees Walta, ☎ 6421616

Weekendautorijders:

mw. Florensia Kramer, ☎ 6427234

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,

☎ 06-13393436,

✉: kirsten.vredevoort@gmail.com

Woorddienstgroep:

dhr. Ben Commandeur,

Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Werkgroep gezinsviering:

Femke Rijs, ☎ 075-6408305

✉: f.rijs@quicknet.nl

Stichting Evenementen Wormer:

Secr. mw. Geerie Butter-Voorn

Ventjagersplein 17, ☎ 6423919

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Onderhoudsgroep

(woensdagmorgen):

dhr. Jaap Braan ☎ 6425049

Stuurgroep Vorming en toerusting:

mw. Liesbeth Patist-Dupon

Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Caritas IPCI Zaanstreek:

dhr. Gerard Schavemaker, secretaris

Kollergang 2, ☎ 6424836

✉: secretaris@ipci-zaanstreek.nl

Caritas Maria Magdalena Wormer:

mw. Patricia Beenen-Schlatmann

Oosteinde 59, ☎ 6423458

✉: patriciabeenen@zonnet.nl

KBO Seniorenbelang Wormerland:

mw. Trees Walta

Beerstraat 8, ☎ 6421616

Zonnebloem:

dhr. Piet Jongh

Wollegrasstraat 27, ☎ 6425276

Kookgroep 't Klepeltje:

mw. Leny Wagenaar

Mariastraat 26, ☎ 6703469

Barbara uitvaartvereniging:

Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma

Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569

✉: info@uitvaartbarbarawormer.nl

VAN DIJK

TRUST & KNOWLEDGE

Uw vertrouwde opticien in Wormer

FOODMASTER

CAFETERIA MARKTZICHT

Krommenieërweg 44

1521 HK Wormerveer

Tel. 075 6408904

7 dagen van de week open tot 22.00 uur!



**GARAGEBEDRIJF
FRANK MOL**

- Reparatie, onderhoud, schadeherstel
- APK van alle merken
- Verkoop Renault



De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51

Van Pol tot Perk



Tineke de Lange
Dorpsstraat 264
1531 HV Wormer
075 - 642 6699
06 - 13901864
info@vanpoltotperk.nl
www.vanpoltotperk.nl

Tuinontwerp & klein tuinonderhoud



dorpsstraat 42
15 31 HM Wormer
telefoon: 075-6421671

**NICO PIET
DAMES - EN
HERENKAPPER**

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

CONIJN
METAALBEWERKING

- MACHINEBOUW
- CONSTRUCTIEBOUW
- VERSPANENDE BEWERKINGEN
- LEIDING- EN INSTALLATIEWERK
- REPARATIE EN ONDERHOUD
- ENGINEERING



Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
tel. 075 - 628 08 91
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl



**Floris
BOUWCENTER**

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen

Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl

Bouwcenter weet hoe ,t werkt

Bennis  **Uitvaart**

“Voor een waardig afscheid” - www.bennisuitvaart.nl

Dorpsstraat 18 - 1531 HM Wormer - Telefoon: 075-7676008

Plaats hier uw advertentie!

Internet correspondenten voor u

Geen stressvolle momenten meer.

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, internet formulieren invullen, veranderen van zorgverzekering, bestellen van hulp- en verbandmiddelen en bankzaken.

Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl



CEES WOOD

Industrieterrein Molletjesveer II
Loodsweg 9
1525 RH Wormerveer
Tel.:(075) 640 34 74

GRAFSTEENHOUWERIJ

- Leveren, plaatsen en onderhoud van grafmonumenten.
- Aanbrengen van vervolginscripties
- Vrijblijvend en deskundig advies



ABN
Algemene Nederlandse Bond
van Natuursteenbedrijven

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES

SINDS 1838



BAKKERIJ KASKES ANNO 1838

DORPSTRAAAT 94- WORMER
TEL. 075 - 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS STUKADOORS EN GEVELISOLATIE B.V.

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988

Hier kan uw advertentie staan!!!

Lagedijk 122A
1544 BK Zaandijk



T. 075-621 21 31
F. 075-628 90 40

Postbus 130
1530 AC Wormer

SOMASS BV
BOUWBEDRIJF

E. info@somass.nl

www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS

Specialisten in restauraties en replica's

HESSELS

DECORATIE

meesterschilder ~ interieurdesign ~ belettering

Malerstraat 10
1531 NW Wormer
075 - 642 8872

info@hesselsdecoratie.nl
www.hesselsdecoratie.nl



Plaats hier uw advertentie!

St. Barbara Wormer Uitvaartvereniging

Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:
Corrie Schavemaker 075 642 4836 of Ingrid de Haas 075 642 4569

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen met Associatie
Uitvaartverzorging 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075 767 6008

email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Bankrekening: NL12 Rabo 0374 9520 78

