

-----Oorspronkelijk mailbericht-----

Van: F.J. Bunschoten <fbunschotenpr@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 14:34

Onderwerp: veel goede moed, verbonden met elkaar

Goede collega's in het pastoraat,

beste kerkelijk en bestuurlijk medewerkers, binnen dekenaat Zaanstreek – IJmond,

Ik hecht er aan even iets van mij te laten horen. Gewoon om jullie te laten weten dat jullie allen in mijn gedachten zijn, ambtsbroeders in het pastoraat bestuurs- en parochiemedewerk(st)ers.

Het is voor ons allemaal extreem voelbaar aan het worden: we zijn inderdaad volkomen afhankelijk, leven bij de gratie van Gods goedheid.

In Hem 'leven, bewegen en zijn wij' zei Paulus al sprekend tot de mensen van zijn tijd (Hand. 17,28).

En wij zeggen het nu in onze tijd.

Onmacht voelen we. Want wat betreft nu en komende weken/maanden (?) hebben we het verloop van dingen niet in de hand. Ons kerkelijk leven inkleuren zoals we gewend zijn is even van de baan.

Collegapastores, telefonisch en langs andere kanalen contact houden met onze mensen lijkt me heel belangrijk. Ik weet dat jullie dat ook vinden en doen. Super.

We nemen onze toevlucht tot Hem zoals verwoord in de prachtige Psalm 90/89 'Domine, refugium factus es nobis'.

We weten ons in Zijn hand.

Als ik zie hoe zorg voor de naaste nu groeiende onder veel mensen, mag ons dat bemoedigen. Dat blijft zeker ook bij onze Heer niet onopgemerkt. Het zal Hem verheugen. Ook dat is een stuk genezing, iets van zegen.

Onze Goede Herder is Degene onder Wiens hoede ik jullie en jullie gemeenschappen en heel mijn dekenaat in mijn gebed en H. Mis dagelijks toevertrouw.

In gedachten pelgrimeren we, trekken rond, dragen het licht van Jezus in ons hart zodat Zijn kracht alle plekken mag raken waar dit nodig is! Een soort 'geestelijke Stille Omgang'.

Veel sterkte daar op jouw plek en hartelijke groet,

Floris Bunschoten, deken