

P.M.

(parochiële mededelingen)

**Maria Magdalena Parochie
Wormer**



23 oktober – 11 december 2019

Maria Magdalena Kerk - Wormer

Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer

Website: www.mariamagdalenenawormer.nl

Diensten:

Zondag: 10.00 uur

Pastores Wormer:

Matthé Bruijns, pastoraal werker
petrusvis@planet.nl, ☎ 6281208

Pastores van de regio Zaanstreek

Floris Bunschoten, pastoor ☎ 6874385

André Goedhart, pastoor ☎ 6164807

Nico Kerssens, kapelaan ☎ 06-44206738

Voor contact of afspraak:

Zie onder pastoraatsgroep en parochieraad

Voor algemene zaken: ☎6421216

wordt eventueel doorgeschakeld naar een mobiele telefoon in het bezit van een pastoraatsgroeplid.

☎6421216 / fax 6420213

Bij overlijden:

Barbara uitvaartvereniging: ☎ 6424836 / ☎ 6424569

B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging: ☎ 0800-0375

Bennis Uitvaart ☎ 7676008

“het Achterschip”: ☎6420190

(Agenda-)Beheer Parochiecentrum:

mw. Joke Weenink-Butter ☎06-51570735

PAROCHIETEAM

Voorzitter:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24, ☎ 6425977

Wvd-voorzitter:

dhr. Ton van Overbeek,
Oosteinde 61, ☎ 6421324

Penningmeester:

dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11, ☎ 6423130 /
06-14443154

Secretariaat:

Lid:

vacature
dhr. Martin van Druuten,
Talingstraat 17, ☎ 6423269

Lid:

dhr. Sander Korver,
Dorpsstraat 175, ☎ 06-53439489

Lid:

mw. Liesbeth Patist-Dupon;
Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Lid:

mw. Kirsten Vredevoort,
Lisboa 40, ☎ 6423273

KERKBESTUUR PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK

Voorzitter: dhr. pastoor Floris Bunschoten

Vice-voorzitter: dhr. Jeroen Hoekstra, diaken

Penningmeester: dhr. Ton Reijns

Secretaris: dhr. Martin Hijne

via email bereikbaar: kerkbestuur.pvz@gmail.com

PASTORAATSGROEP

Pastor:

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208

Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:

mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Katechese:

dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14, ☎ 6423557

Diakonie:

mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21, ☎ 6425259

Liturgie:

mw. Ineke Hendriks, Kemphaanstraat 26, ☎ 6425703

Bezorging PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan, ☎ 6841874

Kopij PM:

mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194/dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Misintenties vermelden PM:

opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Contactpersoon drukkerij:

dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:

Misintenties: ING rekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.

Kerkbijdragen: ING rekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer

Kopij voor de periode 11 december 2019 – 19 februari 2020 uiterlijk **1 december 2019** (vóór 19.00 uur) versturen naar het e-mail adres van de redactie: redactie.pm.mm@gmail.com

Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194 of dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.

Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.



Huiswerk van het leven

Als pastor kom ik graag bij de mensen thuis, want juist op bezoek bij mensen is er werkelijk tijd voor gesprek. Ook wel het pastorale gesprek genoemd: Een bijzonder gesprek dat uitstijgt boven het alledaagse. Het is een gesprek waarin men de diepte ingaat en tot de kern, jouw kern én mijn kern, probeert te komen. Een gesprek waarmee je niet hoeft te wachten tot de komst van de pastor. Ieder tweegesprek kan afdalen in de diepte van de ziel en gaan over wezenlijke dingen. Zolang de gesprekspartners maar proberen eerlijk en open te zijn en samen durven afdalen. Het zijn die gesprekken waarin mensen stilstaan bij wat het leven draagkracht en glans geeft. Een tweegesprek waarin God doorbreekt. Idealiter dan, want het is helemaal niet gemakkelijk om in een gesprek deze diepte van de ziel op te zoeken.



Dit goede gesprek begint steeds meer te verdwijnen. Denkt u zelf maar eens na: Wanneer durfde u zich te openen voor een ander? Wanneer had u onverwilde aandacht voor wie er tegenover u zat? Hoe lang is het geleden dat u openhartig en eerlijk van mens tot mens durfde te spreken? Echte aandacht is schaars. Echt delen van wat je denkt en voelt ook. Facebook showt alleen maar de mooie momenten. WhatsApp en Twitter zijn maar korte en vaak loze kreten tekst. Het zijn veelal werelden van de schone schijn. Of neem de vluchtige geschreven e-mails die vaak zo weinig toevoegen aan wie we zijn en waar het echt om

gaat. En dat is jammer, want het betekent dat we stil staan als mens.

Ieder mens heeft behoefte aan een goed gesprek op z'n tijd. Het is net zo nodig als eten en ademen. Het tweegesprek dat werkelijk tot de kern gaat, is noodzakelijke geestelijke voeding. Immers tijdens een mensenleven zijn er momenten waarop een mens geestelijk stil kan komen te staan, of geblokkeerd raakt door onverwerkte ervaringen, en verhard en afgestompt raakt door weggestopte of onderdrukte emoties. Momenten waarop de ander en de Ander hard nodig zijn om weer in beweging te komen, geheeld te worden of verzoend.

En zelfs al is een mens in harmonie met zichzelf, de wereld en God: Wij krijgen als mens pas betekenis in relatie tot een ander. Een relatie die al woorden delende tot stand komt.

Ik zie het zelf graag als *het huiswerk van het leven*: Om te proberen met een ander af te dalen in je ziel om geheeld te worden, verzoend te worden, te groeien als mens of tot bloei te komen. Dit is ook de plek waar we God ontmoeten in de ander, want 'waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.' Zo zal Gods Geest in het tweegesprek in ons midden zijn en ons tot nieuwe mensen maken en ons kracht geven.

Daarvoor moet je wel eerst het gesprek aandurven. En dan ook nog de diepte in willen gaan. Gemakkelijk is het niet, maar wel de meeste waardevolle reis die twee mensen samen kunnen maken.

Met de donkere en koude avonden voor de deur, nodig ik u uit: Denk aan uw levenshuiswerk! Zoek elkaar op en spreek zonder oordelen in openheid en vertrouwen. Daal samen af naar de bron, naar de plek waar God met je zal zijn. Om als mens te blijven groeien in liefde, vreugde en vrede naar zijn beeld en gelijkenis!

Diaken Jeroen Hoekstra



H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena Kalf - H. Maria Magdalena Wormer - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - O.L.V. Geboorte - H. Petrus
contact adres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
email: kerkbestuur.pvz@gmail.com

Samenvatting bestuursvergadering 8 oktober jl.

ALGEMENE ZAKEN

Er wordt gewerkt aan een nieuw Huis-houdelijk reglement, een nieuwe website waar alle parochies een eigen gedeelte krijgen, een nieuw logo, een jaarplan.

VERKOOP

O.L.V. Geboortekerk:

Binnenkort wordt het voorlopig koopcontract getekend. Op 12 januari 2020 zal een sluitingsdienst gehouden worden. Hierover zal ook een persbericht verschijnen.

HH. Martelaren van Gorcumkerk:

Hier verloopt het proces langzamer i.v.m. een reeks aan voorwaarden van de koper. De verwachting is dat de werkelijke verkoop pas oktober 2020 zal plaatsvinden. Op 29 september was in de kerk een bijeenkomst om alle parochianen en betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de voortgang.

PAROCHEZAKEN

In de St. Bonifatiusparochie zijn nieuwe convectoren geplaatst en daar is een nieuw koor Con Amore.

Op 15 september organiseerde de Petrusparochie samen met protestantse kerkelijke gemeenten een oecumenische openluchtdienst op een schoolplein in Saendelft.

In de kerk van de H. Maria Magdalena-parochie (Wormer) is een nieuwe cv-installatie geplaatst en wordt gekeken naar een ander orgel.

Bij de Magdalenaparochie ('t Kalf) is een huurster uit de pastorie verhuisd, er wordt nu gekeken naar het isoleren van de ruimte.

Broeder Aldo verhuist binnenkort uit de

pastorie van de O.L.V. Geboorte kerk. In de HH. Martelaren van Gorcumkerk is al flink opgeruimd en oude kazuifels zijn weggegaan naar o.a. parochies in Amsterdam en zelfs naar Colombia.

SAMENVATTING BIJEENKOMST

Op 1 oktober is het bestuur met de pastores en alle parochieraden c.q. parochie-teams bijeen geweest. Er is gesproken over verleden, heden en toekomst. Hieronder een korte samenvatting.

Vanuit het bestuur is de wens uitgesproken tot het ontwikkelen van 1 parochieblad voor de hele regio.

Op financieel gebied zullen aanvragen van grote uitgaven in de toekomst een langere doorlooptijd hebben, omdat door het bisdom een groot aantal nieuwe voorwaarden is opgesteld voor machtigingen.

Daarnaast is het traject van kerkverkoop besproken en de voortgang tot vorming van een gezamenlijke website voor alle parochies van de regio.

Vanuit het pastorale team kwam de zondagmorgen in beeld. Met 2 priesters, 1 diaken en 1 pastoraalwerker is het niet haalbaar om in alle 8 parochies een zondagmorgenviering om 10.00 uur te handhaven. We moeten gezamenlijk zoeken naar meer spreiding in de kerktijden.

De parochieraden vertelden allen over de positieve punten en moeilijke zaken binnen de eigen parochies. Positief is dat er veel vrijwilligers zijn die zich inzetten op allerlei gebied. Zorgelijk is veelal het te kort aan jonge vrijwilligers en de financiële situatie.

*Namens het bestuur,
Marga Breed*



'De hoop van de armen is niet voor altijd verloren' (Psalm 9, 19).

Dit is het thema van de Wereldzondag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 november. De paus ontleent het thema aan psalm 9. 'Deze psalm werd geschreven in een tijd van grote economische ontwikkelingen die, zoals vaker gebeurt, ook leidde tot sociale ongelijkheid', schrijft de paus. 'De situatie is niet veel anders dan vandaag de dag', vervolgt hij. 'Eeuwen gaan voorbij, maar de situatie van rijk en arm blijft bestaan. Het is alsof de geschiedenis ons niets leert. De woorden van de psalm gaan niet over het verleden, maar over ons heden, zoals

God daar naar kijkt.'

Op zondag 17 november tijdens de viering wordt op initiatief van de Zaanse Caritasinstelling actie gevoerd voor De Kledingbank Zaanstad.

Wij houden dan een collecte voor dit doel en wij vragen om nieuwe sokken of nieuw ondergoed mee te nemen. Hieronder informatie over de Kledingbank.

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens!

*CARITAS, IPCI Zaanstreek
Gerard Schavemaker, secretaris*

Kledingbank Zaanstad

Sinds kort is de Kledingbank Zaanstad gevestigd in Wormerveer in een pand aan de Inzet 110. Met 15 vrijwilligers sorteren we 3 dagen en 2 avonden in de week het ingebrachte textiel. Naast (sport)kleding nemen we ook schoenen, beddengoed, handdoeken en handtassen aan. Ook toiletartikelen staan in ons assortiment: zoals shampoo, zeep, doucheschuim, tandenborstels en tandpasta.

Bij de Kledingbank Zaanstad staan ongeveer 1.500 mensen ingeschreven; allemaal woonachtig in de Zaanstreek of net daarbuiten. Mensen van alle leeftijden, iedereen met zijn eigen verhaal, eigen rugzakje en verleden en allemaal vooruitkijkend naar de toekomst. Daarbij willen wij ze graag een 'stapje' verder helpen.

Iedereen die bij ons ingeschreven staat moet bij de eerste keer bij binnenkomst een verwijsbrief meenemen van bijvoorbeeld het sociaal wijkteam, de Voedselbank, bewindvoerder of zorginstelling. Daar worden de cliënten gescreend of ze recht hebben op gratis kleding van de Kledingbank.

Onze winkel is verdeeld in twee ruimtes. Bij de heren- en jongensafdeling en bij de vrouwen- en de meisjesafdeling hangt alles op maat en op soort. Er is altijd grote vraag naar kinderkleding. Kinderen groeien snel en bij hen slijt de kleding het meest.

Alle kleding uitzoeken en op maat hangen vereist veel werk, dat kun je echt niet alleen. Achter de Kledingbank staat een 'gouden team' van vrijwilligers. Ook daarin weer iedereen met zijn eigen verhaal

en rugzakje. Vaak personen die zelf in het verleden gebruik hebben gemaakt van de Kledingbank en weten hoe hard de Kledingbank nodig is. Of mensen die net een opstapje nodig hebben, om weer terug te keren in de maatschappij. Ook mensen, die het zat waren om thuis te zitten en iets voor hun medemens willen betekenen. Zonder deze vrijwilligers kunnen we niet bestaan.

We houden ook 3 x per jaar een loterij, waarbij overgebleven nieuwe gesponsorde prijzen worden verloot. Dit kan van alles zijn, als het maar nieuw is. Van deze opbrengst kunnen we sokken en ondergoed kopen, die we namelijk om hygiënische redenen niet hergebruiken. Als we een goede markt hebben gedraaid, kunnen we onze klanten verblijden met 2 paar sokken en 2 paar onderbroeken (dit maal 1.500 komt op een hoog bedrag). Omdat wij afhankelijk zijn van giften en sponsoring kunnen wij jammer genoeg vaak geen sokken of ondergoed kopen.

Hopelijk kunnen wij als team nog heel lang doorgaan. Alleen - helaas - is daar wel geld voor nodig voor huur en verzekeringen. Hopelijk kunnen we in de toekomst een bus kopen, zodat we meer textiel kunnen ophalen.

Wij zijn dankbaar dat we dit werk kunnen doen voor mensen die dicht bij ons staan. Het zijn vaak de mensen met 'stille' armoede van heel dichtbij. Heeft u textiel of toiletartikelen over, denkt u dan aan ons?

*Lonneke Kroon,
voorzitter Kledingbank*

Vaarwel? Of à Dieu?

Allerzielen: wij gedenken onze doden van lang of kort geleden. Ze hebben kort of lang geleefd. Gestorven na een lang ziekbed of zo maar plotseling.

Een liefste verliezen door de dood. Is het afscheid een vaarwel? Komen zij ergens thuis? Of zijn ze voorgoed verdwenen? Ze leven nog lang of kort voort in de herinnering van mensen, in de gedragingen van hun kinderen. Lang leef je voort als je beroemd of belangrijk was. Kort als je naar de maat van deze wereld niet veel voorstelde of hoegenaamd alleen door het leven ging.

Met Allerzielen gedenken wij onze doden. Het is een heel goede gewoonte in onze kerk om dat te doen. Ook al krimpt de kerk in veel opzichten en vinden veel mensen dat geloven geen zin – meer – heeft, het gedenken van onze doden wordt ook buiten de kerk 'populair'. Het aantal bijeenkomsten en manifestaties rond 2 november neemt toe. Je leest over Allerzielen Alom, Lichtjesavonden, Troostbijeenkomsten en noem maar op. Het geeft aan dat wij onze doden – zij die ons zijn voorgedaan – niet willen en kunnen vergeten. Of je nu gelovig bent of niet. Vroeger was het duidelijk. Als je gelovig was hoorde je dus bij een kerk. Daar leerde je dat mensen die dood gingen, als ze goed geleefd hadden, in de hemel zouden komen. Daar zou je hen – als het mee zat – weer terugzien. Dus geen vaarwel.

Voor alle anderen, de niet-gelovigen, de niet-kerkelijken, hield het leven door de dood definitief op. Over en uit. Vaarwel. Zand erover. Maar al neemt het aantal kerkelijk betrokken gelovigen alsmat af, ook bij verklaard niet-kerkelijken tref je het geloof, het vertrouwen aan dat de dood het einde niet is. Recent onderzoek wijst dat uit.

Wat alle mensen, kerkelijk of niet, gelovig of niet, bovenal in toenemende mate verbindt, is dat men vaak meer vragen dan zekerheden heeft. Over God, over leven, over dood en daarna. En dat is niet nieuw. Het was al zo in de tijd van de Bijbel en haar lange ontstaansgeschiedenis, dus ook in de tijd van Jezus. In het Oude

Testament lees je een ontwikkeling van dood is dood en verder niks naar: maar God, dat kan toch niet? U bent toch een God van levenden? Want men had geen vrede met de te vroege dood van rechtvaardige mensen. In Jezus' tijd waren er eveneens mensen, die daar niks van wilden weten. Dood is dood en daarmee uit! zeiden zij.

Anderen hebben echter zo hun vragen. Toen en nu. Niet zozeer als je lang en gelukkig hebt geleefd. Dan ben je een mens van alle dag en zijn je dagen geteld, zegt ons de Bijbel. Wel als je jong sterft, van honger in een vluchtelingenkamp of als je zomaar op straat wordt doodgeschoten. Of als je gewoon een rotleven hebt gehad met armoede en alsmat tekort. Waar is God dan? Wat heb je dan aan Jezus? Zeg dat niet te snel en te hard, want Jezus – in wie God aan het licht komt als in geen ander – bemoedigt ons met de woorden: Ik ben de opstanding en het leven! Wie in mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven en iedereen die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven! (Johannes 11, 25 - 26). Anders gezegd: wie in zijn of haar, korte of lange, bijzondere of dood- gewone leven heeft willen leven omwille van vrede, liefde, rechtvaardigheid voor de ander, ver weg of dichtbij – en mij zo bewust of onbewust heeft nagevolgd – zal eeuwig leven in het licht en de vrede van onze bevrijdende God. Of je nu gelovig, kerkelijk bent geweest of niet. En daar hoort de verlangde ontmoeting met je geliefden hoe dan ook bij.

En alle hufters, dictators, schoften en moordenaars? Die kennen ze 'daarboven' niet meer. Verdwenen – voorgoed. Zo wordt een afscheid van alle goede mensen van vaarwel tot een à Dieu – een tot weerziens bij God. Is het daarom dat Huub Oosterhuis schreef:

*Gelezen heb ik wat geschreven staat, mij toevertrouwd aan onbewezen woorden,
Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk,
geschreven staat Uw Naam: Ik zal er zijn!*

Ko Schuurmans, pastor

Het project Levensboek

Je hoort het vaak. "Mijn leven?, ik kan er wel een boek over schrijven." Het project Levensboek van Humanitas kan daarbij helpen. Geschoolde schrijvers maken samen met de vertellers hun boek, over hun leven. Vaak zijn dat oudere mensen die hun leven willen vastleggen voor hun nageslacht. Maar soms zijn het ook jongere mensen die iets speciaals hebben meegemaakt en dat willen vastleggen.

De schrijvers komen 10 tot 12 keer op bezoek om een interview af te nemen gedurende anderhalf uur en binnen een jaar ligt het boek er. De verteller betaalt alleen de kopieer- en drukkosten van het boek en de ervaring leert dat de prijs van het boek gemiddeld op € 10,00 uitkomt.



Een van de schrijvers binnen Humanitas is Age. Hij werkt al jaren voor dit project en heeft al aardig wat boeken geschreven.

Age: "Je komt als vrijwilliger bij iemand die je niet kent. In het begin is het af-

tasten of de verteller zich wel open wil stellen om zijn hele leven aan een wildvreemde te vertellen. Mijn ervaring is dat die angst snel verdwenen is, en dan gunt de verteller mij een kijkje in zijn of haar leven. Dat maakt het voor mij interessant. Niet omdat ik nieuwsgierig ben naar iemands doen en laten, maar vooral omdat ik een kijkje kan nemen in een andere wereld, andere milieus, andere omgangsvormen en gewoonten. Soms herken ik veel van wat iemand vertelt. Andere keren juist niet. Dat maakt het voor mij leuk. Meestal gaat er een onbekende wereld voor mij open. Ik ervaar dat soort momenten echt als een verrijking van mijn leven.

Wat mij verbaast is hoe de ene verteller verschilt van de andere. Ik heb eens bij een mevrouw gezeten die een verhaal vertelde over de oorlogsjaren. Zij hadden vijf joodse onderduikers in hun kleine

huisje en ze waren verraden. De politie kwam om die mensen weg te voeren. Dat ging niet vanzelf. Gillen, schreeuwen, trekken en duwen, voordat die onderduikers in een vrachtwagen werden gezet. Volgens mij een ontzettend ingrijpend moment. Maar voor haar niet. Ja, dat gebeurde gewoon was haar nuchtere antwoord.

Maar het kan ook anders. Ik was op bezoek bij een meneer, dik in de tachtig. Hij had één dochter en vier kleinkinderen. Zodra hij begon te vertellen over de mooie herinneringen met zijn kleinkinderen biggelden de tranen over zijn wangen.

Dat is het mooie om zo met verschillende mensen in aanraking te komen.

En wat het ook ontzettend leuk maakt, is de officiële uitreiking van het boek. Als de verteller het wil wordt het boek officieel aan hem of haar overhandigd. Familie wordt uitgenodigd en soms halen we zelfs de krant. Ik kan me meneer Jansen, een broze man van dik in de negentig, nog herinneren. Toen ik hem vroeg of hij het boek officieel overhandigd wilde hebben klaarde zijn gezicht op. Daar had hij zelf nog niet aan gedacht. Vanaf dat moment leefde hij naar dat moment toe. Ik zie hem nog zitten. Glunderend met zijn boek voor zich. En toen familieleden hem vroegen het boek te signeren was hij helemaal in de wolken. Hij had de dag van zijn leven. Voor dit soort momenten doe ik het. Dat maakt dit project zo mooi".

Heb je interesse om je aan te sluiten als schrijver bij dit project Levensboek?

We zoeken mensen die plezier hebben in schrijven en interesse hebben in de levensverhalen van anderen.

Of wil je je aanmelden als verteller. Neem gerust even contact op met Annetta Schoen ☎075-687 41 29 of mail naar levensboek.zaanstreek@humanitas.nl



Programma Regio Zaanstreek

MEDITATIEF SCHILDEREN



Materiaalkosten per keer: € 2,50.

Datum: 1 november, 6 december

Tijd: Van 13.30 tot 16.00 uur

Plaats: Achterschip, MMkerk, Wormer

Inleiders: Marian Neeft & Coby Huijpen

Aanmelden: Liesbeth Patist

GEOLOVEN NU



Datum: **di 26 november, 20.00-21.30 uur**

Plaats: Ontmoetingsruimte Petruskerk, Krommenie

Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben Commandeur.

Aanmelden: Liesbeth Patist

ZIN IN FILM



Wanneer u meer info over een film wilt hebben kunt u dat per e-mail opvragen.

Datum: **wo 30 oktober om 14.00 uur**

Plaats: O.L.V. Geboortekerk, Wormerveer

Nabespreking: Liesbeth Patist

Datum: **za 16 november om 20.15 uur**

Plaats: Ontmoetingsruimte Petruskerk, Krommenie

Nabespreking: Matthé Bruijns

IK GELOOF IN GOD DE ALMACHTIGE VADER...

Dat zeggen of zingen we wanneer onze traditionele geloofsbelijdenis klinkt tijdens een viering op zondag in de kerk. Maar wat zeg je dan eigenlijk? Wat betekenen die woorden? En er volgen nog meer woorden en uitspraken die vragen kunnen oproepen of moeilijk te begrijpen zijn. Is dat de reden dat we graag kiezen voor een meer eigentijdse geloofsgetuigenis in plaats van de aloude geloofsbelijdenis? We gaan ons verdiepen in die oude tekst om te ontdekken wat er nu mee bedoeld wordt, wat de woorden wel én niet betekenen.

Wie weet gaan we ontdekken dat wanneer je het stof van die oude woorden wegblaast, zij verrassend eigentijdse zeggingskracht blijken te hebben.

Daarom een avond onder leiding van Ko Schuurmans over het ontstaan en de betekenis van onze christelijke geloofsbelijdenissen.

Datum: **do 31 oktober om 20.00 uur.**

Plaats: Ontmoetingsruimte Petruskerk, Krommenie

Inleider: Ko Schuurmans

STILTE, ROEPING EN OVERGAVE:

De spiritualiteit van Dag Hammarskjöld. Leven met als doel 'geleefd te worden' door de verbinding met God.' Zo lezen we in het dagboek 'Merkstenen' dat hij na een tragisch vliegtuigongeluk in 1961 naliet. Als secretaris-generaal van de Verenigde Naties zette Hammarskjöld zich volledig in voor de taak waartoe hij geroepen was. Dat hij tegelijkertijd als diepgelovig mens zijn zielenroerselen aan het papier toevertrouwde was slechts een enkeling bekend. Na zijn dood werden deze aantekeningen gebundeld en uitgegeven en - inmiddels - veelvuldig vertaald.

Deze avond lezen we samen enkele van zijn teksten en proberen we in en mee te voelen wat hem bewoog. Ook bekijken we de stilte die Hammarskjöld destijds in het gebouw van de VN heeft ingericht, het raam dat Chagall na zijn dood voor hem gemaakt heeft. Ook zal het 'Alle Menschen werden Brüder' niet ontbreken. Kortom, u krijgt een kennismaking met een gelovig en bewogen mens uit de twintigste eeuw.

Datum: **di 5 november om 20.00 uur**

Plaats: Ontmoetingsruimte Petruskerk, Krommenie

Inleider: Kok Klever

HET FEEST VAN VERZOENING

Verzoening een feest?

De belangrijkste dag in het Joodse liturgisch jaar is een dag van inkeer en vasten: Jom Kipoer, in het Nederlands bekend als Grote Verzoendag.

Op deze avond hebben we het natuurlijk over de Bijbelse oorsprong en de indrukwekkende liturgie van Grote Verzoendag. We buigen ons ook over de thematiek van dit feest. Wat bedoelen we met begrippen als vergeving en verzoening?

Wat bedoelen Joden met tesjoeva, 'inkeer'? Wat maakt vergeving en verzoening soms zo moeilijk? Waar komen de Joodse en christelijke uitleg van verzoening overeen, waar leggen Joden en christenen eigen accenten?

Datum: **di 19 november om 20.00 uur**

Plaats: Pastorie Bonifatiuskerk, Zaan- dam Inleider: Tineke de Lange



Op vrijdag 23 augustus vertrok vanaf station Zaandam-Kogerveld een bus naar het Belgische Banneux. Een groepje Zaankanters stapten in om aan het triduum deel te nemen. Twee maal per jaar (meestal in mei en augustus) wordt er voor Noord-Hollanders een reis naar Banneux georganiseerd.

Banneux is een eenvoudige bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht keer verschenen aan Mariette Beco (1921-2011). Maria noemde zich hier 'de Maagd der Armen' en ook 'Moeder van de Verlosser'. Op de plaats van de verschijningen ontspringt een bron, waar pelgrims hun handen in het water steken.

De deelnemers aan het triduum verblijven in de Hospitalité, een groot gebouw met een ruime eetzaal, slaapkamers en een verpleegafdeling. De verplegenden en vrijwilligers helpen als dat nodig is de deelnemers. Er wordt geholpen met verzorging, medicatie en het duwen van de rolstoel.

Op vrijdag wordt na het avondeten de H. Mis gevierd, aansluitend trekt men in processie naar de bron.

's Zaterdags wordt in de morgen de kruisweg gebeden, 's middags is het lof met de ziekenzegen, 's avonds is de kaarsenprocessie.

Op zondag is de Internationale hoogmis, 's middags het lof met zegening, later die middag is er biechtgelegenheid. 's Avonds is een gezellig samenzijn.

Maandag is in de middag de handoplegging en loopt iedereen in stilte naar de bron.

Op dinsdagmorgen is het afscheid van Banneux. Na de lunchpauze in Soerendonk gaan de bussen terug naar de verschillende tussenstops in de provincie.

Ook in 2020 worden tridua georganiseerd: van 22 t/m 26 mei en van 28 augustus t/m 1 september. Mocht u mee willen als deelnemer of vrijwilliger, kunt u meer informatie krijgen bij mij of via banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl.

TWITTEREN MET GOD



Wanneer ik met mensen over het geloof, in het bijzonder wanneer een volwassene vraagt om het doopsel of om in de kerk te worden opgenomen, maak ik graag gebruik van het boek 'Twitteren met God'. Het boek is een paar jaar geleden geschreven door de priester Michel Remery.

Twitteren, klinkt modern, het is elkaar korte berichtjes sturen van maximaal 140 tekens. Het boek 'Twitteren met God' is met deze gedachte geschreven. Het boek is geschreven naar aanleiding van vragen van jonge mensen in zijn parochie. In twee pagina's probeert de schrijver een overzichtelijk antwoord te geven. De tekst wordt ondersteund met afbeeldingen en soms een tijdsbalk. Na elk hoofdstuk volgt een samenvatting in 140 tekens, zolang als een tweet mag zijn. Door de vormgeving en de overzichtelijkheid is het uitnodigend om te lezen.

Het is een goed boek om te gebruiken bij het zoeken naar antwoorden op allerlei vragen, of om een gesprek te beginnen. Het is voor jong en oud, om te geven of om jezelf cadeau te doen.

Kapelaan Nico Kerssens



Gospelkoor New Spirit viert haar 35-jarig bestaan en presenteert:

THE MUSICAL MESSIAH

Een musical over het leven van Jezus

Zaterdag 30 november 2019
Noorderkerk, Heijermansstraat 127 Zaandam
Aanvang 20.00 uur



Kaarten à € 10,- zijn te bestellen bij Immy Modderman,
tel. nr. 06 – 14824530 of via messiah@newspirit.nl

Bloemen voor opa

Het is een natte, winderige dag. Marlot fietst snel naar huis. Ze moet vroeg eten vanavond, want om half acht moet haar moeder naar de kerk.

Even later zit Marlot achter een bord zuurkool. De eerste keer dit jaar, lekker! "Waarom moet je eigenlijk naar de kerk, mam?", vraagt ze. "Dat doe je anders nooit." "Het is vandaag Allerzielen", antwoordt mama. "In de kerk denken we dan aan alle mensen die gestorven zijn." "Dus ook aan opa?", vraagt Marlot zachtjes. "Ja, ook aan opa. Vandaag krijgen we het kruisje mee dat we in de kerk hebben opgehangen toen hij werd begraven." Mama kijkt Marlot aan.

"Wou je soms meegaan? Ik zou het heel fijn vinden als je meegang."

Marlot schudt haar hoofd. Nee, ze wil niet mee. Telkens als ze aan opa denkt, krijgt ze een brok in haar keel. Vaak moet ze dan ook huilen. Stel je voor, dat iedereen ziet dat ze huilt. Nee hoor, Marlot kijkt wel uit.

"Ik neem wat bloemen mee, voor op het graf van opa", zegt moeder even later. "Opa hield zoveel van bloemen. Vooral in de herfst, als er buiten geen bloemen meer waren, kon je hem zo blij maken met een mooie bos chrysanten." Marlot glimlacht zachtjes voor zich uit. Dan denkt ze weer aan opa, en aan mama die zo meteen alleen naar de kerk moet.

Als mama al bijna buiten staat, rent Marlot de gang in. "Wacht even mam, ik ga toch mee." Even later komen ze, nog net op tijd, hijgend de kerk in. Marlot ziet dat Erik uit haar klas er ook is. Zijn oma is pas twee weken geleden gestorven.

De pastor leest een stukje uit de bijbel. Dan vertelt hij hoe goed het is om je verdriet met anderen te delen, en om samen herinneringen op te halen aan mensen die er niet meer zijn. Marlot denkt aan opa.

Hij heeft haar nog geholpen met het timmeren van haar geheime hut. Hij sloeg nog keihard op zijn duim, toen. Daar moest hij zelf erg om lachen, terwijl het toch wel pijn deed. En opa heeft niemand ooit verteld waar die hut was. "Dat van die duim ga ik straks aan mama vertellen", denkt Marlot.

Het is nu stil in de kerk. Iemand begint op een fluit te spelen en de pastor leest de namen voor van alle mensen die dit jaar gestorven zijn. Marlot wordt er verdrietig van. Als opa's naam gelezen wordt, loopt mama naar voren om een kaars aan te steken. Marlot ziet dat mama ook tranen in haar ogen heeft.

Toch heeft Marlot er geen spijt van dat ze is meegegaan. Ze vindt het fijn en verdrietig tegelijk om zo aan opa te zitten denken.

Ze pakt mama's hand en knijpt er even in. Mama kijkt haar aan en knipoogt. Dat deed opa ook altijd.

De viering is afgelopen. Ze lopen samen naar het graf van opa. Vanuit de kerk hebben ze een kaarsje meegenomen.

Ze zetten het op het graf en Marlot mag het aansteken. Mama legt de bloemen erbij. "Dag opa", zegt Marlot zachtjes.

"Ik hou nog steeds van je."

Ze lopen samen door het hek van de begraafplaats. Ze kijken om en zien heel veel lichtjes branden.

En ze knipogen weer naar elkaar.



VIERINGEN IN REGIO ZAA NSTREEK

	HH MartelarenvG Boschjesstr. 115 Koog a/d Zaan	H. Petrus Snuiverstraat 2 Krommenie	H. M. Magdalena Dorpsstraat 351 Wormer	O.L.V. Geboorte Marktstraat 4 Wormerveer
Za 26 okt		Eucharistie G. Noom Samenzang		
Zo 27 okt 30 ^e zondag dhj	Woord - Communie A. Dijkers Marbosko	Woord - Communie T. Molenaar Rotsvast	Eucharistie N. Kerssens Caeciliakoor	Eucharistie F. Bunschoten samenzang
Vr. 1 nov <i>Allerheiligen</i>				
Za 2 nov <i>Allerzielen</i>		19.00 uur <i>Allerzielen</i> M. Bruijns rouwkoor	19.00 uur R. Casalod Maria Magda- lenakoor	
Zo 3 nov 31 ^e zondag dhj	Woord - Communie <i>Allerzielen</i> K. Schuurmans Marbosko	Eucharistie G. Noom St. Caecilia	DOP All Ages	Woord - Communie M. Bruijns Cantare
Za 9 nov		Eucharistie G. Noom Rotsvast		
Zo 10 nov 32 ^e zondag dhj	Eucharistie F. Bunschoten Marbosko	Woord - Communie R. Casalod St. Caecilia	Gezinsviering DOP samenzang	Woord - Communie M. Bruijns samenzang
Za 16 nov		Woord - Communie M. Bruijns samenzang		
Zo 17 nov 33 ^e zondag dhj	Woord - Communie A. Dijkers samenzang	Woord - Communie M. Bruijns St. Caecilia	Woord - Communie W. Waardijk All Ages	Woord - Communie T. Molenaar Cantare
Za 23 nov		Eucharistie G. Noom samenzang		
Zo 24 nov <i>Christus Koning</i>	Woord - Communie M. Bruijns Marbosko	Eucharistie P. Vlaar Rotsvast	Eucharistie F. Bunschoten Caeciliakoor	Eucharistie N. Kerssens samenzang
Za 30 nov		Woord - Communie M. Bruijns samenzang		
Zo 1 dec 1 ^e Advent	Woord - Communie K. Schuurmans samenzang	Woord - Communie S. Baars St. Caecilia	Woord - Communie M. Bruijns Caeciliakoor	Woord - Communie A. Dijkers Cantare
Za 7 december		Eucharistie G. Noom Rotsvast		
Zo 8 dec 2 ^e Advent	Eucharistie G. Noom Marbosko	Woord - Communie M. Bruijns St. Caecilia	DOP All Ages	Eucharistie F. Bunschoten samenzang
Za 14 dec		Woord - Communie M. Bruijns samenzang		
Zo 15 dec 3 ^e Advent	Woord - Communie M. Bruijns samenzang	Woord - Communie T. Molenaar St. Caecilia	Woord - Communie Ria Casalod Caeciliakoor	Woord - Communie K. Schuurmans Cantare

Aanvangstijden: op zondag om 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Betekenis afkortingen: DOP = Dienst onder leiding van parochianen

Op elke 1^e vrijdag van de maand: eucharistieviering in de H. Bonifatius om 9.30 uur en in de H. Odulphus om 10.00 uur (*vrijdag 1 november en 6 december*)

VIERINGEN IN REGIO ZAA NSTREEK

	H. Bonifati- us Oostzijde 12 Zaandam	H. Jozef Veldbloemenwg 2 Zaandam	H. M. Magdalena Kalf 160 Zaandam	H. Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft
Za 26 okt	Eucharistie N. Kerssens			Eucharistie F. Bunschoten
Zo 27 okt <i>30^e zondag dhj</i>	Eucharistie A. Goedhart	Woord - Communie J. Hoekstra Gemengd koor	Eucharistie N. Beemster St. Caeciliakoor	Eucharistie B. Dijkman St. Caeciliakoor
Vr. 1 nov <i>Allerheiligen</i>	9.30 uur Eucharistie A. Goedhart			10.00 uur Eucharistie N. Kerssens
Za 2 nov <i>Allerzielen</i>	19.30 uur Requiemmis A. Goedhart		10.00 uur Requiemmis N. Kerssens 19.30 uur Woord en gebed N. Kerssens	10.00 uur Requiemmis F. Bunschoten 19.30 uur Woord en gebed F. Bunschoten
Zo 3 nov <i>31^e zondag dhj</i>	Eucharistie A. Goedhart	Woord - Communie W. Waardijk Gemengd koor	Eucharistie N. Kerssens S. Fieggen Liturgiekoor	Eucharistie F. Bunschoten St. Caeciliakoor
Za 9 nov	Eucharistie N. Kerssens			Eucharistie F. Bunschoten
Zo 10 nov <i>32^e zondag dhj</i>	Eucharistie A. Goedhart S. Fieggen	DOP I. de Lange & M. Niekus Gemengd koor	Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor	Eucharistie B. Dijkman St. Caeciliakoor
Za 16 nov	Eucharistie A. Goedhart			Eucharistie N. Kerssens
Zo 17 nov <i>33^e zondag dhj</i>	Eucharistie A. Goedhart	Woord - Communie R. Casalod Con Brio	Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor	Eucharistie F. Bunschoten St. Caeciliakoor
Za 23 nov	Eucharistie N. Kerssens			Eucharistie F. Bunschoten
Zo 24 nov <i>Christus Ko- ning</i>	Eucharistie A. Goedhart	Woord - Communie W. Waardijk Gemengd koor	Eucharistie N. Beemster St. Caeciliakoor	Eucharistie B. Dijkman St. Caeciliakoor
Za 30 nov	Eucharistie N. Kerssens			Eucharistie F. Bunschoten
Zo 1 dec <i>1^e Advent</i>	Eucharistie A. Goedhart	Woord - Communie n.n.b. Gemengd koor	Eucharistie N. Kerssens / S. Fie- gen Liturgiekoor	Eucharistie F. Bunschoten St. Caeciliakoor
Za 7 decem- ber	Eucharistie A. Goedhart			Eucharistie N. Kerssens
Zo 8 dec <i>2^e Advent</i>	Eucharistie A. Goedhart S. Fieggen	Woord - Communie J. Hoekstra Gemengd koor	Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor	Eucharistie B. Dijkman St. Caeciliakoor
Za 14 dec	Eucharistie A. Goedhart			Eucharistie N. Kerssens
Zo 15 dec <i>3^e Advent</i>	Eucharistie A. Goedhart Koor Con Amore	Woord - Communie W. Waardijk Gemengd koor	Eucharistie F. Bunschoten St. Caeciliakoor	Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor

Op elke 1^e en 3^{de} vrijdag van de maand:

eucharistieviering in de Pax Christikapel, Pinasstraat 4, Zaandam om 10.00 uur met pastor J. Broersen (*vrijdag 1 en 15 november, 6 en 20 december*)



Verslag vergadering 10 september 2019

“Loslaten”, een prachtig stuk tekst van Nelson Mandela uit de bundel ‘Woorden en verhalen die ons raken’ (Annemie Wijnker-Hoedjes en Kees Maas SVD). Daarna zijn wij als parochieteam weer fris van start gegaan, maar waar ging de vergadering nog meer over.

BIJBELBROKJES

Tineke de Lange zal ook het nieuwe seizoen weer doorgaan met cursus bijbelbrokjes op de vierde dinsdag van de maand.

FINANCIËN

De aanschaf van een nieuw elektronisch orgel is nog in behandeling. Dan is de cv ketel aan vervanging toe. Omdat we niet in de kou willen zitten is onze penningmeester Cor Bijvoet hier druk mee aan de slag. Verder kwam de reparatie van het dak aan de orde. Een grote kostenpost, die echter noodzakelijk blijkt te zijn om lekkage te voorkomen.

HET MARIA MAGDALENA KOOR

Bep van Overbeek had aangegeven dat zij graag het stokje als dirigent van het

koor door wilde geven. Toch was het moeilijk om dit even snel te realiseren. Daarom is er gekozen voor een gezamenlijk dirigentschap. Lieke Mol en Karin Conijn zullen Bep assisteren. De tweede dinsdag zal Karin de repetitie verzorgen en de vierde dinsdag Lieke. De avondwake en uitvaarten worden in overleg gedaan.

DE RINGLEIDING

Vele parochianen hebben moeite met het geluid in de kerk. Dat komt omdat de ringleiding in het voorste gedeelte van de kerk werkt. In het achterste deel is het geluid daarom minder goed. Voor een ieder die dus wat minder goed van gehoor is, zou ik zeggen kom naar voren, dan is het probleem opgelost. Dat geldt helaas niet voor de koorzolder.

ZOMERKOOR

Aan alle vrijwilligers die de afgelopen zomer hebben meegezongen met het zomerkoor. Het was geweldig wat we met elkaar ten gehore hebben gebracht. Dank daarvoor namens het parochieteam.

Liesbeth Patist-Dupon

COLLECTE

Caya Cama, Ecuador

In de startviering van 15 september hebben we gecollecteerd voor de kinderen van Caya Cama. We hebben daar met elkaar een bedrag van € 572,90 opgehaald. Een heel mooi bedrag waar we de kinderen van Ecuador een toekomst mee geven.

Diezelfde middag zijn we met 4 personen naar de Woude gefietst voor een voorlichting over Caya Cama. Er werd getoond wat er de afgelopen 15 jaar voor deze kinderen is veranderd en wat hun toekomstbeeld is. Het was een erg interessante middag. We hebben kunnen zien dat er kinderen zijn die zelf meewerken om de olievlek groter te laten worden.

Begin oktober kreeg ik bericht dat Sisa,

het petekind van Jan Groenhart en Karin Lenior een visum voor 3 weken heeft gekregen om naar Nederland te komen. Op 13 oktober jl. was Sisa aanwezig in de oecumenische viering, want niet alleen onze kerk steunt Caya Cama, maar ook ‘Wormerland geeft om....’ Vele mensen hebben haar verhaal kunnen horen en zien. Na een kort inleidend filmpje (dat Sisa zaterdag voor het eerst zag) heeft ze haar praatje in het Spaans gehouden. Karin vertaalde dat voor ons in het Nederlands. Als verrassing kwam er een deurcollecte, met weer een opbrengst van € 445,92 !! Muchas gracias, namens Sisa,

Ina van Kleef



Zondagmiddagconcert d.d. 10 november a.s.

HET RONALD WILLEMSSEN-TRIO EN PANFLUITISTE THERA DE ZWART

Trio Ronald Willemsen bestaat uit Bariton Ronald Willemsen, Sopraan Gerda van Eerde en begeleider op vleugel/orgel Arie Horst. Thera de Zwart heeft met haar panfluit al in vele combinaties gespeeld en levert nu ook haar bijdrage aan dit concert.

Het viertal zal een programma brengen met een grote diversiteit en een hoog Rebroff en Rieu gehalte.

Gekozen wordt uit hun uitgebreide repertoire van populair-klassiek, religieus, maar ook entertainment zoals bv. musicals, operette-melodieën, Russische muziek en evergreen. Op verzoek zal Ro-

nald o.a. het bekende 'Twaalf Rovers' laten klinken.

Naast begeleiding op vleugel en orgel zal Arie Horst ook enkele improvisaties geven.

Datum: Zondag 10 november

Plaats: Maria Magdalenakerk, Wormer Dorpsstraat 351 Wormer

Aanvang: 14:30 uur, zaal open 14:00 uur.

Reserveren à € 14,00 via tel: 075-6423388, 075-6421282 of via mail:

concertmmwormer@gmail.com of bij Foto Weenink/Goedheer.

Niet gereserveerde kaarten aan de zaal € 16,00. Prijzen inclusief pauzedrankje.

Meer info: www.concertenwormer.nl

CANTATEDIENST

Zangstuk over Micha

***Uitnodiging voor zondag 3 november om 14.30 uur in de Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8
Met tekst van Bart Vijfvinkel en muziek van Jos Martens.***

Het Bijbelboek Micha inspireerde componist/cantororganist Jos Martens en theoloog/predikant Bart Vijfvinkel tot het schrijven van een nieuw werk.

Met indrukwekkende scheldkanonnades en scherpe spot gaat Micha tekeer tegen hemeltergend onrecht.

De geschiedenis lijkt vastgelopen, recht is verdwenen uit het land, maar Micha verkondigt daartegenin het Woord van de Ene, de andere mogelijkheid: `Jou is gezegd wat goed is. Niets, nee niets anders, dan recht te doen en lief te hebben en zo mens te zijn.

Tijdens het schrijven en de repetities met het projectkoor viel het Jos Martens en Bart Vijfvinkel weer op hoeveel zeggingskracht de woorden uit het oude profetenboekje Micha ook vandaag de dag hebben: `...dat vreemde Woord uit een lang

geleden samengesteld geschrift. De roep van Godswege om menselijkheid, om een humane samenleving, dwars tegen alles in.`

Zij zijn zich er bij het schrijven en componeren steeds bewust van geweest dat het boek Micha deel uitmaakt van de bibliotheek die bekend staat als de Bijbel: `Het boek heeft haar oorsprong in het geloof van Israël. Van daaruit kreeg het een plaats in de liturgie van de synagoge en later ook van de kerk. Zij zijn de bedding waardoor Micha's woorden de eeuwen door hun weg vonden. Daarom hebben we gekozen voor een `uitvoering` binnen een kerkdienst in de traditie van de zogenoemde cantatediensten. We hopen dat we het boek Micha recht hebben gedaan `

Op zaterdag 2 november!

Zaterdag 2 november vindt in onze kerk de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in de Zaanstreek plaats. De Zaanse kerken doen daar weer graag aan mee. Bij sommige kerken is dit een andere datum. U kunt uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven.

Sam's Kledingactie heeft, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar verschillende projecten.

DE CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK

Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij scholen in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert, stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.

NOODHULP IN SULAWESI

Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. Deze 2 natuurrampen hebben 2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven in de buurt van hun oorspronkelijke dorp onder een zeil in ontheemdenkam-

pen. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder deze zware omstandigheden zal wederopbouw een lange tijd in beslag nemen.

BANGLADESH (PREVENTIE)

Ook in Bangladesh verandert het klimaat. De mensen raken er keer op keer hun huizen kwijt. Zij verliezen zo hun naasten. Met een goede voorbereiding kunnen zij natuurrampen beter doorkomen. Zo hoeven ze hun leven niet keer op keer totaal overnieuw op te bouwen.

WAT MAG JE INLEVEREN EN WANNEER?

Je helpt ons het meest met herdraagbare kleding en schoeisel. Dat heeft voor Sam's de hoogste opbrengst en zo kunnen we het meeste geld doorgeven aan de mensen die dat het hardst nodig hebben. In beperkte mate kun je tassen, accessoires en huishoudtextiel inleveren. Speelgoed, knuffels, vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden en vloerbedekking zamelen we **NIET** in. Dit is afval dat wij ook tegen betaling moeten afvoeren en dat kost dus geld.

Zaterdag 2 november van 10.00 tot 13.00 uur bij de Maria Magdalenakerk in Wormer en Het Dorpshuis, Wijdewormerplein 3 in Wijdewormer.

Voor meer info: www.samskledingactie.nl
Hartelijk dank!

*Caritas Maria Magdalenakerk Wormer
Arno Korver en Gerard Schavemaker*



OECUMENE

Adventsvespers

In oecumenisch verband zullen we met de gezamenlijke kerken in Wormer en Jisp 4 opeenvolgende woensdagen adventsvespers vieren met woord, gebed en kerstliederen.

Deze vieringen vinden plaats in de Doopsgezinde Vermaning, Dorpsstraat 371, hopelijk -net als vorig jaar- weer versierd met een uitbundige verzameling

kerststallen.

De adventsvespers beginnen om 19.00 u en duren ongeveer een half uur.

Op woensdag 27-11 zullen we de eerste kaars ontsteken met pastor Jos van Steen

Woensdag 4-12 met ds Bart Vijfvinkel

Woensdag 11-12 met Cees Beumer

Woensdag 18-12 met ds Janny Nijwening



Van openingslied tot slotlied

Voor wie de startviering gemist heeft of de inspirerende teksten uit de startviering nog eens verkort wil nalezen.

Wees welkom allemaal.
En luister naar een mooi verhaal

En Hij vertelde hun deze gelijkenis:
`Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt?
En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders; thuisgekomen roept hij zijn vrienden en burens en zegt hun:
`Deel in mijn blijdschap, want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden.'`

Omzien naar de ander begint in ons eigen hart.
Omzien naar de ander is voedsel voor de ziel, onmisbaar als de liefde.
Deze aandacht voor elkaar heelt onze wonden, versterkt onze innerlijke kracht en scheidt een hartelijke gemeenschap.

Omarm de zieken, de naakten, de vreemden. Omarm de verdwaalden en de ontheemden.
Kom laat je zien, met oog voor mijn naasten, gebaar van verbinding, treed mij tegemoet

Ik geloof in God en in mensen die omzien naar elkaar, die samen op weg gaan en elkaar niet loslaten.
Ik geloof dat wij als gemeenschap daar-

aan moeten werken en dat God's Geest ons daarbij zal helpen.
Want voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen

En al wat je vraagt, is een plaats in ons hart en een pas in het spoor van die ene.

God van alle leven, zie om naar ons.
Laat u zoeken in de stilte, in de liefde tussen mensen, in de zorg en aandacht om elkaar.

Want van U is de toekomst, kome wat komt.

Kent Hij jou? Ja, Hij kent iedereen!
Hij ziet ons leven aan en zegt "wie iets voor een ander doet, heeft dat ook voor Mij gedaan".

Wij allen vormen een parochie, een gemeenschap van mensen, die proberen naar Jezus' voorbeeld onze naaste te zien zoals jij. Naast bidden en zingen komen wij op voor elkaar en roepen jou toe: ook jou zoeken wij!

Leven met aandacht, met inzet voor elkaar.
Ik ken je, ik draag je, ik ga met je mee

Open uw oren om te horen, open uw hart voor alleman.

Lieke Mol

T O R E N E R F

Gezamenlijke ziekenzalving

Donderdagmiddag 10 oktober jl. tijdens een samenkomst in Torenerf, hebben ongeveer 20 personen van pastor Matthé Bruijns en kapelaan Nico Kerssens de ziekenzalving ontvangen.
Aansluitend was er een Eucharistieviering met een mooie overweging over Jezus op het meer van Tiberias. Kapelaan Nico Kerssens had een afdruk meegenomen van de storm op het meer van Tiberias, geschilderd door Rembrandt. Na de koffie en thee hebben we gezorgd dat iedereen weer op zijn bekende plek thuis werd gebracht. Dit door de enorme inzet

van onze lieve vertegenwoordiger in en rondom Torenerf Truus Heijne-van der Pal. Truus verzamelt elke zondag de overweging en kerkboekjes om ze daarna rond te brengen bij de parochianen die niet meer in staat zijn om naar onze MMkerk te komen, zodat ze toch op de hoogte en betrokken blijven van het wettelijks gebeuren. Vanaf deze plaats bedanken we Truus voor haar enorme inzet voor de oudere parochianen die ze zo'n warm hart toedraagt.

Ellie Hoek-Nooij



Het mysterie Bosch

Wanneer we de schilderijen van Jeroen Bosch (Jheronimus) gezien hebben, ontdekten we dat er nogal wat 'vreemde' wezens op zijn doeken voorkomen. Waarom schilderde de beroemdste Nederlandse schilder aan het einde van de Middelleeuwen dergelijke beelden? Wat heeft hij met zijn doeken zijn tijdgenoten te vertellen? Wat kunnen we nog te weten komen van zijn schilderijen?

De heer Han Ellermeijer, voormalig leraar tekenen, uit Den Helder zal ons op woensdagmiddag 27 november proberen uit te leggen wat de diepere achtergronden zijn van zijn schilderijen en ons ook wijzen op de tijd waarin Jheronimus Bosch leefde, want veel van zijn werken zijn te begrijpen vanuit dit historisch perspectief. Jeroen Bosch en de drankzucht van de kanunniken van Sint Jan zullen

niet aan ons voorbij gaan.

De meeste werken van Jeroen Bosch (Joen zoals zijn roepnaam luidde) hebben een Bijbelse achtergrond, maar ook laat hij zijn kritiek zien op de Bijbelse verhalen en op de kerk van zijn tijd, waarin vooral de paus het moet ontgelden.

Het kerstfeest vieren we op woensdagmiddag 18 december samen met de bekende zangeres Gerda Govers en haar pianomaatje Wil Luiken. Zij spelen en zingen de mooiste kerst-, operette- en musicalliederen inclusief een mooi kerstverhaal "komt alle tezamen, Gloria in excelsis Deo".

*Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)*

BIJBELBROKJES

Een profeet als roepstoeter

'Het raakte je, of je ergert je er dood aan', was de reactie van professor Jaap de Jong op de speech van milieuactiviste Greta Thunberg voor de Verenigde Naties afgelopen september. Greta is een boze roepstoeter, maar dat is niet voor niets. Ze wil mensen wakker schudden, want het water staat de wereld binnenkort letterlijk aan de lippen. Ze is compromisloos en heeft geen geduld met mensen die weggijken voor de klimaatproblemen of deze zelfs glashard ontkennen, zodat ze onverminderd kunnen doorgaan met hun vervuilende praktijken. 'Jullie moeten je schamen!' roept ze.

'Jullie moeten je schamen!' Dat roept ook de profeet Amos in de Bijbel. Hij is minstens zo direct en compromisloos als het meisje uit Zweden. En ook hij maakt daar geen vrienden mee. Wat bezielt Amos om

– nota bene in een ander land! – zijn boodschap te verkondigen? Wat is zijn klacht, waar hoopt hij op? Daarover gaan we lezen tijdens de komende twee 'Bijbelbrokjes'.

'Bijbelbrokjes' is geen Bijbelcursus, maar een soort leesclub. Elke vierde dinsdag van de maand komen we samen om een uurtje een tekst uit de Bijbel te lezen. Er is geen vast programma, we beslissen samen wat we de volgende keer gaan lezen. Dat doen we na de repetitie van het Maria Magdalenakoor. De eerstvolgende keer is op 29 oktober, daarna 26 november, 20:30-21:30 uur.

Begeleiding: Tineke de Lange

Wilt u meer weten? Bel dan Tineke de Lange: ☎075 6426699.

Ouderenkerstmiddag



Net als voorgaande jaren organiseren wij, de jongeren van de OKM, weer een gezellige middag voor alleenstaande ouderen uit Wormer, Jisp, Wormerveer en omgeving.

Wij nodigen u uit voor een middag met koffie en wat lekkers, een heerlijke lunch, bingo, andere spellen en vrolijke muziek.

Om 11:30u verwachten wij u in 't Achterschip van de Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351 te Wormer. De middag zal ongeveer om 16:00u afgelopen zijn. Als u dit feest met ons wilt meevieren, dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 9 december opgeven, zodat wij een inschatting kunnen maken hoeveel mensen aanwezig zullen zijn op deze middag.

Om u aan te melden, kunt u het aanmeldingsformulier (zie hieronder) inleveren bij: Kevin Bank - Kokerstraat 28 Wormer,

of u kunt bellen naar: Susanne Mol ☎ 06-42654400 (maandag t/m vrijdag van 18.00u - 22.00u en in het weekend)

VOL = VOL, dus reageer op tijd!

Wij hopen u te zien op tweede kerstdag!
Met vriendelijke groet, de organisatie OKM



Vult u alstublieft het onderstaande formulier in om u aan te melden voor de Ouderenkerstmiddag op tweede kerstdag 2019.

Naam: -----

Telefoonnummer: -----

Adres: -----

Ik heb WEL/GEEN vervoer nodig*
Ik breng WEL/GEEN rollator mee*

*Gelieve door te halen wat niet van toepassing is.



PM rooster seizoen 2019/2020

(46e - 47e jaargang)

	<u>Copydatum</u>	<u>Looptijd</u>
Nr 7	1 dec	11 dec.–19 febr.'20
Nr 1	9 febr	19 febr.–1 april
Nr 2	22 maart	1 april – 20 mei
Nr 3	10 mei	20 mei – 8 juli
Nr 4	28 juni	8 juli – 2 sept.
Nr 5	23 aug.	2 sept. - ?



Contact

Als er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, wilt u ons dat dan laten weten. Zit u zelf ergens mee en wilt u wat verder daarover praten, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken.

De Pastoraatsgroep

Bedankt

Hierbij wil ik het Caeciliakoor van harte bedanken voor de kaarten, berichtjes, bezoeken en bloemen die wij ontvangen hebben tijdens het ziekzijn en na het overlijden van Piet.

Hij heeft jarenlang met heel veel plezier deel uitgemaakt van jullie mooie koor. Jullie aandacht en het meeleven met ons heeft ons goed gedaan en gesteund.

Ook wil ik alle leden van de Woensdag-Ochtend Ploeg bedanken voor de belangstelling op wat voor manier dan ook tijdens de ziekte en na het overlijden van Piet. We voelden ons hierdoor gesteund. Piet heeft jarenlang met veel plezier deel uitgemaakt van jullie klusploeg en genoten van jullie gezelligheid.

Fia Kee

Bedankje

Lieve, lieve mensen,

Heel veel dank namens mij en ons gezin voor het warme en sfeervolle afscheid van onze lieve Hans.

Zo velen die eraan bijgedragen hebben. Vanaf het samenstellen en bespreken met de kapelaan van de dienst. Het drukken van de boekjes, de nijvere handen in het Achterschip, de kosters met al hun voorbereidingen en hulp tijdens de dienst. Het prachtige gezang van het Maria Magdalena koor, hun dirigente, de musici en alle andere lieve parochianen. Het was in één woord ontroerend. Jullie hadden met elkaar Hans geen mooier afscheid van zijn Parochie kunnen geven. Ook dank aan al degenen die door hun aanwezigheid, brieven en kaarten aangeven door zijn persoon geraakt te zijn.

Nico, een bijzonder woord van dank aan jou! Je hebt ons de ruimte gegeven om zowel bij de ziekenzalving als voor het samenstellen van de dienst onze eigen invulling te geven in de geest van Hans. Ik weet zeker dat je op deze wijze een plek zult vinden binnen onze hechte parochiegemeenschap. Een gemeenschap die op haar geheel eigen wijze invulling tracht te geven aan de betekenis Christen te zijn. Steeds in dialoog met elkaar moet dat zeker lukken. Onze gemeenschap wil er zijn voor eenieder door een helpende hand, een luisterend oor, kortom: door dichtbij elkaar te staan. In alle eenvoud zonder opsmuk, geheel in de geest van onze geliefde Hans.

Tot slot lieve, lieve mensen, als ik straks weer onder jullie ben, vergeef mij dat ik zo nu en dan een traantje laat als ik in gedachte mijn lieve Hans door zijn vertrouwde Maria Magdalena Kerk zie gaan. Dank, dank, dank.....

Patricia en gezin



Gesprek bij de koffie

Donderdag 5 december is er weer een gesprek bij de koffie.

November wordt wegens omstandigheden overgeslagen.

Ben Commandeur

**BER HUIJGEN**

Op 5 september 2019 is Ber Huijgen, na een periode van afnemende gezondheid, toch nog onverwacht thuis in zijn vertrouwde omgeving op de Spatterstraat, rustig ingeslapen. 93 Jaar mocht Ber worden. Ber werd geboren als 2^{de} zoon van de kruidenier op De Sluis en groeide hier op samen met zijn broer Theo en zus Corrie. Ber ging naar de Handelsschool in Krommenie, ging werken bij de Lassie en werd daar chef verpakkingen. Hij stapte over naar Wasserij Hartog in Wormerveer en deed daar de Boekhoudadministratie. Op de Assendelver kermis leerde hij Annie Kuyper kennen. Annie en Ber trouwden in de Odulphuskerk op 14 mei 1959. Hun diamanten feest vierden zij afgelopen voorjaar. Trots waren zij op hun 3 kinderen Marja, Diana en Martin. Nog trotser was opa op zijn 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Zijn sociale betrokkenheid en grote rechtvaardigheidsgevoel stonden borg in zijn hulp en inzet naar anderen. Zijn vriendelijke ruimhartige houding, opende vele deuren. Terecht werd hem in 2001 een Koninklijke onderscheiding toegewezen voor diverse bestuursfuncties in organisaties en vele taken in het vrijwilligerswerk die Ber voor de Wormerse samenleving heeft verricht. Zijn talent voor toneelspelen maakte mede dat hij ook benoemd werd tot "bisschop" rond 5 december. De hele week werkte Ber hard voor anderen, maar in het weekend was hij familiemens ten top! "Dan was onze pa thuis en was hij er helemaal voor ons", zeiden de kinderen. Hij leefde mee met alle vreugde en met alle verdriet die er in hun levens voorkwamen. Langzamerhand liet de grote sterke boom zijn bladeren vallen. Uiteindelijk moest Ber zijn trouwe levensmaatje Annie loslaten. Ber is zijn levensweg ten einde gegaan en moet zijn Annie na 60 jaar lief en leed samen, nu alleen verder. Bij het ontwaken van de nieuwe morgen, is hij zachtjes gewekt en gedragen over alle grenzen heen. Ber mag nu voor altijd geboren zijn in Gods eeuwige liefde.

Pastor Ria Casalod

**HANS BEENEN**

Ruim 73 jaar geleden werd Hans geboren in het Gelderse Lichtenvoorde. Hij kwam uit een gezin van 8 kinderen. Zijn vader was onderwijzer en koos uit verschillende mogelijkheden voor een betrekking aan de Jozefschool en zodoende kwam het gezin terecht op het Oosteinde in Wormer net voor de eerste verjaardag van Hans. In het gezin openbaarde Hans zich als rustige, serieuze en meewerkende jongen.

Al op jonge leeftijd startte zijn arbeidzame leven tegenover het ouderlijk huis bij buurman Kramer met hand- en spandiensten op de boerderij. Later volgde het melkbussen ophalen bij Edzes en het werk bij groenteboer Kwantes. Dit alles van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, hard werken, met veel oog en tijd voor anderen.

Hans ontmoette zijn Trice - kamergenote van zijn zus - voor het eerst op pakjesavond in december 1966. Na zes jaar heen- en weer gereis trouwden zij en vestigden zij zich in Wormer in het ouderlijk huis van Hans. Wat volgde was een gezin met twee zoons.

Hans was een duidelijke, geïnteresseerde en lieve vader. Als opa kon hij vooral genieten van zijn sportieve kleindochters. Vele turn-, tennis- en voetbalwedstrijden zat hij als grootste fan op de tribune, niet opvallend en aanwezig, maar wèl apetrots. Daarnaast was hij groentetuinspecialist, zijn 'meiden' bracht hij de kunst van het jam maken en de liefde voor alles wat bloeit bij.

Hij was vrijwilliger bij: het Noord-Hollands landschap, lid van allerlei technische diensten, actief parochielid, vereniging van Heemkunde van de geboortegrond van zijn ouders; Lobith en Herwen & Aerdt, historische genootschap Wormer en tot op het allerlaatst, koster in onze doopkerk, hard werken.

Het is snel met hem gegaan. Het vonnis van de specialisten hoorde hij nog strijd- lustig aan, de realiteit haalde hem echter vliegenvlug in. Hij was blij dat hij vanuit het ziekenhuis naar het Oosteinde mocht. Daar was hij gelukkig. Dankbaar is zijn gezin dat zij daar afscheid van hem hebben mogen nemen.

Rust zacht, Hans.

familie/redactie

**PIET KLEIJ**

20 September is Piet Kleij, na 84 levensjaren, rustig heengegaan.

Piet was de jongste uit het gezin van negen, had twee broers en zes zussen.

Op het laatst was hij als enige nog thuis aan de Zandweg. Zoals het toen was: verliefd, verloofd en getrouwd met Tiny Konijn. Ze werden ouders van 2 zonen.

Na een paar jaar verhuisde het gezin van de Knollendammerstraat naar een eigen huis aan de Nieuweweg.

Er was liefde voor de watersport, dat betekende een boot opknappen waar veel werk aan zat. Hij was een Pietje precies, dus je moest geduld hebben.

Helaas liep het leven anders dan gehoopt door de ziekte en het overlijden van zijn vrouw Tiny. Om daarna de juiste weg in het leven weer te vinden in een omgeving van zussen die het goede met je voor hebben, was geen gemakkelijke tijd. Hij was geen prater maar wel een plakker, want gezelligheid kent geen tijd.

Uiteindelijk belandde hij weer in rustiger vaarwater, toen Sophia Kee in zijn leven kwam. Ze bouwden samen aan een nieuwe toekomst.

Het waren 30 mooie jaren: vakanties in Portugal, veel gevaren met vrienden door de Noord-Hollandse wateren, samen naar Canada en Curaçao en veel gefietst, 25 jaar aan de Faunastraat, waar hij heel graag woonde vooral dichtbij de WvW. Ook in onze kerk heeft hij heel veel spijkers geslagen. Hij was betrokken als timmerman bij het verbouwen van de kerk en aanwezig voor het wekelijkse onderhoud op de woensdagmorgen. Ook zong hij bij het Caeciliakoor samen met zus Fem.

Jammer genoeg kreeg deze grote en stoere sterke man te maken met een ongenode gast. In vier jaar tijd werd hij van binnenuit gesloopt. Het afgelopen jaar was zwaar voor beiden. Hij had steeds meer zorg nodig en Sophia gaf hem alles wat goed voor hem was. Soms was hij angstig en opstandig, later milder, berustend. In die nacht van 20 september was zijn leven hier klaar en is hij overgegaan naar de anderen kant van het leven. Op zijn kaart stond "Onze Ouwe" is uitgevaren...

Dat hij verwelkomd mag worden in een onbekende, maar wel een heel veilige haven.

Ellie Hoek-Nooij

**DICK VAN DIJK**

Op 16 september hebben we afscheid genomen van Dick van Dijk, die heel veel betekend heeft voor heel veel mensen. Hij werd maar 70 jaar.

In mei werd bij hem kanker geconstateerd en vanaf dat moment wist hij dat hij niet lang meer te leven had. Persoonlijk heeft hij zijn vrienden het slechte nieuws meegedeeld.

4 Maanden hebben artsen nog geprobeerd om zijn lijden draaglijk te maken, maar redding was er niet.

We verliezen in Dick een prachtig mens, met het hart op de goede plaats. Hij was voor velen een echte vriend die ontzettend goed kon luisteren, met je meeleven, meedenken.

Milieubewust was hij, reed geen auto, deed alles op de fiets of met het openbaar vervoer.

Een echte idealist: Met zijn Ria en hun 2 kinderen is hij in de jaren 80 naar Peru gegaan om ontwikkelingswerk te doen. Eenmaal terug in Nederland is hij doorgegaan met zijn inzet om nood te lenigen, dichtbij en veraf. Hij ging werken bij de Baanstede in Purmerend, een werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Hij was jarenlang de drijvende kracht achter het diaconale werk van onze parochie en van de actie 'Wormer geeft om...'

Hij zong bij het koor van All Ages, waar hij een aantal heel goede vrienden had.

In 2002 liet Dick zich overhalen om voorzitter te worden van onze Maria Magdalena-parochie. Hij was de stimulerende kracht achter de talloze vrijwilligers. Hij was het die de 'orde van Maria Magdalena' in het leven riep, om mensen te eren die zich hebben ingezet voor de parochie.

Tijdens zijn voorzitterschap kreeg onze kerk de nieuwe kruisweg, een modern kunstwerk van Rem de Boer. Tijdens de uitvaartdienst hebben we die kruisweg van Jezus vergeleken met de lijdensweg die Dick moest gaan in de laatste maanden van zijn leven. Zo lijden is verschrikkelijk. Dan gun je iemand dat daar een einde aan komt, en bidden we dat ook hij leven mag aan de andere kant van de dood, en in de harten van heel veel mensen die van hem gehouden hebben.

Pastor Jos van Steen



JO SELIE-VAN SEUMEREN

Na een lang geduldig ziekbed is Jo Selie op 87-jarige leeftijd op 5 oktober overleden in haar kamer in Torenerf.

Jo groeide op in een groot gezin en heeft geen makkelijke jeugd gehad. Als oudste van 11 kinderen was het hard en veel werken, tegenstribbelen had geen zin. Het heeft haar gevormd tot wie ze was: lief en bescheiden, dat is ze altijd gebleven.

Ze trouwde met Henk Selie. Ze kwam daardoor naar Wormer. In de Mariastraat woonden ze naast broer Wim en schoonzus Corrie. Dat was heel gezellig met elkaar ook voor de kinderen.

Zingen deed Jo graag en al snel zong ze in het Caeciliakoor. Als er gezongen moest worden bij trouw- en rouwdiensten was ze altijd aanwezig. Ze was ook een graag geziene gast bij het maandelijke eten bij het 't Klepeltje.

Verdriet was er toen haar kindje kwam te overlijden en als ongedoopt achter de heg van het kerkhof werd begraven. Dat mocht toen niet in gewijde aarde.

Door haar is het monumentje met de namen van de kinderen op het kerkhof achter de kerk geplaatst, zodat de kinderen een naam kregen, en er een plekje was waar je heen kunt gaan.

Ze vermaakte zich prima in haar gezin met alleen jongens. Daarnaast breidde ze voor Polen, was lid van de toen nog vrouwenbond en ze keek graag tv. Na het plotselinge overlijden van haar man Henk kwam ze er alleen voor te staan. Ze werd mondiger, maar dat ging niet van harte.

Ze werd er wel heel zelfstandig door en daardoor had ze op haar manier geen hulp van haar jongens nodig, want ze moest en zou bij de les blijven.

Het onderhoud aan haar huis werd haar te zwaar. Een verhuizing naar de nieuwbouw bij Torenerf sprak haar wel aan. Met alles nieuw ingericht voelde ze zich rijk gezegend. Het waren mooie jaren. Het laatste jaar volgde weer een verhuizing: wonen met verzorging. Zelfstandig wonen ging niet meer, maar daar legde ze zich snel bij neer. Ze bleef tot het einde positief. Ze mopperde nooit en was altijd blij als er iemand kwam. Jo was een geweldig lief mens.

Dat ze nu weer bij Henk samen mag rusten in vrede.

Ellie Hoek Nooij



Oktober

<p>Zondag 27 oktober 10.00 uur Caecilia-koor 30ste zondag door het jaar</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: kapelaan N. Kerssens</p> <p>Deurcollecte: Orgelfonds</p>	<p>Riek de Leeuw-Boon (j) Piet Heijne en overleden familieleden Henk Walta Margaretha Leliveld Afra Klitsie-de Leeuw Jan van Steen Lenie Butter-Konijn Rie Hooijschuur-Grandiek Ria Meijer-Zuidinga Toni Piet-Beerlink Tiny Goedhart Nel Mooij Kees Mooij Tine Meijjer-Vermeulen</p>
--	--

November

<p>Zaterdag 2 november 19.00 uur MM koor</p> <p>Allerzielen</p> <p>Woord en Gebed Voorganger: Pastor R. Casalod</p>	<p>Pastor Jaap Jonker Dick Rozemeijer Cees van Diepen Luigi Marchese Alex van Ammers Piet Sombroek Gerard Heine Onze dierbare overledenen</p>
<p>Zondag 3 november 10.00 uur All Ages 31ste zondag door het jaar</p> <p>Viering onder leiding van een parochiaan Voorganger: mw. Ineke Hendriks</p> <p>Deurcollecte: Kosten eredienst</p>	<p>Dick Bakker en Aad Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ber Schipper Cas van 't Hoff Kees Bentvelzen Ouders Willems, ouders Martens Voor een 80ste verjaardag en een goede toekomst voor kinderen en kleinkinderen</p>
<p>Zondag 10 november 10.00 uur Samenzang 32ste zondag door het jaar Gezinsviering</p> <p>Viering onder leiding van een parochiaan Voorganger: dhr. Frans Hofstra</p> <p>Deurcollecte: zondag voor de Oecumene</p>	<p>Kees Al Ouders van Schagen-Hofland, Nicolientje Jaap en Carla de Vos Gerhard Holtman Jan Willem Steensma Ber Huijgen Cees Vermeulen</p>
<p>Dinsdag 12 november 16.30 uur Torenerf Voorganger: mw. Trees Walta</p>	
<p>Zaterdag 16 november 16.00 uur Voorganger: kapelaan N. Kerssens</p> <p>Huwelijksviering: Raoul Nijman en Helena Versteeg</p>	

November

<p>Zondag 17 november 10.00 uur All Ages 33ste zondag door het jaar</p> <p>Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor W. Waardijk</p> <p>Deurcollecte: Caritas Wereldzondag van de armen</p>	<p>Jannette Viedeler-van der Bijl (j) Pastor Jaap Jonker Dick van Dijk Herman Meijer Noby Warbout-Willems Netty Sjouw-Peters Ouders Bentvelzen-Mijne Zita Bentvelzen-Dopstra Henk Mak Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Nel Woestenburg-Korver Kees Bentvelzen Harry Hanou Ouders Klos-Nielen en Agnes</p>
<p>Zondag 24 november 10.00 uur Caecilia- koor Feest van Christus Koning</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pastor F. Bunschoten</p> <p>Deurcollecte: PM</p>	<p>Nico Witteveen Overleden familie Witteveen-Schavemaker Bertus Grandiek Piet Heijne en overleden familieleden Gerard van der Pal Ria Meijer-Zuidinga Margaretha Leliveld Afra Klitsie-de Leeuw Jan van Steen Lenie Butter-Konijn Rie Hooijschuur-Grandiek Tine Meijjer-Vermeulen</p>
<p>Dinsdag 26 november 16.30 uur Torenerf Voorganger: dhr. Cees Beumer</p>	
<p>Woensdag 27 november 19.00 uur Adventsvesper Voorganger: Pastor J. van Steen</p>	<p>Doopsgezinde Vermaning Dorpsstraat 371</p>

December

<p>Zondag 1 december 10.00 uur Caeciliakoor 1ste zondag van de Advent</p> <p>Woord- en Communieviering Voorganger: pastor M. Bruijns</p> <p>Deurcollecte: Ouderen kerstmiddag (OKM)</p>	<p>Jaardienst Cees Mooij Nico Witteveen Overleden familie Witteveen-Schavemaker Henk Cornelissen Theo Hooft Gerhard Holtman Cas van 't Hoff Ouders Willems, ouders Martens Toni Piet-Beerlink Tiny Goedhart Nel Mooij Kees Mooij Piet Kleij Jo Selie-Van Seumeren</p>
<p>Woensdag 4 december 19.00 uur Adventvesper Voorganger: Ds B. Vijfvinkel</p>	<p>Doopsgezinde Vermaning Dorpsstraat 371</p>

December

<p>Zondag 8 december 10.00 uur All Ages 2de zondag van de Advent</p> <p>Viering onder leiding van een parochiaan Voorganger: dhr. Ton van Overbeek</p> <p>Deurcollecte: Onderhoud terrein en gebouwen</p>	<p>Pastor Jaap Jonker Dick van Dijk Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ben Schipper Henk Mak Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Nel Woestenburg-Korver Noby Warbout-Willems Hans Beenen Kees Bentvelzen</p>
<p>Dinsdag 10 december 16.30 uur Torenerf Voorganger: dhr. Cees Beumer</p>	
<p>Woensdag 11 december 19.00 uur Adventvesper Voorganger: dhr. Cees Beumer</p>	<p>Doopsgezinde Vermaning Dorpsstraat 371</p>
<p>Zondag 15 december 10.00 uur Caecilia- koor 3de zondag van de Advent</p> <p>Woord- en Communieviering Voorganger: pastor R. Casalod</p> <p>Deurcollecte: Adventsactie</p>	<p>Overleden ouders Neeft-Westra en Wim Herman Meijer Jan Butter en overleden familieleden Henk Walta Jaap en Carla de Vos Ber Huijgen Gerard Heine</p>



Datum	Kosters	Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
27-10	P. van Diepen 6421282	Kirsten Vredevoort	G. Bijvoet en L. Graas
02-11	C. v. Vliet/P. Klos P. v. Diepen	Eigen lezers	An Oudejans en Gerda van Blokland
03-11	G. Konijn 6426212	Rob Berkhout	T. Heine en T. de Best
10-11	P. van Diepen 6421282	Trees Walta	C. Korver en I. Korver
17-11	P. Kramer 642 7234	Ellie Hoek	R. Noom en J. Vreeswijk
24-11	K. Bank 0652408011	Anita Heijnen	L. Konijn en J. Bank
01-12	C van Vliet 6425539	Ton v. Overbeek	G. Bijvoet en L. Graas
08-12	P. Kramer 642 7234	Willy Klijn	T. Heine en T. de Best
15-12	G. Konijn 6426212	George Kristians	C. Korver en I. Korver

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234)

Lezers en lezeressen: Bij verhindering graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comman-
deur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuiderwijk, ham.de.metter@gmail.com

HANS BEENEN

Vrijdag 27 september bereikte ons het droevige bericht dat Hans Beenen was overleden.

Binnen onze gemeenschap vervulde hij verschillende functies. Sinds 19 februari 2012 was hij koster en vormde hij met 7 anderen een groep die om de zoveel tijd in onze kerk de taak had om de viering in goede banen te leiden.

Hans vervulde zijn kosterstaak tot in de perfectie. Hij liet niets aan het toeval over. Hij maakte draaiboeken voor de andere kosters als handvat.

Hij was als koster aanwezig bij avondwakes en uitvaarten.

Een aantal van zijn kostercollega's hebben hem bij zijn uitvaart de laatste eer bewezen, hebben hem bij zijn laatste moment in de Maria Magdalenakerk een waardig vaarwel gegeven.

Patricia en kinderen, uw man, jullie vader, schoonvader en opa was een markante man. Iedereen kende Hans Beenen. Wij zijn dankbaar dat hij deel uitmaakte van ons team en wensen jullie sterkte en kracht toe nu jullie verder moeten zonder hem.

*Namens het kostersteam,
Paul Kramer*

Bloemschiksters

25 okt	An Oudejans
1 nov	T.v. Haaster en T. Koelemeijer
8 nov	Marja Hooijschuur en T. Heine
15 nov	Agnes van Diepen en G. Meijer
22 nov	An Oudejans
29 nov	T.v. Haaster en T. Koelemeijer
6 dec	Agnes van Diepen en G. Meijer
13 dec	Marja Hooijschuur en T. Heine

Kerkwerk(st)ers

Groep B: Do. 14 nov. om 13.30 uur

Frans Dijkstra

Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jan Selie
Wil Keijer
Jaap Braan
Dea Schoenmaker



Groep C: Do. 12 dec. om 13.30 uur

Piet van Diepen

Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Wessel Janmaat
Jacinta Rossenaar
Ton Klos

Op 27 september kreeg ik het bericht dat een van onze chauffeurs dhr. Hans Beenen ons is overleden. Hans heeft zich vele jaren ingezet om onze medeparochianen op te halen voor een viering. Uit verhalen weet ik dat zij hier erg dank-

baar voor zijn! Ook ik zeg: "dank je wel, ik kon altijd een beroep op je doen". Graag wil ik Patricia en haar gezin veel sterkte wensen met het grote verlies!

*Namens de autorijders,
Florensia*

Mw. M.H. Alt (6423343) en dhr. N. Ootes (6425952) beide in de hal van Torenerf en Mw. J. Hoek Torenplein 27 (6423319)

Zo 27 okt	Mw. B. vd Berk	6421417
Za 2 nov allerzielen	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 3 nov	Mw. L. Hazes	06-27266292
Zo 10 nov	Mw. T. de Best	6427270
Zo 17 nov	E. de Metter	6423700
Zo 24 nov	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 1 dec	Mw. B. vd Berk	6421417
Zo 8 dec	Mw. L. Hazes	06-27266292

mw. B. Willems (6423281),

mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf

Mevr. J. Witteveen(6421558) Dorpsstraat 169

Attentie: de dames Witteveen en Steensma rijden tot nader bericht **NIET** mee!

Zo 27 okt	Dhr. F. Hofstra	6423557
Za 2 nov allerzielen	Geen autorijder nodig	
Zo 3 nov	Mw. I. van Kleef	6425259
Zo 10 nov	Mw. K. Vredevoort	6423273
Zo 17 nov	Dhr. H. Kleij	06-51348236
Zo 24 nov	Mw. L. Mol	
Zo 1 dec	Dhr. F. Hofstra	6423557
Zo 8 dec	Mw. T. Strootman	

Mw. G. Holtman Lijkoker 24 (6426935)

Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007) ;

mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144)

Zo 27 okt	Mw. P. Tuijn	0610875339
Za 2 nov allerzielen	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 3 nov	Niet nodig	
Zo 10 nov	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 17 nov	Dhr. G. Kristians	6423408
Zo 24 nov	Mw. P. Tuijn	0610875339
Zo 1 dec	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 8 dec	Mw. R. Noom	6423504



ALL AGES

Kerst CD

Mocht u vorig jaar de noot (o nee, 'boot') hebben gemist?

De kerst-cd van All Ages is tot en met december weer te koop. OP=ECHT OP! Stuur een mail naar allages@live.nl óf schiet na een viering de fluitiste aan.

Tegen betaling van € 10,00 kunt u direct een exemplaar meenemen.

Zorg dat ook U zo'n uniek exemplaar in uw bezit krijgt!!!

Kadotip voor 5 december of Kerst??



WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

Online Nieuwsbrief:

Femke Rijs en Willy Klijn

✉: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com**Project-jeugdkoor: Vacant**

Info: M.M. parochie, ☎ 6421216

✉: secretaris@mariamagdalenawormer.nl**Koor All Ages:**✉: allages@live.nl**St. Caeciliakoar:**

mw. Attie Heijne-van Klooster,

Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

✉: a.heijne-vanklooster@quicknet.nl**Maria Magdalenakoar:**

mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,

Oosteinde 61, ☎ 6421324

mw. Attie Heijne-van Klooster,

Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

Kosters:

dhr. Paul Kramer, ☎ 6427234

Lezers:

mw. Ria de Metter-Zuijderwijk,

ham.de.metter@gmail.com**Koffieschenkers:**

mw. Trees Walta, ☎ 6421616

Weekendautorijders:

mw. F. Kramer, ☎ 6427234

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,

☎ 6423273,

✉: kirsten.vredevoort@gmail.com**Woorddienstgroep:**

dhr. Ben Commandeur,

Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Werkgroep gezinsviering:

Femke Rijs, ☎ 075-6408305

✉: f.rijs@quicknet.nl**Stichting Evenementen Wormer:**

Secr. mw. Geerie Butter-Voorn

Oosteinde 98, ☎ 6423919

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):

dhr. Jaap Braan ☎ 6425049

Stuurgroep Vorming en toerusting:

mw. Liesbeth Patist-Dupon

Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Caritas IPCI Zaanstreek:

dhr. Gerard Schavemaker, secretaris

Kollergang 2, ☎ 6424836

secretaris@ipci-zaanstreek.nl**Caritas Maria Magdalena Wormer:**

mw. Patricia Beenen-Schlatmann

Oosteinde 59, ☎ 6423458

✉: patriciabeenen@zonnet.nl**KBO Seniorenbelang Wormerland:**

mw. Trees Walta

Beerstraat 8, ☎ 6421616

Zonnebloem:

dhr. Piet Jongh

Wollegrasstraat 27, ☎ 6425276

Kookgroep 't Klepeltje:

mw. Leny Wagenaar

Mariastraat 26, ☎ 6703469

Barbara uitvaartvereniging:

Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma

Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569

✉: info@uitvaartbarbarawormer.nl

Plaats hier uw advertentie!

Internet correspondenten voor u

Geen stressvolle momenten meer.

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, internet formulieren invullen, veranderen van zorgverzekering, bestellen van hulp- en verbandmiddelen en bankzaken.

Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl



CEES WOOD

Industrieterrein Molletjesveer II
Loodsweg 9
1525 RH Wormerveer
Tel.:(075) 640 34 74

GRAFSTEENHOUWERIJ

- Leveren, plaatsen en onderhoud van grafmonumenten.
- Aanbrengen van vervolginscripties
- Vrijblijvend en deskundig advies



ABN
Algemene Nederlandse Bond
van Natuursteenbedrijven

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES

SINDS 1838



BAKKERIJ KASKES ANNO 1838

DORPSTRAAAT 94- WORMER
TEL. 075 - 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS STUKADOORS EN GEVELISOLATIE B.V.

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988

Hier kan uw advertentie staan!!!

Lagedijk 122A
1544 BK Zaandijk



T. 075-621 21 31
F. 075-628 90 40

Postbus 130
1530 AC Wormer

SOMASS BV
BOUWBEDRIJF

E. info@somass.nl

www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS

Specialisten in restauraties en replica's

HESSELS

DECORATIE

meesterschilder ~ interieurdesign ~ belettering

Malerstraat 10
1531 NW Wormer
075 - 642 8872

info@hesselsdecoratie.nl
www.hesselsdecoratie.nl



Plaats hier uw advertentie!

St. Barbara Wormer Uitvaartvereniging



Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:
Corrie Schavemaker 075 642 4836 of Ingrid de Haas 075 642 4569

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen met Associatie
Uitvaartverzorging 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075 767 6008

email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Bankrekening: NL12 Rabo 0374 9520 78

VAN DIJK

TRUST & KNOWLEDGE

Uw vertrouwde opticien in Wormer

FOODMASTER

CAFETERIA MARKTZICHT

Krommenieërweg 44

1521 HK Wormerveer

Tel. 075 6408904

7 dagen van de week open tot 22.00 uur!



**GARAGEBEDRIJF
FRANK MOL**

- Reparatie, onderhoud, schadeherstel
- APK van alle merken
- Verkoop Renault



De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51

Van Pol tot Perk



Tineke de Lange
Dorpsstraat 264
1531 HV Wormer
075 - 642 6699
06 - 13901864
info@vanpoltotperk.nl
www.vanpoltotperk.nl

Tuinontwerp & klein tuinonderhoud



dorpsstraat 42
15 31 HM Wormer
telefoon: 075-6421671

**NICO PIET
DAMES - EN
HERENKAPPER**

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

CONIJN
METAALBEWERKING

- MACHINEBOUW
- CONSTRUCTIEBOUW
- VERSPANENDE BEWERKINGEN
- LEIDING- EN INSTALLATIEWERK
- REPARATIE EN ONDERHOUD
- ENGINEERING



Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
tel. 075 - 628 08 91
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl

**Floris
BOUWCENTER**

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen

Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl

Bouwcenter weet hoe ,t werkt

Bennis  Uitvaart

“Voor een waardig afscheid” - www.bennisuitvaart.nl

Dorpsstraat 18 - 1531 HM Wormer - Telefoon: 075-7676008