

P.M.

(parochiële mededelingen)

**Maria Magdalena Parochie
Wormer**



Startviering 16 september 10.00 uur

5 september – 24 oktober 2018

Maria Magdalena Kerk - Wormer

Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer

Website: www.mariamagdalenenawormer.nl

Diensten:

Zondag: 10.00 uur

Pastores Wormer:

Matthé Bruijns, pastoraal werker
petrusvis@planet.nl, ☎ 6281208

Pastores van de regio Zaanstreek

Floris Bunschoten, pastoor ☎ 6874385

André Goedhart, pastoor ☎ 6164807

Nico Kerssens, kapelaan ☎ 06-44206738

Voor contact of afspraak:

Zie onder pastoraatsgroep en parochieraad

Voor algemene zaken: ☎6421216

wordt eventueel doorgeschakeld naar een mobiele telefoon in het bezit van een pastoraatsgroep lid.

☎6421216 / fax 6420213

Bij overlijden:

Barbara uitvaartvereniging: ☎ 6424836 / ☎ 6424569

B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging: ☎ 0800-0375

Bennis Uitvaart ☎ 7676008

"het Afterschip": ☎6420190

(Agenda-)Beheer Parochiecentrum:

mw. Gerda v. Blokland-Al ☎6425202

mw. An Oudejans-Bot ☎6423388

PAROCHIETEAM

Voorzitter:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24, ☎ 6425977

Wvd-voorzitter:

dhr. Ton van Overbeek,
Oosteinde 61, ☎ 6421324

Penningmeester:

dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11, ☎ 6423130 /
06-14443154

Secretariaat:

mw. Ria de Metter-
Zuiderwijk, Zw. Leeuwstr. 2B
☎ 6423700

ham.de.metter@gmail.com

Lid:

dhr. Martin van Druuten,
Talingstraat 17, ☎ 6224204

Lid:

mw. Karin Conijn-Korver,
Hollander 20, ☎ 6424977

Lid:

mw. Liesbeth Patist-Dupon;
Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Lid:

mw. Kirsten Vredevoort,
Lisboa 40, ☎ 6423273

PAROCHIEBESTUUR PU ZAA NSTREEK NRD

Voorzitter: dhr. pastoor Floris Bunschoten

Vice voorzitter: dhr. Jeroen Hoekstra, diaken

Penningmeester: dhr. Ton Reijns

Secretaris: mw. Marga Breed

Via email bereikbaar: purzn4@gmail.com

PASTORAATSGROEP

Pastor:

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208

Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:

mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Katechese:

dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14, ☎ 6423557

Diakonie:

mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21, ☎ 6425259

Liturgie:

mw. Ellen Meijer, Hollander 34, ☎ 6421388

Bezorging PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan, ☎ 6841874

Kopij PM:

mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194/dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Misintenties vermelden PM:

opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Contactpersoon Drukkerij:

dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:

Misintenties: ING rekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.

Kerkbijdragen: ING rekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer

Kopij voor de periode 24 oktober – 12 december 2018 uiterlijk 14 oktober 2018 (vóór 19.00 uur) versturen naar het e-mail adres van de redactie: redactie.pm.mm@gmail.com

Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194 of dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.

Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.



Omzien naar de Ander!

Eigenlijk zou je bij dit artikel ook een filmpje moeten laten zien. You Tube staat er vol mee en zelfs serieuze televisieprogramma's worden er mee opgeleukt.

Omzien naar de ander en ondertussen loopt iemand al omkijkend tegen een lantaarnpaal aan. Dat soort beelden zouden het goed doen. Zo'n jaarthema vergeet je nooit meer en geen aardiger vermaak dan leedvermaak. Er zijn al kerken waar een vast beamerscherf hangt om mensen de boodschap, net als op je tablet, visueel over te dragen. Dat was natuurlijk ook de kern van Jezus' boodschap, dat waren geen theologische gedachtenspinsels maar hele concrete ervaringen uit het leven van alle dag. Situaties waar je over struikelt. Hoewel je natuurlijk ook aan al die mensen die letterlijk en figuurlijk langs de kant van de weg zitten voorbij kunt gaan en doen alsof je niets gehoord, gezien of misschien zelfs wel niets geroken hebt. Juist die ontmoetingen onderweg maken het leven van Jezus zo bijzonder. Het is daadwerkelijk betoonde liefde.

Omzien naar de ander. We hebben gezocht naar een logo waarin de aandacht voor elkaar centraal staat. Daarom twee figuren tegenover elkaar met een hand op elkaars schouder. Zo zien ze elkaar aan. Ik moet denken aan de Schokkerdans.

Op het voormalige eiland Schokland dat midden in de Zuiderzee lag, en dat steeds meer door het water werd opgeslokt, waren planken op palen aangebracht waarover men kon lopen bij vloed. Als je elkaar onderweg tegenkwam kon je niet opzij stappen, want de planken waren smal. Je pakte de schouders van degene die je tegemoet kwam en draaide om elkaar heen. Zo werd voorkomen dat

beiden in het water geraakten. Je kunt elkaar niet voorbij gaan zonder elkaar aan te zien.

Er waren nog geen mobiele telefoons. Wij zien in onze dagen heel veel voorbij komen op allerlei schermpjes die we meedragen. Omdat we overal verbonden kunnen zijn met het internet, zie je mensen voortdurend met hun telefoon of tablet in de weer. Zelfs in restaurants zie je mensen met hun telefoon bezig. Maar of ze elkaar nog zien vraag ik mij steeds weer af.

Met dit jaarthema beogen we een ander omzien. Dat omzien kan best via het mobiele scherm tot ons komen, maar wordt daarna gevolgd door een daadwerkelijke actie. Een gesprek van hart tot hart, van oor tot oor. Tijd maken om echt te luisteren. Gelegenheid om iets te betekenen in aandacht voor de samenleving. Vrijwilligerswerk, of gewoonweg een 'goedemorgen' op straat tegen een onbekende. Dat bezoekje afspreken wat je al zo lang van plan was te doen en waar steeds wat tussenkwam.

Een joods verhaal vertelt over een rabbijn die iedere sabbatsavond verdween. De gemeente werd nieuwsgierig: zou hij een ontmoeting hebben met de Eeuwige? En ze stuurden iemand achter hem aan. En dit was wat hij zag: de rabbijn trok boerenkieren aan en ging een verlamde niet joodse vrouw in haar huisje helpen. Hij maakte het schoon en zorgde voor het eten. Toen de spion terug was vroeg de gemeente hem; 'Wat heb je gezien? Steeg de rabbi ten hemel?' 'Nee', zei de man, 'hij steeg nog hoger'.

Matthé Bruijns, pastor





Samenwerken

Oktober is vanouds de wijnmaand. Mij valt op dat naast het ontstaan van meer en meer kleinschalige bierbrouwerijtjes in Nederland ook steeds vaker aan wijnbouw wordt gedaan. Blijkbaar loont het de moeite een poging te ondernemen wijnboer te worden, al ontbeert ons landschap op Zuid-Limburg na de glooiing die je nodig hebt voor wijngaarden. Men moet zich natuurlijk wel goed bekwamen in het gistingsproces en het bottelen van wijnen. En nee, de overvloedige zonneschijn en droogte van deze afgelopen zomer was niet voor iedereen goed, maar wie wél stonden te juichen waren de wijnboeren. Siciliaanse temperaturen zorgden in ons kikkerlandje voor nooit-vertoonde rijping van druiven. Toch doet de klimaatverandering zoals bekend ook alarmbellen rinkelen. Onze paus heeft zelfs een Gebedsdag voor de Schepping ingesteld. Daaraan is ook in een aantal van onze Zaanse parochies op de eerste zondag van september aandacht geschonken. Want onze aarde – we hebben er maar één – is er om door ons goed verzorgd te worden in eerbied voor mensen, dieren, planten en de vier elementen. Het mag duidelijk zijn dat de paus zich hierin heeft laten inspireren door zijn naamgenoot Sint Franciscus van Assisi, wiens feestdag we op 4 oktober vieren.

Wat denkt u, zou de Kerk, de wijngaard van de Heer, ook op een mooi seizoen mogen rekenen?

In elk geval staan we voor uitdagingen. Katholiek Noord-Holland is de krachten aan het bundelen en aan het hergroeperen want gezamenlijk bezien balanceren alle parochies, dus de kerkorganisatie, op het randje van faillissement. We kunnen gebouwen met vaak omvangrijke restauratie- en onderhoudsprojecten nog maar bekostigen op enkele plekken in ons uitgestrekte bisdom. Niet zozeer het beeldbepalend karakter van een gebouw speelt de voornaamste rol in het denkproces of je een gebouw als kerk kunt behouden of dat verkoop en herbesteden in beeld komen. Daarin legt onze bisschop de verantwoordelijkheid bij de besturen zelf neer. Maar we zijn het allemaal wel eens dat de vitaliteit van een geloofsgemeenschap eerste criterium moet zijn bij het beslissen of een kerk

open moet blijven of dicht moet. Simpel gezegd: wordt een gemeenschap te klein dan haal je de kosten er niet meer uit, nog even afgezien van de vraag: wie trekken er nog de kar?

Op dinsdag 4 september hebben de voltallige kerkbesturen van Noord en Zuid voor 't eerst samen vergaderd in de Jozefkerk. Ze hebben een goed gesprek gehad en vooruitgeblikt. Want we bereiden ons voor om op 1 maart 2019 als één bestuur verder te gaan. Van 'Noord' en 'Zuid' zal dan in bestuurlijke zin geen sprake meer zijn. Het samenwerkingsverband Zaanstreek, bestaande uit 8 parochies kent dan nog gewoon één eindverantwoordelijk kerkbestuur. Voor dat nieuw te vormen bestuur worden kandidaat-leden ter benoeming aan de bisschop voorgedragen. Ook in parochieblad en website willen de besturen graag op eenheid aansturen, in de hoop dat hun eigen stap tot navolging noodt.

Inmiddels hebben de moedige parochianen van de Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan, die nog altijd kerken in hun vertrouwde kerk uit 1931 (arch. N. Molenaar) beaamd dat ze naar een ander thuis op zoek zullen gaan. Brantjes Makelaars werd als partij aangetrokken om verder richting te verkennen. In de Onze Lieve Vrouw-Geboorteparochie te Wormerveer heeft de parochieraad aangegeven nog tot zomer 2019 te willen doorgaan en de parochianen realiseren zich een weliswaar hechte maar ook kleiner wordende groep te zijn. Maar als wij eerlijk zijn: in welke parochie wordt dat niet gevoeld?

Toen Jezus over de wijnstok sprak vertelde Hij ook hoe de grote Wijngaardenier soms kwam om te snoeien. Om ranken die nog vrucht moesten dragen beter te laten groeien was nodig dat ranken die al veel vrucht gedragen hadden werden bijgesnoeid. Niet zonder pijn. Verbonden met de Wijnstok, Jezus, zijn wij allemaal een rank en voelen we het dus ook allemaal. Maar ieder op haar of zijn manier probeert een levende loot aan de stam te zijn en dat overstijgt omheiningen en muren van steen die voor een bepaalde tijd nodig waren en dierbaar werden.

Ik bid en geloof dat in de Zaanstreek de Kerk zo geworteld is, dat alle ranken naar elkaar toe kunnen groeien, elkaar de hand kunnen reiken en solidair samen de pijn kunnen dragen die kennelijk onontkoombaar is om ook straks nog, in de toekomst, er als Kerk te kunnen zijn.

De wijngaard heeft het moeilijk. Maar de Wijngaardenier overziet het geheel. En oogsten zal Hij ook wel weer, op zijn tijd.

Dit is dan ook de hartelijke wens en bede van mijn medebroeders in het pastores-team en mij, alsook de beide besturen.

pastoor F. Bunschoten



Personele Unie Zaanstreek Noord
p/a Marktstraat 4
1521 DZ Wormerveer
purzn4@gmail.com

H.H. Martelaren van Gorcum – St. Petrus – H. Maria Magdalena – OLV Geboorte

Verslag

Hieronder een kleine samenvatting van wat o.a. besproken en afgehandeld is in de laatste vergadering van het PU bestuur.

PASTORAAL

Het afscheidsfeest van kapelaan Johannes van Voorst op 1 juli jl. is een mooi feest geweest met een prachtig zonnetje in de tuin van de pastorie. Dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen. Johannes heeft het zeer op prijs gesteld dat er uit bijna alle Zaanse parochies vertegenwoordigers aanwezig waren.

FINANCIËN

Alle kerken hebben dezelfde grote kostenposten: gebouw, pastoraat en afdracht Bisdom.

De jaarrekening van de Martelaren van Gorcum en Maria Magdalena Wormer zijn ingediend. Krommenie en Wormerveer hebben een kleine achterstand.

GEBOUWEN

De parochie van de Martelaren kampt met sterke vergrijzing van parochianen, afname van vrijwilligers en steeds minder inkomsten. Verandering in deze is niet te verwachten. De parochieraad van de Martelaren vindt gewoon doorgaan tot de laatste snik onverstandig. Nu de huizenmarkt weer aantrekt ziet de parochieraad mogelijkheden bij een herbestemming van het kerkgebouw.

Na breed overleg met alle betrokken partijen is gekozen voor verkoop van het kerkgebouw van de Martelaren van Gorcum. Voor deze verkoop is het PU-bestuur de verkopende partij. De Zaanse makelaar Brantjes zal binnenkort de opdracht krijgen om een waardige bestemming voor het kerkgebouw te zoeken.

*Marga Breed
Secretaris*



"Het zal mij een ZORG zijn!"

Tweede dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers/sters, pastores, bestuurders en andere belangstellenden georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werkenden in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Jezus zei tijdens het Laatste Avondmaal: *Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed! Eet en drinkt ervan en je gaat doen wat ik jullie heb voorgedaan. Je wordt een ander mens! Je zult je leven, je hebben en houden, breken en delen met anderen. Vooral met wie te kort komen. Hun leven zal jou een zorg zijn!*

De Duitse kunstenaar Sieger Köder heeft het indrukwekkend weergegeven in zijn werk *Das Abendmahl*. Het is geschilderd vanuit Jezus, die het brood in de vorm van het Christusteken breekt en uitdeelt. Zijn gezicht is te zien in de wijn. Het schilderij is zo gemaakt dat je als kijker in de voetsporen van Jezus treedt. Wie zijn brood eet en uit de beker drinkt, wordt opgeroepen om Hem achterna te gaan. Om te doen als Hij. De oproep van Jezus is wonderlijk in onze wereld, die bol staat van hebzucht en eigen belang in het groot en in het klein. Waar je hoort roepen: *De ander zal mij een zorg zijn! Delen is dom! Zorg in de eerste plaats voor jezelf dan komt het wel goed!* We kennen de gevolgen. Eigen macht en eigen waan vieren hoogtij. Rijk wordt steeds rijker en arm steeds armer. Op wereldschaal en in eigen land waar de zorg voor jongeren, ouderen, gehandicapten en vluchtelingen onder druk staat.

Maar is wat Jezus ons voordeed wel haalbaar? Realistisch? Zullen we de oproep van Jezus dus maar naast ons neer leggen? Het wonder van breken en delen gebeurt toch nooit?

Soms even zien we echter hier of daar nauwelijks opgemerkt, dat mensen in Gods Naam Jezus achterna gaan en zijn oproep om zorg te hebben voor de ander handen en voeten geven in ons midden. Zij doen wonderen, want niet alleen brood en wijn veranderen van gedaante, zij zelf worden ook andere mensen. Wie weet kunnen wij vanuit onze steeds kleiner wordende geloofsgemeenschappen, van macht ontdaan, op deze tweede dag van ontmoeting, bemoediging en inspiratie opnieuw leren om handen en voeten te geven aan de oproep:

Het zal mij een zorg zijn!

**Plaats van samenkomst:
Sint Willibrorduskerk, Westerweg 267,
1852 AG Heiloo (zichtbaar vanaf het
station Heiloo)**

PROGRAMMA:

- 10.00 uur inloop – koffie
 - 10.30 uur welkom – lied
 - 10.35 uur inleiding door drs René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel nog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek *'Van macht ontdaan - de betekenis van het christelijk geloof voor de wereld van vandaag'*. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp.
 - 11.05 uur inleiding door drs Fredi Hagendoorn-Timmermans, pastoraal werkster in Bergen op Zoom met speciale aandacht voor jongeren. Haar inleiding luidt: *'Onze opdracht: een zorgzame kerk te zijn, hoe doe ik dat voor jongeren en waarom vind ik juist dát werk belangrijk.'*
 - 11.45 uur pauze/ koffie/ thee
 - 12.00 uur presentaties - werkwinkels (eerste ronde)
 - 12.45 uur pauze - neem zelf je lunchpakket mee! Soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden. Tijdens de lunchpauze ontmoetingen rond de informatietafels.
 - 13.30 uur presentaties - werkwinkels (tweede ronde)
- Presentaties – werkwinkels**
- 1) Met **René Grotenhuis** doorpraten over zijn inleiding
 - 2) Met **Fredi Hagendoorn** doorpraten over haar inleiding
 - 3) **Zingen om de Geest** met Loek Seeboldt, carmeliet / pastor / dirigent en Nico van Geylswijk, organist.
 - 4) **Hoe vier je in een verpleeghuis?** met Jan Verbruggen, gepensioneerd pastor van Spanbroek/De Weere.
 - 5) **Kerk met Stip** - gevangenispastoraat: ondersteuning binnen én buiten met Jan Lange, justitiepastor
 - 6) **Op Bedevaart / Diaconaal wandelen** met de pastores Leo Mesman en Matthé Bruijns.

7) **Hoe bied je ondersteuning en inspiratie** aan kleine geloofsgemeenschappen en parochies, die een nieuw initiatief willen beginnen? met Marcel Elsenaar. (Herbergenopjelevensweg.nl)

8) **Hoe kun je Gods zorg én onze zorg voor elkaar vieren?** met Ko Schuurmans, pastor rond het schilderij van Sieger Köder.

9) **Jongerengroep Sanctus Virgilius** uit Heerhugowaard vertelt van haar activiteiten: pelgrimeren, zingen, bier maken en verkopen voor het goede doel en nog veel meer.

10) **Eerste Communie- en Vormselvoorbereiding op zondagmorgen** rond de viering in de kerk van Hoofddorp met diaken Rob Mascini.

14.15 uur theepauze

14.50 uur viering van woord en gebed

15.20 uur afsluiting

Werkgroep op initiatief van de Vereniging voor Pastoraal Werkenden (VPW): Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman,

Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen.

Kosten: €7,50 Koffie, thee, soep, karnemelk en fruit zijn gratis.

Aanmelding: tot 1 oktober bij mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 0251-769046 / 0624603829 of d.m.v. bijgevoegd opgave formulier.

Opgave formulier

voor de dag van ontmoeting en bemoediging: **Het zal mij een zorg zijn!**

Naam:.....

Adres:.....

Postcode:.....

Plaats:.....

Functie:.....

Telefoon:.....

E-mailadres:.....

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:

mevr. Kiki Kint,

Triade 45,

1901 GW Castricum



VOEDSELBANK

Nieuwe locatie!

Na een verblijf van meer dan 12 jaar in de voormalige Woonmall in Assendelft is de Voedselbank Zaanstreek per 1 juli 2018 verhuisd naar een andere locatie.

Niet ver weg. Aan de andere kant van de Industrieweg op nummer 15C hebben wij een locatie gevonden.

Een kwestie van even oversteken? Nou niet helemaal! Daar waren nog wel wat handen en spierballen voor nodig!

Een groot aantal bedrijven hebben ons met mankracht geholpen en voor die inspanningen hebben een aantal firma's geen rekening gestuurd!

Voor de investeringen, die wij hebben moeten doen: - Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verplaatsen van onze koel- en vriescel van het ene pand naar het andere pand – zijn wij met verschillende fondsen bezig.

Sinds de tweede week van juli zijn wij weer operationeel.

Op woensdag 29 augustus heeft de burgemeester van Zaanstad ons magazijn officieel in gebruik genomen.

De nieuwe locatie brengt extra kosten voor de exploitatie met zich mee.

Daarom willen wij u vragen om een of

meer voedselpakketten financieel te adopteren. Dat kan voor € 2,50 per pakket. Zelf kunt u bepalen hoeveel pakketten u adopteert en of u dat per week/per maand/per kwartaal wilt doen.

Wekelijks delen wij zo'n 250 pakketten uit aan ruim 700 cliënten.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL46 INGB 0000 0151 00 t.n.v. Voedselbank Zaanstreek.

Wij zijn heel blij met elk bedrag!

Uw bijdrage is fiscaal als gift aftrekbaar.

De voedselbank is een ANBI instelling.

Een nieuwe folder is op dit moment in de maak. Deze folder zal binnenkort ter beschikking worden gesteld, ook in uw gemeenschap.

Neem eens een kijkje op onze website:

<https://zaanstreek.voedselbankennederland.nl>

Voor vragen of informatie kunt u mij mailen: vbz.penningmeester@gmail.com

Namens al onze cliënten en vele vrijwilligers wil ik u alvast oprecht bedanken!

*Wim Niekus,
penningmeester Voedselbank Zaanstreek*



Programma 2018-2019

Voor informatie: stuurgroepvent@gmail.com

MEDITATIEF SCHILDEREN

Inleiders: Marian Neeft en Coby Huijpen.
Materiaalkosten per keer € 2,50.
1ste vrijdag v.d. maand van 13.30-16.00u
Data: **7 september, 5 oktober**
Plaats: Achterschip M.M.kerk in Wormer
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon ☎075
642 1111 stuurgroepvent@gmail.com

SAMEN OP REIS IN HET 'LAND DAT IK U WIJS...'

Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert van 13-20 november een bedevaart naar Israël-Palestina. Inschrijven daarop is in september nog mogelijk.

Ter voorbereiding op deze reis wordt op de informatie-avond meer over de plaatsen die worden aangedaan verteld. Zoals het Meer van Galilea, de Jordaan en de Via Dolorosa in Jeruzalem. Verder bezoeken we plaatsen als Massada en Qumran en laten we ons dragen door het water van de Dode Zee. Maar ook als u niet meegaat is deze avond bijzonder interessant. Voor deze avond is het nodig dat u zich opgeeft.

Datum: **do. 20 september om 20.00 uur**
Plaats: Pastorie Odulphus Dorpsstraat
570 Assendelft
Begeleiding: mw. D. Broersen en pastoor
E. Jongerden. Aanmelden:
odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl.

GESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN

Ook het komende seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek aan de hand van de Geloven Nu reeks. Tijdens het gesprek proberen we er achter te komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je van elkaar kunt leren om zaken eens op een andere manier te bekijken. In verband met de voorbereiding is vooraf aanmelding aan te raden.

Datum: **25 september** van 20.00-21.30
uur, volgende datum in overleg.
Plaats: Ontmoetingsruimte HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben Commandeur.
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon ☎075
642 1111 stuurgroepvent@gmail.com

HOE COMMUNICEERDE PAULUS?

In de zondagse Eucharistieviering is de tweede lezing vaak afkomstig uit de geschriften van de apostel Paulus.

Veel mensen vinden deze brieven niet zo gemakkelijk te begrijpen. Ze worden al iets toegankelijker als je je verder verdiept in de persoon van Paulus. Wat motiveerde hem, vanuit zijn ervaring van God?

Op deze avond vertelt Ignas Tilma over de manier waarop Paulus zijn verhaal communiceerde. Welke argumenten en 'trucs' gebruikt hij om zijn publiek te overtuigen? Ignas Tilma, priester in de Wieringermeer, is afgestudeerd aan de Tilburg School of Theology met de scriptie over Paulus, met als titel 'Opbouwend communiceren'.

Om u mee te kunnen nemen in de tekst van Paulus wordt u gevraagd uw Bijbel mee te nemen.

Datum: ma. **15 oktober om 20.00 uur**
Plaats: Pastorie Odulphus Dorpsstraat
570 Assendelft
Begeleiding: I.W. Tilma pr.

JOODSE FEESTDAGEN: DE MAAND TISJRI

De maand tisjri (september en oktober) is de belangrijkste tijd van het Joodse jaar. Het is de maand van de Hoge Feestdagen Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag, en van het Loofhuttenfeest, het Slotfeest en Vreugde der Wet. Tineke de Lange, beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom en docente Judaïca aan het Bonifatiusinstituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam vertelt meer over de achtergrond en betekenis van deze feesten met beelden en als het lukt met muziek.

Datum: donderdag **25 okt. om 20.00 uur**
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie
Begeleiding: Tineke de Lange



Elburg en Hierden

Driemaal zijn we op Kerkenpad geweest naar Elburg en Hierden. Mochten in voorgaande jaren de weersomstandigheden erg uiteenlopend zijn, dit jaar waren er in de categorie warm de gradaties: lekker warm, zeer warm en te warm. Driemaal een bus vol bedevaartgangers via de Flevopolders naar het oude Vestingstadje Elburg. In de 14^e eeuw ommuurd en door de toenemende vuurkracht van kanonnen daarna met een vestingwal omgeven. Alles binnen een rechthoek van 250 bij 400 meter, goed beloopbaar dus, Het rollator gehalte was dit keer vrij hoog. Een gevuld programma met een bezoek aan de Nicolaaskerk, ooit als katholiek kerkgebouw neergezet, door de protestanten overgenomen en nu druk gebruikt met maar liefst 800 kerkgangers door een 'stevige' hervormde gemeente. In de kerk die vanwege de vele kerkgangers dicht bezet is met stoelen zijn na restauraties restanten van middeleeuwse muurschilderingen onder de witkalk vandaan gekomen. Een mooi verhaal is dat van mevrouw Feith die op haar sterfbed haar erfgenamen hoorde ruziën over de erfenis. Toen ze weer bij kwam en aanspreekbaar was heeft ze via de notaris vast laten leggen dat haar nalatenschap naar de bejaarden en de kerk zou gaan. Er kwam een reclameslogan in mijn hoofd op: 'dat zouden meer mensen moeten doen'. Daarna was er een gezamenlijk bezoek aan de sjoel van Elburg. In de 18^e eeuw kwamen vanuit het Oosten van Europa joden die het burgerschap van Elburg aanvroegen. Uiteindelijk was de groep zo groot dat men als gemeente een eigen gebedshuis kon stichten. Door de deportatie en de moord op de Joodse bevolking is de synagoge na de oorlog gebruikt als verenigingslokaal, maar sinds een aantal jaren weer ingericht zoals het was, als een museum gebedshuis met indrukwekkende verhalen over de vermoorde leden van de gemeente.

Na de lunch in de gastvrije Ichtuskerk even buiten de vesting was er de keuze om één van de drie musea te bezoeken. Het Bottermuseum dat het verhaal vertelt over de verdwenen visserijvloot in de

voormalige Zuiderzee, het orgelmuseum in het oude stadhuis, en het Stedelijk Museum in het eeuwenoude Agnietenklooster, met een ooievaarsnest op de schoorsteen. Of verkoeling onder de bomenrijen op de vestingwal met soms een warme bries.

Daarna in de bus naar Hierden waar de Norbertijnen in 1950 een gemeenschap hebben gesticht vanwege overbevolking in het klooster van Berne Heeswijk. Een vervallen kasteel werd een nieuw thuis. Leden van de gemeenschap vertelden over Norbertijns leven. Dienstbaar zijn waar dat mogelijk is. De komst van de paters in hun witte gewaden werd met argwaan bekeken in dit van oudsher protestantse deel van Nederland. Het ijs werd gebroken doordat paters ook oppasten bij families in de buurt wanneer ouders afwezig waren. In de kapel hebben we gevierd met als thema: Mensen van de weg. Norbertus was een gedreven verkondiger die in Genep was geboren, o.a. in Frankrijk en Duitsland heeft gewerkt en die naar de regel van Augustinus een kloosterorde stichtte: 'Samen één van hart en één van ziel leven op weg naar God.'

Buiten zagen we de prachtige vijver opdrogen. De eerste maal was de beek droog gevallen, de tweede maal was het water weg en de derde maal was de bodem gescheurd door de droogte. Ook onderweg naar het restaurant in de Harskamp zagen we op de Veluwe de gevolgen van de droogte op verdorde weilanden en akkers.

Met een fel schijnende zon in het gezicht reden we naar huis. Drie geslaagde dagen van de 19^e editie van het Zaanse Kerkenpad/Bedevaart/Dagje uit. Bijzonder vanwege de gastvrijheid die we overal hebben mogen ontmoeten op de plaatsen waar we ontvangen werden. Bijzonder vanwege de steeds weer groeiende contacten van mensen uit de Zaanse parochies.

Waar gaan we volgend jaar naar toe, we weten het nog niet, maar u bent de eerste die het leest.

Matthé Bruijns en Ko Schuurmans

De gelukkige prins

Er was eens een kleine zwaluw, die in de herfst op weg was naar het warme zuiden.

Op een avond rustte hij uit bij een standbeeld van een prins dat helemaal met goud bedekt was en op het zwaard zat een rode robijn.

Hij wilde gaan slapen. Maar op dat ogenblik viel er een dikke druppel op zijn rug. Hij keek op naar de sterrenhemel en zei: "Wat vreemd! Er is geen wolk aan de hemel en toch regent het." Er viel nog een druppel en nog een. Nu vloog de zwaluw omhoog en ging op de schouder van de prins zitten. Daar zag hij dat er tranen over zijn gouden wangen stroomden. 'Wie ben je?' vroeg de zwaluw. 'Ik ben de gelukkige prins.'

'Waarom huil je dan?' vroeg de zwaluw.

'Toen ik nog leefde wist ik niet wat tranen waren,' antwoordde de prins, 'want ik woonde in een paleis waar geen verdriet werd toegelaten. Er was een hoge muur om de tuin heen en het kwam nooit bij me op om te vragen wat er achter die muur lag. Zo leefde ik en zo stierf ik. Nu ik dood ben, hebben ze me hier zo hoog neergezet dat ik alle ellende van mijn stad kan zien en ik kan niet anders dan huilen.

Daar ginds zie ik een vrouw. Op het bed in een hoek van de kamer ligt haar zieke zoontje. Hij heeft koorts en vraagt om een sinaasappel. Maar zijn moeder heeft niets anders voor hem dan water en daarom huilt hij nu. Kleine zwaluw, wil jij daar de robijn uit mijn zwaard brengen? Ik sta vast op mijn voetstuk en kan geen stap verzetten'. 'Ik ben op weg naar het zuiden,' zei de zwaluw, 'ik moet vannacht uitrusten om morgen verder te vliegen.' 'Wil je niet één nacht bij me blijven en mijn boodschapper zijn? De zwaluw pikte de rode robijn uit het zwaard van de

prins en legde die op haar tafel.

Er waren veel arme kinderen in de stad. De prins vroeg de blaadjes goud van zijn schouders te halen en aan de armen te geven. Dag na dag pikte hij blaadje na blaadje van het zuivere goud eraf, totdat de gelukkige prins er heel dof en grijs uitzag.

De winter was gekomen en de zwaluw kreeg het almaar kouder, maar hij wilde de prins niet verlaten. Hij hield teveel van hem.

Maar tenslotte wist hij dat hij ging sterven. Hij had nog net genoeg kracht om nog één keer te vliegen naar de schouder van de prins. 'Vaarwel, lieve prins!' mompelde hij. 'Mag ik je kussen?' Hij kustte de gelukkige prins op de lippen en viel toen dood aan zijn voeten.

De volgende dag liep de burgemeester op het plein in gezelschap van de gemeenteraadsleden. Toen hij het beeld zag zei hij. 'Wat ziet de gelukkige prins er haveloos uit!'

De robijn is uit zijn zwaard gevallen en hij is niet langer van goud,' zei de burgemeester. 'In feite is hij niet veel beter dan een bedelaar.'

Het beeld van de gelukkige prins werd weggehaald.

Toen smolten ze het beeld in een oven en de burgemeester hield een vergadering om te besluiten wat er moest gebeuren.

'We moeten natuurlijk een ander beeld hebben,' zei hij. 'En het zal een beeld van mijzelf zijn.' 'Van mijzelf ?!,' zeiden de gemeenteraadsleden en vervolgens maakten ze ruzie. Het laatste wat ik van ze hoorde, was dat ze nog steeds ruzie maakten.



VIERINGEN IN REGIO ZAA NSTREEK

	H.H. Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan	St. Petrus Krommenie	H. Maria Magdalena Wormer	OLV Geboorte Wormerveer
Za 8-9		GEEN VIERING		
Zo 9-9 23 ^e zo dhj	Startviering Woord-Communie Pastor K. Schuurmans Marbosko	10:30 uur Oecumene- nische viering in het Agathepark	DOP viering Koor All Ages	Woord-Communie Pastor A. Dijkers samenzang
Za 15-9		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 16-9 24 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor T. Molenaar samenzang	Woord-Communie Pastor A. Dijkers Koor St. Caecilia	Startviering Woord-Communie Pastor R. Casalod Alle koren	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Cantare
Za 22-9		GEEN VIERING		
Zo 23-9 25 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor A. Dijkers Marbosko	Startviering Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast	DOP Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor R. Casalod samenzang
Za 29-9		Eucharistie Pater G. Noom Koor St. Caecilia		
Zo 30-9 26 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor M. Bruijns samenzang	Eucharistie Pastor J. Stam samenzang	Woord-Communie Pastor J. Hoekstra Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor S. Baars samenzang
Vrij 5-10				
Za 06-10		Eucharistie Pater G. Noom samenzang		
Zo 07-10 27 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor T. Molenaar samenzang	Woord-Communie Pastor R. Casalod Koor St. Caecilia	Eucharistie Pastor. H. Vermunt Koor All Ages	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Cantara
Za 13-10		Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast		
Zo 14-10 28 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor N. Kerssens Marbosko	Woord-Communie Pastor T. Molenaar Koor St. Caecilia	Oecumenische viering Pastor M. Bruijns New Spirit	Woord-Communie Pastor J. Hoek- stra samenzang
Za 20-10		Eucharistie Pater G. Noom samenzang		
Zo 21-10 29 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor M. Bruijns samenzang	Eucharistie Pastor S. Baars samenzang	Eucharistie Pater G. Noom Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor R. Casalod Cantare
Za 27-10		Eucharistie Pater G. Noom samenzang		
Zo 28-10 30 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor K. Schuurmans Marbosko	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast	Woord-Communie Pastor R. Casalod Caeciliakoor	Eucharistie Pastor N. Kers- sens samenzang

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aan-
gegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen zo dhj = zondag door het jaar

VIERINGEN IN REGIO ZAA NSTREEK

	H. Bonifatius Zaandam	H. Jozef Zandam	H. Magdalena 't Kalf Zaandam	H. Odulphus Assendelft
Za 8-9				
Zo 9-9 23 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor A. Goedhart	Woord-Communie Diaken J. Hoekstra Alle koren	Eucharistie Pastor F. Bunschoten Caecilia	Eucharistie Intrede Pastor Nico Kerssens Caecilia
Za 15-9	Eucharistie Pastor A. Goedhart			Eucharistie Pastor F. Bunschoten orgelspel
Zo 16-9 24 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor A. Goedhart	Woord-Communie Pastor W. Waardijk Gemengd koor	Eucharistie Intrede Pastor N. Kerssens Pastor Bunschoten Caecilia	Eucharistie Pastor F. Bunschoten
Za 22-9	GEEN VIERING i.v.m. Dam tot Dam	-	-	Eucharistie Pastor F. Bunschoten orgelspel
Zo 23-9 25 ^e zo dhj	GEEN VIERING i.v.m. Dam tot Dam	Woord-Communie Pastor J. Hoekstra Gemengd koor	Eucharistie Pastor N. Kerssens Caeciliakoor	Eucharistie Pastor F. Bunschoten Caeciliakoor
Za 29-9	Eucharistie Pastor A. Goedhart			Eucharistie Pastor F. Bunschoten orgelspel
Zo 30-9 26 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor A. Goedhart	Eucharistie Pastor N. Kerssens	Eucharistie Pastor Beemster Caeciliakoor	Eucharistie Pastor F. Bunschoten Caeciliakoor
Vrij 5-10	9.30 uur Eucharistie Pastor A. Goedhart			Eucharistie Pastor N. Kerssens Herenschola
Za 06-10	Eucharistie Pastor F. Bunschoten			Eucharistie Pastor N. Kerssens orgelspel
Zo 07-10 27 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor A. Goedhart	Woord-Communie Pastor W. Waardijk	Eucharistie Pastor N. Ker- sens Liturgiekoor	Eucharistie Pastor F. Bunschoten Pastor Fieggen Caeciliakoor
Za 13-10	Eucharistie Pastor A. Goedhart			Eucharistie Pastor F. Bunschoten orgelspel
Zo 14-10 28 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor F. Bunschoten Pastor Fieggen N-H Byzantijns Mannenkoor	Woord-Communie Pastor R. Casalod Gemengd koor	Eucharistie Pastor F. Bunschoten Caecilia	Eucharistie Pastor Dijkman Caeciliakoor
Za 20-10	Eucharistie Pastor N. Kerssens			Eucharistie Pastor F. Bunschoten Herenschola
Zo 21-10 29 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor A. Goedhart	DOP Koor Con Brio	Eucharistie Pastor F. Bunschoten Caecilia	Eucharistie Pastor N. Kerssens Koor Da Capo
Za 27-10	Jubileumconcert Zaans Interkerkelijk Mannenkoor			Eucharistie Pastor N. Kerssens orgelspel
Zo 28-10 30 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor A. Goedhart	Woord-Communie Pastor W. Waardijk Gemengd koor	Eucharistie Pastor Beemster Caeciliakoor	Eucharistie Pastor F. Bunschoten Caeciliakoor

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aan-
gegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen zo dhj = zondag door het jaar



Omzien naar de ander

Op zondag 16 september starten we tijdens de **Startviering om 10.00 uur** het nieuwe werkjaar met als jaarthema '**OMZIEN NAAR DE ANDER**'. Pastor Ria zal hierin voorgaan, samen met de Pastoraatsgroep en de koren. Als tochtgenoten van en met elkaar blijven we met aandacht zijn spoor volgen. Dat willen we graag weer bevestigen in deze viering.

Er is een groep jonge ouders die voor de kinderen tijdens de Startviering een Kindernevenviering verzorgt. Verderop in deze PM leest u wat deze ouders hiervoor organiseren. Wij zijn blij met hun enthousiasme en voortvarendheid!

Na de viering is er zoals altijd gelegenheid voor het '8^{ste} sacrament' in het Achterschip: de ontmoeting met elkaar met koffie en wat lekkers. Voor dat lekkers hopen we op u: alle zelfgemaakte of zelf gekochte baksels mag u meenemen om bij de koffie op tafel te presenteren.

Ook traditie: een praatje van de voorzitter van het Parochieteam, Peggy Alting-Siberg. Zij zal u bijpraten over het wel en wee van de parochie.

Om het nieuwe jaarthema '**OMZIEN NAAR DE ANDER**' handen en voeten te geven, hebben we een aantal organisaties/groepen uitgenodigd (die zich op diaconaal gebied begeven) om zich na de viering te presenteren. Gaat u vooral langs bij de tafels waarop u folders ziet

liggen, om u te laten informeren wat zij doen. Wie weet spreekt het u aan en kunt u hier een steentje aan bijdragen.

Ook liggen er weer kaarten voor de zieken klaar om een hartelijke groet op te schrijven.

De Maria Magdalenaparochie wil graag een bezoekersgroep oprichten. Het is bekend dat veel individuele parochianen een bezoek brengen aan Womerlanders die zich eenzaam voelen, of die ziek zijn. Dat is geweldig! Als we de krachten bundelen, kunnen we als parochie misschien iets betekenen voor de mensen die een luisterend oor en een warm hart nodig hebben.

Samen kunnen we beter op de hoogte blijven van het wel en wee in het dorp en dan kan net een beetje extra gegeven worden. U kunt hiervoor de volgende personen benaderen: mw. Ellie Hoek, mw. Ina van Kleef en mw. Corrie Schavemaker. Elders in de PM vindt u hun telefoonnummers. Voor Torenerf kunt u mw. Truus Heijne-van der Pal benaderen ☎ 075-6424327.

We hopen alle parochianen in en na de Startviering te ontmoeten, om samen handen en voeten aan het nieuwe werkjaar te geven.

Tot ziens op zondag 16 september!

*Namens de Pastoraatsgroep
Ellen Meijer*



OPROEP

Wie zingt er mee?

Tijdens de startviering van zondag 16 september om 10.00 uur, waarin pastor Ria Casalod voorgaat, gaan we het jaar feestelijk beginnen met ALLE koren en daar horen natuurlijk ook de jongeren bij.

Om die reden ben ik op zoek naar jongens en meiden die het leuk vinden om mee te zingen in het ad hoc jeugdkoor. Er is voorafgaand aan de viering 1 repeti-

tie op **vrijdag 14 september**. De tijd is nog niet bekend, maar die krijg je door nadat je je hebt opgegeven.

Aarzel niet en kom de groep versterken! Laat het me weten via email: rolkaconijn@planet.nl.

Karin Conijn



Kindernevenviering

In de startviering van 16 september zullen wij een Kindernevenviering verzorgen in het Achterschip voor kinderen in de basisschoolleeftijd. We zullen na de opening van de viering samen met de kinderen een verhaal lezen dat aansluit bij de lezing in de kerk en daarbij een activiteit doen, een teken- of knutselopdracht. Naderhand komen we terug de

kerk in en zullen we aan de mensen in de kerk vertellen wat we gedaan hebben. Zo hopen we dat de startviering voor iedereen een mooie, betekenisvolle start van een nieuw kerkjaar is! U bent, met uw kind, van harte welkom!

*Namens Werkgroep Gezinsviering,
Femke Rijs*

DIACONIE

Collecte tijdens startdienst

In het kader van "omzien naar de ander" zullen we in de startdienst collecteren voor het Samalani schooltje in Lilongwe, Malawi.

Tijdens de vakantie van Jaap en José Conijn in Malawi kwamen zij in een buitenwijk van Lilongwe terecht. Via de Stichting Doingood gingen ze met een vrijwilliger van deze stichting naar het schooltje Samalani. Op dit schooltje zitten de armste kinderen uit die omgeving, waarvan de ouders geen geld hebben om hun kinderen de mogelijkheid te geven om naar een goede school te laten gaan. Zelf hadden ze spullen meegenomen vanuit Wormer om daarmee aan de slag te gaan. Maar ze schrokken erg van de omstandigheden, waar deze kinderen in leefden. Het schooltje wordt gedreven door lokale leerkrachten, die zelf alleen maar basisonderwijs gevolgd hebben. Ze werken op vrijwillige basis; dus zonder salaris. Klassen van 50 kinderen of meer. Ze zaten op de grond en kregen zo les. De peuters hadden helemaal niets, ook niets om mee te spelen en de andere kinderen hadden nauwelijks pen en papier om te schrijven. Boeken en andere leermiddelen had dit schooltje niet. En nog steeds niet.

U begrijpt het lesgeven was beneden peil. Maar de arme gezinnen hebben geen geld om de kinderen naar een school te sturen, welke door de regering gesteund wordt en waar de ouders voor moeten betalen.

1x per week gaat de Stichting Doingood naar dit schooltje om de kinderen met sport- en spelactiviteiten te verblijden.

Daarbij zijn ze wel afhankelijk van vrijwilligers. Ook krijgen de kinderen dagelijks een bord pap. Dat kan alleen als er geld voor hen is. Hiervoor is het schooltje ook afhankelijk van sponsors. Het komt regelmatig voor dat de kinderen geen pap krijgen en dus soms helemaal geen eten op een dag. Dankzij een donatie hebben Jaap en José er voor kunnen zorgen dat de kinderen voor 2 maanden weer te eten kregen, daarnaast ook nog tafels voor een klas. Jaap en José hebben een week de kinderen en de leraren leren spelen en werken, zowel bouwen (Duplo) als puzzelen, memory, domino, creatief worden met afval, kleien, verven, knippen en sporten met ballen en andere materialen. Deze spullen hadden ze zelf meegenomen en ook achtergelaten bij dit schooltje.

Nu willen wij dit project ondersteunen met geld voor schoolbanken, zodat de kinderen daar aan kunnen werken. Ook willen ze proberen om daar op school 1x per dag te eten. Gedacht wordt aan ongeveer € 400,00 waarvan € 200,00 is voor schoolbanken en € 200,00 voor eten.

Dit gaat via de Stichting die daar toezicht op houdt. Tijdens de startdienst hebben Jaap en José foto's en kunnen zij nog meer vertellen over dit project.

Ina van Kleef (diaconie)

Inzamelactie op zaterdag 13 oktober a.s.

Ook dit jaar vindt de kledinginzamelactie van SAM's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats en wel op **zaterdag 13 oktober 2018** van 09.30 tot 12.30 uur.

U kunt (gebruikte) kleding, schoenen (samengebonden) en huishoudtextiel (o.a. lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrekken en handdoeken) in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende adressen:

Het Dorpshuis, Wijdewormerplein 3 in **Wijdewormer** en

Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351 in **Wormer**.

Met de opbrengsten van deze inzamelactie wordt in samenwerking met Mensen in Nood en Cordaid een onderwijsproject

opgezet in de Centraal Afrikaanse Republiek voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan de kinderen en in het bijzonder de kinderen die hebben geleden onder het geweld. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmateriaal. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en het schoolpersoneel van de scholen.

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens!

*CARITAS Maria Magdalena Wormer,
Arno Korver*



KBO WORMERLAND

't Is weer voorbij die mooie zomer

Traditioneel wordt dit hitsingletje van Gerard Cox uit 1973 eind augustus en september veel op de radio gedraaid. In de tussentijd zijn wij, Ans en ik, in de hitte van de afgelopen zomer verhuisd van de Haremakers naar de Spatterstraat. Gelukkig is de verhuizing zonder veel kleerscheuren voorbij en zijn we druk bezig met de herinrichting van ons nieuwe onderkomen. Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de vele felicitatiekaarten die wij tijdens de verhuizing hebben mogen ontvangen.

We gaan beginnen. Zoals eerder aangekondigd begint het KBO seizoen 2018 - 2019 op woensdagmiddag 26 september a.s. De heer Han Ellermeijer neemt ons mee naar het nationaal museum, gelegen aan de rand van Apeldoorn: Het Paleis

Het Loo. Ik voorspel u dat het een stukje vaderlandse geschiedenis wordt op hoog niveau waar u rustig op uw stoel kan blijven zitten.

Op woensdagmiddag 24 oktober komen de Wieringer Dansers ons een super gezellige middag berzorgen. De dansgroep waarmee de Wieringer Dansers in het begin optraden waren o.a. de Valeta, de Boerenschots en de Zweedse polka. Nu bezit de dansgroep een repertoire van over de zeventig dansen. Bovendien zijn ze altijd op zoek naar iets nieuws. De Wieringer Skos is een feestelijke dans, die op de Wieringer kermis is ontstaan.

*Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)*

PM rooster seizoen 2018/2019

(45e - 46e jaargang)

	<u>Copydatum</u>	<u>Looptijd</u>
Nr 6	14 okt	24 okt – 12 dec
Nr 7	2 dec	12 dec – 20 feb
Nr 1	10 feb	20 feb – 10 apr
Nr 2	31 mrt	10 apr – 29 mei
Nr 3	19 mei	29 mei – 17 juli
Nr 4	7 juli	17 juli – 4 sept
Nr 5	25 aug	4 sept - ?



Contact

Als er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, wilt u ons dat dan laten weten. Zit u zelf ergens mee en wilt u wat verder daarover praten, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken

De Pastoraatsgroep

Klaverjassen

Beste kaartliefhebbers,
Op 12 september beginnen we weer met onze vier-wekelijkse kaartmiddag op de woensdag.
De volgende data zijn: 10 oktober, 14 november, 12 december en 9 januari.
Plaats: het Achterschip van de kerk en het begint om 13.15 uur.
Ook mannen zijn van harte welkom!

Gre en Guus

Presentatie Monumentendag

Een bezoekje aan de oude katholieke kerk van Wormer van vóór 1500.
Een ontmoeting met de heiligen die daar toen geëerd werden: Maria Magdalena, St Odulphus, Maria, het Maria melkfeest en Sinte Helper. Een presentatie door Dirk Pranger op Monumentendag, zaterdagmiddag 8 september om 15.00 u in de Doopsgezinde Vermaning, Dorpsstraat 371, 1531 HK Wormer.

Sleutels

Er zijn veel sleutels in omloop om in de kerk te kunnen komen. Dit is noodzakelijk om als vrijwilliger je taak te kunnen uitvoeren.

fenen.
Wij hebben echter de indruk dat er nog wel personen zijn die een sleutel hebben, omdat zij in het verleden vrijwilligerswerk deden waarvoor een sleutel nodig was, maar de sleutel nu niet meer hebben, omdat ze dit werk niet meer doen. Zouden deze mensen, indien ze nog over een sleutel beschikken, deze willen inleveren?

Bij voorbaat dank.

*Namens het Parochieteam,
Cor Bijvoet*

Neemt u wat lekkers mee?



Aan alle parochianen die het leuk vinden om wat lekkers te bakken: wilt u op **16 september** (zelfgebakken) cake, koekjes of taart meenemen? Dit wordt na de **Startviering** bij de koffie uitgedeeld.
Dank u wel!

Ellen Meijer

Bedankt

Ruim 3 weken geleden ben ik in huis lelijk gevallen en heb daarbij een breuk in mijn rechter bovenbeen opgelopen. Na een geslaagde operatie lig ik nu voor rust (voor mijn been en voor revalidatie) in het Transitorium van het Waterlandziekenhuis.
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie kaarten, telefoontjes en bezoeken.
Voorlopig blijf ik nog even in het ziekenhuis.

Hartelijke groeten van **Jo Witteveen-Schavemaker**

Waterlandziekenhuis Transitorium C3
kamer 3.3.4
Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend



Gesprek bij de koffie

Donderdag 4 oktober is er weer een gesprek bij de koffie.

Ben Commandeur.

**ELISABETH VAN DER PAL-OUDT**

6 september 1930 - 14 augustus 2018

Op maandag 20 augustus zijn we in de H. Maria Magdalenakerk bijeengekomen voor de uitvaartmis rondom Bets van der Pal. Na de kerkelijke plechtigheid volgde haar crematie. Bets werd geboren in het grote Wormerse gezin als jongste van acht kinderen. De voorzienigheid beschikte dat een ander groot gezin, de familie Van der Pal, vanuit Amsterdam verhuisde naar dezelfde straat waar de familie Oudt woonde. Zo leerden dochter Bets en zoon Piet elkaar kennen. Het bracht hen ertoe te kiezen voor een toekomst met elkaar en met die intentie stonden ze voor het altaar met hun jawoord. Hun gezin groeide en er werden acht kinderen geboren. Eigenlijk had Bets wel het onderwijs in gewild, maar haar opvoedkundige talent kwam dus ook goed van pas bij het grootbrengen van haar dochters en zonen, en daar had ze de handen vol aan. Op de kaart die Bets' overlijden aankondigde stond: 'Wij zijn allemaal goed terechtgekomen, moeders'. Door actief in het leven te staan kwamen Bets en Piet met hun auto overal in het land, voor familiebezoekjes en dagjes uit. Samen vonden ze ook een kerkelijk 'thuis' waar ze zeer betrokken raakte, namelijk bij de kloostergemeenschap van de zusters Augustinessen van Sint Monica, die toen nog in Amsterdam gevestigd was. Het was ook een mooi gebaar dat de zusters vertegenwoordigd waren bij de uitvaart. Tot groot verdriet van Bets en het hele gezin overleed haar man Piet van der Pal in het jaar 1989, een verlies dat ze heel moedig en dapper heeft gedragen. De enorme klap van het plotselinge overlijden van haar zoon Rob is moeder Bets nooit meer helemaal te boven gekomen. Bets heeft nog een periode in een aanleunwoning van Torenerf gewoond en daarna werd zij liefdevol verzorgd in de 'Bonte Ruiters' te Wormerveer. In het vroege voorjaar van 2017 heb ik haar daar nog de Ziekenzalving mogen toedienen omringd door haar kinderen, waar ze zichtbaar van genoot. Bets was een lieve zorgzame moeder en sterke vrouw met een mening, en ze heeft haar stempel gedrukt op het leven van haar nazaten. Zij zullen haar nooit vergeten. Rust zacht.

pastoor F. Bunschoten

**ANS WESTRA-BARLAGE**

Op 25 juli van dit jaar overleed Ans Westra, weduwe van Gosse met wie ze 55 jaar lief en leed deelde. Ze werd in 1936 geboren in Amsterdam samen met haar tweelingzusje Fietje. Op haar 17^{de} ontmoette ze Gosse, een mooie jongen in een prachtig marinepak. Ze trouwden en hun huwelijk werd uiteindelijk bekroond met de geboorte van vier dochters. Het was zeker in het begin behoorlijk behelpen, maar Ans klaagde nooit.

Doodongelukkig voelde ze zich toen ze, vanwege het werk van Gosse, naar Emmeloord verhuisde en bloeide weer op in Zaandam nadat Gosse een baan had gevonden bij AEG in Amsterdam.

Verjaardagsfeestjes werden groots gevierd. Toen er kleinkinderen kwamen was Ans daar heel gelukkig mee. Op wat voor moment er ook oppas gevraagd werd, het was altijd goed.

Als er gezwommen, getennist of gevolleybald moest worden of er waren toernooitjes dan waren Ans en Gosse altijd van de partij. Vakanties met hen waren ook vaak hilarisch, meestal veroorzaakt door de lieve klunzigheid van Ans. Ze verhuisden naar Wormer, een kleiner huis was beter, ze werden tenslotte ook ouder. Gosse kreeg vaatproblemen en moest een zware operatie ondergaan. Dementie kreeg hem in de greep en dat was voor Ans moeilijk. Tot het laatst probeerde ze hem thuis te houden, maar het ging echt niet meer. Groot verdriet en de vraag: "Heb ik het wel goed gedaan?" speelde haar grote parten.

Kwalen die zij jarenlang had weggedrukt, kwamen in alle hevigheid naar voren. In 2011 kreeg ze een nieuwe hartklep, maar deze zware ingreep heeft haar sluisverhardende verwardheid geen goed gedaan. Toen het echt niet meer ging in de aanleunwoning van Torenerf kwam de ouderenzorg "de Herbergier" als reddende engel. Daar werd ze fijn, gezellig en liefdevol opgevangen en voelde ze zich thuis. De laatste maanden was ze meer in zichzelf gekeerd, maar aanrakingen en knuffels deden haar nog glimlachen. Daar hebben haar kinderen nog van kunnen genieten.

Ze is weer bij Gosse en dat is goed.

Maar iedereen die haar gekend heeft, zal haar ongetwijfeld missen.....

Dat zij ruste in vrede.

Frans Hofstra

**CEES MEIJER**

Toen hij op 19 juli 99 jaar werd zag het er nog niet naar uit dat hij er op 25 juli niet meer zou zijn. Zondagmiddag 22 juli was er ter ere van de jarige feest. Tot ieders verrassing was hij er zelf niet bij. Die ochtend was hij gevallen en het ging niet goed met hem. Vanaf dat moment wisten we dat zijn overlijden er aan zou komen.

Soms heb je plannen maar die moet je ook wel eens bijstellen. Dat is bij Cees Meijer gebeurd. Het laatste half jaar voelde hij dat de 100ste verjaardag er niet meer in zat: hij heeft gelijk gehad.

Het leven van Cees draaide heel lang rondom de boerderij, tegenover (nu Ben-nis) totdat de gemeente het land rondom nodig had voor Plaszoom. Vanaf dat moment veranderde zijn leven. Er volgde een verhuizing naar de Spatterstraat. Daar heeft hij tot de dood van zijn moeder voor haar gezorgd.

Toen kwam Dora van Schooten in zijn leven en samen hebben ze lang van elkaar mogen genieten en van de goede dingen in het leven.

Zo verhuisde ze samen naar Wormerveer waar hij een trouw bezoeker van de kerkdiensten in de Onze Lieve Vrouw was. Cees voelde zich overal thuis.

Toen Dora ziek werd heeft hij haar liefdevol verzorgd, later ging hij dagelijks naar haar toe in de Noordse Balk.

Het laatste jaar kreeg Cees ongemakken: een teen die niet wilde genezen, een arm die hij niet meer gebruiken kon, vanuit het ziekenhuis volgde een tijdelijke opname in een verpleeghuis. Toen er plaats voor hem was in Torenerf kwam hij weer terug in het dorp. Hij nam ook het besluit om – als het zover was - te worden begraven in Wormer. Een Meijer hoort bij het dorp.

In het leven van Cees waren vele negens.

Geboren op 19 juli 1919, hij is 99 jaar geworden en 9 jaar geleden is zijn Door overleden. Tussen de dag vanaf zijn 99 ste verjaardag en zijn uitvaart zitten negen dagen. Negen dagen om een feest voor te bereiden, of een noeven bidden voor een bepaalde gunst.

Het leven is voor hem mooi geweest, zodat wij hier mogen aannemen dat Cees wordt verwacht bij zijn schepper, dat hij mag rusten in vrede. Amen.



Ellie Hoek-Nooij

September

<p>Zondag 9 sept. 10.00 uur All Ages 23ste zondag door het jaar</p> <p>Viering onder leiding van een parochiaan Voorganger: Pastor Kiki Kint</p> <p>Deurcollecte: PM</p>	<p>Pastor Jaap Jonker Herman Meijer Arnold van Diepen Marie Groen-de Leeuw Jaap en Carla de Vos Juil Nooij-van der Wiel Aad Rozemeijer Toni Piet-Beerlink Tiny Goedhart Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Nel Woestenburg-Korver</p>
<p>Dinsdag 11 sept. 16.30 Torenerf Woord en gebed Voorganger: de heer Willem van de Berg</p>	
<p>Zondag 16 sept. 10.00 uur alle koren 24ste zondag door het jaar Startviering</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod</p> <p>Extra Collecte: Malawi - Lilongwe</p>	<p>Pastor Jaap Jonker Overleden fam. Witteveen-Schavemaker Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos Will van Haaster Marijke Töning Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Jan Blom, Magda, Wiebe Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra Wim Binken Harry Hanou Kees Bentvelzen Gerard Heine Piet Sombroek Henk Mak</p>
<p>Zondag 23 sept. 10.00 uur Caeciliakoor 25ste zondag door het jaar</p> <p>Viering onder leiding van een parochiaan Voorganger: de heer Paul Kramer</p> <p>Deurcollecte: Vredesweek Pax Christi</p>	<p>Jaardienst Gijs en Jans v/d Meer-Meijer Anna Floore-Zut Cees Meijer Rie Meijer-Fens Aad Rozemeijer Jaap Hoek Barend Blom Dick Bakker Henk Jonker Leny Butter-Konijn Margaretha Leliveld Piet Heijne en overleden familieleden</p>

September

<p>Zondag 30 september 10.00 uur Caeciliakoor 26de zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Diaken J. Hoekstra</p> <p>Deurcollecte: Onderhoud terrein en gebouwen</p>	<p>Jaardienst Nico Heijne Leo Tiggers Ria Meijer-Zuidinga Bertus Grandiek Nico van Diepen Noby Warbout-Willems Cas van 't Hoff Annie Ootes-Braak Gerard van der Pal Gré Floris-Grandiek Jan Willem Steensma</p>
--	---

Oktober

<p>Zondag 7 oktober 10.00 uur All Ages 27ste zondag door het jaar</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pastor H. Vermunt</p> <p>Deurcollecte: PM</p>	<p>Jaardienst Marijke Töning Nel Woestenburg-Korver Arnold van Diepen Kees Al Henk Walta Piet Sombroek Dick Bakker Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ben Schipper Gré Breeuwer-Noom Lida Cornelissen-Taanman Henk Cornellisen Gerda Floris-de Vries Ouders van 't Ent-Duijn, Truus en Agaath Ouders Klos-Nielen Ouders Willems, ouders Martens Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes</p>
<p>Dinsdag 9 oktober 16.30 Torenerf Woord en gebed Voorganger: Mevrouw Ellen Kok</p>	
<p>Zondag 14 oktober 10.00 uur New Spirit 28ste zondag door het jaar</p> <p>Oecumenische viering Voorganger: Pastor M. Bruijns</p> <p>Deurcollecte: Kosten eredienst</p>	<p>Herman Meijer Ouders de Leeuw-van Baarsen Ouders Meijer-Wamelink Nico van Diepen Rie Knijn-Groen Co Wever-van der Weiden Vroni Rood</p>

Oktober

<p>Zondag 21 okt. 10.00 uur Caeciliakoor 29 ste zondag door het jaar</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pater G. Noom</p> <p>Deurcollecte: Kosten toerusting vrijwilligers</p>	<p>Ouders V. Schagen-Hofland, Nicolientje Theo Huijgen Ria Meijer-Zuidinga Annie Ootes-Braak Jaap en Carla de Vos Margaretha Leliveld Leny Butter-Konijn Gré Floris-Grandiek Aad Rozemeijer Marij Mooij-Baas Piet Heijne en Overleden familieleden Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra</p>
<p>Dinsdag 23 oktober 16.30 Torenerf Woord-gebed Voorganger: de heer Willem van de Berg</p>	
<p>Zondag 28 okt. 10.00 uur Caeciliakoor 30ste zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod</p> <p>Deurcollecte: jeugdcollecte</p>	<p>Uitdankbaarheid voor een 60-jarig huwe- lijk van Toon en Annie Vermeulen- Ammeraal Overleden familie Vermeulen Overleden familie Ammeraal Henk Walta Gerard van der Pal Noby Warbout-Willems Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas Steun voor het gezin</p>

enthousiaste herinnering enthousiaste herinnering* enthousiaste herinnering*



Apetrots zijn wij, dirigent, muzikanten en zangers/zangeressen van All Ages op onze kerst-cd.

Zoals eerder vermeld in de PM en de Nieuwsbrief zal deze cd na de startviering op 16 september verkocht worden voor de prijs van € 10,00 per stuk. Voor de mensen die vooraf hebben ingetekend en misschien al betaald, ligt hij op naam voor u klaar. Anders kunt u de cd na contante betaling direct meenemen. Het is echt een mooi cadeautje voor bijvoorbeeld 5 december of voor onder de boom. We weten zeker dat u van de sfeervolle kerstklanken zult genieten. Graag zien wij u op zondag 16 september a.s. na de startviering bij onze verkoopstand.

Wees er op tijd bij, want er zijn slechts 300 van deze unieke exemplaren in omloop...op=op

Datum	Kosters	Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
Zo 9 sept	A de Haas 075-6424569	Willy Klijn	R. Noom en J. Vreeswijk
Zo.16 sept	P. van Diepen 075-6421282	eigen lezers	L. Konijn en J. Bank
Zo. 23 sept	H. Beenen 075-6423458	Frans Hofstra	G. Bijvoet en L. Graas
Zo. 30 sept	K. Bank 0652408011	Kirsten Vredevoort	T. Heine en T. de Best
Zo. 7 okt	P. Kramer 075-6427234	Elly Hoek	C. Korver en I. Korver
Zo. 14 okt	C van Vliet 075-6425539	Liesbeth Patist	R. Noom en J. Vreeswijk
Zo. 21 okt	A de Haas 075-6424569	Ton van Overbeek	L. Konijn en J. Bank
Zo. 28 okt	P. van Diepen 075-6421282	George Kristians	G. Bijvoet en L. Graas
Vr. 2 nov. allerzielen	C van Vliet P Klos H. Beenen	eigen lezers	A Oudejans en G. van Blokland

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234)

Lezers en lezeressen: Bij verhindering graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Annelies van Rooijen (6424047).

Oproep

Wegens persoonlijke omstandigheden stoppen Hetty Dijkstra en Jacinta Rossenaar met koffieschenken. Beide dames worden bedankt voor hun inzet.

Er wordt dringend gezocht naar nieuwe mensen die koffie willen schenken na de zondagviering. U kunt zich melden bij Trees Walta ☎ 075-6421616.

Kerkwerk(st)ers

Groep A: Do. 11 oktober om 13.30 uur

Corrie Schavemaker

Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef
Tiny van Diepen

Groep B: Do. 11 oktober om 13.30

Frans Dijkstra

Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jan Selie
Wil Keijer
Jaap Braan
Dea Schoenmaker

Groep C: Do. 13 september om 13.30

Do 11 oktober om 13.30

Piet van Diepen

Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Wessel Janmaat
Ben Commandeur
Jacinta Rossenaar
Ton Klos



**Mw. M.H. Alt (6423343); mw. M.N. Wagemans (6287447),) en
dhr. N. Ootes (06-12390017) allen in de hal van Torenerf.**

Zo 16 sep	Mw. T. de Best	6427270
Zo 23 sep	Mw. L. Hazes	6424555
Zo 30 sep	Mw. B. vd Berk	6421417
Zo 7 okt	E. de Metter	6423700
Zo 14 okt	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 21 okt	Dhr. H. Beenen	6423458
Zo 28 okt	Mw. T. de Best	6427270
Vr 2 nov 19.30 uur allerzielen	Mw. A. Oudejans	6423388

**mw. B. Willems (6423281), mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf
Mevr. J. Witteveen(6421558) Dorpsstraat 169**

Attentie: Mevrouw Witteveen rijdt vanaf 23 september tot nader bericht **NIET** mee!

Zo 16 sep	Mw. K. Vredevoort	6423273
Zo 23 sep	Dhr. H. Kleij	06-51348236
Zo 30 sep	Dhr. F. Hofstra	6423557
Zo 7 okt	Fam. De Graaf	06-12520978
Zo 14 okt	Dhr. Th. van Putten	6421501
Zo 21 okt	Dhr. H. Kleij	06-51348236
Zo 28 okt	Mw. K. Vredevoort	6423273
Vr 2 nov 19.30 uur allerzielen	Dhr. F. Hofstra	6423557

**Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007);
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144) en mevr. J. Hoek Torenplein 27 (642 3319)**

Zo 16 sep	Dhr. G. Kristians	6423408
Zo 23 sep	Mw. R. Noom	6423504
Zo 30 sep	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 7 okt	Mw. P. Tuijn	0610875339
Zo 14 okt	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 21 okt	Dhr. G. Kristians	6423408
Zo 28 okt	Mw. R. Noom	6423504
Vr 2 nov 19.30 uur allerzielen	Mw. M. van Zanten	6424325





WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

Online Nieuwsbrief:

Femke Rijs en Willy Klijn

✉: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com**Project-jeugdkoor: Vacant**

Info: Karin Conijn-Korver, ☎ 6424977

✉: rolkaconijn@planet.nl**Koor All Ages:**✉: allages@live.nl**St. Caeciliakoor:**

mw. Attie Heijne-van Klooster,

Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

✉: a.heijne-vanklooster@quicknet.nl**Maria Magdalenakoor:**

Mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,

Oosteinde 61, ☎ 6421324

mw. Attie Heijne-van Klooster,

Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

Kosters:

dhr. Paul Kramer, ☎ 6427234

Lezers:

mw Annelies van Rooijen, ☎ 6424047

Koffieschenkers:

Mw. Trees Walta, ☎ 6421616

Weekendautorijders:

Mw. F. Kramer, ☎ 6427234

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,

☎ 6423273,

✉: kirsten.vredevoort@gmail.com**Woorddienstgroep:**

dhr. Ben Commandeur,

Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Stichting Evenementen Wormer:

Secr. mw. Geerie Butter-Voorn

Oosteinde 98, ☎ 6423919

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):

dhr. Nico Kenter, ☎ 6423241

Stuurgroep Vorming en toerusting:

mw Liesbeth Patist-Dupon

Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Caritas IPCI Zaanstreek:

Dhr. Gerard Schavemaker, secretaris

Kollergang 2, ☎ 6424836

secretaris@ipci-zaanstreek.nl**Caritas Maria Magdalena Wormer**

Mw. Patricia Beenen-Schlatmann

Oosteinde 59, ☎ 6423458

patriciabeenen@zonnet.nl**Seniorenbond KBO:**

dhr. Gerard Commandeur (secretaris)

Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Zonnebloem:

Dhr. Piet Jongh

Wollegrasstraat 27, ☎ 6425276

Kookgroep 't Klepeltje

mw. Leny Wagenaar

Mariastraat 26, ☎ 6703469

Barbara uitvaartvereniging,

Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma

Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569

E: info@uitvaartbarbarawormer.nl

Plaats hier uw advertentie!

Internet correspondenten voor u

Geen stressvolle momenten meer.

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, internet formulieren invullen, veranderen van zorgverzekering, bestellen van hulp- en verbandmiddelen en bankzaken.

Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl



CEES WOOD

GRAFSTEENHOUWERIJ

Industrieterrein Molletjesveer II
Loodsweg 9
1525 RH Wormerveer
Tel.:(075) 640 34 74

- Leveren, plaatsen en onderhoud van grafmonumenten.
- Aanbrengen van vervolginscripties
- Vrijblijvend en deskundig advies



ABN
Algemene Nederlandse Bond
van Natuursteenbedrijven

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES

SINDS 1838



BAKKERIJ KASKES ANNO 1838

DORPSTRAAAT 94- WORMER
TEL. 075 - 6421241
FAX: 075-6425531

**BEENDERS
STUKADOORS
EN GEVELISOLATIE B.V.**

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988
Internet: www.beendersbv.nl

Hier kan uw advertentie staan!!!

Lagedijk 122A
1544 BK Zaandijk



T. 075-621 21 31
F. 075-628 90 40

Postbus 130
1530 AC Wormer

SOMASS BV
BOUWBEDRIJF

E. info@somass.nl

www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS

Specialisten in restauraties en replica's

HESSELS

DECORATIE

meesterschilder ~ interieurdesign ~ belettering

Malerstraat 10
1531 NW Wormer
075 - 642 8872

info@hesselsdecoratie.nl
www.hesselsdecoratie.nl



Plaats hier uw advertentie!

St. Barbara Wormer Uitvaartvereniging



Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:
Corrie Schavemaker 075 642 4836 of Ingrid de Haas 075 642 4569

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen met Associatie
Uitvaartverzorging 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075 767 6008

email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Bankrekening: NL12 Rabo 0374 9520 78

VAN DIJK

TRUST & KNOWLEDGE

Uw vertrouwde opticien in Wormer

FOODMASTER

CAFETARIA MARKTZICHT

Krommenieërweg 44

1521 HK Wormerveer

Tel. 075 6408904

7 dagen van de week open tot 22.00 uur!



CONIJN Metaalbewerking BV

- STAAL, R.V.S. EN ALUMINIUMBEWERKING
- APPARATENBOUW
- REPARATIE EN ONDERHOUD
- LEIDING- EN INSTALLATIEWERK



Industrieterrein Westerveer
Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
Postbus 135, 1530 AC Wormer
tel. 075 628 08 91
fax 075 628 56 16
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl



GARAGEBEDRIJF
FRANK MOL

- Reparatie, onderhoud, schadeherstel
- APK van alle merken
- Verkoop Renault



De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51

Van Pol tot Perk



Tineke de Lange
Dorpsstraat 264
1531 HV Wormer
075 - 642 6699
06 - 13901864
info@vanpoltotperk.nl
www.vanpoltotperk.nl

Tuinontwerp & klein tuinonderhoud

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

Floris BOUWCENTER

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen

Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl

Bouwcenter weet hoe 't werkt

Bennis Uitvaart

“Voor een waardig afscheid” - www.bennisuitvaart.nl

Dorpsstraat 18 - 1531 HM Wormer - Telefoon: 075-7676008