

# Programma

van de stuurgroep

# Vorming & Toerusting

Regio Zaanstreek



**S**eizoen 2018-2019

# Inhoudsopgave

Voorwoord	Pag. 3/4
Meditatief schilderen	Pag. 5
Samen op reis in het ‘Land dat Ik u wijs...’	Pag. 6
Gespreksgroep voor volwassenen	Pag. 7
Zin in film	Pag. 8/9
Hoe Paulus zijn boodschap overbrengt	Pag. 10
Joodse feestdagen: in de maand tisjri	Pag. 11
Dromen in de bijbel	Pag. 12
Kalender	Pag. 13/14
Aanmeldingsinformatie	Pag. 15
Messias: droom, werkelijkheid?	Pag. 16
Stromingen binnen het hedendaags jodendom	Pag. 17
Renaissance in Venetië	Pag. 18/19
Onze parochie is ons dierbaar... maar hoe lang etc.	Pag. 20
Zingende kerk	Pag. 21
Joodse feestdagen: Pesach en Sjavoet Pasen etc.	Pag. 22
Menswaardig levenseinde?	Pag. 23
Versterking Stuurgroep	Pag. 24

## Aanmelding

Het is niet nodig u vooraf aan te melden voor de activiteiten, behalve als daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd.

Namens de Stuurgroep Vorming en Toerusting,  
Liesbeth Patist-Dupon

# Voorwoord

Dankzij de bijdragen van de parochies in de Zaanstreek is het de Stuurgroep Vorming & Toerusting Regio Zaanstreek opnieuw gelukt een mooi vormingsprogramma aan te bieden.

Net als in voorgaande jaren bieden we u in 2018-2019 een aantal activiteiten waarin verschillende aspecten van geloof en kerk naar voren komen.

Met vaste onderdelen: films en lezingen. Welke films we gaan vertonen blijft ook dit jaar een verrassing, maar het verlanglijstje van de inleiders ziet er interessant uit.

En we kunnen u al vertellen dat Cok Klever ook dit jaar een lezing zal houden.

Die belooft minstens zo interessant te worden als die van vorig jaar



Het jaarthema voor 2018-2019 is 'Omzien naar de ander'. Een altijd actueel thema.

In de Bijbel draait het in wezen om twee geboden: God liefhebben en de naaste liefhebben.

Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het zogeheten Oude Testament protesteren de profeten tegen het vergeten en verdrukken van de medemens, met name de

zwakken in de samenleving.

Wie niet omziet naar de ander ziet niet om naar God. Jezus treedt in hun voetsporen wanneer hij het Rijk van God verkondigt, zieken geneest en verschoppelingen weer in de gemeenschap brengt.

Anno 2018 is die Bijbelse boodschap nog steeds onze leidraad. In het jaarprogramma proberen we daar op verschillende momenten aandacht aan te geven. Door de keuze van de films bijvoorbeeld, en door de blik te verbreden naar andere religies. Zo staan er twee avonden over Joodse feestdagen gepland. Maar ook door de vaste activiteiten, waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten en op een bijzondere manier leren kennen.

Enige praktische opmerkingen:

In dit boekje vindt u helaas geen filmbeschrijvingen meer. De licentie voor het vertonen van films staat niet toe om vooraf informatie te verschaffen over de films die we laten zien. Daarom vermelden we in het boekje alleen de datum en plaats van de films. Net als vorige jaren hebben de inleiders gekozen voor interessante en verschillende films.

**We wensen u een goed en zonnig jaar toe, met oog voor elkaar en voor ‘de ander’.**

**Vriendelijke groet,  
de Stuurgroep Vorming & Toerusting Zaanstreek**



# Meditatief schilderen



Bij meditatief schilderen wordt er meestal vanuit een gedicht of een verhaal uit een boek gewerkt. Daarbij is het belangrijk het denken los te laten en je handen te laten leiden.

Het schilderen is een proces dat je in staat stelt om dicht bij je innerlijk te komen en van je inzichten te leren.

Het gaat niet om een fraaie schildering maar belangrijk is het ontstaansproces Niet simpel is het moment te bepalen wanneer je ophoudt: het leren loslaten op het juiste moment. Een proces waarmee we in het dagelijkse leven regelmatig worden geconfronteerd. Het meditatief schilderen is in groepen het meest interessant omdat we ook veel van elkaar leren.

Dit jaar zijn de inleiders weer: Marian Neeft en Coby Huijpen.

Voor de materiaalkosten betaalt u per keer € 2,50.

Er is gekozen voor de eerste vrijdag van de maand van 13.30 -16.00 uur.



## **Datum:**

**2018: Vrijdag 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december**

**2019: Vrijdag 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei, 7 juni.**

**Plaats: Het Achterschip van de Maria Magdalenakerk in Wormer**

**Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon**

# Samen op reis in het ‘Land dat Ik u wijs...’



Het is en blijft een bijzondere ervaring om zelf in het land van de bijbel rond te lopen.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert daarom van 13-20 november een bedevaart naar Israël-Palestina.

Inschrijven daarop is in september nog mogelijk.

Ter voorbereiding op deze reis vertellen de organisatoren van de reis, op deze avond meer over de plaatsen die worden aangedaan. Zoals het Meer van Galilea, de Jordaan, de Via Dolorosa in Jeruzalem.

Verder bezoeken we de plaatsen, als Massada en Qumran en laten ons dragen door het water van de Dode Zee.

Maar ook als u niet meegaat is deze avond bijzonder interessant.

**Voor deze avond is nodig dat u zich even opgeeft.**

**Aanmelden:** : [odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl](mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl).



**Datum:** 20 september

**Tijd:** 20.00 uur

**Dag:** Donderdag

**Plaats:** Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft

**Begeleiding:** mw. D. Broersen en pastoor E. Jongerden

# Gespreksgroep voor volwassenen



Ook het komende seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek aan de hand van de Geloven Nu reeks. Een landelijke methode, waarbij een Bijbeltekst leidraad is. Geloven Nu als leidraad is natuurlijk niet heilig.

Wanneer deelnemers vanuit hun persoonlijke behoefte een Bijbeltekst willen bespreken is hier natuurlijk alle ruimte voor. Indien mogelijk

krijgen de deelnemers ter voorbereiding achtergrondinformatie thuis via de mail.

Tijdens het gesprek proberen we er achter te komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je van elkaar kunt leren om zaken eens op een andere manier te bekijken. De avonden verlopen in een ontspannen sfeer.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten en te denken.

In verband met de voorbereiding is vooraf aanmelding aan te raden.



De startdatum is 25 september en verder in overleg iedere 4<sup>e</sup> dinsdag van de maand.

**Datum:** 25 september 2018

**Tijd:** 20.00 tot 21.30 uur

**Dag:** Dinsdag

**Plaats:** Ontmoetingsruimte HH Martelaren van  
Gorcumkerk, Boschjesstraat 115, Koog a/d Zaan

**Begeleiding:** Nicolette Schouten en Ben Commandeur.

**Aanmelden:** Liesbeth Patist

## Zin in Film



Dit seizoen hebben we zes mooie films voor u uitgekozen voor ons project 'Zin in Film'.

Een aantal verhalen met inspirerende en ontroerende fragmenten. De films worden onder het genot van een drankje nabesproken. Dit is niet verplicht, maar het is natuurlijk altijd interessant om je wat meer te verdiepen in het verhaal van de film.

Op de filmavonden wordt door de begeleiders vaak ook extra informatie gegeven over de inhoud. Dingen die je in eerste instantie misschien niet uit het verhaal zou halen, maar die je toch een dieper inzicht kunnen geven in de motivaties van de regisseur.

Wanneer u meer informatie over een film wilt hebben kunt u dat per e-mail opvragen of let op de mededelingen in de parochiebladen.

**Datum: Zaterdag 13 oktober 2018 om 20.00 uur**

**Plaats: Het Achterschip van de Maria Magdalenakerk in Wormer**

**Nabespreking: Liesbeth Patist**

**Datum: Woensdagmiddag 31 oktober 2018 om 14.00 uur**

**Plaats: O.L.V. Geboortekerk, Marktstraat 4 in Wormerveer**

**Nabespreking: Liesbeth Patist**

**Datum: Vrijdag 17 november 2018 om 20.00 uur**

**Plaats: Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 in Krommenie**

**Nabespreking: Matthé Bruijns**

**Datum: Dinsdag 17 januari 2019 om 20.00 uur**

**Plaats: Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 in Krommenie**

**Nabespreking: Tineke de Lange**



**Datum: Woensdagmiddag 13 februari 2019 om 14.00 uur**  
**Plaats: O.L.V. Geboortekerk, Marktstraat 4 in Wormerveer**  
**Nabespreking: Liesbeth Patist**

**Datum: Donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur**  
**Plaats: Ontmoetingsruimte van de HH Martelaren van**  
**Gorcumkerk, Boschjesstraat 115 in Koog aan de Zaan**  
**Nabespreking: Ko Schuurmans**



## Hoe Paulus zijn boodschap overbrengt



In de zondagse Eucharistieviering is de tweede lezing vaak afkomstig uit de geschriften van de apostel Paulus.

Veel mensen vinden deze brieven niet zo gemakkelijk te begrijpen. Ze worden al iets toegankelijker als je je verder verdiept in de persoon van Paulus. Wat motiveerde hem, vanuit zijn ervaring van God?

We weten hoe Paulus, een farizees Schriftgeleerde en tentenmaker, na zijn roeping een rondtrekkend bestaan ging leiden en zijn geloof in Jezus verkondigde aan andere Joden en niet-joden.

Hij stichtte gemeenten en onderhield daarmee contacten door middel van zijn brieven. Ook onderhield hij contacten met Petrus en de andere leerlingen.

Op deze avond vertelt Ignas Tilma over de manier waarop Paulus zijn verhaal communiceerde. Welke argumenten en 'trucs' gebruikt hij om zijn publiek te overtuigen? Ignas Tilma, priester in de Wieringermeer, is afgestudeerd aan de Tilburg School of Theology met de scriptie over Paulus, met als titel 'Opbouwend communiceren'.

Om u mee te kunnen nemen in de tekst van Paulus wordt u verzocht uw Bijbel mee te nemen,

**Datum:** 15 oktober

**Tijd:** 20.00 uur

**Dag:** Maandag

**Plaats:** Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft

**Begeleiding:** I. W. Tilma pr.

## Joodse feestdagen: de maand tisjri



De maand tisjri (september en oktober) is de belangrijkste tijd van het Joodse jaar.

Het is de maand van de Hoge Feestdagen Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag, en van het Loofhuttenfeest, het Slotfeest en Vreugde der Wet. Een intense periode dus, waarin vreugde en inkeer elkaar afwisselen. Een periode ook die de Joden van nu verbindt met een lang verleden. Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest worden al genoemd in de Bijbel.

Tineke de Lange, beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom en docente Judaïca aan het Bonifatiusinstituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam vertelt meer over de achtergrond en betekenis van deze feesten met beelden en als het lukt muziek.



**Datum:** 25 oktober 2018

**Tijd:** 20.00 uur

**Dag:** Donderdag

**Plaats:** Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2  
Krommenie

**Begeleiding:** Tineke de Lange

# Dromen in de Bijbel



Er worden heel wat dromen gedroomd in de H,Schrift. Maar wat betekenen ze? Bekend zijn bijvoorbeeld de dromen van Jozef, de zoon van Jacob. Ze brachten hem op de meest onverwachtse plaatsen: in de put, in de gevangenis, maar ook aan het hof als onderkoning.

De dromen hebben uiteindelijk de redding betekend voor Jacobs zonen in hongersnood. Tijdens deze bijbelavond zal Bart Koet ingaan op de dromen in de Bijbel in het algemeen.

Daarna neemt hij ons mee in de droom van aartsvader Jacob in Bethel( Genesis 28), en vervolgens wordt de droom van Salomo ( Koningen 3) uit de doeken gedaan.

Het is leuk als u uw Bijbel meebrengt.

Koet woont in Utrecht en is diaken van ons bisdom en hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Geschriften aan de Katholieke Universiteit Tilburg.

Iedereen is van harte welkom bij deze presentatie.



**Datum:** 9 november

**Dag:** Vrijdag

**Tijd:** 20.00 uur

**Plaats:** Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft

**Begeleiding:** prof. dr. B. J. Koet

# KALENDER



Dag (Start)datum	Plaats	Aktiviteiten-Cursus	Blz	Interessen
Vrij 7 september 2018	Wormer	Meditatief schilderen	5	
Do 20 september 2018	Assendelft	Samen op reis in het Land dat ik u wijs..'	6	
Di 25 september 2018	Koog a/d Zaan	Gespreksgroep voor volwassenen	7	
Za 13 oktober 2018	Wormer	Zin in film	8	
Ma 15 oktober 2018	Assendelft	Hoe Paulus zijn boodschap overbrengt	10	
Do 25 oktober 2018	Krommenie	Joodse feestdagen in de maand tisjri	11	
Wo 31 oktober 2018	Wormerveer	Zin in film	8	
Vrij 9 november 2018	Assendelft	Dromen in de Bijbel	12	
Vrij 17 november 2018	Krommenie	Zin in film	8	
Do 22 november 2018	Krommenie	Messias: droom, werkelijkheid?	16	

Di	17 januari 2019	Krommenie	Zin in film	8
Vrij	1 februari 2019	Zaandam	Stromingen binnen het hedendaags jodend	17
Vrij	8 februari 2019	Krommenie	Renaissance in Venetië	18
Wo	13 februari 2019	Wormerveer	Zin in film	9
Do	7 maart 2019	Krommenie	Onze parochie is ons dierbaar etc.	20
Do	14 maart 2019	Koog a/d Zaan	Zin in film	9
Do	21 maart 2019	Assende IJf	Zingende kerk	21
Do	28 maart 2019	Krommenie	Joodse feestdagen: Pesach en Sjavoet	22
Do	2 mei 2019	Assende IJf	Menswaardig levenseinde ?	23

Deze kalender is voor uzelf. Hier kunt u zelf aantekeningen

en opmerkingen noteren (ter herinnering). . . . .

# Aanmeldingsinformatie



**Liesbeth Patist-Dupon**  
**Roerdompstraat 6**  
**1531 XH Wormer**  
**075 642 1111**



- ✉ [liesbethpatist@hotmail.com](mailto:liesbethpatist@hotmail.com)
- ✉ [stuurgroepvent@gmail.com](mailto:stuurgroepvent@gmail.com)
- ✉ [odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl](mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl)

Info: <https://katholiekeraadjodendom.nl/>  
en <https://dagvanhetjodendom.nl/>

Bij bovengenoemd e-mail adres en telefoonnummer kunt u zich aanmelden en informatie opvragen.

U wordt genoteerd voor de gewenste activiteiten.

Als u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd bellen, of per e-mail vragen stellen.

Vermeld dan a.u.b. bij het onderwerp:

V & T Programma.

Wij zorgen voor een snelle reactie.

**Voor de activiteiten kunt u zich aanmelden bij**  
**Liesbeth Patist      075 642 11 11**



# Messias: droom, werkelijkheid?



Wij noemen ons Christenen, maar wat betekent dat eigenlijk?

Hoe kijken we tegen de Messias aan?

In dit leerhuis ontmoeten we een aantal beelden en bewoordingen van de Messias en Christus uit de Schriften.

Het zal blijken dat de verwoestingen van de tempels hierin een bepalende rol hebben gespeeld.

Tot slot komen nog enkele vragen uit de Talmoed aan de orde: Komt de Messias (nog)? Of is hij al geweest? En hoe merken we dat dan?

U bent welkom op een interactieve avond onder begeleiding van Kok Klever



**Datum:** 22 november 2018

**Tijd:** 20.00 uur

**Dag:** Donderdag

**Plaats:** Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2  
Krommenie

**Leiding:** Kok Klever



# Stromingen binnen het hedendaags jodendom



Toenmalig prinses Maxima zei ooit dat ‘de Nederlander’ niet bestaat. Ze kreeg heel wat over zich heen. Maar misschien had ze wel gelijk. En zou je hetzelfde kunnen zeggen van ‘het jodendom’?

Deze eeuwenoude traditie is immers geen eenvormig geheel, maar kent veel verschillende verschijningsvormen. Om te beginnen: jodendom is niet alleen een religie, het is ook een volk, een cultuur, een gedeelde geschiedenis, en al die aspecten zijn met elkaar verbonden. Op deze avond komen enkele daarvan ter sprake. In de eerste plaats het religieuze aspect.

Welke stromingen bestaan er tegenwoordig binnen het religieuze jodendom en waar staan zij voor? Wat is bijvoorbeeld het onderscheid tussen liberaal, orthodoxe en het zogeheten ultraorthodoxe jodendom en wat hebben zij gemeenschappelijk? Hoe gaan ze om met de Tora en de traditie? Wat zien zij zelf als hun plaats en opdracht binnen de gemeenschap van alle mensen en de geschiedenis van de mensheid? Om de verscheidenheid aan opvattingen binnen het hedendaagse jodendom te illustreren gaan we dieper in op de verschillende visies op en de soms ingewikkelde relatie met de staat Israël.

Tineke de Lange, beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom, presenteert ons iets van de hedendaagse, levende werkelijkheid die het jodendom is. Een ontmoeting met een volk en religie waarvan we nog lang niet genoeg weten. Iedereen is van harte welkom bij deze inleiding.

**Datum:** 1 februari 2019  
**Tijd:** 20.00 uur  
**Dag:** Vrijdag  
**Plaats:** Sint-Bonifatiuskerk Oostzijde 12 Zaandam  
**Begeleiding:** Tineke de Lange

## Renaissance in Venetië



Bellini, Carpaccio, Titiaan en Tintoretto zijn vier schilders uit de school van Venetië in de vijftiende en zestiende eeuw. Zij vertegenwoordigen de schilderkunst van de nieuwe tijd: de renaissance.

De renaissance was een tijdperk waarin een grenzeloze weetgierigheid ontwaakte.

Zij wierp zich op de studie van de klassieke literatuur en op de monumenten van de oudheid. Er

ontstond een nieuw humanisme.

Niet langer werden de ogen strak gericht op de hemel zoals in de middeleeuwen, maar op de aarde, op de dingen, op de mensen. Er ontstond een nieuw gevoel: dat het gewone loutere bestaan belangrijk was en dat het leven niet alleen onderzocht maar ook genoten mocht worden.

Dat bracht een nieuwe hartstocht met zich mee, de hartstocht voor schoonheid.

De renaissance was een seculiere tijd.

Toch bleven de kerken en de christelijke voorstellingen.

Giovanni Bellini was de eerste grote schilder in Venetië die er in slaagde harmonie tussen ruimte, licht en kleur aan te brengen.

Het karakter van zijn afbeeldingen wordt mede bepaald door de vervagende en verzachtende effecten van het licht.

Wie zijn devotie beelden en peinzende madonna's beziet staat oog in oog met een vorm van schoonheid waar een verdiepende en troostende werking vanuit gaat.

Carpaccio is een meester in grote met massa's mensen gevulde muurschilderingen.

Zijn verhalende scènes plaatst hij in een stedelijke context die direct of indirect verwijst naar de magische aantrekkingskracht van Venetië. Hij schildert grootse schouwspelen met veel theater en uiterlijk vertoon.

Zo beklemtoont hij de 'grandezza' van Venetië in zijn befaamde reeks schilderijen over de bitterzoete liefdesgeschiedenis van de mooie prinses Ursula.

Titiaan is de absolute meester. Vanwege de hoge kwaliteit van zijn spectaculaire altaarstukken, (vorsten)portretten en sensuele naakten werd hij algemeen beschouwd als de gelijke van Michel Angelo.

Tintoretto is een schilder met een sterk gevoel voor drama. Zijn taferelen zijn vol tumult en heftige beroering.

Hij wordt wel 'il furioso' genoemd vanwege de woeste kracht waarmee hij werkte.

Bij hem stonden schoonheid en harmonie niet langer voorop.

Hij wilde de kijker allereerst emotioneel raken. Dat is hem gelukt.

Wie naar zijn schilderijen kijkt heeft het gevoel midden in een orkaan te staan.

**Datum:** 8 februari 2019  
**Tijd:** 20.00 uur  
**Dag:** Vrijdag  
**Plaats:** Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2  
Krommenie  
**Leiding:** Cees Tromp

## **Onze parochie is ons dierbaar... maar hoe lang houden wij het vol?**

Het kerkbezoek neemt overal af en over wie er komen hangt een grijze gloed. Hoe lang houden wij het nog vol om kerk te zijn?

Wie is de laatste die het licht uitdoet en de deur achter zich sluit?

Terwijl het aantal christenen wereldwijd groeit neemt in Nederland en omringende landen hun aantal af.

Wat is er aan de hand?

Heeft het nog wel zin om christen te willen zijn en blijven?

Vechten we niet voor een verloren zaak?

Of verstaan wij de tekenen van de tijd niet goed en zullen wij moeten gaan wennen aan andere vormen om ons geloof te belijden?

Aan een andere organisatiestructuur dan de ons zo vertrouwde eigen parochies?

Horen wij de profeet Jesaja al zingen: “Blijf niet staren op wat vroeger was, keer niet terug in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet?”

Een avond waarop wij samen nadenken over christelijk geloven en kerk-zijn anno nu.

Op deze avond is Ko Schuurmans onze inleider en begeleider die u meer over de achtergronden van ons kerk-zijn verteld.



**Datum:** 7 maart 2019

**Tijd:** 20.00 uur

**Dag:** Donderdag

**Plaats:** Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2  
Krommenie

**Begeleiding:** Ko Schuurmans

# Zingende Kerk



Kerkmuziek is een belangrijke uiting van de ziel, en die uitingen hebben wij nodig om God te eren.

In elke kerk kun je van één ding op aan: dat er gezongen wordt!

Wat en hoe er gezongen wordt kan sterk variëren: van Gregoriaans tot Marialiederen, van begeleiding door een orkest tot a capella.

Hoe is veel Westerse muziek ontstaan binnen de brede christelijke traditie, of onder inspiratie van het geloof.

In het jaarprogramma daarom deze keer ook een muziekavond.

Ds. B. Vijfvinkel en pastoor F. Bunschoten hebben kerkmusicus Jos Martens bereid gevonden om ons een avond mee te nemen in verschillende muziekstromingen die nog steeds op zondag binnen kerkmuren klinken.

Uiteraard geeft de inleider deze avond alle gelegenheid om ook zelf onze stem te laten klinken!



**Datum:** 21 maart 1019

**Tijd:** 20.00 uur

**Dag:** Donderdag

**Plaats:** pastorie Odulphus, Dorpsstraat 570 Assendelft

**Begeleiding:** J. Martens, kerkmusicus

# Joodse feestdagen: Pesach en Sjavoet

## Pasen en Pinksteren



Pasen en Pinksteren zijn de twee feesten die zowel in de Joodse als christelijke traditie gevierd worden.

Wat inhoud betreft verschillen die feesten echter van elkaar. Het Joodse paasfeest viert de bevrijding uit Egypte, het christelijke paasfeest de verrijzenis van Jezus uit de dood.

Op deze avond vertelt Tineke de Lange meer over de achtergrond rijkdom van het Joodse Pasen en de betekenis en culinaire aspecten van het Joodse Pinksterfeest.

En laat ze zien dat de Joodse en christelijke paasliturgie elkaar ondanks de verschillen toch raken.



**Datum:** 28 maart 2019  
**Tijd:** 20.00 uur  
**Dag:** Donderdag  
**Plaats:** Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2  
Krommenie  
**Begeleiding:** Tineke de Lange

## Menswaardig levenseinde?



Het aan de orde zijn van het onderwerp levensbeëindiging typeert de tijd waarin wij leven.

Families, huisartsen en ook de Kerk is daarin welhaast in iedere Nederlandse woonplaats bij betrokken.

Het is goed dat mensen op de hoogte zijn van verschillende mogelijkheden om de pijn in het levenseinde te verzachten.

Ook de Katholieke Kerk is daar bijzonder mee begaan. Heeft zij in voorgaande eeuwen niet de basis gelegd voor gezondheidszorg die we nu kennen?

Werkers in de gezondheidszorg gaan daar echter heel verschillend mee om, met wat raakt aan leven en dood.

Een christelijke mensvisie kunnen wij niet meer altijd aanwezig veronderstellen.

Deze thema-avond is bedoeld om informatie te geven aangaande de implicaties, ook de morele, van handelingen rond een sterven, waarbij de spreker een zo eerlijk en evenwichtig mogelijk beeld wil schetsen maar ook in gesprek wil gaan, en voor vragen openstaat.

De inleider, Lambert Hendriks is priester en was hoofdredacteur van Internationaal Katholiek Tijdschrift *Communio*.

Thans is hij rector van de ambtsopleidingen van het bisdom Roermond en doceert moraaltheologie.

**Datum:** 2 mei 2019

**Tijd:** 20.00 uur

**Dag:** Donderdag

**Plaats:** Pastorie Odulphus, Dorpsstraat 570 Assendelft

**Begeleiding:** Dr. L.J.M. Hendriks Pr.

## Versterking Stuurgroep

Regelmatig ziet u in de parochiebladen activiteiten, die worden georganiseerd door de Stuurgroep Vorming & Toerusting.

Wij doen dit met heel veel plezier, wat wel blijkt uit het feit dat alle leden al een flink aantal jaren in de stuurgroep zitten. We hopen dit nog vele jaren vol te kunnen houden. Het probleem dat wij aan u willen voorleggen is het volgende: we zijn maar met vier personen. Dat is te weinig en daarom zoeken we versterking.

We zoeken mensen die met ons mee willen doen, om leuke en mooie activiteiten te bedenken. We komen ongeveer vier maal per jaar samen, om het programma op te zetten en te evalueren. De vergaderingen duren ongeveer 90 minuten en worden (in overleg) over het algemeen 's middags gehouden.

Het zou mooi zijn als alle parochies een vertegenwoordiger in de stuurgroep hebben, maar als er twee mensen uit één parochie zich willen aanmelden, is dat geen probleem. Iedereen is van harte welkom en als u twijfelt neem dan vooral even contact op voor overleg. Iedereen kan immers op zijn of haar eigen manier iets bijdragen en wij waarderen elke inbreng.

U bent dan ook van harte welkom om een berichtje te sturen, als u een idee heeft voor een cursus, workshop of lezing. Zonder dat u hiervoor in de stuurgroep hoeft te zitten. Wellicht vindt u bijvoorbeeld een bepaald onderwerp ondervertegenwoordigd.



Voor informatie / aanmelden kunt u terecht bij Liesbeth Patist-Dupon