

P.M.

(Parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer



Pinksteren 2018

16 mei – 11 juli 2018

Maria Magdalena Kerk - Wormer

Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer

Website: www.mariamagdalenenawormer.nl

Diensten:

Zondag: 10.00 uur

Pastores Wormer:

Matthé Bruijns, pastoraal werker
petrusvis@planet.nl, ☎ 6281208

Pastores van de regio Zaanstreek

Floris Bunschoten, pastoor ☎ 6874385

André Goedhart, pastoor ☎ 6164807

Johannes van Voorst, kapelaan ☎ 6874295

Voor contact of afspraak:

Zie onder pastoraatsgroep en parochieraad

Voor algemene zaken: ☎6421216

wordt eventueel doorgeschakeld naar een mobiele telefoon in het bezit van een pastoraatsgroep lid.

☎6421216 / fax 6420213

Bij overlijden:

Barbara uitvaartvereniging: ☎ 6424836 / ☎ 6424569

B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging: ☎ 0800-0375

Bennis Uitvaart ☎ 7676008

"het Achterschip": ☎6420190

(Agenda-)Beheer Parochiecentrum:

mw. Gerda v. Blokland-Al ☎6425202

mw. An Oudejans-Bot ☎6423388

PAROCHIETEAM

Voorzitter:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24, ☎ 6425977

Wvd-voorzitter:

dhr. Ton van Overbeek,
Oosteinde 61, ☎ 6421324

Penningmeester:

dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11, ☎ 6423130 /
06-14443154

Secretariaat:

mw. Ria de Metter-
Zuiderwijk, Zw. Leeuwstr. 2B
☎ 6423700

ham.de.metter@gmail.com

Lid:

dhr. Martin van Druuten,
Talingstraat 17, ☎ 6224204

Lid:

mw. Karin Conijn-Korver,
Hollander 20, ☎ 6424977

Lid:

mw. Liesbeth Patist-Dupon;
Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Lid:

mw. Kirsten Vredevoort,
Lisboa 40, ☎ 6423273

PAROCHIEBESTUUR PU ZAA NSTREEK NRD

Voorzitter: dhr. pastoor Floris Bunschoten

Vice voorzitter: dhr. Jeroen Hoekstra, diaken

Penningmeester: dhr. Ton Reijns

Secretaris: mw. Marga Breed

Via email bereikbaar: purzn4@gmail.com

PASTORAATSGROEP

Pastor:

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208

Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:

mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Katechese:

dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14, ☎ 6423557

Diakonie:

mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21, ☎ 6425259

Liturgie:

mw. Ellen Meijer, Hollander 34, ☎ 6421388

Bezorging PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan, ☎ 6841874

Kopij PM:

mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194/dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Misintenties vermelden PM:

opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Contactpersoon Drukkerij:

dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:

Misintenties: ING rekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.

Kerkbijdragen: ING rekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer

Kopij voor de periode 11 juli 2018 – 5 september 2018 uiterlijk **1 juli 2018** (vóór 19.00 uur) versturen naar het e-mail adres van de redactie: redactie.pm.mm@gmail.com

Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194 of
dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.
Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.



Toch nog Pinksteren?

En dan wordt het 50 dagen na Pasen al weer Pinksteren. Het is het derde christelijke hoogfeest. Maar in de beleving staat het wel op de 3^e plaats. Maar zeker wel een podiumplaats. Dagen die in de Zaanstreek door Luilak en Pinksterdrie een extra dimensie kregen. Maar geen kinderen meer met blikken achter hun fiets in alle vroegte en luilakvuren. Behalve met een wielerronde in Krommenie is er weinig meer te beleven. Zelfs een bokkie kopen in Purmerend is er niet meer bij nu de Veemarkt daar is opgeheven.

Wel gaan we in de kerken Pinksteren vieren en dat is hard nodig. Wanneer ik in een sombere gemoedstoestand ben, dan is er niet zoveel van dat enthousiaste bruisende begin meer te bespeuren. We zitten in een krimp en heel lang hebben we dat aardig kunnen verbergen. Het aantal vieringen werd teruggebracht. En toen daar ook steeds grotere gaten vielen kwam de herinrichting. Door het realiseren van een ontmoetingsruimte en het weghalen van banken werden de kerkgangers gedwongen om wat dichter bij elkaar te zitten. De ontmoetingsruimtes zijn ook plaatsen geworden om elkaar op een nieuwe en andere wijze te leren kennen en andere activiteiten dan liturgie te houden. Met de jaren worden we allemaal een beetje ouder en de aanvulling van het vrijwilligerskader van onderop wordt moeizamer.



De hele leeftijdsopbouw is zeer zorgelijk. Ouders en grootouders merken dat het verhaal van geloven bij hun kinderen stopt of op een andere manier, niet meer verbonden met een geloofsgemeenschap, verder gaat. Degene die meedoen aan Kerkbalans, het overgrote deel is ouder dan 60 jaar. We voelen aan dat we al die grote en dure kerkgebouwen niet tot in lengte van jaren kunnen laten voortbestaan.

Nou, en is dit dan een opwekkende Pinksterboodschap, een pastoraal woord?

Nee en ja. Dat het niet zo goed gaat met de christelijke beweging is iets van alle tijden. Niet voor niets zitten de vrienden van Jezus met hun deuren en ramen gesloten uit angst voor wat er allemaal buiten kan gebeuren. Ze zijn verlamd, niet meer in beweging te krijgen, ze geloven er niet meer in. De opgestane Jezus is niet meer in hun midden. Ze zullen het nu zelf moeten doen en dat durven ze niet aan. Je doet de deur op slot, je kijkt het hang en sluitwerk nog eens na en wacht betere tijden af. En dan heb je uit onverwachte hoek een duwtje nodig. Iemand die een nieuw perspectief laat zien. Dat wat gloeit weer opstookt tot een vuurtje. In het Pinksterverhaal komt dat nieuwe élan van boven, van God. Ze worden aangeblazen door de Geest als een warme wind.

De vrienden komen zelf in vuur en vlam te staan van enthousiast aanstekelijk geloof. Pinksteren, het komt van buitenaf, van God af, maar het mag binnen in jou gebeuren. Het begint met een deur en een raam open te zetten, in onze gebouwen, in onze wijze van kerk-zijn, maar misschien wel het allereerst in ons hart: Om de enthousiasmerende goede Geest van God kans te geven om binnen te komen. Zalig Pinksteren toegewenst.

*Matthé Bruijns,
pastor*



Nieuws

Aanwezig: Peggy Alting Siberg, Ton van Overbeek, Cor Bijvoet, Karin Conijn, Liesbeth Patist, Martin van Druten, Kirsten Vredevoort en Ria de Metter.

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Wellicht hebt u het in de krant gelezen, via de mond tot mond reclame vernomen, of zondag 29 april jl. na afloop van de viering via de mooie toespraak (zie verderop in deze PM afgedrukt) van Peggy Alting Siberg (onze voorzitter van het parochieteam), gehoord. Donderdag 26 april jl. is Ton van Overbeek door zijn vrouw Bep naar het gemeentehuis gelokt. De burgemeester heeft daar een opsomming gegeven van alle functies die Ton als vrijwilliger in de afgelopen 40 jaar heeft vervuld. Een staat van dienst, waarvoor hij van de burgemeester een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen. Ton is zeer terecht de trotse bezitter van het lintje in de orde van Oranje Nassau. Wij, als parochieteam zijn er zeer trots op dat onze huidige vicevoorzitter is onderscheiden en zich heeft gevoegd bij de reeks van parochianen die een lintje op hun colbert of jasje kunnen spelden. Ton zelf vindt het, bescheiden als hij is, teveel eer, maar wij roepen voluit: Hoera, leve Ton van Overbeek!

WERKGROEP COMMUNICATIE

In het kader van de verdere automatisering en juiste berichtgeving van zaken, onze parochie betreffende, via de website, PM en Nieuwsbrief is er een werkgroep communicatie opgericht, bestaande uit Liesbeth Patist (linking pin Parochieteam), Kevin Bank (webmaster), Joke Weenink (coördinatrice), een afgevaardigde van de redacties van de PM en van de Nieuwsbrief. Wij hopen dat u allen onze website voor informatie kunt en wilt raadplegen. Het is een kwestie van

“wennen”. De werkgroep zal haar best doen de benodigde informatie voor onze en alle parochianen uit de Zaanstreek-Noord (want het overstijgt onze grenzen), correct en op tijd te publiceren:
www.mariamagdalenawormer.nl

CAECILIAKOOR

Ton Oudejans, al heel veel jaren bestuursvoorzitter van het Caeciliakoor heeft te kennen gegeven als voorzitter te stoppen. Het parochieteam heeft heel veel waardering voor de inzet van Ton voor dit koor. Veel werk werd door hem achter de schermen verzet, maar daarom niet minder belangrijk. Gerard Schavemaker (de komende nieuwe voorzitter) is ook al heel veel jaren lid van het koor, dus zijn we heel blij dat hij de taken van Ton wil overnemen.

Tevens is Piet van der Laan uit Wormer bereid gevonden per 1 juni a.s. als dirigent van het koor op te treden en op piano/orgel te begeleiden. Veel dank aan Serge, die in de overgangperiode tussen de vorige dirigent Nico Jansen (verhuisd naar het oosten van het land) het koor op de repetitieavond en in de viering heeft begeleid. Wij zijn heel blij dat Piet van der Laan zijn kennis en kunde op dit gebied wil inzetten voor ons mooie Caeciliakoor dat vaak de zondagvieringen met hun gezangen opluistert. Het koor repeteert op donderdagavond. Wilt u uw steentje bijdragen met uw zang, dan bent u van harte welkom. Het koor kan nog wel wat nieuwe aanwas gebruiken. Goede dames- en herenstemmen zijn van harte welkom.

*Namens het parochieteam,
Ria de Metter-Zuiderwijk (secretariaat)*

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd.....

Tja - Ton van Overbeek - zo begon die zin toen jij vol verbazing de raadzaal van het gemeentehuis binnentrad. Je was er volkomen ingetrapt en dacht dat je er moest zijn voor Agnes van Diepen die een lintje zou krijgen... maar niet heus..... Wat heerlijk dat het complot gelukt was!

En na die verbazing op jouw gezicht somde onze burgemeester Tange in zijn toespraak een waslijst van punten op waar jij je verdienstelijk voor gemaakt hebt in de afgelopen jaren. Velen van ons weten niet eens dat jij in je vele bestuurlijke functies zoveel te maken gehad hebt met bijvoorbeeld de aanleg van de weg vanaf Edam naar Monnickendam of de 2^e Coentunnel of voor een clubhuis voor tennisvereniging de Spatter en niet te vergeten wat je nu nog doet met de Rotary Club. Ook voor het bedrijfsleven van Purmerend heb je heel wat wegen geplaveid en de Baansteede is iets wat daadwerkelijk gestalte kreeg en nu nog steeds een begrip is.

Maar... je kreeg het lintje ook voor jouw verdiensten voor onze Maria Magdalena parochie en dan wordt het voor ons parochianen interessant. Veel daarvan heb ik net als u allen zijdelings meegemaakt want toen zat ik nog niet 'vol' in dit bedrijf. Maar in het verleden heeft Ton zich hard gemaakt om de positie van onze parochie te waarborgen. Daarvoor ging hij naar Haarlem toe om in discussie te gaan met bisschop Punt, want de Maria Magdalena Parochie mocht niet ten onder gaan aan de malle ideeën vanuit het bisdom bedacht. Geen fusies met andere parochies, maar een zelfstandige op een eigen wijze draaiende oftewel eigenwijze parochie Wormer. Punt uit!

En ja... Ton, dank zij die inzet en mede door jouw manier van ervoor gaan, zijn wij nog steeds die zelfstandige parochie in Wormer. Maar de problematiek rondom deze visie is heden ten dage nog niet geheel zorgeloos en ook daarin blijf je ons tot op de dag van vandaag scherp houden. Het wel en wee rond het ontstaan

van de eerste Personele Unie heeft ons allemaal wakker geschud en ook nu nog moeten we alert blijven en zeker ook de dialoog zoeken om wat door onze voorgangers als pastor Jaap Jonker, Jos van Steen en Ria Casalod is voorgeleefd te blijven behouden, zo goed als mogelijk is. Ik ben blij dat je nog steeds actief bezig bent voor onze parochie: met hart en ziel! Wij mogen ons gelukkig prijzen dat jij in onze parochie zingt in het MM koor, voorgaat in DOP vieringen en meedenkt in het Parochieteam met jouw enorme ervaring op het gebied van gebouwen en het beheer daarvan. Samen met onze financiële man Cor Bijvoet (die vorig jaar een lintje kreeg) zijn jullie een paar apart, maar voor onze parochie zijn jullie een gouden paar.

Ton, wij vinden oprecht dat jij het lintje ECHT verdiend hebt en ik hoop dat je door alle lovende en prijzende woorden die je de afgelopen dagen hebt gehoord, net als wij, gesterkt mag worden in je geloof dat het zeker resultaat geeft als je je inzet voor de ander, voor je naaste en voor de toekomst van iets wat heel waardevol is, nl onze parochie Maria Magdalena. Wij zullen je daarin volgen en net als jij als vrijwilliger, ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten onze taken met hart en ziel doen. Dank je wel voor jouw inzet voor onze parochie (Liesbeth zal jou straks nog een mooie kaars overhandigen) en van harte gefeliciteerd namens ons allemaal en geniet samen met je lieve vrouw Bep en je gezin van je Koninklijke lintje.

*Peggy Alting Siberg
29 april 2018*



Verslagje vergadering d.d. 3 april jl.

Daags na Pasen stond er alweer een bijeenkomst van de Overlegcommissie Liturgie gepland, dus natuurlijk werd een groot deel van de vergadering besteed aan de evaluatie van de vieringen in de Goede Week. We mogen terugkijken op veel goede vieringen:

Palmzondag met maar liefst 13 jeugdkoorleden, feestelijk versierde palmpasentokken, een mooi verhaal van de ezel over de intocht en "overwegen" door te luisteren naar de mooie muziek van Susanne en Brenda.

Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren uitdagingen voor de koren.

Het Caeciliakoor had al in geen jaren meer gezongen op Witte Donderdag, maar had er samen met pastor Floris Bunschoten een mooi geheel van gemaakt.

All Ages had in haar 47-jarig bestaan nog nooit op Goede Vrijdag gezongen en had speciaal voor deze gebedsdienst een nieuw lied ingestudeerd (geschreven door Ruud en Christel). Met een aantal Taize-liederen en nog een tweetal liederen uit het bestaande repertoire werd het een heel sfeervolle dienst om de kruistocht

van Jezus te herdenken. Voor herhaling vatbaar!

's Middags waren zo'n 30 mensen samen met Ellie Hoek bijeen om letterlijk stil te staan bij de kruisweg. "Hartverwarmend", was de reactie van aanwezigen.

De Paaswake was druk bezocht en met het eerste licht van de nieuwe paaskaars werd het licht bij het kruisje van pastor Jaap Jonker ontstoken, voor wie het - zo toepasselijk - in deze bijzondere viering de jaardienst was.

Tenslotte werd er ook met velen gejubeld in de feestelijke paasviering waarin diaken Jeroen Hoekstra voorging.

Kortom, we zijn dankbaar en tevreden hoe het, uiteraard met de hulp van alle vrijwilligers en voorgangers, gelukt is om al deze bijzondere momenten te kunnen gedenken en vieren in onze parochie. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar die zijn genotuleerd en daar leren we weer van voor volgend jaar.

*Namens O.C. Liturgie,
Lieke Mol-Rozemeijer*

DIACONIE

Bestemming opbrengst collectes

De collecte tijdens de paasdiensten voor de vastenactie heeft € 575,95 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor de kinderen in Mbala, Zambia voor schoolgeld, lesmaterialen en 1x per dag een maaltijd. Hartelijk dank voor uw steun.

In de slotviering van 1 juli zal een extra collecte worden gehouden voor de oogklinik van Thea Mom, in Madiana, Gambia. Deze kliniek draait zuiver op giften. Voor

iedere € 1.000,00 kan ze weer een arts laten komen om oogoperaties te doen (bijv. staaroperatie).

Door deze ingrepen krijgen de mensen weer hoop op een zelfstandig bestaan. Dit jaar steunen we haar tezamen met de PKN kerk in Wormer, zodat er meer mensen geholpen kunnen worden.

Alvast hartelijk dank.

Ina van Kleef (diaconie)



Kooruitje op Palmzondag

Na een heel mooie gezinsviering op Palmzondag, waarin pastor Henk Vermunt voorging, het jeugdkoor mooi heeft gezongen en het combo ons heel goed heeft begeleid, gingen we uit met het koor. Om 12.15 uur was het tijd om naar bowlingcentrum Heiloo te gaan om 1 ½ uur te bowlen. Iedereen deed z'n uiterste best om zoveel mogelijk kegels om te gooien. Tussendoor was er een glaasje limonade. Van de meegenomen paaseitjes, spekjes en schuimpjes werd heerlijk gesnoept. Om 15.15 uur was iedereen weer in Wormer in de kantine van Conijn aan de Veerdijk. Na een frisje was het tijd voor een letterspel. Het gaat bij dit spel om logisch nadenken en snelheid. Wie heeft welke letter en staat die op de voor- of achterkant van het letterpak (bekend van het tv programma de jongens tegen de meisjes). Het was zichtbaar en hoorbaar een succes. Daarna werd het spel "De levende knoop" gespeeld. Dit gaat als volgt: spelers staan met de ogen dicht en met de gezichten naar elkaar gericht. Ze steken de linkerhand vooruit en pakken een willekeurige andere hand. Vervolgens dezelfde handeling met de rechterhand.

Er ontstaat een levende knoop. Het is de bedoeling om met ogen open weer uit de knoop te komen.

Om de spanning er in te houden werd de groep in tweeën gesplitst om te kijken wie het snelst was. Er werd gestreden om de snelste te zijn en dat was te horen. Om 16.00 uur was het tijd voor een patatje met een snack en om 16.30 uur ging iedereen tevreden naar huis. Het was een leuke, gezellige dag. Hartelijk dank aan de ouders die voor ons hebben gereden. De opbrengst van de deurcollecte na de Palmasenviering heeft deze middag mogelijk gemaakt. Alle jeugdkoorleden en het combo willen bij deze de parochianen ontzettend bedanken voor hun bijdragen.

Karin Conijn

KOORUITJE 2018

Op palmzondag hebben we heerlijk gezongen in de kerk. Nadat we hadden gezongen gingen we bowlen in Heiloo. We hadden het er naar ons zin. Na het bowlen gingen we terug naar Wormer en een spelletje doen. Daarna kregen we patat met een snack.

Eline Bonneveld

SRI LANKA

18^e reis was succesvol

Van uw donaties hebben we veel kunnen kopen. Het is besteed aan: o.a. palmbomen om bankjes te maken voor de boedhistische school (125 kinderen), plavuiten voor een huis in aanbouw van een gezin. Voor ons peuterschooltje (40 kinderen): een fonteintje in het toilet, een complete achterdeur en diverse schoonmaakartikelen, reparatie muur.

We zijn bij arme mensen, scholen en bejaardenhuizen geweest. Er is een donatie gedaan aan de dovenschool, dokter Rijntjesschool, ten behoeve van een in aanbouw zijnde computerlokaal. In Colombo hebben we 6 grote rollen katoen gekocht. Daar worden schooluniformen voor 150 kinderen van gemaakt en vijftig handdoeken voor een bejaardenhuis. Dit bejaardenhuis krijgt tevens een donatie voor een in aanbouw zijnde nieuwe keuken. Dit tehuis krijgt geen ondersteuning van de regering, maar draait op giften.

Diverse voedselpakketten zijn uitgedeeld. Voor weer een andere school zijn 25 stoelen gekocht.

Pater Felix heeft een donatie gekregen voor een ziekenhuisje in het binnenland.

Voor het ziekenhuis in Marwila zijn zuurstofapparaten voor longpatiënten, bloeddruckmeters en controleapparaten voor diabetes aangeschaft. De nood was daar zeer hoog. Dit ziekenhuis is voor zeer arme mensen. Hier willen we in de toekomst matrassen voor gaan aanschaffen.

De mensen waren ontzettend dankbaar. Als je daar bent, zie je hoe goed wij het hebben in Nederland. Met voldoening keerden wij na een maand huiswaarts. Wij danken u allen voor het vertrouwen en uw inzet.

Heel hartelijk bedankt.

Cees en Tineke de Best



Opbrengst voor Voedselbank Zaanstreek

Op zondag 25 maart kwamen 47 mensen bijeen om van onze "sobere maaltijd" te genieten. Dit keer was de netto opbrengst voor de **Voedselbank Zaanstreek**. Met behulp van vrijwilligers hebben we voor de mensen een heerlijke maaltijd kunnen bereiden. Het was erg gezellig.

De heer Evert van Essen van de Voedselbank Zaanstreek heeft ons wijzer gemaakt over het reilen en zeilen van de voedselbank. Je komt niet zomaar in aanmerking voor een pakket. De vooroordelen - zo die er nog zijn - werden met zijn uitleg naar het land der fabelen gebracht.

De netto opbrengst van deze maaltijd

(maar liefst **€ 605,00**) is inmiddels naar de voedselbank overgemaakt.

Ik wil alle mensen van harte bedanken. Dat geldt voor de mensen die hebben geholpen met het organiseren, maar zeker ook voor de mensen die lekker hebben gegeten, gezorgd hebben voor gezelligheid en de opbrengst. Ieder jaar schuiven er weer meer mensen aan, waardoor de opbrengst ook weer hoger wordt.

Ina van Kleef

70-JARIG KLOOSTERFEEST ZUSTER REMIGIO ROZEMEIJER

Viering 27 mei a.s.

Op 27 mei vieren we in onze Maria Magdalena kerk samen met haar familie het 70-jarig kloosterfeest van Zuster Remigio Rozemeijer.

Rie is geboren op 23 augustus 1926 in het gezin Rozemeijer, als tweede meisje van vijf meisjes en één jongen.

Na haar schooltijd werkte ze bij de familie Molenaar en bij haar oom Co Hooijschuur. Ze wilde verder en op 16-jarige leeftijd vertrok ze naar Bussum om daar in het ziekenhuis van de kleine zusters van St. Jozef te werken. Daar kwam ze in contact met het leven van de zusters.

Rie was 18 jaar toen ze uit Wormer vertrok om het klooster in te gaan. Samen met Rie Conijn, Annie Meijer en Gré Mak zijn ze 's morgens om zes uur met een vrachtauto van Floris naar Sittard gebracht. Vandaar verder liftend. Met z'n vieren kwamen ze 12 uur later in Heerlen in het moederhuis aan.

Als postulante in het moederhuis verzorgde zij de ouden van dagen die daar in pension waren. Na haar professie op 19 maart 1948 werd zij geplaatst in het St Jozef ziekenhuis in Heerlen op de afdeling laboratorium. Daar studeerde ze voor analiste. Door verdere studie is ze opgeklimmen tot hoofd van het laboratorium van het ziekenhuis in Heerlen. Later is ze

naar Dordrecht gegaan.

Na haar pensioen is ze in Etten-Leur gaan wonen, maar Noord-Holland bleef trekken, dus verhuisde ze in 1995 naar huize St. Agnes in Egmond aan Zee, waar toen nog 39 zusters van de Kleine St. Jozef woonden. Ze verzorgde de administratie en was nog vele jaren waarnemend moeder-overste.

Ze bleef bescheiden, zichzelf weg cijferend. Zo staat ze na al die jaren nog steeds klaar voor haar mede-zusters.

Het is jammer dat ze nu op deze hoge leeftijd van 91 jaar geconfronteerd wordt met borstkanker en de daartegen noodzakelijke bestralingen. In het volste vertrouwen heeft ze dit alles ondergaan.

Door het lezen van de PM en het boekje van de zondagdiensten voelt ze zich nog altijd verbonden met onze parochie.

We hopen dat ze op zondag 27 mei tijdens een dienst in de Maria Magdalena kerk mag genieten van een mooie viering samen met haar familie. Dankbaar voor 70 jaar dienstbaarheid aan de medemens.

Met dank aan haar schoonzus Riet Rozemeijer-van Loo.

Ellie Hoek-Nooij



Hoe kopij aan te leveren...

Afgelopen 11 april ontving u alweer de 7e nieuwsbrief van onze parochie. We merken dat onze nieuwsbrieven goed gelezen worden. Daarnaast wordt er voldoende kopij ingestuurd om er een mooie informatieve nieuwsbrief van te maken.

Allemaal mooie ontwikkelingen. Naast onze nieuwsbrief geven we als parochie ook de PM uit. Om beide bulletins zo effectief mogelijk te houden, vragen we u met het volgende rekening te houden:

Kopij voor de nieuwsbrief: korte verslagen of aankondigingen (maximaal ongeveer 150 woorden), indien mogelijk voorzien van een foto, of zaken die niet kunnen wachten tot de PM uitkomt.

Langere verslagen mogen verstuurd worden naar de redactie van de PM. U kunt ook van een lang verslag een korte samenvatting maken, of een aankondiging dat dit in de PM zal komen. Uw kopij kunt u sturen naar ons nieuwe emailadres: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com
Alvast dank voor uw medewerking!

Willy en Femke

NB. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet dan kunt u zich aanmelden via de website van onze parochie:
www.mariamagdalenawormer.nl



KBO

Op naar het nieuwe KBO-seizoen 2018-2019

Voor het nieuwe seizoen 2018-2019 heeft de KBO-Wormerland een programma samengesteld waarin u weer kunt genieten van kunst, cultuur, cabaret en amusement.

We beginnen het nieuwe seizoen op **woensdagmiddag 26 september** a.s. met Paleis 't Loo. De heer Han Ellermeijer zal ons meenemen door de geschiedenis van ons vorstenhuis, zoals dat in het museum zichtbaar gemaakt is. Vervolgens zal Han u de tuinen achter het paleis laten zien en uitleg geven over de betekenis van de diverse beelden in de tuin. Het wordt een middagje vaderlandse geschiedenis, maar wel weer heel anders, omdat goed te zien zal zijn hoe al onze vorsten ook een bepaalde tijdgeest vertegenwoordigden waarvan volgens mij het anti-

koningsgezinde Republikeins Genootschap nog veel kan leren.

Het nieuwe volledige KBO-Programma voor het seizoen 2018-2019 stoppen wij als bijlage in het KBO/PCOB Magazine van eind mei.

Wij, mijn vrouw Ans en ik, krijgen het de komende vakantiemaanden druk.

Reden: we gaan verhuizen van de Harremakers naar de Spatterstraat.

Tot slot wens ik u namens mijn mede bestuursleden een fijne/zonnige vakantie toe en hoop u allen gezond en wel in het nieuwe seizoen weer terug te zien.

*Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)*



IPCI ZAA NSTREEK

Jaaroverzicht 2017

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de IPCI Zaanstreek werden de jaarcijfers over 2017 goedgekeurd. Daarnaast werd het Jaaroverzicht 2017 vastgesteld. Hierin staat vermeld welke activiteiten er zijn geweest en wat wij het afgelopen jaar voor onze behoeftige medemens hebben gedaan. U kunt dit Jaaroverzicht lezen op onze website: <http://www.ipci-zaanstreek.nl/>. Wilt u hierover iets weten,

neem dan contact op met onze secretaris. Wilt u een donatie doen? IPCI Zaanstreek heeft een ANBI-status.

Ons rekeningnummer is NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek. Hartelijk bedankt!

*Bestuur IPCI Zaanstreek
Gerard Schavemaker, secretaris*



Uit de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus

Geprezen zijt Gij

De politiek moet zich niet aan de economie onderwerpen en deze moet zich niet onderwerpen aan de voorschriften en het op efficiëntie gerichte paradigma van de technocratie. Wanneer wij denken aan het algemeen welzijn, hebben wij er vandaag onontkoombaar behoefte aan dat politiek en economie zich in dialoog gedecideerd ten dienste van het leven, vooral van het menselijk leven, stellen. Het redden van de banken ten koste van alles en daarvoor de bevolking de prijs laten betalen zonder de onwrikbare vastberadenheid het hele systeem te herzien en te hervormen, vestigt opnieuw een absolute macht van het geld die geen toekomst heeft en alleen maar na een lange, kostbare en schijnbare zorg nieuwe crises zal kunnen scheppen. De financiële crisis van 2007-2008 was een gelegenheid om een nieuwe economie te ontwikkelen die meer let op de ethische principes, en voor een nieuwe reglementering van de speculatieve financiële activiteit en van de virtuele rijkdom. Maar er is geen reactie geweest die ertoe heeft geleid opnieuw na te denken over de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen. De productie is niet altijd rationeel en zij houdt dikwijls verband met economische variabelen die de producten een waarde toekennen die niet altijd beantwoordt aan hun werkelijke waarde. Dit bepaalt vaak een overproductie van sommige goederen met een niet noodzakelijk effect op het milieu, dat tegelijkertijd vele regionale economieën schaadt. Een financiële zeepbel is gewoonlijk ook een productiezeepbel. Wat men niet vastberaden aanpakt, is uiteindelijk het probleem van de reële economie, die het mogelijk maakt dat de productie wordt ge-diversifieerd en verbeterd, dat de ondernemingen adequaat functioneren, dat kleine en middelgrote ondernemingen zich ontwikkelen en werk creëren enzovoort. In deze context moet men er altijd aan denken dat "bescherming van het milieu niet alleen maar op basis van de financiële berekening van kosten en baten kan worden gegarandeerd. Het milieu is een van de goederen die marktmechanismen niet ade-

quaat kunnen beschermen of bevorderen". Nogmaals, men moet een magisch idee van de markt vermijden dat ertoe neigt te denken dat de problemen alleen maar worden opgelost met de groei van de winsten van ondernemingen of van individuen. Is het realistisch te verwachten dat wie is bezeten is van de maximalisatie van de winsten, blijft stilstaan bij de effecten op het milieu die hij voor de komende generaties zal achterlaten? Binnen het schema van het rendement is er geen plaats om te denken aan de ritmes van de natuur, aan haar tijden van verval en wedergeboorte en de complexiteit van de ecosystemen die ernstig kunnen worden aangetast door menselijk ingrijpen. Bovendien denkt men, als men het heeft over biodiversiteit, daaraan hoogstens als aan een reserve van economische hulpbronnen die zou kunnen worden geëxploiteerd, maar men neemt de werkelijke waarde van de dingen, hun betekenis voor mensen en culturen, de belangen en de noden van de armen niet serieus in overweging. Wanneer deze kwesties zich voordoen, reageren sommigen met de ander ervan te beschuldigen dat zij op een irrationele wijze de menselijke vooruitgang en ontwikkeling willen tegenhouden. Maar wij moeten ons ervan overtuigen dat een bepaalde vertraging in productie- en consumptieritme ruimte kan maken voor een andere wijze van vooruitgang en ontwikkeling. De krachtsinspanningen voor een houdbaar gebruik van de natuurlijke hulpbronnen zijn niet een nutteloze uitgave, maar een investering die op de middellange termijn andere economische voordelen kan bieden. Als wij niet kortzichtig zijn, kunnen wij ontdekken dat diversificatie van een meer innovatieve productie met minder effect op het milieu zeer rendabel kan zijn. Het gaat erom de weg te openen voor verschillende mogelijkheden die niet inhouden de menselijke creativiteit en haar droom van vooruitgang te stoppen, maar veeleer deze energie op een nieuwe wijze te kanaliseren.

Ben Commandeur



H.H. Martelaren van Gorcum – St. Petrus – H. Maria Magdalena – OLV Geboorte

Hieronder een verslag van wat er zoal in de bestuursvergadering besproken is.

PASTORAAL TEAM

Vanuit het bisdom zijn er signalen dat er deze zomer veranderingen komen in het pastorale team. Bij het indelen van de voorgangers in de vieringen in Zaanstreek Noord en Zuid wordt zorgvuldig te werk gegaan zodat de pastorale aanwezigheid evenwichtig verdeeld is.

FINANCIËN

Onze parochies zijn financieel in onbalans, uitgaven aan gebouwen, liturgiekosten en kosten pastorale zorg gaan omhoog, inkomsten en aantal parochianen neemt af. Door de aanwezige reserves staan we nog niet echt in het rood, maar als we zo door gaan is over tien jaar het geld op. Oplossingen worden gezocht in herbestemming van enkele gebouwen, bezuinigen waar dit kan en door meer samen te werken.

GEBOUWEN

Op advies van het bouw bureau van het bisdom zijn in april 2 makelaarskantoren benaderd voor onderzoek naar mogelijke herbestemming van de kerkgebouwen van de Martelaren van Gorcum in Koog en van de O.L.V. Geboorte kerk van Wormerveer. Trekker van dit project is pastor Jeroen Hoekstra, 2 leden van de parochieraad van de Martelaren zijn hierbij aangehaakt.

De in het vorige blad vermelde kandidaat huurder voor de pastorie van Wormer is afgehaakt, bij de aanmelding van een volgende kandidaat heeft het bisdom het door de parochieraad ingediende machtigingsverzoek afgewezen.

De onderhoudsploeg van Wormer heeft boktor op kerkzolder aangetroffen, ter bestrijding zijn offertes opgevraagd.

UIT DE PAROCHIES:

Er was een goede belangstelling voor de openbare parochievergadering op 8 april van de Onze Lieve Vrouweparochie. Actieve vrijwilligers van deze parochie, waaronder de volledige parochieraad, leggen per 1 juli 2019 hun taken neer, de aanwezige parochianen ontvingen dit bericht begripvol.

Een student Duurzame monumentenzorg wil als studieobject een rapport schrijven over het kerkgebouw van Wormerveer. Het bestuur gaat hiermee akkoord, wellicht kunnen wij in de toekomst gebruik maken van zijn opgedane kennis.

Er zijn vergaande contacten met een nieuwe dirigent bij het Caeciliakoor in Wormer, het contract is in concept aangemaakt.

Binnenkort gaan alle parochies voor zowel de ledenadministratie als de financiële administratie over op een ander software pakket. Dit is mede van belang i.v.m. de nieuwe wet voor de privacy. Er wordt vanuit de PU Zuid hulp aangeboden via een daar aangestelde coördinator.

*Marga Breed, Secretaris Overgangsbestuur
Personele Unie Zaanstreek Noord*

Vertrekkend kapelaan Van Voorst opgevolgd door kapelaan Kerssens

AFSCHEID VAN ONZE PAROCHIEVICARIS WEGENS NIEUWE BENOEMING

De bisschop van Haarlem-Amsterdam is voornemens aan het eind van de zomer een nieuwe benoeming te geven aan de heer J.F.E.M. van Voorst tot Voorst. Dat betekent dat hij onze parochies op termijn gaat verlaten. De bisschop benoemde kapelaan Johannes in september 2014 in de Zaanstreek. Hij was actief in de zielzorg voor onze parochies. Als rechterhand van pastoor F. Bunschoten kreeg hij jeugd- en jongerenwerk als bijzonder aandachtsgebied toebedeeld. Heel wat kinderen bereidde hij op Eerste Communie of Vormsel voor. Hij is grondlegger van de KISclub en de club 'TeenSpirit' en voor een flink aantal tieners, kinderen, jongeren, is kapelaan Johannes een maatje geworden op hun geloofsweg, iemand van wie ze regelmatig een 'appje' konden verwachten. Velen hebben hem leren kennen als de enthousiaste jonge geestelijke, 'n vurig verkondiger die de harten wist te raken. Ook toonde kapelaan Johannes zich een bekwaam uitlegger van het geloof aan jong en oud in de bijbelcursussen die hij grondig voorbereidde en aanbod, en in voorbereidingsgesprekken naar Doopsel of Huwelijk toe. Kapelaan Johannes zal gemist worden door ons allen. Wij zijn dankbaar dat hij onze kapelaan is geweest. Een centraal moment waarin wij de kapelaan zullen uitwaaien is de **Eucharistieviering op zondag 1 juli om 10.00 u. in de St.-Odulphuskerk te Assendelft.**

De kapelaan zal nadien nog wel een tijdje in ons midden terugkeren dus niet eensklaps met de noorderzon vertrokken zijn. Hij verleent nog assistentie zolang als nodig is.

Begin september treedt hij officieel aan in zijn nieuwe werkgebied.



NIEUWE PAROCHIEVICARIS TOEGEVOEGD AAN PASTORAAL TEAM ZAANSTEEK

De bisschop van Haarlem-Amsterdam is voornemens om aan het eind van de zomer als nieuwe kapelaan voor onze regio te benoemen de heer N.C.J. Kerssens.

We heten hem van harte welkom! Mijn collega's en ik zijn dankbaar weer een nieuwe pastorale kracht te mogen begroeten die ons team komt aanvullen en versterken.

Nicolaas C.J. Kerssens groeide op in Wormerveer. Met zijn familie kerkte hij in de St.-Franciscus Xaveriuskerk te Amsterdam (Krijtberg). Na het voortgezet onderwijs volgde Nico zijn roeping, hij doorliep de filosofische en theologische studies aan het bisschoppelijk Groot-Seminarie Vogelenzang en mgr. J. Punt diende hem de H. Priesterwijding toe in de kathedraal te Haarlem. Daarna is hij al op diverse plaatsen in het bisdom actief geweest.

Vele jaren was kapelaan Nico nauw betrokken bij het jeugdwerk van de LifeTeengemeenschap en tegenwoordig is hij tevens voorzitter van de Haarlemmer Bedevaarten naar Banneux.

In de komende tijd zullen wij uitgebreider met kapelaan Nico Kerssens kunnen kennismaken en zal hij zich ook aan ons voorstellen in de kerken en de parochiebladen van de Zaanstreek.

Eén van de zondagen in september zal het centrale moment worden waarop kapelaan Nico verbonden wordt aan de gemeenschappen en intrede doet in onze parochies. In de maanden die volgen zult u hem in de kerken kunnen tegenkomen.

Met de komst van kapelaan Nico bestaat het team van benoemde werkers uit:

M.L.C. Bruijns
F.J. Bunschoten
S.E. Fieggen
A.F.M. Goedhart
J.G. Hoekstra
N.C.J. Kerssens



*pastoor F. Bunschoten
teamhoofd pastores en voorzitter beide
kerkbesturen*

Programma 2017-2018

MEDITATIEF SCHILDEREN

De inleiders zijn: Marian Neeft en Coby Huijpen. Voor de materiaalkosten betaalt u per keer € 2,50.

Datum: **vrijdag 1 juni.**

Tijd: **13.30 -16.00 uur**

Plaats: **Achterschip Maria Magdalena-kerk in Wormer**

Aanmelden: **Liesbeth Patist ☎ 075 642 1111 ✉ stuurgroepvent@gmail.com**



GESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN



Vooraf krijgen de deelnemers, ter voorbereiding, achtergrondinformatie thuis. Tijdens het gesprek proberen we er samen achter te komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je van elkaar kunt leren om zaken eens op een andere manier te bekijken. De avonden verlopen in een ontspannen sfeer, waarbij humor niet ontbreekt. U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten. In verband met de voorbereiding is vooraf aanmelding aan te raden.

Datum: **dinsdag 19 juni.**

Tijd: **20.00 tot 21.30 uur**

Plaats: **Ontmoetingsruimte HH Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan**

Aanmelden: **Marjo Stronks, ☎ 075-6156857; ✉ mar.stronks@outlook.com**

BEDEVAART 2018

Naar Kevelaer

Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli is de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Eugène Jongerden, Jan van der Plas en Anton Goos.

Gaat u met ons mee?

Op 2 juli a.s. wordt vertrokken vanuit Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam.

Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaaers aan Maria wordt aangeboden. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de Kaarsenkapel. Op dinsdag wordt 's ochtends de kruisweg overwogen en is er 's middags volop aandacht voor Maria met het rozenkransgebed en een Maria-uurtje.

's Avonds is er een mooie Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer, met aansluitend de lichtprocessie. Op de laatste dag sluiten we af met een mooie afscheidsviering. Aan het begin van de avond bent u weer thuis. Het bedevaartprogramma kent voldoende ruimte voor de gezellige winkeltjes en terrasjes van Kevelaer.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

Dea Broersen ☎ 06-25021417

Yvonne van Stiphout-Boos ☎ 06-22248723

Jos Martens ☎ 06-16666900

pastor Eric van Teijlingen ☎ 06-13716464

pastor Eugène Jongerden ☎ 06-51265724
kevelaerbedevaart@outlook.com



Naar Elburg en Hierden op 26 juli a.s.

In de 19^e editie van het Kerkenpad gaan we naar de oostkust van de voormalige Zuiderzee. We bezoeken het vestingstadje Elburg, nu een pareltje aan het Veluwe-meer. Ook zeer geschikt voor mensen die geen grote afstanden meer kunnen lopen, want de vesting is slechts 250 bij 350 meter. Binnen deze oude kern van het vissersplaatsje ligt nog steeds zijn middeleeuwse rechthoekige stratenplan omringd door prachtige wallen en grachten. Tijdens een stadswandeling zult u een groot aantal gebouwen zien die u meenemen naar lang vervlogen tijden: de Grote- of St. Nicolaaskerk, restanten van de stadsmuren en vele oude mooi onderhouden huizen. Eén van de markante gebouwen in Elburg is het vroegere Agnietenconvent dat eens een 15e-eeuws vrouwenklooster was. In deze laatgotische panden is nu Museum Elburg gevestigd.

Op een steenworp afstand daar vandaan ligt Museum Sjoel Elburg dat het verhaal vertelt over het verdwenen Joods leven. In juni wordt dit museum na een grondige restauratie heropend en we vinden er het Nationaal Orgelmuseum. Naast een bezichtiging van de Grote Kerk behoort ook een bezoek aan één van deze drie musea tot het programma. Daarnaast zijn er talloze kleine winkeltjes en een mooie haven. In

de middag volgen we de kustlijn en rijden naar Hierden, waar de Norbertijnen in 1950 het vervallen kasteel De Essenburgh kochten en opknapten. In een prachtige omgeving ligt hun gemeenschap waar we welkom zijn om te vieren, het is immers ook een bedevaart.

En om ons dagje uit te complementeren rijden we dwars over de mooie Veluwe naar de Harskamp om te genieten van het welbekende buffet. Rond 21.00 uur hopen we weer in de Zaanstreek te zijn.

Deze reis is op **donderdag 26 juli**. Uw bijdrage in de onkosten is € 55,00.

Opstapplaatsen zijn: Petruskerk Krommenie, Faunastraat Wormer en Station Wormerveer.

Ook op donderdag 21 juni en dinsdag 3 juli maken we deze reis. Dan zijn er andere opstapplaatsen.

Aanmelding alleen schriftelijk door de antwoordstrook op te sturen in een envelop naar Blok 1, 1561 TA Krommenie of te e-mailen naar petrusvis@planet.nl.

Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met daarop aangegeven de wijze van betalen.

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns



Naam:

.....

of bij meerdere personen ook naam en adres invullen:

gaat mee op donderdag 26 juli 2018 naar Elburg en Hierden met personen

Adres.....

Postcode

Telefoon.....

evt. email:.....



Maria-uurtje op 27 mei a.s. om 16.00 uur

Op zondag 27 mei om 16:00 uur zal in de Heilige Odulphuskerk, Dorpsstraat 572 te Assendelft een Maria-uurtje worden gehouden. Het Maria-uurtje is een laagdrempelige gebedsviering waarin, zoals de naam al zegt, Maria een centrale rol heeft. Het belooft een mooi en rijk gevuld uurtje te worden waarin schriftlezing, gebeden, zang en muziek én een mooie Mariapreek een plaats zullen hebben.

Het Maria-uurtje is al jaren een vast onderdeel van de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer die wordt georganiseerd door een gezamenlijke organisatie van de Haarlemse Broederschap naar Kevelaer en de Amsterdamse, Volendamse, en Westfriese bedevaart. Over deze bedevaart die zal plaatsvinden op 2, 3 en 4 juli kunt u elders in dit parochieblad lezen. Door de pelgrims wordt het Maria-uurtje altijd als heel mooi,

fijn, troostend en bemoedigend ervaren. Daarom het idee om de parochianen van de Zaanse kerken de mogelijkheid te geven om dit te kunnen ervaren.

Pastoor Eric van Teijlingen en pastoor Eugène Jongerden zullen het Maria-uurtje leiden. Beide priesters zijn bestuursleden van de Haarlemse Broederschap. Het monumentale Vollebregt/Franssen-orgel zal worden bespeeld door Jos Martens, dirigent-organist van de Heilige Odulphuskerk en broedermeester van de Haarlemse Broederschap. Mezzosopraan Angelique Broerse-van Hal zal enkele prachtige solostukken ten gehore brengen.

Dit Maria-uurtje wordt van harte aanbevolen om, aan het einde van de meimaand, even een moment te kunnen schuilen onder de mantel van Maria, de Troosteres der Bedroefden.



VASTENAKTIE ZAAANSE PAROCHIES

Opbrengst

In de periode voor Pasen is er in de Zaanse parochies veel aandacht besteed aan de Vastenaktie.

Diverse goede doelen zijn daarbij ondersteund. Veel parochies hebben zich ingezet voor het project voor de mensen in Zambia die door de ziekte Aids zijn getroffen.

In Wormer werd er een sobere maaltijd gehouden die € 605,00 heeft opgebracht. Dit bedrag is naar de voedselbank overgemaakt.

De opbrengst van de collecte tijdens de paasdiensten in Wormer van € 575,95 was voor Zambia om deze kinderen onderwijs, onderdak en maaltijden te kunnen geven.

In de Martelaren in Koog aan de Zaan is er tijdens het koffiedrinken na de vieringen € 258,88 ingezameld. De sobere maaltijd heeft € 290,00 opgebracht en de Paasbrunch na de viering voor ouderen op de vrijdag na Pasen € 116,00. Via de bank kwam er € 1.265,50 binnen en via de tweede collecte € 924,94. Totaal dus € 2.855,32.

In Wormerveer bedroeg de opbrengst € 807,10, waarvan verloting paaskaars € 171,30, opbrengst klaverjassen € 225,00 en de sobere maaltijd € 239,50, deurcollecte t.b.v. de Vastenactie € 171,30.

In de veertigdagentijd op zondag 11 maart jl. heeft kapelaan Johannes van Voorst de CPC Halve Marathon van Den Haag gered. De uiteindelijke tijd was 2:10:42, waar 2:10 de richttijd was. Al dat hardlopen en de aandacht er om heen was voor de Christenen in Irak, zodat zij weer in een huis kunnen wonen op de plek waar ze terug thuis willen zijn.

Deze gesponsorde loop heeft een prachtig bedrag van ongeveer € 4.500,00 opgeleverd.

Vanuit de Petrusparochie is € 17.000,00 overgemaakt naar de Vastenaktie.

Op de Actiedag leverden: Rad € 390,00, Keuken € 547,75, Plantenverkoop € 340,00, Boeken € 2.253,20, Lootjes € 162,00 en de kinderen € 75,00 op.

Verder waren er Collectetonnen € 338,50, Klaverjassen € 425,00, Bridgen € 1.140,95, Maaltijden € 370,00, Taartverkoop € 432,90, Koffieochtenden € 76,50, Basisschool De Hoeksteen € 1.693,53 en acceptgiro's/giften € 7.061,00.

Allen die zich bij de vele activiteiten hebben ingezet heel veel dank!

Matthé Buijns

Pinksteren

Wat was het druk in Jeruzalem. Het liep tegen Pinksteren.

Dat was voor de Joden een groot feest, het Wekenfeest, dat zeven weken na het Paasfeest werd gevierd. De stad was dan ook vol vreemdelingen. Die waren gekomen om het feest in de tempel mee te vieren. Dan zou er op de zilveren trompetten geblazen worden. En de twee eerstgebakken broden van de nieuwe tarweoogst zouden aan God worden geofferd.

Ook de moeders hadden het druk. De olielampen werden gevuld. Die moesten straks branden. De tarweoogst was binnen. Dus konden er naar hartenlust koeken worden gebakken. Iedereen was blij, iedereen verlangde naar het feest.

Alleen de discipelen zaten somber bij elkaar in een bovenzaal bij het tempelplein. Ze waren nog altijd niet flink en dapper geworden, zoals Jezus hen beloofd had.

Er was veel vreemd volk in de stad. Maar ze durfden hen niet over Jezus te vertellen. En dat had Hij hen toch gevraagd. Stel je voor dat de priesters hen ook gevangen namen! O, wat waren ze bang.

Maar wat was dat? Wat begon het opeens hard te waaien! Alle deuren in het gebouw sloegen dicht. Ze keken elkaar verbaasd aan. Ieder zag boven het hoofd van de ander een schijnsel als van een vlam. Er gebeurde iets met hen!

Opeens voelden ze geen angst meer. Ze waren moedig en flink.

De kracht, die Jezus beloofd had, was in hen neergedaald. Nu durfden ze de mensen wel over Jezus te vertellen. Het was of ze in vuur en vlam stonden, zoals ze spraken over wat Jezus voor hen betekende. Voor niemand waren ze meer bang!

Maar ook de mensen op straat hadden het geluid van de windvlaag gehoord. Er ontstond een oploop bij het huis, waar de discipelen waren. Allen hoorden de discipelen luid spreken. Ze vertelden over de grote dingen die God gedaan had. Zelfs de vele buitenlanders, die andere talen spraken,

konden hen verstaan.

“Wat gebeurt er toch?” vroegen de mensen aan elkaar. Daar kwam een man naar buiten. Sommigen herkenden hem. “Dat is Petrus, die ook bij Jezus hoorde,” werd er gefluisterd. Was dat nu dezelfde man die Jezus in de steek gelaten had? Stralend keek hij de mensen aan en hij begon te spreken. De woorden kwamen zomaar vanzelf.

“Jullie hebben Jezus willen doden!” riep hij. “Maar God heeft Hem weer levend gemaakt. Nu is Hij in de hemel. Daar is Hij onze Koning, al kunnen wij Hem niet zien.” Dat maakte indruk.

Een man riep: “Wat moeten wij doen?”

“Jezus dienen,” antwoordde Petrus.

“Hoe moeten wij hem dienen?”

“Door hetzelfde te doen als wat Hij deed.” Petrus zei nog veel meer. Het werd een hele lange toespraak.

Nog hetzelfde dag kwamen bij de discipelen wel drieduizend mensen, die in Jezus waren gaan geloven en meer over Hem wilden weten. Ze werden door de discipelen gedoopt. Deze mensen kwamen voortaan elke week bij elkaar om te praten over wat Jezus hun geleerd had.

(uit: Bijbelse verhalen voor jonge kinderen, D.A. Cramer-Schaap en Annemarie van Haeringen)



PM rooster seizoen 2017/2018 (44e - 45e jaargang)		
	<u>Copydatum</u>	<u>Looptijd</u>
Nr. 4	1 juli	11 juli - 5 sept
Nr. 5	26 aug	5 sept - ?

Dank

Er gebeurt nogal wat in onze parochiegemeenschap aan lief en leed. De rouwklok bleef de afgelopen weken luiden. Vanaf Allerzielen tot eind april, dus in een half jaar tijd, 17 mensen waar via de kerkelijke gemeenschap afscheid van is genomen en steeds weer staan er mensen klaar om, of het nu uitkomt in hun agenda of niet, pro Deo een waardig afscheid te verzorgen. Veel dank aan hen.

Matthé Buijns, pastor



Contact

Als er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, wilt u ons dat dan laten weten. Zit u zelf ergens mee en wilt u wat verder daarover praten, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken

De Pastoraatsgroep



Gesprek bij de koffie

Donderdag 7 juni 2018 is er weer een gesprek bij de koffie waar wij verdergaan met Laudato Si.

Het is de laatste bijeenkomst voor de vakantieperiode.

Aanvang 10.00 uur.

Ben Commandeur



Kerst cd nieuws

Het is enige tijd stil geweest aan het kerst cd-front van All Ages, maar achter de schermen is wel degelijk flink gewerkt: het muzikmateriaal is opgepoetst, de cd-hoes is ontworpen en goedgekeurd, de master is gemaakt. Daarmee zijn we in de volgende fase terechtgekomen. De cd's zijn geperst en worden aan de man/vrouw gebracht.

Na de startviering op 16 september zal de cd te koop worden aangeboden voor € 10,00 per cd, zodat iedereen dit unieke item ruim voor de kerst in huis heeft! Misschien een leuk cadeau voor 5 december? We kunnen u verzekeren: het is echt de moeite waard!

Er zijn mensen die hun bestelling kenbaar hebben gemaakt door hun naam in te vullen op de bestellijsten achter in de kerk. Voor hen zal na de startviering de cd klaar liggen. Het bedrag van € 10,00 per cd kunt u dan ter plekke betalen of vooraf overmaken op rekeningnummer **NL66ABNA042.25.63.382 t.a.v. M. de Graaf, o.v.v. kerst cd All Ages, uw naam en aantal.**

Ook is het natuurlijk nog steeds mogelijk uw bestelling vooraf door te geven door de bestellijst achter in de kerk in te vullen.

We hopen op een grote afname, zodat er velen van zullen genieten!



**JUUL NOOIJ-VAN DE WIEL**

Op vrijdag 9 maart is *Juul Nooij-Van de Wiel* overleden op de gezegende leeftijd van 94 jaar en precies 10 maanden. Ze werd in Wormer geboren en groeide op in een gezin met 2 broers en 4 zussen. Ze mocht de Mulo doen en trouwde met Joop Nooij voor de wet in 1947 en voor de kerk in 1948. Vanwege de woningnood begonnen zij als zovelen met 'inwonen' in Koog aan de Zaan. Later verhuisden ze naar Wormer, naar de Knollendamstraat. Door de overgang van kolen- naar olie-stook begon Joop een oliehandel en had Juul een winkel in huishoudelijke artikelen. Hun vijf kinderen werden in deze jaren geboren. Toen er een groter pand aan de Dorpsstraat vrij kwam verhuisden gezin en winkel. De huiskamer was zowel plaats om te wonen als kantine voor klanten en bezorgers van goederen van de oliehandel en kantoor en magazijn voor de winkel. Juul haalde haar middenstanddiploma en ging later ook nog op Engelse les. Het waren drukke maar mooie tijden in het opgroeiende gezin waar iedereen werd ingeschakeld. Het aardgas kwam op en ook de middenstand veranderde. De oliehandel en winkel werd afgestoten en ze verhuisden naar de Wollegrasstraat. Een periode waar veel tijd en aandacht kwam voor de kleinkinderen en waar breien en handwerken niet alleen meer noodzaak waren maar ook een leuk tijdverdrijf. De laatste verhuizing, in een rij van velen, was naar het Ventjagersplein. Zestig jaar waren zij getrouwd. Daar werd haar man ziek en hij overleed 10 jaar geleden en kort daarna overleed ook hun zoon Jos. Het waren ook de jaren dat er achterkleinkinderen kwamen en zij vertelden over hun aandachtige en lieve oma. Haar gezondheid liet in de laatste fase te wensen over, maar met hulp van haar kinderen kon zij tot aan het einde thuis blijven wonen. 'Helder tot aan het laatste moment' konden haar kinderen boven aan de rouwkaart schrijven. In haar geest hebben we haar met dankbaarheid herdacht en is haar lichaam gecremeerd.

Matthé Bruijns, pastor

**ZITA BENTVELZEN-DOPSTRA**

Het Bloemen meisje.

Op 15 maart is Zita Bentvelzen-Dopstra overleden op de leeftijd van 65 jaar.

Vele jaren leed zij aan COPD waardoor het leven voor haar een steeds benauwder avontuur werd. Zita werd geboren op het Kalf en groeide daar samen met haar zus op.

Na haar school voltooide ze op de Sancta Maria een opleiding als kostuumnaaister, maar ging werken in een slagerij.

In die tijd leerde ze Joop Bentvelzen kennen. Ze trouwden elkaar en kregen een zoon. Later kwamen daar een schoondochter en een kleinzoon bij.

In de Pieter Gerritszoon Visstraat in Zaandijk vond zij haar thuis. Daar speelden zich mooie jaren af. Ze tenniste, zo lang dat ging en genoot volop.

Zita was een levensgenieter en is dat, ondanks haar ziekte, van de laatste jaren gebleven, een gezelschapsmens. Elke week een koffierondje met zussen, schoonzussen, vriendinnen. Ze ging vaak als laatste weg omdat het zo gezellig was. Ze was creatief, ze hield van bloemen en van bloemschikken.

Haar kerstversieringen kregen elk jaar een ander thema. De hele serre werd omgebouwd. Joop zorgde voor de basis en Zita kon zich uitleven met versieren. Je waande je in de Efteling. Ze maakte kleren voor prachtige poppen. Ze heeft genoten van het jaar dat Bart, Jacqueline, en kleinzoon Morris bij hen inwoonden.

Er was ook een anderen Zita. Voor de buitenwereld ging het altijd goed, maar ze heeft ook haar verdriet gehad en zich eenzaam gevoeld.

Haar toch wel zwakker wordende gezondheid en een combinatie van griep met COPD zorgden ervoor dat het niet goed ging met haar. Er volgde een ziekenhuisopname. Ze wilde graag naar huis, naar haar vertrouwde omgeving om daar op te knappen. Ze was zieker dan ze naar buiten toe aangaf.

In haar vertrouwde omgeving is ze in de armen van Joop overleden.

Met vele mensen is er afscheid van haar genomen in de avondwake- en uitvaartdienst in onze Maria Magdalenakerk en hebben we haar lichaam begraven vlakbij haar thuis in Zaandijk.

Zita het bloemen meisje, Rust zacht.

Matthé Bruijns, pastor
Ellie Hoek

**RIE HEIJNE-KOPER**

Op woensdag 4 april aan het einde van de middag is *Rie Heijne-Koper* overleden in haar woning aan het Veerschuitplantsoen. Zij werd geboren op 19 augustus 1928 als jongste in een gezin met 5 broers in Krommenie. Ze groeide op in de moeilijke tijd van crisis en oorlogsjaren. Ze leerde Ger Heijne uit Wormer kennen en zij trouwden elkaar. Het was moeilijk om een woning te vinden. Dus zoals zovelen woonden zij eerst in, daarna was er een verbouwde tramwagon aan de Dorpsstraat waar ze onderdak vonden. Er kwam een woning aan de Zandweg en de laatste fase van hun leven woonden zij aan het Veerschuitplantsoen. Een buurt die volop in de renovatie is en waar ook in haar woning van alles gebeurde. En nu het afgerond is, is ook haar leven hier op aarde tot voltooiing gekomen. Samen met haar man kreeg ze 4 zonen over een reeks van jaren. Goede verhalen over een gedeeld leven werden er verteld. Vader Ger was degene die op de voorgrond trad, de verhalen deed, moeder Rie was de vrouw op de achtergrond, maar 'ze was er!' De kinderen kozen woorden van Jezus Sirach over bescheidenheid. Rie leefde zeer aandachtig. Vele woorden en teksten die haar raakten werden door haar bewaard of opgetekend. Een brede interesse had zij voor wat er in de wereld gebeurde. Ze deed aan yoga en genoot van nieuwe gerechten die de 'Hollandse' keuken binnen kwamen. Bijna 10 jaar geleden overleed haar man, ook zelf ondervond ze het ouder worden aan den lijve. Door de goede zorgen van haar gezin, en met name van haar zoon Peter. Die woont aan de overkant van het plantsoen en heeft er voor gezorgd dat zijn moeder tot het laatste toe thuis heeft kunnen blijven wonen.

Met gelovige woorden hebben we haar uitgeleide gedaan.

Boven de circulaire stond:

*Ja, je moet dapper zijn om te geloven.
Dat er geen haar van je hoofd vallen zal
zonder de wil van je vader daarboven.
En dat er nooit iets gebeurt bij geval.*

Na de uitvaartdienst is haar lichaam begraven bij haar man Ger.

Matthé Bruijns, pastor

**GRÉ FLORIS-GRANDIEK**

*Je was er voor ons,
Je bent er voor ons,
Je blijft er voor ons.*

Deze alles zeggende zinnen stonden op de rouwcirculaire van Margaretha Johanna Floris.

Haar dochters waren zeer stellig: Moe was een warme, lieve, zorgzame, hardwerkende vrouw, die voor iedereen klaar stond.

Als vierde in de rij van tien werd Gré geboren op 18 juli 1929 te Wormer.

Na haar schooltijd ging ze aan het werk en 72 jaar geleden kreeg ze kennis aan Cees Floris in het verenigingsgebouw. In 1953 trouwden ze, gelijk met haar zus Rie en Arie. Met zus Rie deed ze wel meer dingen samen. Naast koffie drinken en later ook als werksters in de kerk, kregen ze zelfs in 1959 op dezelfde dag een kind!

De grote angst van iedere ouder is haar helaas niet bespaard gebleven. In november 1968 verdronk haar kleine Kees, amper vier jaar oud. Gelukkig kwam in 1971 Mireille. Voor al die vijf dochters naaide Gré jurken, soms zelfs 's nachts. Iedereen kon bij haar terecht. Opa Floris kwam tussen de middag eten. Ome Piet en ome Herman kwamen 's avonds aanschuiven. Ook Ome Arie werd in de gaten gehouden of het wel goed met hem ging, nadat zijn vrouw was overleden.

Moeder was honkvast, grilde van op vakantie gaan. Een dagje uit kon nog wel, maar wel 's avonds gewoon weer thuis eten.

Half Polen loopt in haar gebreide truitjes en ook kaarten maken werd een hobby. Ze fietste veel en werd een trotse oma, die 'groos' was op haar kleinkinderen.

Sinds anderhalf jaar was ze zelfs overgrootmoeder.

Langzamerhand wist ze zich steeds minder te herinneren, maar ze bleef hartstikke gezellig en zelfs wat milder.

Na een val vorig jaar ging het niet meer en moesten Gré en Cees na 64 jaar verhuizen naar het Ventjagersplein.

Toen het echt niet meer ging, is Gré op een woensdagochtend rustig ingeslapen, maar niet eerder dan dat ze bij 't afscheid had gezegd: "Denken jullie om dat jochie." waarbij naar haar man Cees werd gekeken. Die belofte werd door de dochters gedaan. Dat ze mag rusten in vrede.

Frans Hofstra.

**ANNIE OOTES-BRAAK**

Ze was "liever dan lief"

Noord-Holland ontwaakt. De vogels zingen de lente toe. De lammetjes in de wei worden geboren en de natuur doet heel hard zijn best om de bloemen en de bomen zich weer in zijn pracht te tonen.

Zo begonnen haar kinderen hun verhaal over het leven van hun moeder.

Annie werd geboren aan de Oosthuizerweg in de Beemster op 24 april 1937. Ze groeide op in een warm en liefdevol gezin met drie zusjes en een broer.

In 1960 trouwde ze Nico Ootes, een buurjongen van de Oosthuizerweg.

Samen gingen ze wonen in de Zuidoost Beemster. Het gezin was uitgebreid met een dochter en twee zonen, toen ze verhuisden naar Wormer, naar een vrijstaand huis aan de Knollendammerstraat. Daar is nog een zoon geboren.

Naarmate de kinderen groter werden, werd ze ook schoonmoeder en trotse oma. Toen de kinderen hun bestemming gevonden hadden, maakten ze samen met vrienden, prachtige reizen met de camper. Niet alleen ver weg, ook een jaarlijks weekje naar Egmond met haar zussen was een groot feest. En op een camping bij de boer was het genieten van de rust en de natuur.

Ze was zorgzaam, sportief, actief en hield van zingen. Vele jaren zong ze als trouw lid bij het rouw en trouw koor, nu het MM koor.

Als Annie bij het oefenen iets niet snapte kon ze op een ontwapende manier vragen om het nog een keer over te doen.

Ook zong ze bij de diensten die in het verpleeghuis Guisveld werden gehouden.

Ouderdom komt met gebreken. Dat gold ook voor de sportieve Annie. De laatste jaren werd ze kwetsbaar, de wil was er wel, maar ze voelde haar beperkingen. Wandelen en fietsen deed ze in haar eigen tempo. Tot de dag kwam dat ze echt niet meer kon. Ze was moe, het lichaam was op, ze moest het leven loslaten.

Het was 27 maart 2018. De vogels zongen de lente toe. Lammetjes werden geboren en de natuur deed heel hard zijn best om de bloemen en bomen weer hun pracht te laten tonen. Na afscheid te hebben genomen van allen die haar lief waren is Annie overleden.

"Liever dan lief" Rust zacht.

Ellie Hoek-Nooij

**MARION SANDERS-ZEGERS**

Op maandagochtend 16 april jl. is Marion Sanders vredig ingeslapen.

Na een lange periode van chemo's was uiteindelijk het bericht gekomen dat de artsen niets meer voor haar konden doen. Dat betekende niet dat ze de moed opgaf. Hoewel ze lichamelijk langzaam steeds zwakker werd, ging ze ervoor. Zorg dragen voor haar gezin en zorg dragen voor de bloemen en planten waar ze een grote passie voor had.

Geboren in de Violenstraat te Den Helder, als nummer twee in een rij van vijf, ging ze na de lagere en middelbare school studeren om zich te kunnen wijden aan het veredelen van planten. Maar toen er kinderen kwamen, koos ze uiteindelijk voor hen.

Op de basisschool waar ik werkte, leerde ik haar kennen als een zachte, bescheiden vrouw op wie je altijd wel een beroep kon doen, maar zich liever achter de 'coulissen' bevond dan ervoor.

Niet alleen heeft haar echtgenoot Fred haar tijdens de afscheidsviering gememoreerd, maar hebben ook haar zoon Maarten en dochters Sanne en Franka hun herinneringen met de aanwezigheid in de bomvolle kerk gedeeld.

Ook haar zus Annemiek deed haar zegge evenals Gusta, als vertegenwoordigster van het dameskoor Evergreen, dat de viering met goed gekozen liederen ondersteunde en waar Marion zo lang haar lichaam het toeliet, onderdeel van uitmaakte.

Naast verdriet was er ook opluchting, dat prachtig en troostend verwoord werd in de tekst waarvan het eerste deel luidde:

Zoals de zon schijnt na de regen

Zo weldadig werkt de dood

Als die een eind maakt aan lijden.

Want dat het zwaar was, werd me duidelijk toen ik haar de laatste keer sprak en zij uitgeput op de kist neerstreek die bij de voordeur staat.

Voordat Marion met haar naaste familieleden naar het crematorium ging, was er gelegenheid tot afscheid nemen en kreeg iedereen een violenplantje mee naar huis.

Dat zij mag zijn daar: *waar de zon schijnt na de regen, waar geen vijand meer is, het leven louter vriendschap.*

Zij ruste in vrede.

Frans Hofstra

**GERARD VAN DER PAL**

In de nacht van 25 april 2018 is Gerard van der Pal thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden. Gerard vierde vorig jaar mei zijn 80^{ste} verjaardag op grootse wijze bij Groos. De laatste jaren waren qua gezondheid voor Gerard heel zware jaren. Steeds meer inleveren van zijn krachten en kunnen. Dat valt lang niet mee. Maar Gerard was een echte van der Pal die wist van doorzetten en volhouden. Mede dankzij zijn trouwe maatje Wil en de steun van familie, heeft Gerard tot het einde thuis mogen blijven. "We hebben het samen heel goed gehad en genoten van het leven". In 53 huwelijksjaren is lief en leed samen gedeeld aan de Prins van Oranjestraat. Hun twee kinderen, Anita en Wilco, gaven hen ook 4 kleinkinderen, op wie zij geweldig trots waren. Zijn mooie stem gebruikte hij met plezier bij het Mannenkoor de Eendracht. Beiden waren ook sportief. Zijn grootste prestatie was wellicht de Dam-tot-Damloop uitlopen achter de rollator! De grootste hobby en passie was hun tuin aan de Westzanerdijk. Zij noemden dat "ons paradijsje, onze hemel op aarde". Duizenden bloemen gezaaid, honderden kilo's uien, bonen en aardbeien zijn er geoogst. Opbrengst die met gulle hand met familie en bezoekers werd gedeeld. Jarenlang kwamen Wil en Gerard lopend over de Zaanbrug, met stok en rollator, naar de Amandelbloesem voor de zaterdagviering. Samen bidden en zingen en na afloop samen koffie drinken met zus Truus. Geloof in een nabije en meetrekende God heeft Gerard altijd op de been gehouden. Daarin was hij sterk, oprecht en overtuigend. Toen de dokter zei dat er geen medische handelingen meer verricht konden worden voor hem, wilde Gerard naar huis om te sterven. Op bijzondere wijze heeft hij afscheid genomen van familie en vrienden. Nog éénmaal samen bidden rond zijn bed en toen was Gerard er helemaal klaar voor. Deze grote eenvoudige en sterke man, met een hart van goud en een enorm geloof, heeft zijn plaats verdiend in het nieuwe Paradijs, dat een koor van engelen voor hem wijd open hebben gezet. Met eerbied en respect hebben wij met velen Gerard uitgeleide gedaan.

Ria Casalod

**RIE KNIJN-GROEN**

Rie Knijn-Groen is na 94 levensjaren overleden op 3 mei. Ze beleefde veel plezier aan het lezen van Toon Hermans daarom stond boven haar rouwkaart het gedicht "n Beetje".

Rie is in Velzen geboren, vlak na de oorlog. Op een dansfeest in Uitgeest kwam ze Kees Knijn tegen. Ze trouwde en daardoor kwam ze in Wormer wonen. Ze werd moeder van 5 zonen en wat was ze blij met de geboorte van een dochter.

Ze was zorgzaam, creatief, hield van muziek en zette zich in voor de Zonnebloem.

Ze schreef dagelijks in een boekje. Hierdoor kon ze alles van zich afschrijven. Ze noemde het haar hoofd leeg maken. Ze schreef gedichtjes, wetenswaardigheden, kattenbelletjes op kladjes. In de dienst werd er wat van haar werk voorgelezen.

Er was het stille verdriet om de dood van zoontje Henkie. In die tijd werd er niet over gesproken. Ook het overlijden van haar man Kees, zoon Chris en kleinzoon Edwin zijn verdrietige momenten in haar leven geweest. Maar daar tegenover staan de mooie momenten in haar lange leven.

De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Ze verhuisde naar Toreneerf waar haar dochter haar dagelijks de extra zorg en aandacht gaf. Ze was van plan om 100 te worden, maar haar levenslicht was opgebrand, het doofde in de vroege morgen van 3 mei. Heel verdrietig voor haar dochter en schoonzoon, die 1 mei aan een al lang geplande reis begonnen.

De dag voor haar vertrek heeft ze nog een gesprek gehad met haar moeder, en verder contact gehouden via de telefoon. Zo heeft ze afscheid genomen, gezegd dat het goed was en dat ze haar rust mocht nemen. Na dat telefoongesprek kwam de berusting en in het bijzijn van haar zoons en schoondochters is ze vredig ingeslapen.

Ellie Hoek-Nooij

Mei

<p>Zondag 20 mei 10.00 uur Caeciliakoor Pinksteren</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor M. Bruijns</p> <p>Collecte: Nederlandse Missionaris</p>	<p>Kees Bien Arnold van Diepen Gerhard Holtman Nico Witteveen Overleden fam. Witteveen-Schavemaker Margaretha Leliveld Marijke Töning Leny Butter-Konijn Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra Anita Floris-Botman Gré Breeuwer-Noom Leo Tiggers Piet Heijne en overleden familieleden Nico Heijne</p>
<p>Dinsdag 22 mei 16.30 Torenerf Woord en gebed Voorganger: de heer Cees Beumer</p>	
<p>Zondag 27 mei 10.00 uur Caeciliakoor H. Drie-eenheid</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pastor G. Noom</p> <p>Deurcollecte: Kosten Eredienst</p>	<p>Uit dankbaarheid t.g.v. 70 jaar geprofest van Zuster Remigio Rozemeijer Truus Overpelt-Rozemeijer Henk Molenaar, Rob Arie Spil, Peter, Maarten en Marjolein Dick Rozemeijer Ouders van Schagen-Hofland, Nicolientje Theo Helmerhorst, Bep Helmerhorst-Klos Jan Schoute Rie Meijer-Fens Jo Daas-de Gier Dick Bakker Gijs van der Meer, Jans v/d Meer-Meijer Thom Ammeraal, Tiny Ammeraal-Hessels Annie van 't Veer-Ammeraal Maarten van't Veer Cees Vermeulen Bertus Grandiek Ria Meijer-Zuidinga</p>

Juni

<p>Zondag 3 juni 10.00 uur All Ages Sacramentsdag</p> <p>Dienst onder leiding van een parochiaan Voorganger: dhr. Ben Commandeur</p> <p>Deurcollecte: PM</p>	<p>Pastor Jaap Jonker Henk Mak Kees Al Jaap Hoek Barend Blom Ouders Klos-Nielen Ouders van 't Ent-Duijn, Truus en Agaath Walter Willems Ouders Willems, Ouders Martens Cas van 't Hoff Piet Sombroek Annie Ootes-Braak Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Kees Bentvelzen Aad Rozemeijer</p>
--	--

Juni

<p>Zondag 10 juni 10.00 uur Caeciliakoor 10de zondag door het jaar</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pastor F. Bunschoten</p> <p>Deurcollecte: Kosten Eredienst</p>	<p>Walter Willems Henk Betjes Ouders Betjes Randshuizen Annie Butter-Betjes Bertus Betjes Herman Meijer Nico Witteveen Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos Jaap en Carla de Vos Theo Huijgen Leny Butter-Konijn Co Wever-van der Weiden Tony Piet-Beerlink Tiny Goedhart Nel Mooij</p>
<p>Dinsdag 12 juni 16.30 Torenerf</p> <p>Woord en gebed Voorganger: Willem vd Berg</p>	
<p>Zondag 17 juni 10.00 uur Caeciliakoor 11de zondag door het jaar Vaderdag</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod</p> <p>Deurcollecte: PM</p>	<p>Gerard van der Pal Vroni Rood Margaretha Leliveld Noby Warbout-Willems Leny Butter-Konijn Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra Piet Heijne en overleden familieleden Marijke Töning Juil Nooij-van de Wiel Leo Tiggers Dick Bakker Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ben Schipper Nel Woestenburg-Korver Gerhard Holtman</p>
<p>Zondag 24 juni 10.00 uur</p> <p>Oecumenische viering in de Nieuwe Kerk, Kerkstraat</p>	<p>Er is geen viering in de Maria Magdalena kerk.</p>
<p>Dinsdag 26 juni 16.30 Torenerf</p> <p>Woord-gebed en tafel Voorganger: Gre of Ben of Trees</p>	

Juli

<p>Zondag 1 juli 10.00 uur All Ages 13de zondag door het jaar Slotviering</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor M. Bruijns</p> <p>Extra Collecte: voor de oogkliniek van Thea Mom "Madiana" in Gambia</p> <p>Deurcollecte: Kosten Toerustingcursus</p>	<p>Jaardienst Henk Mak Jaardienst Jopie de Leeuw Pastor Jaap Jonker Co Wever-van der Weiden Cas van 't Hoff Bertus Grandiek Ouders Rozemeijer-Luttikhuizen Nico Heijne Harry Hanou Kees Bentvelzen Ouders Willems, Ouders Martens Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Annie Ootes-Braak Piet Sombroek Gré Floris-Grandiek Rie Heijne-Koper Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas Steun voor het gezin</p>
<p>Zondag 8 juli 10.00 uur Zomerkoor 14de zondag door het jaar</p> <p>Viering</p> <p>Deurcollecte: PM</p>	<p>Herman Meijer Dick Bakker Jaap en Carla de Vos Thom Ammeraal, Tiny Ammeraal-Hessels Annie van 't Veer-Ammeraal, Maarten van't Veer Cees Vermeulen Leny Butter-Konijn Leo Tiggers Anita Floris-Botman Gré Breeuwer-Noom Henk Jonker Aad Rozemeijer Henk Walta</p>
<p>Dinsdag 10 juli 16.30 Torenerf Woord en gebed Voorganger: Ellen Kok</p>	
<p>Zondag 15 juli 10.00 uur Zomerkoor 15de zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod</p> <p>Deurcollecte: Kosten Eredienst</p>	<p>Ouders Neeft-Westra en Wim Arnold van Diepen Gerhard Holtman Gerard Heine Jan Willem Steensma Noby Warbout-Willems Marijke Töning Nel van Lachterop-Wever Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra Piet Heijne en overleden familieleden Gerard van der Pal Juil Nooij-van de Wiel Ria Meijer-Zuidinga Henk Walta</p>

Datum	Kosters	Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
Zo 20 mei pinksteren	H. Beenen 6423458	Liesbeth Patist	H. Dijkstra en J. Rossenaar
Zo 27 mei	K. Bank 0652408011	Ellie Hoek	L. Konijn en J. Bank
Zo 3 juni	C van Vliet 6425539	Willy Klijn	G. Bijvoet en L. Graas
Zo 10 juni	P. van Diepen 6421282	Frans Hofstra	T. Heine en T. de Best
Zo 17 juni	A de Haas 6424569	Kirsten Vredevoort	C. Korver en I. Korver
Zo 24 juni	geen	oec. viering	Geen viering in MM kerk
Zo 1 juli	H. Beenen 6423458	eigen lezers	H. Dijkstra en J. Rossenaar
Zo 8 juli	K. Bank 0652408011	Piet Kramer	L. Konijn en J. Bank
Zo 15 juli	P. Kramer 6427234	Trees Walta	G. Bijvoet en L. Graas

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234)

Lezers en lezeressen: Bij verhindering graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Annelies van Roeien (6424047)

Kerkwerk(st)ers

Groep A: Do. 12 juli om 13.30 uur

Corrie Schavemaker

Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef
Tiny van Diepen

Groep C: Do. 14 juni om 13.30

Piet van Diepen

Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Wessel Janmaat
Ben Commandeur
Jacinta Rossenaar
Ton Klos



Groep B: Do. 17 mei om 13.30

Frans Dijkstra

Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jan Selie
Wil Keijer
Jaap Braan
Dea Schoenmaker

Bloemschiksters

11 mei	A Oudejans en V. Plas
18 mei	M. Hooijschuur en T. Heine (Pinkster)
25 mei	T. v. Haaster en T. Koelemeijer
1 juni	A.v.Diepen en G. Meijer
8 juni	A. Oudejans en V. Plas
15 juni	T.v.Haaster en T. Koelemeijer



DE VIERINGEN IN REGIO NOORD

	H.H. Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan	St. Petrus Krommenie	H. Maria Magdalena Wormer	Onze Lieve Vrouw Geboorte Wormerveer
Za 19-5		Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast		
Zo 20-5 Pinksteren	Woord-Communie Pastor A. Dijkers Marbosko	Woord-Communie Pastor R. Casalod Koor St. Caecilia	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor T. Mole- naar, Cantare
Za. 26-5		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 27-5 Drie- eenheid	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Marbosko	DOP Koor Rotsvast	Eucharistie Pater G. Noom Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor T. Mole- naar, Samenzang
Za 2-6		Woord-Communie Pastor R. Casalod Samenzang		
Zo 3-6 Sacra- ments- dag	Woord-Communie Diaken J. Hoekstra samenzang	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor St. Caecilia	DOP All Ages	Woord-Communie Pastor R. Casa- lod Cantare
Za 9-6		Woord-Communie Pastor S. Baars Samenzang		
Zo 10-6 10 ^e zo dhj	Eucharistie Pater G. Noom Marbosko	Woord-Communie Pastor S. Baars Koor St. Caecilia	Eucharistie Pastor F. Bunscho- ten Caeciliakoor	Eucharistie Pastor H. Ver- munt Samenzang
Za 16-6		Woord-Communie Pastor M. Bruijns Samenzang		
Zo 17-6 11 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor A. Dijkers samenzang	Woord-Communie Pastor T. Mole- naar Koor St. Caecilia	Woord-Communie Pastor R. Casalod Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Cantare
Za 23-6		Woord-Communie Pastor M. Bruijns Samenzang		
Zo 24-6 12 ^e zo dhj	Eucharistie Pastor F. Bunscho- ten, Marbosko	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast	Oecumenische vie- ring In Hervormde Kerk	Woord-Communie Pastor T. Mole- naar, Samenzang
Za 30-6		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 1-7 13 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor A. Dijkers samenzang	Woord-Communie Pastor K. Schuurmans Koor St. Caecilia	Woord-Communie Slotviering Pastor M. Bruijns All Ages	Eucharistie Pater G. Noom Samenzang
Za 7-7		Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast		
Zo 8-7 14^e zo dhj	Woord-Communie Feest H.H. Martela- ren v. Gorcum Pastor M. Bruijns Marbosko	DOP Koor St. Caecilia	Viering Zomerkoor	Woord-Communie Pastor A. Dijkers samenzang

Aanvangstijden op de zondag om 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. DOP= Dienst o.l.v. parochianen zo dhj = zondag door het jaar.



Weekend-autorijders

**Mw. M.H. Alt (6423343), en mw. M.N. Wagemans (6287447), beiden in hal Torenerf
Mw. J. Hoek Torenplein 27 (642 3319)**

Zo 20 mei	Mw. T. de Best	6427270
Zo 27 mei	Mw. B. vd Berk	6421417
Zo 3 jun	E. de Metter	6423700
Zo 10 jun	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 17 jun	Dhr. H. Beenen	6423458
Zo 24 jun	Mw. T. de Best Oec.viering in de nieuwe kerk	6427270
Zo 1 jul	Mw. L. Hazes	6424555
Zo 8jul	E. de Metter	6423700
Zo 15 jul	Mw. B. vd Berk	6421417

**mw. B. Willems (6423281),
mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf
Mevr. J. Witteveen(6421558) Dorpsstraat 169**

Zo 20 mei	Dhr. H. Kleij	06-51348236
Zo 27 mei	Dhr. Th. van Putten	6421501
Zo 3 jun	Fam. De Graaf	06-12520978
Zo 10 jun	Dhr. F. Hofstra	6423557
Zo 17 jun	Mw. K. Vredevoort)	6423273
Zo 1 jul	Dhr. H. Kleij	06-51348236
Zo 8jul	Dhr. Th. van Putten	6421501
Zo 15 jul	Dhr. F. Hofstra	6423557

**Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007) en
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144)**

Zo 20 mei	Mw. R. Noom	6423504
Zo 27 mei	Mw. P. Tuijn	0610875339
Zo 3 jun	Dhr. G. Kristians	6423408
Zo 10 jun	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 17 jun	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 24 jun Oec.viering	Mw. M. van Zanten (alleen mw. Van t Hoff) in de nieuwe kerk	6424325
Zo 1 jul	Mw. R. Noom	6423504
Zo 8jul	Dhr. G. Kristians	6423408
Zo 15 jul	Mw. J. Vermeulen	6421573



WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

Online Nieuwsbrief:

Femke Rijs en Willy Klijn

✉: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

Project-jeugdkoor: Vacant

Info: Karin Conijn-Korver, ☎ 6424977

✉: rolkaconijn@planet.nl

Koor All Ages:

✉: allages@live.nl

St Caeciliakoор:

mw. Attie Heijne-van Klooster,

Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

✉: a.heijne-vanklooster@quicknet.nl

Maria Magdalenakoор:

Mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,

Oosteinde 61, ☎ 6421324

mw. Attie Heijne-van Klooster,

Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

Kosters:

dhr. Paul Kramer, ☎ 6427234

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,

☎ 6423273,

✉: kirsten.vredevoort@gmail.com

Lezers:

mw Annelies van Rooijen, ☎ 6424047

Woorddienstgroep:

dhr. Ben Commandeur,

Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Stichting Evenementen Wormer:

Secr. mw. Geerie Butter-Voorn

Oosteinde 98, ☎ 6423919

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):

dhr. Nico Kenter, ☎ 6423241

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Stuurgroep Vorming en toerusting:

mw Liesbeth Patist-Dupon

Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 6424836

Caritas IPCI Zaanstreek:

Dhr. Gerard Schavemaker, secretaris

Kollergang 2, ☎ 6424836

secretaris@ipci-zaanstreek.nl

Caritas Maria Magdalena Wormer

Mw. Patricia Beenen-Schatmann

Oosteinde 59, ☎ 6423458

patriciabeenen@zonnet.nl

Seniorenbond KBO:

dhr. Gerard Commandeur (secretaris)

Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Zonnebloem:

Dhr. Piet Jongh

Wollegasstraat 27, ☎ 6425276

Weekendautorijders:

Mw. F. Kramer, ☎ 6427234

Kookgroep 't Klepeltje

mw. Leny Wagenaar

Mariastraat 26, ☎ 6703469

Barbara uitvaartvereniging,

Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma

Kees Jongensstraat 19, ☎ 6424569

✉: info@uitvaartbarbarawormer.nl

Plaats hier uw advertentie!

Internet correspondenten voor u

Geen stressvolle momenten meer.

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, internet formulieren invullen, veranderen van zorgverzekering, bestellen van hulp- en verbandmiddelen en bankzaken.

Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl



CEES WOOD

GRAFSTEENHOUWERIJ

Industrieterrein Molletjesveer II
Loodsweg 9
1525 RH Wormerveer
Tel.:(075) 640 34 74

- Leveren, plaatsen en onderhoud van grafmonumenten.
- Aanbrengen van vervolginscripties
- Vrijblijvend en deskundig advies



ABN
Algemene Nederlandse Bond
van Natuursteenbedrijven

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES

SINDS 1838



BAKKERIJ KASKES ANNO 1838

DORPSTRAAAT 94- WORMER
TEL. 075 - 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS STUKADOORS EN GEVELISOLATIE B.V.

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988
Internet: www.beendersbv.nl

Hier kan uw advertentie staan!!!

Lagedijk 122A
1544 BK Zaandijk



T. 075-621 21 31
F. 075-628 90 40

Postbus 130
1530 AC Wormer

SOMASS BV
BOUWBEDRIJF

E. info@somass.nl

www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS

Specialisten in restauraties en replica's



Cornelissen
bestratingen
Wormer

Papiermakerstraat 10
1531 NA Wormer
Tel. (075) 642 31 90
Fax (075) 642 14 58
Autotelefoon 06-53130397

Voor uw sierstraatwerk, beschoeiing en riolering

HESSELS
DECORATIE

meesterschilder ~ interieurdesign ~ belettering

Malerstraat 10
1531 NW Wormer
075 - 642 8872

info@hesselsdecoratie.nl
www.hesselsdecoratie.nl



St. Barbara Wormer Uitvaartvereniging

Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:
Corrie Schavemaker 075 642 4836 of Ingrid de Haas 075 642 4569

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen met Associatie
Uitvaartverzorging 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075 767 6008

email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Bankrekening: NL12 Rabo 0374 9520 78



VAN DIJK

TRUST & KNOWLEDGE

Uw vertrouwde opticien in Wormer

FOODMASTER

CAFETARIA MARKTZICHT

Krommenieërweg 44

1521 HK Wormerveer

Tel. 075 6408904

7 dagen van de week open tot 22.00 uur!



CONIJN Metaalbewerking BV

- STAAL, R.V.S. EN ALUMINIUMBEWERKING
- APPARATENBOUW
- REPARATIE EN ONDERHOUD
- LEIDING- EN INSTALLATIEWERK



Industrieterrein Westerveer
Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
Postbus 135, 1530 AC Wormer
tel. 075 628 08 91
fax 075 628 56 16
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl



GARAGEBEDRIJF
FRANK MOL

- Reparatie, onderhoud, schadeherstel
- APK van alle merken
- Verkoop Renault



De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51

Van Pol tot Perk



Tineke de Lange
Dorpsstraat 264
1531 HV Wormer
075 - 642 6699
06 - 13901864
info@vanpoltotperk.nl
www.vanpoltotperk.nl

Tuinontwerp & klein tuinonderhoud

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!



Floris BOUWCENTER

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen

Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl

Bouwcenter weet hoe 't werkt

Bennis Uitvaart

“Voor een waardig afscheid” - www.bennisuitvaart.nl

Dorpsstraat 18 - 1531 HM Wormer - Telefoon: 075-7676008