

P.M.

(parochiële mededelingen)

**Maria Magdalena Parochie
Wormer**



7 februari – 21 maart 2018

Maria Magdalena Kerk - Wormer

Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer

Website: www.mariamagdalenenawormer.nl

Diensten:

Zondag: 10.00 uur

Pastores Wormer:

Matthé Bruijns, pastoraal werker
petrusvis@planet.nl, ☎ 6281208

Pastores van de regio Zaanstreek

Floris Bunschoten, pastoor ☎ 6874385

André Goedhart, pastoor ☎ 6164807

Johannes van Voorst, kapelaan ☎ 6874295

Voor contact of afspraak:

Zie onder pastoraatsgroep en parochieraad

Voor algemene zaken: ☎6421216

wordt eventueel doorgeschakeld naar een mobiele telefoon in het bezit van een pastoraatsgroep lid.

☎6421216 / fax 6420213

Bij overlijden:

St. Barbara: ☎ 6421973 / ☎ 6424836

B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging: ☎ 0800-0375

Bennis Uitvaart ☎ 7676008

“het Achterschip”: ☎6420190

(Agenda-)Beheer Parochiecentrum:

mw. Gerda v. Blokland-Al ☎6425202

mw. An Oudejans-Bot ☎6423388

PAROCHIETEAM

Voorzitter:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24, ☎ 6425977

Wvd-voorzitter:

dhr. Ton van Overbeek,
Oosteinde 61, ☎ 6421324

Penningmeester:

dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11, ☎ 6423130 /
06-14443154

Secretariaat:

mw. Ria de Metter-
Zuiderwijk, Zw. Leeuwstr. 2B
☎ 6423700

ham.de.metter@gmail.com

Lid:

dhr. Martin van Druuten,
Talingstraat 17, ☎ 6224204

Lid:

mw. Karin Conijn-Korver,
Hollander 20, ☎ 6424977

Lid:

mw. Liesbeth Patist-Dupon;
Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Lid:

mw. Kirsten Vredevoort,
Lisboa 40, ☎ 6423273

PAROCHIEBESTUUR PU ZAA NSTREEK NRD

Voorzitter: dhr. pastoor Floris Bunschoten

Vice voorzitter: dhr. Jeroen Hoekstra, diaken

Penningmeester: dhr. Ton Reijns

Secretaris: mw. Marga Breed

Via email bereikbaar: purzn4@gmail.com

PASTORAATSGROEP

Pastor:

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208

Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:

mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Katechese:

dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14, ☎ 6423557

Diakonie:

mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21, ☎ 6425259

Liturgie:

mw. Ellen Meijer, Hollander 34, ☎ 6421388

Bezorging PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan, ☎ 6841874

Kopij PM:

mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194/dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Misintenties vermelden PM:

opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Contactpersoon Drukkerij:

dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:

Misintenties: ING rekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.

Kerkbijdragen: ING rekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer

Kopij voor de periode 21 maart 2018 – 16 mei 2018 uiterlijk **11 maart 2018** (vóór 19.00 uur) versturen naar het e-mail adres van de redactie: **redactie.pm.mm@gmail.com**

Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194 of
dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.

Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.



Handen en voeten een jaar lang

Stel je toch eens voor dat er geen water zou zijn. Geen regen, geen bronnen, geen rivieren. We zouden niet kunnen zwemmen (dus geen Nieuwjaarsduik!), geen brand kunnen blussen, we zouden ons niet kunnen wassen en zelfs niet kunnen drinken. Dat is toch onvoorstelbaar, want zonder water kunnen wij niet leven.

In mijn kapelaanstijd was er in onze Parkwijkparochie een waterproject in verband met de Vastenactie. Er moesten waterputten komen in een heel droog gebied in een Afrikaans land. Ik weet niet meer precies waar dat moest gebeuren. Nou ja! Toen die breed opgezette actie een paar weken liep en er overal stickers waren uitgedeeld voor deelname, was er onverwacht een hele dag geen water in de stad. Wat een toestand. Ineens drong het tot iedereen door hoe

erg het is als je duizend keer naar de kraan loopt en er niets uit komt. Toen werd die Vastenactie een groot succes. Men had aan den lijve gevoeld hoe erg zo iets is... Gelukkig heeft God de wereld anders geschapen en is er wel voldoende water. Toch kan water negatieve effecten hebben. Denk maar aan een overstroming... Maar kijk liever naar de 'goede' kanten van het water. Het lest je dorst, maakt de boel schoon en geeft plezier. Water geeft leven, heel letterlijk maar ook figuurlijk, in gelovige zin. Aan het begin van je leven is water voor ons een grote levensbron geweest. Een kind kan niet geboren worden zonder vruchtwater. Een christen kan niet herboren worden zonder het doopwater. Want daarmee krijgen wij het christelijk leven! Je wordt er door aangenomen als Kind van God!! Daar sta je niet altijd bij stil...

Het leven loopt vaak als water door je handen, maar net in de Kersttijd komt dat levensgeschenk dat je hebt gekregen in een fris en sprankelend licht te staan. Jouw leven, als christen, is ook verwekt door de heilige Geest, net zoals van het Kind in de kribbe. En dat brengt met zich mee dat er een opdracht in verborgen zit. Je bent er medeverantwoordelijk voor geworden om Gods mooie schepping (de aarde) tot een betere wereld te maken... Met respect er mee omgaan, vrede bewerken (te beginnen in jezelf en je omgeving) vergeving en verzoening bewerken en vooral je medemensen te zien 'staan' en vanuit je hart met iedereen om te gaan. Het Doopwater is dus niet zomaar een plons over je hoofd: in tegendeel, je wordt er een NIEUW mens door en dat NIEUWE



moet steeds meer zichtbaar worden. Het heeft alles te maken met je MANIER van leven. In de huidige tijd is dat best uitdagend en het wordt je vaak niet in dank afgenomen... Maar de JAAROPGAVE voor 2018 kan er prima uit zien, als je eerlijk en goed ondernemend, de ZAAK van je eigen leven ter harte neemt, uit de kracht van Gods Geest, die DURF en UITDAGING nooit uit de weg gaat. Geef daarom

HANDEN en VOETEN aan je geloof en groei mee naar volwassenheid daarin met Jezus, die in alles je LEIDSMAN en KRACHTBRON wil zijn.

Succes en alles goeds in 2018.

*A.F.M Goedhart,
pastoor Sint-Bonifatiusparochie*



Nieuws

Aanwezig: Peggy Alting Siberg, Ton van Overbeek, Cor Bijvoet, Karin Conijn, Liesbeth Patist, Martin van Druten, Kirsten Vredevoort, Diaken Jeroen Hoekstra (kennismaken), Corrie Schavemaker (uitgenodigd voor het onderwerp 'verstandhouding St. Barbara met uitvaartbegeleiders), 2 leden pastoraatsgroep (apart kennismaken met diaken Jeroen Hoekstra).

OPENING

Liesbeth leest aan het begin van onze bijeenkomst het gebed van Franciscus van Assisi. Wij ontvingen dit gebed op de uitnodigingskaart aan onze parochie voor de Nieuwjaarsreceptie in januari:

*Heer, maak mij een werktuig van uw vrede,
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
Laat mij verzoenen wie in onmin leven,
Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
Laat mij licht brengen wie in duisternis is,
Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.*

"KERK DAT ZIJN WIJ SAMEN" IN DE PRAKTIJK

Het visiedocument van onze parochie heeft iedereen die de PM ontvangt separaat op papier ontvangen. Het document is goed ontvangen door pastoor Floris Bunschoten en zijn pastoresteam hebben Peggy (vz PT) en Martin (vertegenwoordiger PU) vernomen.

Het pastoresteam voor de kerken van de Personele Unie Zaanstreek Noord – toegewezen door het Bisdom - bestaat uit: pastoor Floris Bunschoten, pastoraal werker Matthé Bruijns, diaken Jeroen Hoekstra en kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst. Naast de gebruikelijke vieringen kunnen wij, indien nodig, ook voor het pastorale werk een beroep doen op het team.

De personeelskosten voor dit pastoresteam, totaal 2,4 fte, worden aan de vijf kerken waaraan zij zijn toegewezen (o.a. onze parochie) doorbelast. Verder mogen wij gepensioneerde voorgangers vragen bij ons een viering te verzorgen, maar die personele kosten zijn voor onze eigen rekening.

De planning van de vieringen is ook aangegeven in dit stuk en diaken Jeroen Hoekstra zal samen met pastoraal werker Matthé Bruijns onze parochie bij de planning vertegenwoordigen. Gelukkig be-

schikt onze parochie over een goed opgeleid DOP-team dat bij ons op regelmatige basis, vieringen kan verzorgen. Het pastoresteam Zaanstreek-Noord heeft het best wel druk, dus zijn wij extra blij met de invulling door onze DOP(pers).

FINANCIEN (BEGROTING 2018)

Onze penningmeester heeft de begroting 2018 klaar. Deze is in december 2017 door de Financieel Technische Commissie goedgekeurd. Het parochieteam heeft de begroting in de vergadering van 10 januari goedgekeurd, zodat we onze begroting nu ter goedkeuring aan het bestuur van de PU-Zaanstreek-Noord kunnen toesturen. Er is een tekort in 2018. Het is echter wel zo dat er een post reserveringen voor groot onderhoud is opgenomen die een bres slaat in de begroting.

Ook de personele kosten voor het pastoresteam en overige voorgangers, alsmede een pianist/organist en dirigent voor het CC-koor lopen in de papieren. Als de uitgaven elk jaar stijgen en de inkomsten dalen, dan gaat het financieel gezien niet goed.

KENNISMAKING MET DIAKEN JEROEN HOEKSTRA

Jeroen is in 2001 voor het Bisdom begonnen als dekenaal coördinator en werd later opbouwwerker. In 2014 ging hij aan de slag als pastoraal werker in de regio Aalsmeer-Uithoorn, waarna hij in 2015 tot diaken werd gewijd. Onlangs is hij 45 jaar geworden, hij is getrouwd en heeft een dochter van 13 jaar en woont in Amersfoort.

Hij werkt nog steeds in de regio Aalsmeer-Uithoorn, een regio met vijf dorpen. Daar trof hij geen gespreid bedje aan. Na het vertrek van pastor Bus uit de St. Jozefparochie in Zaandam is hij ook daar parttime gaan werken. U hebt waarschijnlijk wel gehoord of in de krant gelezen dat het een parochie is die te maken heeft met een tweedeling. Ook daar dus niet gemakkelijk werken, maar hij heeft het er erg naar zijn zin.

Vooralsnog was het een prettige kennismaking. Peggy en Martin hadden al uitvoerig met hem gesproken en hem uitgenodigd met de overige leden van het Parochieteam en de Pastoraatsgroep kennis te komen maken.

WEBSITE

Wij vernamen dat Guido Kleij geen tijd meer heeft de website van de parochie nauwgezet te blijven onderhouden. Guido namens ons allen heel hartelijk bedankt voor al je werk (je kunt tegenwoordig als parochie niet meer zonder). Wij realiseren ons dat het best veel werk is en gelukkig heeft Kevin Bank (van het koor AA en koster) te kennen gegeven deze klus op zich te willen nemen als opvolger van Guido. Met deze nieuwe websitebeheerder willen wij de website een boost geven en alle vertegenwoordigers van werkgroepen vragen input te leveren, zodat het steeds in-

teressanter wordt voor onze parochianen en voor parochianen van de andere parochies van de Personele Unie onze website te raadplegen. Vanuit het parochieteam zal Liesbeth Patist Kevin assisteren met het verzamelen van de input.

www.mariamagdalenawormer.nl

NIEUWJAARSBORREL

We hadden een gezellige nieuwjaarsborrel na de viering op 7 januari in het Achterschip en hebben als parochieteam met de aanwezigen het glas geheven op een mooi en gezegend 2018 en ons volledig aangesloten bij de prachtige woorden die Ria Casalod ons heeft toegewenst in haar overweging tijdens de viering.

*Namens de leden van het parochieteam
Ria de Metter-Zuijderwijk,
secretariaat*



RECEPT

De betere taart

Velen weten dat Pastor Ria Casalod uit een bakkersfamilie komt. Op 7 januari was ik haar lector en vlak voordat de Drie Koningen-viering startte, gaf ze mij een recept om voor te dragen aan het einde van de dienst.

Tijdens de aansluitende nieuwjaarsreceptie was er veel vraag naar deze tekst en om die reden wordt het op deze plaats in de PM voor alle lezers gepubliceerd.

Ik hoop dat we deze taart vaak mogen maken.

RECEPTUUR VOOR DE BETERE TAART

Zoals een bakker alle ingrediënten bij elkaar doet om een heerlijke taart te bakken, zo hebben wij vele ingrediënten in huis om een betere wereld te maken.

Een recept voor zo'n wereld waarin mensen als familie met elkaar verbonden zijn.

Dit recept is niet alleen voor Kerst. Ook op andere dagen smaakt het best.

Voeg bij elkaar in een grote kom, 50 gram VREDE en roer het goed om. 100 gram VERGEVING; 't mag ook meer, Een mespuntje HUMOR en roeren maar weer.

Dan een flinke scheut VERDRAAGZAAMHEID, En dat alles met veel ZORG en LIEFDE bereid.

Serveer het met hartelijke WARMTE; dus niet te koud.

Zorg dat het de smaak van de LIEFDE behoudt.

Garneer het met een grote toef VRIENDSCHAP en een tikkeltje HOOP.

Je hebt het zelf in huis; het is niet te koop.

Ga aan de slag met dit recept, ooit bedoeld voor de Kerst.

Maar nogmaals mensen: het smaakt alle dagen van het jaar OPPER-BEST!

Rob Berkhout



Bedankje

Even een bedankje aan de jeugdige vrijwilligers onder leiding van de dochters van Lieke en Karin.

Tussen 10.00 en 10.30 uur werden we afgehaald door de oudere vrijwilligers. Het begon met een heerlijk kopje koffie met kerstgebak. Daarna kennismaking met de geweldige opkomst, dit keer 53 personen en er was geen stoel meer vrij. Na de koffie werd er een drankje met kleine hapjes geserveerd en een spelletje bingo gespeeld. Iedereen won een prijsje. Fantastisch gewoon! Daarna het diner, verzorgd door slager Tange. Het voorafje was een garnalen cocktail. Heerlijk! Daarna heerlijke rollade met groenten en gebakken

aardappeltjes en peertjes, geschild door Karin en haar man. Slager Tange had 13 rollades gebakken. Het toetje was een verrassing.

Na het diner kwam het kinderkoor zingen onder leiding van Susanne, die op de piano speelde. We zongen de kerstliedjes natuurlijk ook mee. Tussendoor werden er onbepaald hapjes en drankjes geserveerd. Rond half 5 werden we weer naar huis gebracht. Het was een geweldige dag voor de alleenstaande oudere. Heel erg bedankt hiervoor.

Nel Steensma-Heine



OUJJAARSVIERING

Compliment

Een groot compliment voor de goede viering op 31 december.

Het was echt een viering waarbij we aan het denken gezet werden over het afgelopen jaar en over het jaar dat voor ons ligt.

De pastoraatsgroep heeft er iets prachtigs van gemaakt.

Trees Walta

DIACONIE

Opbrengsten

SRI LANKA

Tijdens de kerst heeft de collecte van Sri Lanka maar liefst € 1.521,73 opgebracht. Met dit geld kunnen Tineke en Cees in februari weer heel veel mensen helpen in Marawilla. Zij zullen persoonlijk medicijnen en schermen voor het ziekenhuis halen en betalen. Ook kunnen zij de peuters van Marawilla aan nieuwe materialen voor op school helpen. Ook voor het dorp van Herman Steur kunnen zij weer het nodige betekenen.

Namens Tineke en Cees heel hartelijk bedankt.

KERSTBOMENACTIE

De kerstbomenactie van de Stichting "Kop op" is wederom goed verlopen.

Mede daardoor hebben 3 gezinnen in Wormer een "kerstpakket" mogen ontvangen. We hebben gehoord dat de kerstbomen van top kwaliteit waren. Van elke kerstboom ging € 10,00 naar het goede doel.

Deze zomer zullen vele kinderen van Zaanstreek-Noord - door deze actie - een fijne speel-/sportweek in de grote vakantie hebben.

Sobere maaltijd

Onze “sobere maaltijd” in de vastentijd is op zondag 25 maart. We gaan weer proberen er een fijne maaltijd van te maken. In maart zal de flip-over weer in de hal verschijnen zodat u daar uw naam op kunt schrijven. De kosten voor deze maaltijd zijn tenminste € 10,00 p.p. excl. de drankjes. Na afloop is er koffie en thee.

De opbrengst van deze “sobere” maaltijd is voor de Voedselbank Zaanstreek. Dus een goede reden om te komen. Schrijf deze datum alvast in uw agenda. Bellen mag natuurlijk ook.

Ina van Kleef (075-6425259)



EVENTENCOMMISSIE

Programma

18 FEBRUARI:

SOUL EN GOSPELKOOR UPTIGHT

UpTight is een Gospelkoor uit Hoorn en heeft 55 leden. De naam dankt het koor aan een titel van een nummer van Stevie Wonder. Op het repertoire staan Amerikaanse gospel- en soulnummers van onder andere Marvin Gaye, Aretha Franklin, Stevie Wonder en Chaka Kahn.

Het koor wordt gedirigeerd door Martijn Bos, die het koor ook begeleidt op de piano.

Het niveau van het koor is de laatste jaren behoorlijk gestegen, ook omdat muziek-expressie, intonatie en dynamiek extra aandacht krijgen.

Het concert begint om 14.30 uur in de Maria Magdalenakerk in Wormer

De toegangsprijs in de voorverkoop bij foto Weenink/Goedheer is € 12,00, aan de zaal € 14,00.

Reserveren via ☎6421882/6423388 of per mail: concertmmwormer@gmail.com

Website: www.concertenwormer.nl

18 MAART: BALKANORKEST ZADAR

Zadar bestaat uit muzikanten die al in diverse ensembles ervaring hebben opgedaan met volksmuziek uit Oost Europa. Aanvankelijk heeft Zadar zich gespecialiseerd in muziek uit het voormalig Joegoslavië en heeft het orkest veel opgetreden voor Joegoslaven in Nederland.

De laatste jaren verzorgt het ensemble vooral concerten, waarvoor het repertoire uitgebreid is met muziek uit Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Hongarije. Ook heeft het ensemble Jiddische liederen en Klezmer muziek op het repertoire.

Zadar neemt de luisteraar mee op een muzikale reis langs dorpen en steden; ze bezingen het leven van de mensen, ze maken de muziek zoals die op boerenbruiloften, op terrassen en in kroegen wordt gespeeld.

Het concert begint om 14.30 uur in de Maria Magdalenakerk in Wormer

De toegangsprijs in de voorverkoop bij foto Weenink/Goedheer is € 12,00, aan de zaal € 14,00.

Reserveren via ☎6421882/6423388 of per mail: concertmmwormer@gmail.com

Website: www.concertenwormer.nl





Bijbelbrokjes

Op 23 januari was het eerste uurtje "gesprekken over de bijbel" o.l.v. Tineke de Lange.

Er werd o.a. gesproken over de afkomst en betekenis van het lied "Sanctus" en over het Godsbeeld, dat naar aanleiding van voorbeelden door een ieder op zijn eigen manier wordt beleefd.

Al met al een waardevol begin met een goede deelname.

De volgende avond is op 13 februari van

20.15 uur tot 21.15 uur.

Hieraan voorafgaand wordt er gezongen door het MM-koor van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Tussendoor wordt koffie en thee geserveerd en iedereen is voor beide of één activiteit van harte welkom.

*Namens de pastoraatsgroep
en het parochieteam*

**KBO**

Rendez Vous 2018

De jaarvergadering van de KBO-afdeling Wormerland is op woensdagmiddag 28 februari a.s. Het bestuur moet volgens het huishoudelijk reglement aan onze leden verantwoording afleggen over de gedane zaken van het afgelopen jaar.

Onze leden hebben het recht om te weten hoe bijvoorbeeld het bestuur met de contributie (euro centjes) omspringt en of de maandelijkse bijeenkomsten de toets der kritiek kunnen doorstaan.

De complete agenda van de jaarvergadering vindt u als bijlage in het KBO-PCOB magazine van 20 februari a.s. Het financieel jaarverslag wordt tijdens de vergadering uitgereikt.

Zoals gebruikelijk gaan we na de pauze een super gezellig spelletje Bingo spelen waar fantastische prijzen mee te verdienen zijn.

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en het bestuur en de reiscommissie zijn bezig om voor het komende kbo-seizoen 2018-2019 een programma samen te stellen waarin kunst, cultuur en amusement voorop staat.

Let op: Onze reiscommissie heeft een fantastische busreis op woensdag 16 mei a.s. uitgezocht. De dagtocht gaat naar het Tropisch Rozenland, een echt familiebedrijf: al generaties lang kweekt de familie

Vis kwaliteitsrozen in talloze variëteiten.

In de prachtig overdekte tropische tuin met waterpartijen, vissen, vogels, schildpadden, bananenplanten, ficussen, gaan we genieten van een kopje koffie/thee met versiersel. Daarna worden we rondgeleid door de kwekerij.

De warme lunch (3-gangen) gebruiken we in Abbenes en we rijden dan door naar de oudste universiteitsstad van ons land Leiden, de Parel van Rijnland. Leiden is een waterrijke en afwisselende stad. Ideaal voor een mooie rondvaart! Uiteraard stappen we aan boord voor een rondvaart door de schilderachtige grachten en langs de groene singels van 'Oudt Leyden'.

Dit en nog veel meer voor slechts € 52,00 p.p. Wees er snel bij want voor dat geld blijf je echt niet thuis.

Tot slot nog een vriendelijk verzoek van onze penningmeester, Ben Commandeur. Wilt u vòòr 1 april de contributie van € 30,00 per persoon overmaken op bankrekening NL46RABO 0120881306 t.n.v. KBO Wormerland, zodat hij de verplichtingen naar de bond kan regelen.

Noteer alvast 28 maart dan is het spelenmiddag, al jaren een groot succes!

*Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)*

Wil je zingen, zing dan mee!

Op Palmzondag 25 maart is er een gezinsviering in de Maria Magdalenakerk. Wat zou het fantastisch zijn als er weer een jeugdkoor gevormd kan worden, die de viering muzikaal kan opluisteren.

Daarom de vraag:

Wie wil er op zondag 25 maart meezingen in het jeugdkoor tijdens de gezinsviering? Vooraf zullen er 2 repetities in maart zijn op vrijdag van 19.30 - 20.15 uur. Graag

wil ik z.s.m. weten hoeveel zangers//zangeressen ik kan verwachten. Wil je zingen, zing dan mee en meld je snel bij mij aan: rolkaconijn@planet.nl

Ook vrienden en vriendinnen vanaf 8 jaar zijn van harte welkom om mee te komen zingen.

Karin Conijn



VASTENVESPERS 2018

Vooruitblik

De vastenvespers van de afgelopen jaren zijn tot nu toe altijd druk bezocht. Fijn om te merken dat we hiermee aan een behoefte voldoen. De kerken van Wormer en Jisp zullen daarom op 5 woensdagavonden in de 40-dagentijd weer samen op weg gaan richting Pasen, te beginnen op woensdag 21 februari. De eerste vastenvesper wordt gehouden in de Wijngaard, waarna we de Dorpsstraat afgaan om de laatste vastenvesper te vieren op 21 maart in Jisp. Zie hieronder het schema.

21 februari in De Wijngaard
28 februari in de Maria Magdalenakerk
7 maart in de Doopsgezinde Vermaning

14 maart in de Nieuwe Kerk
21 maart in de Dorpskerk in Jisp
Tijd: van 19.00 – 19.30 uur
U bent van harte welkom!

ADVENT VESPERS 2018

De vespervieringen tijdens de advent 2017 waren succesvol! De Doopsgezinde kerk was snel gevuld met kerkgangers van alle kerken voor een moment van rust. We verwachten deze vieringen ook in de adventstijd van 2018 te kunnen houden.

Ellen Meijer





Uit de encycliek *Laudato Si* van Paus Franciscus

Gij Geprezen zijt, Mijn Heer

Jezus maakt zich het Bijbels geloof in God de Schepper eigen en benadrukt een fundamenteel gegeven: God is Vader. In de dialogen met zijn leerlingen nodigde Jezus hen uit de vaderrelatie te erkennen die God heeft met al zijn schepselen, en herinnerde Hij hen met een ontroerende tederheid eraan hoe ieder van die schepselen in zijn ogen belangrijk is: “Kan men niet vijf mus-sen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen” (Lc. 12, 6). “Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze” (Mt. 6, 26).

De Heer kon de anderen uitnodigen te letten op de schoonheid die er in de wereld is, omdat Hijzelf in voortdurend contact stond met de natuur en daaraan een aandacht vol genegenheid en verwondering besteedde. Wanneer Hij iedere hoek van zijn land doorkruiste, hield Hij stil om de door zijn Vader gezaaide schoonheid te aanschouwen en nodigde Hij zijn leerlingen uit te beseffen dat de dingen een goddelijke boodschap bevatten: “Slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst” (Joh. 4, 35). “Het Rijk der hemelen lijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het kleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen: het wordt een boom” (Mt. 13, 31-32).

Jezus leefde in volledige harmonie met de schepping en de anderen stonden verbaasd: “Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?” (Mt. 8, 27). Hij verscheen niet als een van de wereld gescheiden asceet of als een vijand van de aangename dingen van het leven. Met verwijzing naar zichzelf zei Hij: “Kijk, die gulzigaard en wijndrinker” (Mat. 11, 19). Hij stond ver van de filosofieën af die het lichaam, de materie en de

werkelijkheden van deze wereld verachtten. Deze ongezonde dualismen hebben echter in de loop der eeuwen een aanzienlijke invloed gehad op sommige christelijke denkers en het Evangelie misvormd. Jezus werkte met zijn handen en stond dagelijks in contact met de door God geschapen materie om daaraan met zijn vaardigheid van handwerksman vorm te geven. Hier dient te worden gewezen op het feit dat het grootste gedeelte van zijn leven gewijd is aan deze inspanning in een eenvoudig bestaan dat geen enkele verwondering wekte: “Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?” (Mc. 6,). Zo heeft Hij het werk geheiligd en er een bijzondere waarde aan verleend tot rijping van ons. De heilige Johannes Paulus II leerde dat “de mens door in vereniging met Christus die voor ons is gekruisigd, de inspanning van het werk te verdragen in zekere zin met de Zoon van God meewerkt aan de verlossing van de mensheid”.

Volgens de christelijke opvatting van de werkelijkheid loopt de bestemming van de hele schepping via het mysterie van Christus, die vanaf het begin tegenwoordig is: “Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem” (Kol.1, 16). De proloog van het Johannesevangelie (Joh. 1, 1-18) laat de scheppende activiteit van Christus als goddelijk Woord (*Logos*) zien. Maar deze proloog verrast door zijn bewering dat dit Woord “vlees is geworden” (Joh. 1, 14). Een Persoon van de Drie-eenheid heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis gedeeld. Vanaf het begin van de wereld, maar op een bijzondere wijze, te beginnen bij de menswording, is het mysterie van Christus op een verborgen wijze werkzaam in het geheel van de natuurlijke werkelijkheid zonder daardoor de autonomie ervan aan te tasten.

Ben Commandeur



Feest pastoor A.F.M. Goedhart op 11 februari 2018

Na een periode van afwezigheid, veroorzaakt door een lelijke val aan het eind van zijn vakantie, heeft pastoor A.F.M. Goedhart van de Sint-Bonifatiusparochie, Zaan-dam-centrum, zijn werkzaamheden, rustig aan, weer opgepakt. De pijn veroorzaakt door een ernstige spierkneuzing in de rug is langzaam minder geworden, mede door behandelingen van de fysiotherapeut, massage en alle dagen oefenen in de mooiste oefenruimte die een mens maar kan heb-

ben: het eigen kerkgebouw.

Pastoor is blij een ieder te kunnen laten weten dat hij zijn uitgestelde gouden priesterfeest gaat vieren. Daar is de volgende datum voor geprikt: **11 februari 2018** tevens voor de Bonifatiusparochie: Lourdes-zondag.

De dag start met een feestelijke eucharistieviering, welke aanvangt om **10.30 uur**, na afloop van deze viering is er gelegenheid de jubilaris te feliciteren in de kerk.



Personele Unie Zaanstreek Noord
p/a Marktstraat 4
1521 DZ Wormerveer
purzn4@gmail.com

H.H. Martelaren van Gorcum – St. Petrus – H. Maria Magdalena – OLV Geboorte

In de afgelopen periode is door het bestuur ongeveer 1 maal per 6 weken vergaderd. Hieronder een kleine samenvatting van wat o.a. besproken en afgehandeld is.

PASTORAAL TEAM

Het pastorale team werkt aan een goede verdeling van de pastorale zorg over de parochies in de regio.

Het voltallige pastorale team heeft met de parochieraad van de Martelaren gesproken. De pastores hebben de grote zorgen betreffende de pastorale ondersteuning van deze parochie weg kunnen nemen. Er zijn over en weer verhelderende dingen gezegd om zo in vertrouwen met elkaar naar de toekomst te kijken.

FINANCIËN

In verband met de nieuwe samenstelling van het bestuur zijn er na de nodige formulieren nieuwe bankpassen geregeld.

De tarievenlijst van 2018 is samengesteld en verzonden naar uitvaartverzorgers en

parochie-administratoren. Voor o.a. uitvaarten is ten opzichte van 2015 een verhoging van 5% opgenomen, dit is conform de indexering van de gemeentetarieven.

GEBOUWEN

Diaken Jeroen Hoekstra is door pastoor Floris Bunschoten aangewezen als trekker van de herbestemming van de kerkgebouwen van de parochie van de Martelaren van Gorcum en de OLV Geboorte Wormerveer parochie. Voor zowel Wormerveer als Koog geldt dat er zeer zorgvuldig gewerkt moet worden.

CONTRACTEN

Er is gewerkt aan een nieuw contract voor 1 van de pianisten die zowel in Krommenie als in Wormer actief is. De 2 bestaande contracten zijn per 1-1-2018 vervangen door 1 nieuw contract.

*Marga Breed,
Secretaris Overgangsbestuur Personele
Unie Zaanstreek Noord.*



Begin van 40-dagentijd

Op Aswoensdag begint de tijd van 40 dagen. Een bijzondere periode in het jaar waarin christenen zich voorbereiden op Jezus' lijden, sterven en herrijzen. In de verschillende kerkelijke tradities wordt daar vorm aan gegeven. In de katholieke kerk is daar de traditie van de Vastenavond die is uitgegroeid tot dagen van Carnaval. En dan begint op woensdag de tijd van 40 dagen vasten en onthouding. De snelle rekenaars zeggen dat 14 februari tot 31 maart meer dan 40 dagen zijn. Dat klopt want de zondag is geen vastendag omdat we in de liturgie dan iedere week weer het Pasen van onze Heer vieren. Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.

Op de eerste dag van de vastentijd kunnen mensen in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, dat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel toen zondaars, die zich bekeerden, werden bestrooid met as. Maar ook in het boekje van Jona over de mensen in Ninivé die zich bekeerden wordt gezegd dat zij in het stof gingen zitten.

De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje mag mensen eraan herinneren dat ons leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens daarin zijn plaats moet kennen. Denk aan de woorden in Genesis

18, 27 waar Abraham zegt: 'Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben?' Bij het geven van het askruisje klinken de woorden van vergankelijkheid naar Genesis 3: 'uit stof ben je genomen, tot stof zul je terugkeren'. Maar ook kan er klinken: 'Bekeert u en geloof het evangelie'.

De kerkvaders verwezen in hun geschriften naar het kruis dat bij het doopsel op het voorhoofd werd gezet. Als een merkteken bij wie je vanaf nu hoort, namelijk bij Christus. Of zoals we kunnen zingen bij een uitvaart: 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe'. In onze kwetsbaarheid, in onze vergankelijkheid en breekbaarheid behoren we aan Christus toe. Dat bij Hem horen komt ook tot uitdrukking in het in dienst van iemand zijn. Door de doop krijg je de opdracht mee te leven in navolging van Hem van wie dat kruis het symbool is: Jezus. De tijd van veertigdagen is in de liturgie ook een periode van bezinning over de betekenis van het gedoopt zijn uitmondend in de hernieuwing van de doopbelofte in de Paaswake. Maar laten we bij het begin beginnen.

Van harte welkom in de liturgie op Aswoensdag. Neem uw oude palmtakjes mee. En o ja het is niet verplicht om te Carnavallen alvorens een askruisje te ontvangen. Het omgekeerde misschien wel.

Matthé Bruijns



Programma 2017-2018

MEDITATIEF SCHILDEREN



Dit jaar zijn de inleiders weer: Marian Neeft en Coby Huijpen. Voor de materiaalkosten betaalt u per keer € 2,50.
Datum: **vrijdag 2 maart**,
Tijd: **13.30 -16.00 uur**
Plaats: **Achterschip Maria Magdalena-kerk in Wormer**
Aanmelden: **Liesbeth Patist** ☎ **075 642 1111** ✉ stuurgroepvent@gmail.com

GESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN



Vooraf krijgen de deelnemers, ter voorbereiding, achtergrondinformatie thuis. Tijdens het gesprek proberen we er samen achter te komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je van elkaar kunt leren om zaken eens op een andere manier te bekijken. De avonden verlopen in een ontspannen sfeer, waarbij humor niet ontbreekt. U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten. In verband met de voorbereiding is vooraf aanmelding aan te raden.
Datum: **dinsdag 20 feb, 20 mrt**
Tijd: **20.00 tot 21.30 uur**
Plaats: **Ontmoetingsruimte HH Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan**
Aanmelden: **Marjo Stronks**, ☎ **075-6156857**; ✉ mar.stronks@outlook.com

ZIN IN FILM



Dit seizoen hebben we ook weer mooie films voor u gevonden voor ons project 'Zin in Film'. Wanneer u meer informatie over een film wilt hebben kunt u dat per e-mail opvragen, stuurgroepvent@gmail.com en/of let op de mededelingen in de parochiebladen.
Datum: **woensdag 14 februari 2018**
Tijd: **14.00 uur**
Titel: **A walk in the woods**
Plaats: **OLV Geboortekerk Wormerveer**
Nabespreking: **Liesbeth Patist**

Datum: **zaterdag 14 april 2018**
Tijd: **20.00 uur**
Titel: **Nog niet bekend**
Plaats: **Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk Krommenie**
Nabespreking: **Matthé Bruijns**

DE BARMHARTIGE VADER - LUCAS, 15: 1-3; 11-32



Een van de thema's, die Paus Franciscus bijzonder aan het hart gaan is de Barmhartigheid. Daarom deze uitnodiging om ons daar intensief mee bezig te houden. De overbekende parabel van de 'Verloren Zoon', of beter gezegd: 'De Barmhartige Vader en de twee verloren Zoons', is zo rijk, dat we er een hele dag aan zouden kunnen besteden. We willen proberen in het verhaal te kruipen en het helemaal mee te beleven. De power point presentatie duurt één uur. Deze kan halverwege door een korte pauze onderbroken worden. Evenals in het boek van Henry Nouwen 'Eindelijk Thuis', identificeren we ons met de drie hoofdfiguren in de parabel: de jongste verloren zoon, de oudste brave zoon en de barmhartige Vader, Moeder. Helemaal vertaald naar deze tijd en onze eigen levenssituatie.
Datum: **vrijdag 16 februari 2018**
Tijd: **20.00 uur**
Plaats: **Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk Krommenie**
Leiding: **Kees Maas**

LAUDATO SI! - GEPREZEN ZIJT GIJ!

In mei 2015 verscheen de encycliek Laudato Si! van paus Franciscus. Een encycliek is een geschrift van de paus, dat altijd genoemd wordt naar de eerste woorden. In dit geval Laudato Si - Geprezen zijt Gij! Het zijn ook de eerste woorden van het beroemde zonnelied van Sint Franciscus. Dat lied is een loflied op de schepping en op God, haar Schepper. Paus Franciscus publiceerde deze milieu-encycliek tijdens de aanloop naar de grote klimaatop in Parijs.

Het is de eerste keer dat een paus een zo belangrijke en uitgebreide tekst over de zorg voor de schepping schreef. Van vele kanten - politici en milieuactivisten, gelovigen en ongelovigen, denkers en doeners - werd de encycliek geprezen als een waardevolle en zelfs noodzakelijke bijdrage aan de bewustwording van de noodzaak tot een ecologische bekering d.w.z. een bekering om als mensen meer rekening te gaan houden met de omgeving waarin wij leven (lucht, aarde, water, planten en dieren).

Uitdrukkelijk wil de paus in deze encycliciek spreken tot "alle mensen van goede wil" en niet slechts tot christenen of katholieken. Tegelijkertijd doet hij dit vanuit de christelijke traditie, die er door sommigen juist van wordt beschuldigd aan de wortel van de milieuvervuiling te staan. Staat er immers niet in het scheppingsverhaal dat de mens de aarde zal onderwerpen en over haar moet heersen? Dat verstaan jullie verkeerd! schrijft de paus. Het gaat niet over beheersen maar over beheren! En dat is heel wat anders!

Paus Franciscus durft zijn nek uit te steken. Als je nadenkt over de aantasting van ons leefmilieu denk je ook na over de grote tegenstellingen tussen rijk en arm op onze aarde. Luister toch naar de schreeuw van de armen! roept hij ons toe. De paus laat hiermee zien dat hij een echte volgeling is van de heilige Franciscus, die zowel de patroon van de armen als van de milieubeschermers is.

Kortom, genoeg reden om aandacht te besteden aan deze encycliciek die iedereen, die bezorgd is over het behoud van onze aarde, kan inspireren.

Datum: **donderdag 22 februari 2018**

Tijd: **20.00 uur**

Plaats: **Ontmoetingsruimte HH Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan**

Leiding: **Ko Schuurmans**

LEERHUIS

Floris Bunschoten heeft twee avonden in Assendelft.

Donderdag 8 februari 2018: lezing Koptische kloosters door Clara ten Hacken 20.00 uur in de pastorie H. Odulphus

Maandag 19 februari 2018: lezing scheepspastoraat door Stan Baars 20.00 uur in pastorie H. Odulphus.

JEUGDPAGINA

Herken jij de verhalen?

Op deze kleurplaat van Michiel van Hout zien we rechtsonder Bram en Maartje vanuit onze moderne wereld kijken naar fragmenten uit het Oude Testament.

Herken jij de verhalen?

Zoek ze op in de Bijbel, lees ze, dan kun je de plaat nog mooier inkleuren

Het zijn verhalen die de komende tijd worden voorgelezen in de kerk, let maar eens goed op!

Nog even... en dan begint de veertigdagentijd. Een tijd van voorbereiding op het lijden en sterven maar ook de opstanding van Jezus, het grote feest van Pasen. Dat lijkt een beetje raar zo vlak na de geboorte van Jezus, maar zo gaat dat in het liturgisch jaar.

In de Sint-Bonifatiuskerk Zaandam, centrum en de Maria Magdalenakerk aan 't Kalf Zaandam zal er dan elke zondag Kinder-Woord-Dienst zijn! Let goed op de aankondigingen! Kom je ook?

SAMEN VRIENDEN ZIJN

Kijk jij ook wel eens in de ogen van dat vreemde stille kind die er anders uitziet en die niemand aardig vindt?

Zie jij ook het stil verdriet en de tranen die

nog net niet komen of juist die hele grote mond om maar niet z'n verdriet te tonen?

Weet je dat hij alles heeft moeten verlaten, z'n eigen land op zoek naar vrede. Wil jij hem daar bij helpen en hem jouw vriendschap geven?

Want alle kinderen willen hetzelfde: in vrede leven, met elkaar spelen, welke huidskleur je ook hebt, samen vrienden zijn voor het leven.



PM rooster seizoen 2017/2018 (44e - 45e jaargang)		
	<u>Copydatum</u>	<u>Looptijd</u>
Nr. 2	11 maart	21 maart - 16 mei
Nr. 3	6 mei	16 mei - 11 juli
Nr. 4	1 juli	11 juli - 5 sept
Nr. 5	26 aug	5 sept - ?



Contact

Als er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, wilt u ons dat Dan laten weten. Zit u zelf ergens mee en wilt u wat verder daarover praten, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken

De Pastoraatsgroep



Gesprek bij de koffie

Donderdag 1 maart en donderdag 5 april **2018** is er weer een gesprek bij de koffie, waar wij verdergaan met Laudato Si. Aanvang 10.00 uur. U bent van harte welkom.

Ben Commandeur

Bedankje

Op 21 december jl. hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man Herman Meijer. Het afscheid bij de avondwake en uitvaart was bijzonder mooi. Het is fantastisch om te merken hoeveel Herman voor iedereen betekend heeft. Wij willen daarom iedereen hartelijk danken voor alle belangstelling tijdens Herman's ziekte en bij het afscheid. Dat heeft ons een warm gevoel gegeven.

Dank ook aan de koren, voorgangers, kosters en drukkers.

Afra Meijer-de Leeuw

Kerstmis 2017

Ja, dat is wat, krijg je te horen dat je 22 december op de operatietafel moet plaatsnemen.

Dat werd dus niet de 'nachtmis' zingen in verzorgingshuis Guisveld, waar ik met een aantal mensen alweer enige jaren iedere derde zondag de liturgie met zang ondersteun.

Maar gelukkig, heb ik vernomen, is er drifstig voor me gebeden en dat heeft z'n uitwerking natuurlijk niet gemist.

Hierdoor kon ik de kerstviering in de Onze Lieve Vrouwe Kapel van het ziekenhuis meemaken, wel vanuit het ziekenhuisbed natuurlijk, want ja, meestal kijk ik naar de bedden, nu lag ik er zelf in.

Ook alle kaarten met de beste wensen om mijn gezondheid maar een duw in de goede richting te geven werden in grote getale bezorgd. Hierdoor mocht ik zaterdag 30 december weer naar huis. Natuurlijk ben ik nog lang niet de oude, maar het gaat stapvoets de goede kant op, daarom hartelijk dank voor uw gebed, kaartje of wijze van belangstelling.

*Hartelijke groet,
Ben Commandeur*

**LEO WITTEMAN**

Zondag 3 december is Leo Witteman overleden in het AMC ziekenhuis. Zaterdagmiddag was hij in zijn schuur gevonden na een herseninfarct. Leo was sinds 1970 molenaar van de Neckermolen aan de Kanaaldijk in Wijde Wormer. Hij werd geboren in 1938 als oudste in een groot gezin in Rijpwetering. Zijn opa was ook molenaar. Na een korte tijd gevaren te hebben, in een bromfietszaak gewerkt te hebben, ging hij ook het molenvak in. Hij werd restaurateur. Hij was eigenlijk van alle markten thuis. Timmeren, metaal bewerken, schilderen, motoren en een handel in carboleum en teren. Hij leerde Clazien Bavelaar kennen en zij trouwden elkaar. Zij kregen drie zonen. Zij vertelden over een fantastische jeugd in en rond de molen. Twee van hen, Johan en Stefan, gingen het restauratievak in en één trad in dienst van het waterschap. Vader Leo maalde met de wind en zoon Theo bediende het gemaal. Later kwamen er 4 kleinkinderen die veel opstaken van hun opa. Leo had een grote kennis van de natuur en het weer. Hij hield ook van taal, bediende zich van vele gezegden en spreuken, en had een prachtig verfiend handschrift. Hij had een groot sociaal netwerk. Zijn dag begon met een kop koffie in het Koffiehuis. Hij was lid van de landgeitenvereniging, van de touwtrekvereniging, van clubs die zich bezig houden met historie en natuur. Sterk en krachtig stond hij in het leven en niets wees er op dat alles opeens zou zo veranderen. Hij lag opgebaard in zijn eigenhandig gebouwde molenschuur. En in die week werd door de Unesco ook het molenaarsvak als cultureel erfgoed benoemd. De molens stonden in de rouwstand. De kerk was tot op de laatste plaats bezet toen we hem met mooie en warme woorden en muziek op zaterdag 10 december uitgeleide deden vanuit de Maria Magdalenakerk die midden in 'zijn' polder ligt. Op weg naar de begraafplaats striemden hagel en regen de lange stoet. Eigenlijk zou de molen toen hebben moeten draaien om het water uit te slaan.

Matthé Bruijns, pastor

**HERMAN MEIJER***Het is leeg op het erf*

Op 15 december is na een dag van afscheid nemen van allen die hem lief waren Herman Meijer in alle rust overleden. Het leven van Herman heeft zich afgespeeld op zijn geboortegrond, rondom de boerderij aan de Dorpsstraat. Herman is geboren op 14 februari 1933 in het huisje naast de boerderij en hij groeide op in een gezin van negen kinderen.

Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool om het vak van metaalbewerker te leren. Na diverse baantjes lonkte de wijde wereld en vertrok hij naar Nieuw Zeeland, om weer naar huis terug te keren vanwege de ziekte en het daarop volgende overlijden van zijn moeder. Eenmaal weer thuis trouwde hij met Afra de Leeuw en samen gingen ze op de boerderij van opa wonen en werden ze ouders van drie kinderen Ron, Ellen en José. Als gezin hebben ze volop genoten van het leven op de boerderij. Later toen er kleinkinderen kwamen, was het ook voor hun genieten, met opa op de trekker. Als boer had hij een vooruitziende blik. Hij moderniseerde al snel het boerenbedrijf. Helaas vanwege een bedrijfsongeval met een laadklep was hij een jaar uit de werken, dat was de reden dat hij een paar jaar later het besluit nam om te stoppen met de koeien. Zo kwamen er paarden in de stal en kreeg hij ruimte voor andere dingen: zijn inzet voor diverse organisaties en tijd voor vakantie. Hij maakte samen met Afra mooie reizen. Ook was hij betrokken in onze kerk. Hij zong in het Maria Magdalenakoor. Jarenlang haalde hij met regelmaat de collectemandjes op.

Twee jaar geleden begon hij te kwakkelen met zijn gezondheid. Begin 2017 was daar de diagnose. De prognose was 6-12 maanden. De wens om te genieten van de zomer is gelukkig uitgekomen.

Hij reed af en toe nog een rondje op de fiets en hij heeft zelfs nog gehoord, hoewel dat iets teveel van het goede was. In oktober hebben ze met z'n allen als afsluiting genoten van een familiediner, daarna wist hij dat het einde in zicht kwam, hij was er klaar voor.

Een mooi leven - zoals hij het zelf noemde - was na 84 jaar voltooid. Voor de achterblijvers blijft de pijn van het gemis.

Ellie Hoek Nooij

**ANNIE VAN 'T VEER-AMMERAAL**

Op de allerlaatste dag van 2017 overleed in de vroege ochtend Annie van 't Veer-Ammeraal op de leeftijd van 82 jaar.

Zij was van de zes kinderen van opa Ammeraal de oudste dochter met pikzwart haar. Hij stond niet alleen aan haar wieg, maar ook aan die van het nu befaamde transportbandenbedrijf.

Annie groeide op en na de lagere school ging ze naar de huishoudschool waar ze zich helemaal thuis voelde. Maar als je een kind bent van een startend familiebedrijf zijn alle handen daar nodig en op veertienjarige leeftijd zat Annie al achter het weefgetouw.

Ze ontmoette Maarten van 't Veer en hun huwelijk werd bekroond met drie kinderen. Annie was een slimme, kordate vrouw die stond voor haar gezin en wist wat ze wilde.

De zomervakanties werden doorgebracht in de caravan op de camping van Egmond aan Zee en toen de kinderen groot genoeg waren, gingen Annie en Maarten niet alleen weekendjes weg, maar maakten ze ook verre reizen.

Dat Annie en Maarten gek op elkaar waren, bleek wel uit het feit dat zij na veertig jaar huwelijk nog altijd hand in hand over het strand liepen.

Maar ook de schaduwkant van het leven is haar niet gespaard gebleven.

Toen Maarten overleed werd het huis te groot en verhuisde Annie naar een prachtig appartement aan de Zaanweg. Ook daar was alles altijd netjes en schoon.

Oud worden willen we allemaal wel, maar oud zijn is weer een ander verhaal, zeker als ouderdomsverschijnselen, die lastig te bestrijden zijn jou ten deel vallen en je onafhankelijkheid aantasten. De lol was er voor Annie af, zeker toen ook haar zoon Mirk overleed.

Haar zussen deden er van alles aan om haar uit haar isolement te halen en zwager Cees werd een trouwe vrijdag klant.

Tenslotte belandde Annie in Oostergouw waar ze, na een mooi en vol leven, rustig haar ogen sloot en zich kon voegen bij haar man en zoon.

Dat zij samen rusten in vrede.

Frans Hofstra

**GERDA FLORIS-DE VRIES**

'Pluk de dag' was een van haar laatst uitgesproken zinnen. Na die woorden heeft Gerda Floris-de Vries na een leven van 82 jaar het leven los gelaten.

Ze is geboren in de Rijk. In een tuindersgezin van 4 jongens en 4 meisjes. Het was hard werken, maar er werd ook veel plezier gemaakt in het hechte gezin. Tijdens de kermis in Purmerend ontmoette ze Piet Floris. Hij was de liefde van haar leven. Samen begonnen zij aan het Oosteinde in een oud boerderijtje. Zij kregen twee dochters.

Het transportbedrijf achter het huis bracht veel gezelligheid. Het oude boerderijtje werd vervangen voor nieuwbouw. Gerda was handig met de naaimachine. In de bloemenwinkel van haar broer in Plaszoom was ze in haar element: creatief met bloemen, het contact met de klanten was genieten voor haar. Ook was er zorg en aandacht voor de ouderen in de buurt. Met de familie uit de Rijk waren er mooie vakanties. De tent werd later vervangen door de caravan. Daar hebben ze samen nog lang van mogen genieten.

Ze was de trotse oma van twee kleindochters die alle aandacht kregen. Als er gespeeld werd door de meiden was ze een trouwe supporter. In de sporthal bij het volleybal en bij voetbalvereniging Jisp. Ook had ze haar eigen hobby's: kaarten maken, sporten, werken in de tuin en fietsen.

We zagen haar altijd gaan met blozende wangen en een van haar vele petten op haar hoofd. Ze was 32 jaar trouw lid van Zang en Vriendschap als sopraan in Jisp.

Het afgelopen jaar was het niet gemakkelijk. Ze belandde in het ziekenhuis. Tegen beter weten in was er hoop op een goede afloop. Ze bleef vechten voor herstel. Helemaal heeft het niet zo mogen zijn. Op 21 januari kwam er een einde aan het leven van Gerda.

Tijdens de afscheidsdienst heeft haar koor drie liederen gezongen als dank voor haar inzet.

Ellie Hoek-Nooij



**JACOBA MARIA WEVER - VAN DER
WEIDEN**

Zij werd geboren op 6 augustus 1927 aan de Dorpsstraat in Wormer. In Wormer zou zij vrijwel haar hele leven blijven wonen; Dorpsstraat, Knollendammerstraat, even een onderbreking toen zij vlak na haar huwelijk in Assendelft woonde en weer Knollendammerstraat en vervolgens weer Dorpsstraat.

In dat laatste huisje met zo'n mooie tuin heeft zij ongeveer 50 jaar gewoond, met haar man Piet Wever, met wie zij in 1947 trouwde. Daar in dat huisje had zij haar mooiste jaren. Daarvoor had het leven nogal tegen gezeten. De oorlog, waar maar zelden over werd gesproken, maar die wel veel roet in het eten gooide en kort na hun huwelijk het verlies van hun pasgeboren dochtertje Hennie. Het enige kindje dat uit hun huwelijk geboren is. Kinderen adopteren was aanvankelijk niet mogelijk, als gevolg van hun gemengde huwelijk (gereformeerd en katholiek). Onzin natuurlijk: Als gevolg van hoe er destijds over dergelijke huwelijken werd gedacht! Pas nadat zij overging naar de RK-Kerk, met de toen noodzakelijke overdoop -dat haar eigenlijk zo had tegengestaan-, was adoptie mogelijk. Drie kinderen kwamen zo eind jaren '50 en begin jaren '60 het gezin vergroten of in haar beleving mag misschien worden gezegd: voltooien. Een leven zonder gezin, zagen zij en haar man namelijk niet voor zich.

Frappant is wellicht, dat zij onze Kerk altijd trouw is gebleven. Niet alleen iets van "beloofd is beloofd", maar op doorleefde wijze. De gereformeerde invloed was altijd merkbaar, maar de katholieke invloed eveneens. Zo mocht bijvoorbeeld Maria haar warme belangstelling genieten. Misschien was zij de oecumenische beweging van latere jaren wel vooruit of voorbij.

Altijd hielden zij en haar man een warme belangstelling en daadwerkelijke betrokkenheid bij de families van beiden zijden, vele broers, zussen met hun echtgenoten/s en de bijna ontelbare neven en nichten.

Na het overlijden van haar man in december 2000 zette zij haar leventje

voort met werken in de tuin en aan het huis, fietstochtjes maken en familiebezoek. De laatste jaren dunde de familie echter uit; zij was uiteindelijk de laatste die over was. Toen zij mentaal achteruit ging, verhuisde zij naar een aanleunwoning in Torenerf. Jongstleden oktober werd zij getroffen door een zware beroerte, die zij niet meer te boven is gekomen. 19 januari 2018 is zij overleden, 90 jaar oud.

Op 25 januari is zij uitgevaren vanuit de Maria Magdalenakerk. Moge zij rusten in vrede.

E. Wever



Februari

<p>Zondag 11 februari 10.00 uur Caeciliakoor 6^e zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Diaken S. Baars</p> <p>Deurcollecte: Kosten eredienst</p>	<p>Jaardienst Zr Bernarda Heijne Herman Meijer Theo Huijgen Piet Heijne en overleden familieleden Nico Heijne Jaap en Carla de Vos Will van Haaster Lenie Butter-Konijn Tony Piet-Beerlink Tiny Goedhart Pastor Jaap Jonker Henk Jonker Uit dankbaarheid</p>
<p>Dinsdag 13 februari Torenerf 16.30 uur Woord en gebed Voorganger: dhr. Cees Beumer</p>	
<p>Woensdag 14 februari 10.00 uur Aswoensdag</p> <p>Woord- en Communieviering Voorganger: pastor M. Bruijns</p>	<p>Viering in OLV Geboorte Wormerveer</p>
<p>Zondag 18 februari 10.00 uur Jisp 1^{ste} zondag van de veertigdagentijd</p> <p>Oecumenische viering</p>	<p>Geen viering in de MMkerk</p> <p>Jan Schoute</p>
<p>Woensdag 21 februari 19.00 uur Vastenvesper - Wijngaard</p>	
<p>Zondag 25 februari 10.00 uur Caeciliakoor 2^{de} zondag van de veertigdagentijd</p> <p>Dienst o.l.v. parochiaan voorganger: mw. Ineke Hendriks</p> <p>Deurcollecte: Kosten verwarming</p>	<p>Jaardienst Will van Haaster Pastor Jaap Jonker Marijke Töning Gijs van der Meer Jans van der Meer-Meijer Rie Meijer-Fens Netty Sjouw-Peters Ouders Bentvelzen-Mijnen Corrie Binken-Mak Henk Jonker Dick Rozemeijer Arnold van Diepen Noby Warbout-Willems Margaretha Leliveld Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas Piet Sombroek Steun voor het gezin</p>
<p>Dinsdag 27 februari Torenerf 16.30 uur Woord en gebed Voorganger: mw. Ellen Kok</p>	
<p>Woensdag 28 februari 19.00 uur Vastenvesper – Maria Magdalena</p>	

Maart

<p>Zondag 4 maart 10.00 uur All Ages 3^{de} zondag van de veertigdagentijd</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pastor F. Bunschoten</p> <p>Start Vastenactie</p>	<p>Uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk van Piet en Rie Daas Jaardienst Kees Al Jaardienst Tinie Ammeraal-Hessels Overleden familie Hessels-Mandjes Ouders Willems, Ouders Martens Cas van 't Hoff Aad Rozemeijer Gerhard Holtman Pastor Jaap Jonker Zr Bernarda Heijne Theo Huijgen Piet Heijne en overleden familieleden Nico Heijne Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Jaap Hoek Barend Blom</p>
<p>Woensdag 7 maart 19.00 uur Vastenvesper – Doopsgezinde Vermaning</p>	
<p>Zondag 11 maart 10.00 uur Caeciliakoor 4^{de} zondag van de veertigdagentijd</p> <p>Dienst o.l.v. parochiaan</p>	<p>Jaardienst Alie Oudt Jaap en Carla de Vos Leo Tiggers Helena Koelemeijer-Ostheimer Lenie Butter-Konijn Will van Haaster Gerard Heine Jan Willem Steensma</p>
<p>Dinsdag 13 maart Torenerf 16.30 uur Woord en gebed Voorganger: dhr. Willem van den Berg</p>	
<p>Woensdag 14 maart 19.00 uur Vastenvesper – Nieuwe kerk</p>	
<p>Zondag 18 maart 10.00 uur Caeciliakoor 5^{de} zondag van de veertigdagentijd</p> <p>Woord- en communieviering voorganger: Pastor R. Casalod</p>	<p>Jaardienst Nel Woestenburg-Korver Pastor Jaap Jonker Overleden ouders Neeft-Westra en Wim Marijke Töning Sander Halewijn Gijs van der Meer Jans van der Meer-Meijer Rie Meijer-Fens Noby Warbout-Willems Ria Meijer-Zuidinga</p>
<p>Woensdag 21 maart 19.00 uur Vastenvesper – Jisper Kerk</p>	
<p>Zondag 25 maart 10.00 uur Gezinsviering Palmzondag</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pastor H. Vermunt</p>	<p>Lenie Butter-Konijn Netty Sjouw-Peters Ouders Bentvelzen-Mijnen Margaretha Leliveld Arnold van Diepen Marie Groen-de Leeuw</p>

DE VIERINGEN IN REGIO NOORD

	H.H.Martelaren v.G. Koog a/d Zaan	St. Petrus Krommenie	H. Maria Magdalena Wormer	OLV Geboorte Wormerveer
Za 10-2		Eucharistie Pater G. Noom Koor Rotsvast		
Zo 11-2 6 ^e zo.dhj	Oecum. dienst Pastor M. Bruijns e.a., Marbosko e.a. koren	Eucharistie Pater G. Noom Koor St. Caecilia	Woord-Communie Diaken Stan Baars Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor R. Casalod Samenzang
Wo 14-2 As- woens- dag	19.30 uur Gebeds- dienst, pastor A. Dijkers en ds. M.Trapman, Marbosko	19:30 uur Gebedsdienst Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast	Van harte welkom In de regioparochies	10.00 uur Gebedsdienst Pastor M. Bruijns samenzang
Za 17-2		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 18-2 1 ^e zdg 40 dgn	Woord-Communie Pastor A. Dijkers Samenzang	Woord-Communie Pastor T. Molenaar Koor St. Caecilia	Oecum. dienst in Jisp, MM gesloten	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Cantare
Za 24-2		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 25-2 2 ^e zdg 40 dgn	Eucharistie Pater G. Noom Marbosko	Woord-Communie Pastor S. Baars Koor Rotsvast	DOP Mw. Ineke Hendriks Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor K. Schuurmans Samenzang
Za 3-3		Woord-Communie Pastor M. Bruijns Samenzang		
Zo 4-3 3 ^e zdg 40 dgn	Woord-Communie Pastor T. Molenaar Samenzang	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor St. Caecilia	Eucharistie Pastor F. Bunscho- ten, Koor All Ages	Woord-Communie Pastor R. Casa- lod, Cantare
Za 10-3		Eucharistie Pater G. Noom Koor Rotsvast		
Zo 11-3 4 ^e zdg 40 dgn	Woord-Communie Pastor K. Schuur- mans, Marbosko	Eucharistie Pastor J. Stam Koor St. Caecilia	DOP Caeciliakoor	Eucharistieviering Pater G. Noom Samenzang
Za 17-3		Woord-Communie Pastor M. Bruijns Samenzang		
Zo 18-3 5 ^e zdg 40 dgn	Eucharistie Kapelaan J. v Vorst, samenzang	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor St. Caecilia	Woord-Communie Pastor R. Casalod Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor T. Mole- naar, Cantare
Za 24-3 Palm- pasen		Eucharistie Pater G. Noom/ Pastor M. Bruijns St Caecilea		
Zo 25-3 Palm- pasen	Woord-Communie Pastor K. Schuur- mans, Marbosko	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast	Gezinsviering Pastor H. Vermunt Jeugdprojectkoor	Oecum. dienst Pastor T. Mole- naar Samenzang

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen zo dhj = zondag door het jaar

Datum	Kosters	Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
Zo 11 feb	P. van Diepen 0756421282	Ellie Hoek	C. Korver en I. Korver
woensd 14 febr.	Geen (Wormerveer)		
Zo 18 febr.	Geen (Oec. Jisp)	Eigen lezers	R. Noom en J. Vreeswijk
Zo 25 febr.	C van Vliet 6425539	Frans Hofstra	H. Dijkstra en J. Rossenaar
Zo 4 mrt	P. Kramer 642 7234	Willy Klijn	G. Bijvoet en L. Graas
Zo 11 mrt	A de Haas 6424569	Trees Walta	C. Korver en I. Korver
Zo 18 mrt	H. Beenen 0756423458	Ton van Overbeek	R. Noom en J. Vreeswijk
Zo 25 mrt	K. Bank 0652408011	Eigen lezers	T. Heijne en T. de Best

Bloemschiksters

9 feb	T. v. Haaster en T. Koelemeijer
16 feb	Oecumenische viering
23 feb	M. Hooijschuur en T. Heine
2 maart	A. v. Diepen en G. Meijer
9 maart	A. Oudejans en V. Plas
16 mrt	T. v. Haaster en T. Koelemeijer
23 mrt	A. v. Diepen en G. Meijer
30 mrt (Pasen)	M. Hooijschuur en T. Heine



Kerkwerk(st)ers

Groep A: Do. 8 maart om 13.30 uur

Corrie Schavemaker

Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef
Tiny van Diepen

Groep B: Do. 8 maart om 13.30

Frans Dijkstra

Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jan Selie
Wil Keijer
Jaap Braan
Dea Schoenmaker

Groep C: Do. 8 februari om 13.30 en

Do .8 maart 13.30

Piet van Diepen

Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Wessel Janmaat
Ben Commandeur
Jacinta Rossenaar
Ton Klos



Weekend-autorijders

Mw. M.H. Alt (6423343), en mw. M.N. Wagemans (6287447), beiden in hal Torenerf

Zo 11 feb.	Mw. T. de Best	6427270
Wo 14 feb 10.00 uur wormerveer	Mw. A. Oudejans (Mevr. Alt en Wage- mans)	6423388
Zo 18 feb Oec.viering Jisp	M. van Zanten (Mevr. Wagemans)	6424325
Zo 25 feb	Mw. B. vd Berk	6421417
Zo 4 mrt	Mw. L. Hazes	6424555
Zo 11 mrt	Dhr. H. Beenen	6423458
Zo 18 mrt	Mw. T. de Best	6427270
Zo 25 mrt	Mw. A. Oudejans	6423388

mw. B. Willems (6423281),

mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf

Mevr. J. Witteveen(6421558) Dorpsstraat 169

Zo 11 feb.	Dhr. F. Hofstra	6423557
Wo 14 feb 10.00 uur Wormerveer	Mw. A. Oudejans (mevr. Steensma)	6423388
Zo 25 feb	Mw. K. Vredevoort	6423273
Zo 4 mrt	Fam. De Graaf	
Zo 11 mrt	Dhr. H. Kleij	06-51348236
Zo 18 mrt	Dhr. F. Hofstra	6423557
Zo 25 mrt	Dhr. Th. van Putten	6421501

Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007) en

mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144)

Zo 11 feb.	Mw. P. Tuijn	0610875339
Zo 18 feb Oec.viering Jisp	Mevr. M. van Zanten (mevr. Van 't Hoff)	6424325
Zo 25 feb	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 4 mrt	Mw. R. Noom	6423504
Zo 11 mrt	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 18 mrt	Dhr. G. Kristians	6423408
Zo 25 mrt	Mw. P. Tuijn	0610875339





WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

Online Nieuwsbrief:

Femke Rijs en Willy Klijn

☐: Klijn3@hetnet.nl

Project-jeugdkoor: Vacant

Info: Karin Conijn-Korver, ☎ 6424977

☐: rolkaconijn@planet.nl

Koor All Ages:

☐: allages@live.nl

St Caeciliakoor:

mw. Marian Duijn-de Boer,
Dorpsstraat 310, ☎ 6421581

☐: j.m.duijn@quicknet.nl

Maria Magdalenakoor:

Mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
Oosteinde 61, ☎ 6421324

mw. Attie Heijne-van Klooster,
Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

Kosters:

dhr. Paul Kramer, ☎ 6427234

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,
☎ 6423273,

☐: kirsten.vredevoort@gmail.com

Lezers:

mw Annelies van Rooijen, ☎ 6424047

Woorddienstgroep:

dhr. Ben Commandeur,
Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Stichting Evenementen Wormer:

Secr. mw. Geerie Butter-Voorn
Oosteinde 98, ☎ 6423919

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):

dhr. Nico Kenter, ☎ 6423241

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2, ☎ 6424836

Stuurgroep Vorming en toerusting:

mw Liesbeth Patist-Dupon
Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2, ☎ 6424836

Caritas IPCI Zaanstreek:

Dhr. Gerard Schavemaker, secretaris
Kollergang 2, ☎ 6424836

secretaris@ipci-zaanstreek.nl

Caritas Maria Magdalena Wormer

Mw. Patricia Beenen-Schatmann
Oosteinde 59, ☎ 6423458

patriciabeenen@zonnet.nl

Seniorenbond KBO:

dhr. Gerard Commandeur (secretaris)
Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Zonnebloem:

Dhr. Piet Jongh
Wollegasstraat 27, ☎ 6425276

Weekendautorijders:

Mw. F. Kramer, ☎ 6427234

Kookgroep 't Klepeltje

mw. Leny Wagenaar
Mariastraat 26, ☎ 6703469

Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara,

secr. mw. Rie Rozemeijer-van Loo
Waterzolder 32, ☎ 6423400

Plaats hier uw advertentie!

Internet correspondenten voor u

Geen stressvolle momenten meer.

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, internet formulieren invullen, veranderen van zorgverzekering, bestellen van hulp- en verbandmiddelen en bankzaken.

Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl



CEES WOOD

GRAFSTEENHOUWERIJ

Industrieterrein Molletjesveer II
Loodsweg 9
1525 RH Wormerveer
Tel.:(075) 640 34 74

- Leveren, plaatsen en onderhoud van grafmonumenten.
- Aanbrengen van vervolginscripties
- Vrijblijvend en deskundig advies



ABN
Algemene Nederlandse Bond
van Natuursteenbedrijven

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES

SINDS 1838



BAKKERIJ KASKES ANNO 1838

DORPSSTRAAT 94- WORMER
TEL. 075 - 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS STUKADOORS EN GEVELISOLATIE B.V.

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988
Internet: www.beendersbv.nl

Hier kan uw advertentie staan!!!

Lagedijk 122A
1544 BK Zaandijk



T. 075-621 21 31
F. 075-628 90 40

Postbus 130
1530 AC Wormer

SOMASS BV
BOUWBEDRIJF

E. info@somass.nl

www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS

Specialisten in restauraties en replica's



Cornelissen
bestratingen
Wormer

Papiermakerstraat 10
1531 NA Wormer
Tel. (075) 642 31 90
Fax (075) 642 14 58
Autotelefoon 06-53130397

Voor uw sierstraatwerk, beschoeiing en riolering

HESSELS
DECORATIE

meesterschilder ~ interieurdesign ~ belettering

Malerstraat 10
1531 NW Wormer
075 - 642 8872

info@hesselsdecoratie.nl
www.hesselsdecoratie.nl



St. Barbara Wormer Uitvaartvereniging

Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:
Henk Floore 075-642 1973 of Corrie Schavemaker 075 642 4836.

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen met Associatie
Uitvaartverzorging 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075 7676008

email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Bankrekening: NL12 Rabo 0374 9520 78



VAN DIJK

TRUST & KNOWLEDGE

Uw vertrouwde opticien in Wormer

FOODMASTER

CAFETARIA MARKTZICHT

Krommenieërweg 44

1521 HK Wormerveer

Tel. 075 6408904

7 dagen van de week open tot 22.00 uur!



CONIJN Metaalbewerking BV

- STAAL, R.V.S. EN ALUMINIUMBEWERKING
- APPARATENBOUW
- REPARATIE EN ONDERHOUD
- LEIDING- EN INSTALLATIEWERK



Industrieterrein Westerveer
Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
Postbus 135, 1530 AC Wormer
tel. 075 628 08 91
fax 075 628 56 16
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl



GARAGEBEDRIJF
FRANK MOL

- Reparatie, onderhoud, schadeherstel
- APK van alle merken
- Verkoop Renault



De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51

Van Pol tot Perk



Tineke de Lange
Dorpsstraat 264
1531 HV Wormer
075 - 642 6699
06 - 13901864
info@vanpoltotperk.nl
www.vanpoltotperk.nl

Tuinontwerp & klein tuinonderhoud

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!



Floris BOUWCENTER

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen

Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl

Bouwcenter weet hoe 't werkt

Bennis Uitvaart

“Voor een waardig afscheid” - www.bennisuitvaart.nl

Dorpsstraat 18 - 1531 HM Wormer - Telefoon: 075-7676008