



Hem achterna! Alweer? Ja nog steeds

Deze zomer was het 75 jaar geleden dat Titus Brandsma stierf in Dachau. Hij had zijn innerlijke stem gevolgd die zei dat het nazisme strijdig was met de weg waarin Christus ons is voorgegaan én dat de waardigheid van de mens daardoor wordt aangetast. Hij is nadat hij door ziekte uitgeput was met een dodelijke injectie vermoord. Christenen wereldwijd worden vervolgd, monddood gemaakt, in gevangnissen gestopt en worden slachtoffer van aanslagen. Vele christenen vluchten uit het Midden-Oosten. In onze streken heerst er een andere wijze van toenadering tot hen die geloven. 'Geloof jij nog? Doe jij daar nog aan?' zijn opmerkingen die je hier hoort. Geloven wordt gezien als iets van vroeger toen kerken nog vol zaten, de pastor nog invloed had. 'Die tijd is gelukkig voorbij, we zijn vrije mensen geworden. We bepalen zelf wel hoe we ons leven invullen en laat God of Jezus zich daar alsjeblieft niet mee bemoeien'. Wie de talkshows een beetje volgt merkt dat dit de gangbare mening is bij veel van de zogenaamde bekende Nederlanders. Wat meewarig wordt er naar gelovigen gekeken: 'Ze zouden toch beter moeten weten'.

In de Amsterdamse parochie die dit jaar de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum had gevierd, had men gekozen voor het jaarthema: Staan voor je geloof. Dat riep in eerste instantie bij mij een gevoel op als onvermurwbaar, geen stap opzij doen, fanatiek, en dan valt tegenwoordig het woord radicalisering. Maar in een indrukmakende tentoonstelling lag de nadruk op mensen die trouw zijn gebleven, trouw in de navolging van hun Heer. Pater Frans van der Lugt werd daarbij uitgelicht, die bleef in zijn stad Aleppo in Syrië die langzaam in puin werd geschoten. Hij bleef trouw aan de mensen die ook niet weg konden. Hij werd vermoord door een fanatieke mens die zich ook gelovig noemt. Kinderen van basisscholen maakten tekeningen en verhalen van mensen die in hun ogen een heilige of in 2017 Nederlands vertaald een 'held' waren. En ik las een verhaal over iemand die iedere

week meehelpt in het buurthuis om te koken voor een groep oudere mensen die daardoor met elkaar eten in plaats van alleen. 'Oom Michiel is mijn held. Hij helpt mensen die in de grachten zijn gevallen en misschien niet kunnen zwemmen omdat ze te veel gedronken hebben. Hij duikt dan het water in om ze in veiligheid te brengen.' Ben je daarmee een 'held'? In de ogen van deze kinderen wel en wellicht zit daar ook de kern van de Navolging van Christus in. Jezus roept op met hem mee te gaan: Hem achterna. Dat zit hem niet alleen in heldendaden, dat kan er wel uit volgen. Geloven zit hem in de kracht dat je de levensweg gaat niet als eerste en niet als laatste, en dat we elkaar nodig hebben. Dat Jezus ons is voorgegaan in een wijze van bestaan die grenzen overgaat waar je nieuwe verten ontdekt en waar God met je meegaat. Dat is inderdaad iets van vroeger, máár ook van vandaag én van morgen. De mens is niet alleen.

We worden gezien en gekend en bemind en dat kan jou doen bewegen die weg ook te gaan.

'Geloof jij dat nog?' Ja, zeker en ik niet alleen. Daarom dat we ons jaarthema voortzetten, omdat we nog lang niet klaar zijn om Hem achterna te gaan.

Matthé Bruijns
pastor





Nieuws

Beste parochianen,

Als deze PM uitkomt is de zomerperiode achter de rug en gaan we met de startviering op 17 september op naar het werkjaar 2017-2018. In deze viering zal pastor Ria Casalod sinds lange tijd weer voorgaan in onze parochie. Alle koren zullen aanwezig zijn om gezamenlijk de viering op te luisteren. Er wordt door enkele vrijwilligers al hard gewerkt om de viering een feestelijk tintje te geven. In deze PM leest u hier meer over.

Wij hebben informeel na de zondagsvieringen in de zomer bij de koffie in het Achterschip met u en elkaar gesproken over de lopende zaken. Ook met Martin van Druten, die namens onze parochie in de PU zit, hebben wij regelmatig contact gehad. Wij bespraken natuurlijk ook de ingekomen stukken die wij van het Bisdom ontvingen.

PASTORALE BEZETTING EN SAMENWERKING IN DE ZAANSTREEK

In augustus ontvingen wij een kopie van een brief die mgr. Hendriks, Vicaris-Generaal en hulpbisschop van het bisdom Haarlem stuurde aan het kerkbestuur (de PU) van Zaanstreek-Noord en anderen.

In deze brief bevestigt mgr. Punt het vertrek van deken Cassee en de benoeming in zijn plaats van pastoor Floris Bunschoten. Pastoor Bunschoten is dan vanaf 1 september 2017 eindverantwoordelijk voor alle parochies in de Zaanstreek.

In deze PM stelt hij zich uitgebreid voor. Wij feliciteren pastoor Bunschoten met deze benoeming en wensen hem heel veel wijsheid en plezier. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met alle benoemden.

BRIEF AAN PASTORES EN PAROCHIES OVER BEZUINIGINGEN BISDOM

Het is onontkoombaar dat het Bisdom werkt aan interne bezuinigingen. Nu vele parochies met financiële tekorten kampen, weerspiegelt zich dat uiteraard ook in de opdrachten naar het Bisdom.

Enige tijd geleden heeft het Bisdom een extern organisatieadviesbureau gevraagd om te adviseren en daaruit bleek dat het Bisdom niet kan ontkomen aan een verdere reductie van personeels- en bedrijfskosten.

De pastorale taken zijn primair toevertrouwd aan de parochies, aan pastores en vrijwilligers. Het Bisdom heeft hierbij een toezichthoudende en ondersteunende rol. Deze rol zullen zij blijven verrichten. Niet meer primair door gesalarieerde medewerkers.

Tijdens de bijeenkomst voor de penningmeesters – in het najaar – zal hier uiteraard aandacht aan worden besteed.

Tot zover deze twee ingekomen stukken. Wij, als parochieteam en ook de vertegenwoordiger in de PU houden de vinger aan de pols en horen graag ook uw mening over het een en ander.

Wij bedanken allen die ondanks de vakantietijd zich hebben ingezet voor onze parochie, zodanig dat de vieringen goed bezet en altijd met het zomerkoor en muziek door konden gaan.

Wij zien en spreken u heel graag na de startviering. Tot dan!

*Namens het hele parochieteam
Ria de Metter-Zuiderwijk*



Met aandacht...Hem achterna

Startviering, koffie... en aandacht voor elkaar en elkaars werk, zowel voor als achter de schermen!

Graag nodigt de Pastoraatsgroep u uit om samen met ons het traditionele begin van een nieuw pastoraal werkjaar te vieren in de **Startviering op 17 september om 10.00 uur**. Pastor Ria zal voorgaan in deze viering, waarin alle koren hun medewerking hebben toegezegd.

Het jaarthema 'Hem achterna' blijven we nog een jaar trouw, we hebben er slechts twee woorden aan toegevoegd, de betekenis is voor verschillende uitleg mogelijk: Met aandacht... Voldoende stof tot nadenken en discussie.

Onze voorzitter zal een woordje doen en daarnaast wordt een nieuw initiatief gepresenteerd: de digitale Nieuwsbrief!

Na de viering is er uiteraard gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en wat lekkers. Voor de kinderen is er limonade. Om het nog feestelijker te maken zouden wij het leuk vinden als u zelfgemaakte koekjes, cake of taartjes meeneemt.

Naast de ontmoeting bij de koffie en de limonade vragen we uw aandacht voor de vele activiteiten in onze parochie. De Ma-

ria Magdalenaparochie is een levendig geheel van parochianen, werkgroepen, verantwoordelijkheden en taken. Allemaal individuen en groepen die - voor en achter de schermen - de 'bouwstenen' vormen van onze Maria Magdalenaparochie, ondanks de veelheid en de verscheidenheid blijven we één gemeenschap.

Onderdeel uitmakend van het grote geheel hebben wij de werkgroepen gevraagd gevraagd om zich op deze startdag eens te laten zien: waar ben je druk mee, waar ben je trots op of blij mee, waar besteed je zoveel aandacht en tijd aan.

Het resultaat van deze activiteiten ziet u her en

der verspreid in de kerk staan.

We hopen alle parochianen voor en na deze viering te ontmoeten, om vol aandacht het nieuwe seizoen onder het credo 'Kerk-wij-samen' voort te zetten.

Tot ziens op 17 september!

*Namens de pastoraatsgroep,
Ellen Meijer*

Neemt u wat lekkers mee voor bij de koffie?

Aan alle parochianen die het leuk vinden om wat lekkers te bakken: wilt u op 17 september (zelfgebakken) cake, koekjes of taart meenemen? Dit wordt na de Startviering bij de koffie uitgedeeld. Met liefde en aandacht worden de lekkerste dingen gebakken en gedeeld, dank u wel!

Ellen Meijer



Meer pastorale bezetting en nieuwe taakverdeling

Onze parochiegemeenschappen in de Zaanstreek zijn ons dierbaar. We hebben hier in Zaanstreek-noord en -zuid nog de rijkdom van acht kerkgebouwen met een zondagsfunctie en een gemeenschap die daar achter staat. Ik heb het genoeg de meeste van die acht geloofsgemeenschappen vrij goed te kennen en hen al geruime tijd mee te maken

SAMENWERKINGSVERBANDEN WAREN AL EEN HELE STAP



In deze tijd van samenwerking mag en kan niemand er alleen voor moeten staan. Geen vrijwilliger, geen pastor, geen parochie. Daarom zijn onze acht parochies in de afgelopen jaren deel gaan uitmaken van samenwerkingsverbanden. Het heeft veel deskundige inzet en energie gekost om die verbanden goed op te zetten. Dat ging niet vanzelf. Maar het is uiteindelijk gelukt. En het is nu al de moeite waard gebleken. We hebben in de regio Zaanstreek nu twee van zulke parochiebanden. Op termijn zal dat één geheel worden. Let wel, bij een samenwerkingsverband is er geen sprake van een fusie. Kort en bondig gezegd is de werkelijkheid: gezamenlijk bestuurde parochies met gescheiden bankrekeningen. Anders dus dan bij de PCI's, waar een fusie juist wel sterk de voorkeur had.

PASTOORSBENOEMING VOOR ZAA NSTREEK ALS GEHEEL

Recentelijk heeft de bisschop van Haarlem, mgr. J.M. (Jos) Punt tot een nieuwe ontwikkeling besloten. Waar ik sinds 2014 tot nu toe eindverantwoordelijk pastor mocht zijn van drie Zaanse parochies (het

R.K. Samenwerkings-verband 'Zaanstreek-zuid', afgekort RKZZ) heeft hij mij gevraagd per 1 september pastoor en eindverantwoordelijke te willen zijn van al onze acht Zaanse R.K. parochies, dus ook van de Personele Unie Zaanstreek-noord (afgekort PUZN). Ik zou daarmee van de beide kerkbesturen die deze parochies - elk per vier - als samenwerkingsverband besturen, de voorzitter worden. Ik heb na goed overdenken ja gezegd op die benoeming. Ik realiseer me dat dit veel van me zal vragen en ik natuurlijk niet in elke parochie voor 100% aanwezig kan zijn. Ik blijf ook gewoon in Assendelft wonen. Maar wel wil ik, zoals van me gevraagd wordt en zoals het kerkelijk recht voorziet, de eindverantwoordelijkheid voor de Zaanse parochies op mij nemen, en present zijn waar ik kan en waar nodig.

TWEE KERKBESTUREN DIE BELEID MOETEN GAAN MAKEN

We houden voorlopig nog wel een apart samenwerkingsverband voor Zaanstreek-noord en een apart samenwerkingsverband voor Zaanstreek-zuid met elk hun eigen competente kerkbestuur. In Zaanstreek-noord is dat een voorlopig 'overgangsbestuur' en in dit bestuur hebben zitting de leden: F. Bunschoten, J. Hoekstra, M. Breed, T. Reijns, M. van Druten, S. Schenk en F. van Rooij. De bestuursleden van Zaanstreek-zuid zijn: F. Bunschoten, J. Hoekstra, D. Rijkhoff, M. Hijne, T. Reijns, E. Houweling, F. Tambach, J. van Breukelen, G. Subrata, J. Ghatas en E. Leeman. Al deze bestuursleden zijn door de bisschop van Haarlem benoemd. Ter plaatse is er in elke kerk een 'parochie-team' of 'parochieraad' actief, die het kerkbestuur bijstaat en bijpraat en veel dagelijkse lopende zaken uitvoert. Ze zijn de 'handen', 'voeten' en 'oren' van het bestuur en de gemeenschap. Grote besluiten echter worden sinds de afgelopen jaren al niet meer op lokaal niveau maar door het kerkbestuur van het samenwerkingsverband rechtsgeldig genomen.

Daarbij moet men denken aan contracten en tarieven vaststellen, machtigingsaanvragen indienen en bijvoorbeeld het laten uitbrengen van offertes door aannemers en andere bedrijven. De bisschop heeft besloten de H. Jozefparochie (Kogerveld) bestuurlijk onder te brengen bij Samenwerkings-verband Zaanstreek-zuid. Volgens geografische en ook praktische logica ligt dat voor de hand, dus in alle vertrouwen en met een positief gevoel wordt die stap gezet.

NIEUWS: BENOEMD ZIJN OOK...

Prachtig nieuws is dat de twee Samenwerkingsverbanden niet alleen hun pastoor - ondergetekende - met elkaar gaan delen, maar ook twee nieuwe pastores krijgen. Dit zijn: J.F.E.M. (Johannes) van Voorst tot Voorst (*1988), priester, gewijd in 2014 en voor 0,8 fte beschikbaar voor de regiokerken) en diaken J.G. (Jeroen) Hoekstra (*1973), diaken, gewijd in 2015 maar al lang in bisdom en pastoraat werkzaam, en voor 0,5 fte beschikbaar voor de regiokerken, met name de H. Jozefparochie en Zaanstreek-noord. Ook zij zijn vanaf 1 september in het team voor zowel noord als zuid benoemd. Ik feliciteer hen van harte met de uitbreiding van hun benoeming in onze regio. Ik zeg 'uitbreiding' want ze zijn in een aantal parochies al vertrouwde gezichten. Ik ben er blij mee. Die blijdschap geldt ook de samenwerking met collegapastor M.L.C. (Matthé) Bruijns in Zaanstreek-noord. Reeds 25 jaar pastoraal werker in Krommenie en omringende parochies, draagt hij een schat aan ervaring met zich mee.

In Zaanstreek-zuid is het pastoor A.F.M. (André) Goedhart die nog altijd zeer actief in ons midden zijn priesterschap uitoefent, daarin bijgestaan door diaken S.E. (Sibrecht) Fieggen. Pastoor Goedhart is nu 50 jaar priester en dat gaan we op zondag 1 oktober met hem vieren!

Bovendien ben ik er blij mee dat we op zondagen een beroep mogen doen op nog heel wat assistent-celebranten en personen met een zending van wie u de namen uit het vieringenrooster allen goed kent. We hebben hen nodig. We willen serieuze pogingen doen om wat vaker Eucharistie



mogelijk te maken in kerken daar waar dat gewenst wordt. Maar we vragen nog om begrip wanneer dat niet meteen lukt. Dat is geen gebrek aan goede wil.

WOORDEN VAN DANK

Het past mij om te bedanken mgr. J.W.M. (Jan) Hendriks, die korte tijd mijn voorganger was als waarnemend pastoor van de H. Jozefparochie gedurende anderhalf jaar.

Maar bijzonder een woord van grote dank en bewondering voor pastoor A.M. (Ton) Cassee, deken van Haarlem, die ik mag opvolgen in Zaanstreek-noord. Hij is 11 jaar 'waarnemend pastoor op afstand' geweest en met een duur woord heet dat 'administrator'. Maar die 'afstand' hebben wij nooit ervaren; met goede zorgen en geduld heeft de deken ons gesteund en kon iedereen bij hem een luisterend oor en een wijs antwoord vinden. Nu ik formeel het pastoraat van 'zijn' noordparochies, de H. Maria Magdalena, de HH. Martelaren van Gorcum, de O.L.V.Geboorte en de H. Petrus van hem overneem en daar zijn opvolger word ben ik blij dat hij als deken over ons uitgestrekte dekenaat Haarlem blijft waken. Beste deken Cassee, dank, en van harte wens ik je Gods sjaloom, gezondheid en zegen toe!



Zoals gezegd, niemand hoeft er alleen voor te staan. Ik hoop en vertrouw er vast op dat we als parochies binnen de twee Zaanse Samenwerkingsverbanden een 'teamgeest' zullen ervaren zoals we die leren kennen uit het bijbelboek Handelingen der Apostelen. Graag ga ik u voor op onze geloofsweg door de tijd, beseffend dat het niet mijn, zelfs niet 'onze', maar Zijn Kerk is! Wanneer u nu en dan eens een vraag hebt, een bezorgdheid, een wenk: laat er geen gevoel van afstand bestaan maar benader ons, mij of een collega binnen het pastorale team, ofwel een lid van een van de kerkbesturen of parochieteams of parochieraden. U kunt ons opbellen, bezoeken, schrijven, mailen, 'WhatsAppen' en ... via de Zaan per flespost is ook altijd een mogelijkheid! Binnenkort hopen wij u te ontmoeten.

pastoor F.J. (Floris) Bunschoten



Kom je ook zingen?

Na de laatste oecumenische viering van juni in de Hervormde Kerk staat op zondag 22 oktober 10.00 uur de volgende oecumenische viering gepland in de Maria Magdalenakerk.

Het thema en de liedkeuze wordt door de gezamenlijke kerken in september voorbereid.

Een organist/dirigent is aanwezig en wij

vragen de zangers van alle deelnemende kerken, die de viering luister bij willen zetten met hun gezang, om 9.15 uur op de koorzolder van de MM-kerk te willen insingelen.

Ellen Meijer



OPROEPEN

Wil je zingen, zing dan mee, bij het Caeciliakoor

Zo af en toe heeft u in de PM een oproep gelezen om een koor te ondersteunen of zelfs aan te willen vullen.

Dit keer betreft het dan een dringende vraag aan zangliefhebbers om het gemengde Caeciliakoor te versterken.

Wat u over ons koor moet weten. Het bestaat uit 28 leden, met een gemiddelde leeftijd van ruim 70 jaar. We zingen graag en ook nog mooi zo'n 2 zondagsdiensten in de maand in onze Maria Magdalenakerk. Ons repertoire bestaat uit Latijnse Missen en Nederlandse en anderstalige liturgische liederen.

Het koor repeteert elke week op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur, o.l.v. een organist/pianist-dirigent. De leeftijd van onze koorleden geeft ook onze

kwetsbaarheid aan. Vandaar een oproep tot versterking van ons koor want wij willen goed, mooi en gezellig blijven zingen. Ik kan mij best voorstellen dat u niet zomaar kan beslissen. Denk er maar eens over na en kom dan eens "kijken" op een repetitie avond of neem gerust contact op met mij of iemand anders van het koor. Na de Startdienst op 17 september a.s. kunt u ook informatie krijgen, want dan geven alle koren informatie over hun eigen koor. Wie weet ontmoeten we u daar. Tot ziens op zondag 17 september!

*Namens het Caecilia Koor
Marian Duijn, tel: 6421581*

Uitnodiging voor het Maria-Magdalenakoor

Het M.M. koor zet zich in om tijdens de Avondwaken en Uitvaarten, de muzikale omlijsting zo goed mogelijk te verzorgen. Het is een goed initiatief gebleken om onze dierbare medeparochianen na het overlijden een passend afscheid aan te bieden. Versterking van ons dames- en herenchoor is zeer welkom. Er is een goede sfeer en de liederen zijn niet al

te moeilijk. Wij oefenen twee keer per maand nl. op de tweede en vierde dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur in

het Afterschip of op de Koorzolder. Kom gerust een of enkele keren meezingen. Zingen doet een mens goed en het maakt je vrij en blij. Heel graag zien wij uw belangstelling tegemoet!

*Attie Heijne 075-6423976
Bep van Overbeek 075-6421324*



Opening Concertseizoen 2017-2018

OVER DE DIJK OP ZONDAG 8 OKTOBER

De Evenementencommissie is er ook voor het komende seizoen weer in geslaagd om een prachtig programma te presenteren.

Dameskoor Over De Dijk uit Oostknollendam gaat o.l.v. dirigent Frank Anepool, net als vorig jaar, de opening verzorgen. Het muziekgezelschap brengt bekende popnummers.

Als intermezzo hebben we een verrassing, namelijk een optreden van The Lassies, een jong ensemble dat vorig jaar de 2e prijs heeft gewonnen op het Jan Pasveer-concours bij Fluxus in Zaandam.

Zondag 8 oktober, aanvang: 14.30 uur.
Zaal open 14.00 uur
Toegangskarten in voorverkoop bij Foto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a.
Entreprijs in voorverkoop € 12,00 en aan de zaal € 14,00. Dit is inclusief koffie/thee/fris in de pauze.
Reserveren via telefoon: 6423388 of 6421282.
Per email: concertmmwormer@gmail.com (bevestiging retour)
Meer info: www.concertenwormer.nl

HET OERAL KOZAKKENKOOR OP 26 NOVEMBER

Het Oeral Kozakkenkoor bestaat uit een 30 tal zangers uit Den Haag en wijde omgeving. Eenmaal per week tijdens de repetitie en natuurlijk ook bij de optredens in binnen- en buitenland transformeren zij zich tot stoere Kozakken die de mooiste liederen uit het oude Rusland zingen met prachtige solo's van Tenoren en Baritons. De vraag aan ons was om een keer een Kozakkenkoor te arrangeren. Deze wens wordt hiermee vervuld!

Komt allen want dit is een bijzonder optreden waar u nog lang van kunt nagenieten.

Het geheel staat onder bekwame leiding van musicoloog en tevens de pianist, Gregor Bak, bij velen bekend van radio en tv.

Zondag 26 november 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur
Toegangskarten in voorverkoop bij Foto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a.
Entreprijs in voorverkoop € 18,00 en aan de zaal € 20,00. Dit is inclusief koffie/thee/fris in de pauze.
Reserveren via telefoon: 6423388 of 6421282
Per mail: concertmmwormer@gmail.com
Meer info: www.concertenwormer.nl



Bedevaart naar Twente

Soms kom je op plekken waar je graag nog eens terug zou komen. Zo ook met ons "dagje uit" naar Twente in het kader van Kerkenpad 2017. Wat een prachtig stukje Nederland!

Helaas werkt het weer niet erg mee, maar gelukkig hebben we het overgrote deel van de dag een dak boven het hoofd, is het niet in de bus, dan wel in een kerk of aan de koffie.

De eerste aflevering van Kerkenpad gaat dit jaar van start op 29 juni en we rijden met een volle bus de Zaanstreek uit, op weg naar Twente. Onderweg valt er genoeg te vertellen door de reisleiding, bestaande uit pastores Matthé Bruijns en Ko Schuurmans, terwijl ook chauffeur Kees van der Berg regelmatig aan het woord is. Ko komt langs met de bekende, maar o zo nuttige, informatiemap en natuurlijk gaat de snoeppot kwistig rond.

HET STIFT IN WEERSELO



De eerste stop is in het mooie dorp Weerselo, waar we in Het Stift neerstrijken voor koffie met heerlijk appelgebak. Het Stift, afgeleid van het Duitse woord Stiftung (stichting), bestaat uit de resten van een klooster, verschillende behuizingen en een kerk. Na de koffie gaan wij daar vieren in de mooie kleine kerk waar tegenwoordig de protestantse gemeenschap bijeenkomt.

Leuk detail: de lezing uit de Heilige Schrift is in het Twents. In ons boekje staat gelukkig wél de vertaling. Uiteraard gaan Ko en Matthé voor en zoals gebruikelijk zijn er drie lectoren, één uit elke parochie.

Na afloop van de viering lunchen we in de nabije, oude school, waarbij twee Twentse dames, Riet Sarphati en Vera Siebum, het Twentse volkslied voor ons zingen.

ORIËNTATIEPUNT OOTMARSUM.

Verder gaat het richting Denekamp, intussen is als gids Hans Siebum ingestapt die veel over de omgeving weet te vertellen. Onderweg stoppen we op de Kuipersberg, vlakbij Ootmarsum, zodat geïnteresseerden naar het Oriëntatiepunt kunnen gaan. Zonder miezerige motregensluier hadden we van een prachtig uitzicht kunnen genieten, tot in Duitsland aan toe. Dus snel de bus weer in.

DENEKAMP

In Denekamp stoppen we bij de RK St. Nicolaaskerk, in de 13e eeuw begonnen als houten kapel en later vervangen door een stenen kerk met uitbreidingen tot in de 20^e eeuw. Het oude gedeelte van de kerk is opgetrokken uit zandstenen keien, net zoals het kerkje in Het Stift.

Matthé en Ko nemen elk een groep mensen mee naar binnen om rond te leiden en te vertellen over de historie van deze mooie kerk.



PLECHELMUS IN OLDENZAAL

Onze laatste stop is Oldenzaal. Hier staan gidsen op ons te wachten die ons zullen rondleiden door de St. Plechelmus Basiliek. Wat een schitterend gebouw, met zijn gebrandschilderde ramen... Prachtig! De preekstoel is van donker hout, dateert uit de 17e eeuw en lijkt wel gebeeldhouwd. Ook de Kruisweg is heel mooi. Kortom, deze basiliek is de moeite van een bezoek waard.



Diep onder de indruk van al het moois dat wij vandaag hebben gezien, beginnen we aan de terugweg. In Harskamp op de Veluwe wacht ons vast een heel smakelijke maaltijd. Partycentrum de Molen wordt al minstens vier jaar achtereenvolgend door ons aangedaan als afsluiting van een dagje Kerkenpad. Ook deze keer staat er een heerlijk warm buffet op ons te wachten.

De hele familie van De Molen zwaait ons, zoals ieder jaar, weer uit en we keren huiswaarts, moe maar voldaan.

Matthé en Ko, bedankt!

*Ineke Boon-Bronger
Mirjam Rem-Zuckerholz*



KBO

We gaan beginnen, maar eerst...

Tijdens de vakantie las ik dat Cri Stellweg op 84-jarige leeftijd was overleden. Cri Stellweg was schrijfster/columnist. Stellweg begon haar carrière bij de voormalige socialistische krant *Het Vrije Volk*. Toen zij naar de Volkskrant overstapte, gaf de toenmalige hoofdredacteur Joop Lucker haar de naam **Saartje Burgerhart**. Hij wilde niet dat zijn katholieke lezers met een "rooie" schrijfster werden geconfronteerd. Saartje Burgerhart schreef toen tweemaal per week 25 jaar lang in de Volkskrant. Door haar weergave van de actualiteit met een uitstekende kennis van zaken, wist zij haar lezers op bijzonder prettige wijze te boeien.

Wellicht heeft u mij de laatste tijd op straat wat stuntelig zien lopen. Na enkele onderzoeken bleek dat tussen de ruggenwervels slijtage is geconstateerd wat resulteerde in vervelende hernia klachten. Bij 3 van de 4 mensen gaan dat soort klachten vanzelf binnen 12 tot 14 weken weer over. Helaas is dat bij mij niet het geval. Dat betekent hoogst waarschijnlijk opereren in het OLVG, locatie West

(voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) in Amsterdam.

De K.B.O.-Wormerland opent het nieuwe seizoen op woensdagmiddag 27 september met het zangduo ZANG EN SNAAR (Ina en Nanda). Zij brengen een zeer gevarieerd programma van veelal Nederlandse liedjes van licht klassiek, cabaret, traditionele en hedendaagse folksongs en evergreens met begeleiding van gitaar, troubadoursharp, autoharp, bariton, ukelele en mandoline. Ik voorspel u dat het een bijzonder interessante en een gezellige muzikale middag gaat worden.

Volgende maand op woensdagmiddag 25 oktober komt Jan Broekhuizen die op zoek gaat naar raakvlakken van Amsterdam en de Bollenstreek, Kaufmann, Six, 't Manetje en Hugo de Vries. Zelfs Peter R. de Vries en vele anderen komen langs. Het wordt een bijzonder kleurrijke variëteit van nationaal en internationale personen.

*Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)*



De kracht van verbeelding

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, ze komen soms angstig dichtbij. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen 'wij' en 'zij'. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Dan ga je anders kijken en denken. Los van bestaande beelden en overtuigingen krijgen nieuwe beelden en ideeën de ruimte.

Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. 'De kracht van verbeelding' biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

Laten we deze Vredesweek openstaan

voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!

DIALOOG ZAA NSTAD

Pax, de organisatie achter de Vredesweek, organiseert in de Zaanstreek geen eigen activiteiten. Maar Dialoog Zaanstad, een niet-kerkelijke organisatie, probeert het gesprek tussen inwoners van Zaanstad van allerlei komaf op gang te brengen en te houden. Dat sluit mooi aan bij het thema van de Vredesweek. Op 11 oktober a.s. kunt u weer deelnemen aan een Dialoog. Je verbeelding laten spreken begint bij je proberen te verbeelden wie en wat de ander is, zonder vooroordelen.

Wanneer: 11 oktober 13.00 of 18.00 uur.

Waar: Apostolisch Genootschap, Tuinstraat 4, 1544 RV Zaandijk

Aanmelden: gewenst i.v.m. de catering, via www.dialoogzaanstad.nl/Contact

Tijdens de Vredesweek wordt er een deurcollecte gehouden **VOOR PAX**.

DIACONIE

Deurcollecte Startviering Sri Lanka

Al 17 jaar is Sri Lanka een onderdeel van ons leven. Volgend jaar februari gaan we er weer heen. We hebben daar goede contacten.

De oprichter van het bejaardendorp in Gonawila – Herman Steur – is alweer vijf jaar geleden overleden. In 1994 bouwde hij het Nederlands Welkom dorp. Momenteel wonen er 173 bejaarden. Volgend jaar gaan we daar op bezoek en kijken wat noodzakelijk is. Ter plekke kunnen we meer zien dan vanuit Nederland. Ook bezoeken we uiteraard ons schooltje Ayanu de Best. om te kijken wat er nog nodig is. Tevens bezoeken we arme gezinnen in Marawila. Momenteel is bij onze tuc tuc chauffeur Mangele en zijn gezin een grote verbouwing aan de gang. Een nieuw stuk dak wordt aan hun huis gemaakt.

Dankzij uw hulp hebben we in de jaren dat we er heen gaan veel mensen geholpen.

Ook het volgende jaar proberen we weer te helpen. Ik ben alweer met kaarten bezig en de opbrengst daarvan gaat ook met ons mee. Dankbaar zijn we voor uw steun en de contacten in Sri Lanka. We gaan ook dit jaar weer ons best doen om de opbrengsten vanuit Nederland, Wormer en omstreken weer een bestemming te geven.

Cees en Tineke de Best

DEURCOLLECTE STARTVIERING

Dit jaar steunen we Tineke en Cees de Best met enkele projecten in Sri Lanka. Tijdens de startviering zal er ook een collecte zijn voor onze eigen parochie i.v.m. financiële tegenslagen.

Ina van Kleef

**e-mail: stuurgroepvent@gmail.com**

Programma 2017-2018

MEDITATIEF SCHILDEREN



Dit jaar zijn de inleiders weer: Marian Neeft en Coby Huijpen.

Voor de materiaalkosten betaalt u per keer € 2,50.

Datum: **vrijdag 6 oktober**

Tijd: **13.30 -16.00 uur**

Plaats: **Achterschip MMkerk in Wormer**

Aanmelden: **Liesbeth Patist ☎ 075 642 1111 ✉ stuurgroepvent@gmail.com**

GESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN



Ook het komende seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek over geloven aan de hand van de Geloven Nu reeks. Een landelijke methode, waarbij een Bijbeltekst leidraad is. Tijdens

het gesprek proberen we er samen achter te komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je soms van elkaar leert om zaken eens op een andere manier te bekijken.

In verband met de voorbereiding is vooraf aanmelding aan te raden.

Datum: **dinsdag 26 september 2017**

Tijd: **20.00 tot 21.30 uur**

Plaats: **Ontmoetingsruimte HH Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan**

Aanmelden: **Marjo Stronks, ☎075-6156857; ✉ mar.stronks@outlook.com**

GEZINSLEVEN EN AUTISME

Hoe is het als je gezin met autisme te maken krijgt. Of als een kind moeilijk lerend is, of juist hoogbegaafd? Kommen bepaalde stoornissen vaak voor? Hoe herken je het? Welke zorg vragen kinderen met autisme van hun ouders en omgeving? Hoe kunnen school, sportclub, kindercatechese daarop inspelen?

Welke mogelijkheden zijn er om tot meer begrip te komen van elkaar? Op welke



mogelijkheden van overheidswege kan men een beroep doen?

Marieke van Vliet spreekt vanuit haar eigen gezinssituatie, maar ook als directeur van de Stichting 'Geef mij de kans' in Assendelft.

Deze door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instantie zet zich in voor ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een handicap die het leren en de sociale omgang bemoeilijkt, in meer of mindere mate.

Datum: **vrijdag 13 oktober 2017**

Tijd: **20.00 uur**

Plaats: **Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk Krommenie**

Leiding: **Marieke van Vliet**

ZIN IN FILM

Dit seizoen hebben we weer vier mooie films voor u gevonden voor ons project 'Zin in Film'. Een aantal verhalen met inspirerende en ontroerende fragmenten.



Ook nu is er weer de mogelijkheid de film, onder het genot van een drankje, na te bespreken, het is natuurlijk interessant om je wat meer te verdiepen in het verhaal van de film. Daarnaast wordt door de begeleider vaak extra informatie gegeven over de inhoud. Dingen die je in eerste instantie misschien niet uit het verhaal zou halen, maar die je toch een dieper inzicht kunnen geven in de motivaties van de regisseur.

Wanneer u meer informatie over een film wilt hebben kunt u dat per e-mail opvragen en/of let op de mededelingen in de parochiebladen.

Datum: **woensdag 18 oktober 2017**

Tijd: **14.00 uur**

Plaats: **O.L.V. Geboortekerk Wormerveer**

Nabespreking: **Liesbeth Patist**



Pastoor Goedhart 50 jaar priester



Als missionaris uitgezonden worden naar Angola, dat was zijn droom. Het liep anders. Hij werd priester hier in Nederland. Ook een avontuur! We hebben het over André Goedhart. Hij werd in een Medembliks gezin geboren op 1 mei 1938 als jongste van vier zonen. In Hattem en Gemert bereidde hij zich erop voor pater te worden bij de Congregatie van de H. Geest (de 'spiritijnen'). Na zijn priesterwijding op 10 september 1967 uit handen van mgr. Bluysen is hij vele jaren in meerdere parochies in Noord-Holland actief geweest. Hij was ook moderator van het Ziekenapostolaat en de maandelijkse 'Ziekenbrief' van

zijn hand werd in die periode een begrip. Ook is hij tientallen jaren het gezicht geweest van de St.-Bonifatiusparochie te Zaandam. Ook nu nog is hij actief voor deze gemeenschap en lid van het pastorale team dat o.a. deze parochie bedient. Voor veel mensen is pastoor Goedhart een rots in de branding door zijn priesterlijke trouw, hartelijkheid en nabijheid aan mensen. Hij is een man van ontmoeting, gastvrijheid, en houdt van een kerk die, letterlijk, 'open staat' om mensen te ontvangen. Velen herinneren zich ook nog zijn huishoudster Emma, die in 2003 overleed. Pastoor Goedhart is een verkondiger van de Blijde Boodschap in hart en nieren. Tegen alle hoop in is hij blijven hopen en bidden dat de verzakte Bonifatiuskerk ooit weer in gebruik genomen kon worden, en tot zijn dankbaarheid mocht hij dat vorig jaar inderdaad beleven. Nu naar een gouden feest. Op zondag 1 oktober om 10.30 uur viert hij in 'zijn' Bonifatiuskerk (Oostzijde 12 Zaandam) een feestelijke Eucharistie. Iedereen is welkom. De koren van de parochies Assendelft en 't Kalf verlenen aan die viering hun medewerking. Aansluitend zal er gelegenheid zijn in de kerk de jubilaris te feliciteren.



BEZINNINGSDAG

Voor alle vrijwilligers

In ons kerkenwerk zijn we echte doeners en maken weinig tijd om eens stil te staan. De parochies van Zaanstreek Noord bieden U een dag aan voor alle vrijwilligers én geïnteresseerden ter inspiratie.

In het jaar waarop herdacht wordt, dat 500 jaar geleden Luther zijn stellingen aan de kerkdeur timmerde, willen we luisteren en nadenken over wat de Hervorming heeft betekend en nog betekent. Iedere tijd vraagt immers om aanpassing aan veranderende omstandigheden.

's Morgens zal Alexander Overdiep ons meenemen in de tijd en de gedachtenwereld van Luther en de Reformatie.

Na de middag zullen we verder praten over hoe de hervorming in onze tijd doorgaat en ons daarin aanspreekt.

PROGRAMMA

- 10.00 uur: Aanvang met koffie en thee
- 10.15 uur: Opening en inleiding waar onder koffiepauze
- 12.30 uur: Lunch
- 13.30 uur: Voortzetting
Wat doet de Hervorming, Reformatie nu met ons
- 14.30 uur: Afsluiting.

Datum: **zaterdag 14 oktober**

Plaats: **O.L.V. Geboortekerk Wormerveer**

Aanmelden:

Marga Breed ✉ m.breed@hetnet.nl telefoon: **06-11460288**

Matthé Bruijns ✉ petrusvis@planet.nl ☎ **075-6281208 (i.v.m. catering).**

De geefboom

Lang geleden was er eens een hele grote appelboom. Een klein jongetje genoot er erg van om elke dag bij de boom te spelen. Hij klom tot de boomtop, at de appels van de boom. Hij hield van de boom en de boom vond het erg leuk dat de jongen met hem speelde. De tijd ging voorbij. Het kleine jongetje werd groter en hij speelde niet meer elke dag bij de boom.

Op een mooie dag kwam hij weer terug naar de boom en hij keek bedroefd. 'Kom je met me spelen?' vroeg de boom aan het jongetje. 'Ik ben geen klein kind meer, ik speel niet meer met bomen', zei de jongen. 'Ik wil nu speelgoed, maar ik heb geld nodig om dat te kopen. 'Sorry, ik heb geen geld', zei de boom. 'Maar je kan al mijn appels plukken en verkopen, zodat je wel geld hebt.' Het jongetje was erg blij. Hij plukte alle appels van de boom en ging met een glimlach op zijn gezicht weg.

Vanaf de dag dat alle appels van de boom geplukt waren, kwam de jongen niet meer terug. De boom voelde zich verdrietig. Op een dag kwam de jongen weer terug, en de boom was erg blij. 'Kom met me spelen', zei de boom. 'Ik heb geen tijd om te spelen', antwoordde de jongen. 'Ik moet nu werken voor mijn gezin, we hebben namelijk een huis nodig, kun je me helpen?' 'Sorry, maar ik heb geen huis', zei de boom. 'Maar je kan mijn stam en takken eraf hakken om een huis te bouwen'. De jongen deed dat en ging vervolgens weer weg met een glimlach op zijn gezicht. De

boom was blij dat hij de jongen gelukkig kon maken. Maar de jonge man kwam daarna niet meer terug. De boom werd daar eenzaam en verdrietig door.

Eindelijk, nadat er vele jaren voorbij waren gegaan, ging de inmiddels oude man weer eens op bezoek bij de boom. 'Het spijt me jongen' verontschuldigde de boom zich, 'maar ik heb niks meer voor jou, mijn appels zijn op. 'Appels? Die kan ik toch niet eten, ik heb geen tanden meer', zei de jongen. 'Ik heb ook geen boomstam voor je om in te klimmen', zei de boom. 'Klimmen? Daar ben ik nu te oud voor geworden', zei de jongen. 'Ik kan je echt niets meer geven', zei de boom met tranen in zijn ogen. 'Het enige wat er nog van mij over is, zijn mijn stervende wortels'. 'Ik heb niet veel meer nodig', antwoordde de jongen. 'Alleen een plekje om uit te rusten. Ik ben moe geworden na al die jaren'. 'Goed' riep de boom, 'Oude boomwortels zijn gemaakt om op te leunen en uit te rusten. Kom lekker bij me zitten en rust lekker uit'. De jongen ging zitten en de boom was zo blij dat er naast zijn glimlach ook nog eens een traan op zijn gezicht verscheen.

(bron: KidsFlits 5/5, Parochie Heilige Maria, Rosmalen)



PM rooster seizoen 2017/2018

(44e - 45e jaargang)

	<u>Copydatum</u>	<u>Looptijd</u>
Nr. 6	15 okt	25 okt - 6 dec
Nr. 7	26 nov	6 dec - 7 febr 2018
Nr. 1	28 jan	7 febr - 21 maart
Nr. 2	11 maart	21 maart - 16 mei
Nr. 3	6 mei	16 mei - 11 juli
Nr. 4	1 juli	11 juli - 5 sept
Nr. 5	26 aug	5 sept - ?



Contact

Als er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, wilt u ons dat dan laten weten. Zit u zelf ergens mee en wilt u wat verder daarover praten, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken.

De Pastoraatsgroep

Gesprek bij de koffie



Op donderdag 5 oktober en donderdag 2 november a.s. is er weer een gesprek bij de koffie waar wij verdergaan met Laudato Si. Aanvang 10.00 uur. Van harte welkom.

Ben Commandeur

Bedankt

Bij deze willen wij allen bedanken voor de felicitaties bij ons 60-jarig huwelijksfeest en niet te vergeten het zomerkoor en de organist. Het voelde goed.

Jaap en Corrie Beemsterboer

Bedankt

Gaarne willen wij iedereen bedanken die ons verrast heeft met bloemen, kaarten en goede wensen bij gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de leden van het CC koor die speciaal voor ons 2 extra repetities hadden en tijdens de dienst op 16 juli geweldig hebben gezongen. Mede hierdoor hadden wij een heel mooi feest. Fijn dat we lid mogen zijn van zo'n hartelijke gemeenschap.

Hetty en Frans Dijkstra

Klaverjassen

Het klaverjassen is weer elke tweede woensdagmiddag van de maand. Het begint om 13.15 uur en de data zijn:
13 september – 11 oktober – 8 november – 13 december – 10 januari – 14 februari – 14 maart en 11 april.
U bent van harte welkom.

Groetjes van Gre en Guus

Levensboek

Komend najaar start in de protestante gemeente Assendelft een zestal bijeenkomsten waarin de deelnemers onder leiding van ds. Bart Vijfvinkel werken aan een levensboek.

Een levensboek vertelt het verhaal van iemands leven met hoogte- en dieptepunten, alledaagse en kostbare ervaringen, herinneringen en gebeurtenissen. Door aan zo'n boek te werken maken deelnemers een balans op van hun eigen leven en kunnen ze met elkaar en met dierbaren hun unieke verhaal delen. Het uiteindelijke boek is vaak een middel om in gesprek te raken over iemands leven en even te verwijlen in vertrouwd verleden.

Wanneer: donderdag 28 september 14.30 tot 16.00 uur, overige data 19 oktober, 2, 16, 30 november, 14 december.

Waar: Hervormde Kerk Dorpsstraat, 364 Assendelft.

Opgave: Bart Vijfvinkel, 075-6845338 of bart.vijfvinkel@live.nl

Deelname is kosteloos, maar een bijdrage voor de koffie of thee is welkom.

September

<p>Zo. 10 september 10.00 uur All Ages 23^{ste} zondag door het jaar</p> <p>Dienst o.l.v. parochiaan: Paul Kramer</p> <p>Deurcollecte: P.M.</p>	<p>Pastor Jaap Jonker Wim Binken Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos Arie Floris, Rie Floris-Grandiek Kees Al Leny Butter-Konijn Jaap en Carla de Vos Kees Bentvelzen Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Uit dankbaarheid</p>
<p>Di. 12 september 16.30.uur Torenerf</p> <p>Woord-Gebed en Tafel Voorganger: Ben Commandeur</p>	<p>Henk Mak Nel Woestenburg-Korver Theo Huijgen Gijs van der Meer Tinie Ammeraal-Hessels</p>
<p>Zo. 17 september 10.00 uur alle Koren 24^{ste} zondag door het jaar</p> <p>Startviering Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor Ria Casalod</p> <p>Deurcollecte: steun voor onze parochie Projecten in Sri Lanka</p>	<p>Pastor Jaap Jonker Aad Rozemeijer Jaap Hoek Barend Blom Gerard Heine Pim van Tol, Agaath van Tol-Konijn Corrie van Vliet-Busker Arnold van Diepen Marie Groen-de Leeuw Nico Witteveen Overleden fam. Witteveen-Schavemaker Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos Noby Warbout-Willems Vroni Rood Piet Sombroek</p>
<p>Zo. 24 september 10.00 uur Caeciliakoor 25^{ste} zondag door het jaar</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pastor H. Vermunt</p> <p>Deurcollecte: Vredesweek</p> <p>12.00 u. Doopdienst Mees Finn Kleij</p>	<p>Gerhard Holtman Will van Haaster Dick Bakker Anna Catharina Willems-Martens, Walter Willems Margaretha Leliveld Jan Plas en overleden familieleden Tinie Ammeraal-Hessels Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Piet Heijne en overleden familieleden Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas Steun voor het gezin</p>
<p>Di. 26 september 16.30.uur Torenerf Woord-Gebed Voorganger: Willem van den Berg</p>	

Oktober

<p>Zo. 1 oktober 10.00 uur All Ages 26^{ste} zondag door het jaar</p> <p>Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor K. Schuurmans</p> <p>Deurcollecte: PM</p>	<p>Jaardienst Wim Binken Pastor Jaap Jonker Henk Betjes Ouders Betjes Randshuizen Annie Butter-Betjes Bertus Betjes Bertus Grandiek Henk Walta Ouders Willems, ouders Martens Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Bauke Meijer</p> <p style="text-align: right;">Z.O.Z.</p>
---	---

	Cas van 't Hoff Piet de Lange, Bets de Lange-Zijp Henk Mak
Zo. 8 oktober 10.00 uur Caeciliakoor 27 ^{ste} zondag door het jaar Woord- en Communieviering Voorganger: Diaken I. Molenaar Deurcollecte: Onderhoud terrein en gebouwen	Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ben Schipper Dick Bakker Kees Al Gerard Heine Jaap en Carla de Vos Nel Woestenburg-Korver Lenie Butter-Konijn Tony Piet Beerlink Tiny Goedhart Alie Oudt
Di. 10 oktober 16.30.uur Torenerf Woord-Gebed en tafel Voorganger: Cees Beumer of Piet van Velen	
Zo. 15 oktober 10.00 uur All Ages 28 ^{ste} zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: Pater G. Noom Deurcollecte: Missiezondag	Zegen over een gezin Pastor Jaap Jonker Ouders van Schagen-Hofland en Nicolientje Ouders van 't Ent-Duijn, Truus en Agaath Ouders Klos-Nielen Henk Mak Piet Sombroek Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Corrie Binken-Mak Noby Warbout-Willems Nel en Arie Verkleij-van de Pal Kees Bentvelzen Jan Willem Steensma Tini Butter-Conijn Margaretha Leliveld Gerhard Holtman
Zo. 22 oktober 10.00 uur Zang 29 ^{ste} zondag door het jaar Oecumenische dienst Gezamenlijke voorgangers Deurcollecte: Kosten eredienst	Maria Magdalenakerk
Di. 24 oktober 16.30.uur Torenerf Woord-Gebed en tafel Voorganger: Gré Floore	Henk Mak Nel Woestenburg-Korver Theo Huijgen Gijs van der Meer Arie Floris Tinie Ammeraal-Hessels
Zo. 29 oktober 10.00 uur Caeciliakoor 30 ^{ste} zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: Pastor F. Bunschoten Deurcollecte: Restauratie orgel	Jaardienst Theo Huijgen Zr Bernarda Heijne Piet Heijne en overleden familieleden Pastor Jaap Jonker Arnold van Diepen Henk Walta Cees van Diepen Cas van 't Hoff Ria Meijer-Zuidinga Anna Catharina Willems-Martens Walter Willems Ari Floris, Rie Floris-Grandiek Will van Haaster

DE VIERINGEN IN REGIO NOORD

	H.H.Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan	St. Petrus Krommenie	H. Maria Magdalena Wormer	OLV Geboorte Wormerveer
Za 9-9		Geen viering		
Zo 10-9 23 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor T. Molenaar Marbosko	10:30 uur Openlucht Oecu- menische viering	DOP Koor All Ages	Woord-Communie Pastor R. Casalod Samenzang
Za 16-9		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 17-9 24 ^e zo dhj	Startviering Woord-Communie Pastor M. Bruijns Marbosko	Woord-Communie Pastor S. Baars Koor St. Caecilia	Startviering Pastor R. Casalod Alle koren	Eucharistie Pater G. Noom Cantare
Za 23-9		Geen viering		
24-9 25 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor T. Molenaar Samenzang	Startviering Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor Rotsvast	Eucharistie Pastor H. Vermunt Caeciliakoor	Eucharistie Pater G. Noom Samenzang
Za 30-9		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 1-10 26 ^e zo dhj	Eucharistie Pater G. Noom Samenzang	Woord-Communie Pastor S. Baars Koor St. Caecilia	Woord-Communie Pastor K. Schuur- mans All Ages	Startviering Woord-Communie Pastor M. Bruins Cantare
Za 7-10		Eucharistie Pater G. Noom Koor Rotsvast		
Zo 8-10 27 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Marbosko	Woord-Communie Pastor A. Dijkers Koor St. Caecilia	Woord-Communie Diaken I. Molenaar Caeciliakoor	Woord-Communie Pastor T. Molenaar Samenzang
Za 14-10		Eucharistieviering Pater G. Noom Samenzang		
Zo 15-10 28 ^e zo dhj	Woord-Communie Diaken J. Hoekstra Samenzang	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor St. Caecilia	Eucharistie Pater G. Noom All Ages	Eucharistie Pastor J. van Voorst Cantare
Za 21-10		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 22-10 29 ^e zo dhj	Woord-Communie Pastor T. Molenaar Marbosko	Woord-Communie DOP Koor Rotsvast	Oecumenische vie- ring Projectkoor	Woord-Communie Pastor R. Casalod Samenzang
Za 28-10		Eucharistie Pater G. Noom Samenzang		
Zo 29-10 30 ^e zo dhj	DOP Samenzang	Woord-Communie Pastor M. Bruijns Koor St. Caecilia	Eucharistie Pastor F. v Bun- schoten	Woord-Communie Pastor T. Molenaar Samenzang

Aanvangstijd op zondag is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven.
DOP= Dienst onder leiding van parochianen

Datum	Kosters	Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
Zo 3 sept.	P. van Diepen 0756421282	Liesbeth Patist	R. Noom en J. Vreeswijk
Zo 10 sept.	Ab de Haas 6424569	Frans Hofstra	L. Graas en G. Bijvoet
Zo 17 sept. startviering	C van Vliet 6425539	Eigen lezers	L. Konijn en J. Bank (start- dienst)
Zo 24 sept.	K. Bank 0652408011	Elly Hoek	T. Heine en T. de Best
Zo 1 okt.	P. Kramer 642 7234	Willy Klijn	C. Korver en I. Korver
Zo 8 okt.	P. van Diepen 0756421282	George Kristians	T. Fernandez en H. Dijkstra
Zo 15 okt.	H. Beenen 0756423458	Trees Walta	R. Noom en J. Vreeswijk
Zo 22 okt.	Ab de Haas 6424569	Eigen lezers	L. Graas en G. Bijvoet (Oecomenische viering?)
Zo 29 okt.	C van Vliet 6425539	Rob Berkhout	L. Konijn en J. Bank

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer 6427234

Lezers en lezeressen: Bij verhindering graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Annelies van Rooijen (6424047)

Kerkwerk(st)ers

Groep A: Do. 12 okt. om 13.30

Corrie Schavemaker

Henny van Druuten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef
Tiny van Diepen

Groep B: Do. 12 okt. om 13.30 uur

Frans Dijkstra

Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jan Selie
Theo Hooft
Wil Keijer
Jaap Braan
Dea Schoenmaker



Groep C: Do. 12 okt. om 13.30

Wessel Janmaat

Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Piet van Diepen
Ben Commandeur
Jacinta Rossenaar
Ton Klos



Bloemschiksters

15 sept.	M. Hooijschuur en T. Heine
22 sept	A.v.Diepen en G. Meijer
29 sept	A.Oudejans en V. Plas
6 okt	T.v. Haaster en T. Koelemeijer
13 okt	M. Hooijschuur en T. Heine
20 okt	A.v.Diepen en G. Meijer
27 okt	A. Oudejans en V. Plas

Weekend-autorijders

Beste mensen,

Zoals u in de vorige PM heeft kunnen lezen neem ik de taak als coördinator over van dhr. E. de Metter. In onderstaand schema kunt u zien dat ik een aantal nieuwe mensen bereid gevonden heb om deel te nemen aan de groep weekend-autorijders.

Alvast hartelijk dank voor uw inzet! Hier-

door heb ik weer 3 groepen kunnen maken, zodat alle mensen die graag naar de kerk gebracht willen worden ook mee kunnen.

Mochten er op- of aanmerkingen zijn, wilt u dit dan aan mij kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,
Florensia Kramer
☎ 6427234

Mw. M.H. Alt (6423343), mw. T. Meijer (6424630) en mw. M.N. Wagemans (6287447), allen in hal Torenerf

Zo 3 sept,	Dhr. J. Duijn	6421581
Zo 10 sept	Dhr. E. de Metter	6423700
Zo 17 sept	Mw. T. de Best	6427270
Zo 24 sept	Mw. B. vd Berk	6421417
Zo 1 okt	Dhr. E. de Metter	6423700
Zo 8 okt	Dhr. H. Beenen	6423458
Zo 15 okt	Dhr. J. Duijn	6421581
Zo 22 okt	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 29 okt	Mw. T. de Best	6427270



mw. B. Willems (6423281), mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf

Zo 3 sept,	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 10 sept	Mw. K. Vredevoort	6423273
Zo 17 sept	Dhr. F. Hofstra	6423557
Zo 24 sept	Dhr. Th. van Putten	6421501
Zo 1 okt	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 8 okt	Dhr. H. Kleij	06-1348236
Zo 15 okt	Mw. K. Vredevoort	6423273
Zo 22 okt	Dhr. F. Hofstra	6423557
Zo 29 okt	Dhr. Th. van Putten	6421501

Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007) en mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144)

Zo 3 sept,	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 10 sept	Dhr. G. Kristians	6423408
Zo 17 sept	Mw. R. Noom	6423504
Zo 24 sept	Mw. G. Bijvoet	6423130
Zo 1 okt	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 8 okt	Mw. R. Noom	6423504
Zo 15 okt	Dhr. G. Kristians	6423408
Zo 22 okt	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 29 okt	Mw. G. Bijvoet	6423130



WERK GROEPEN / COMMISSIES / OVERIGEN

Project jeugdkoor: Vacant

Info: Karin Conijn-Korver, ☎ 6424977
 ✉: rolkaconijn@planet.nl

Koor All Ages:

✉: allages@live.nl

St Caeciliakoar:

mw. Marian Duijn-de Boer,
 Dorpsstraat 310, ☎ 6421581
 ✉: j.m.duijn@quicknet.nl

Maria Magdalenakoar:

Mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
 Oosteinde 61, ☎ 6421324
 mw. Attie Heijne-van Klooster,
 Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

Kosters:

dhr. Paul Kramer, ☎ 6427234

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,
 ☎ 6423273,
 ✉: kirsten.vredevoort@gmail.com

Lezers:

mw Annelies van Roeien, ☎ 6424047

Woorddienstgroep:

dhr. Ben Commandeur,
 Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Stichting Evenementen Wormer:

Secr. mw. Geerie Butter-Voorn
 Oosteinde 98, ☎ 6423919

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):

dhr. Nico Kenter, ☎ 6423241

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn
 Kollergang 2, ☎ 6424836

Stuurgroep Vorming en toerusting:

mw Liesbeth Patist-Dupon
 Roerdompstr 6, ☎ 6421111

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn
 Kollergang 2, ☎ 6424836

Caritas IPCI Zaanstreek:

Dhr. Gerard Schavemaker, secretaris
 Kollergang 2, ☎ 6424836
secretaris@ipci-zaanstreek.nl
Caritas Maria Magdalena Wormer
 Mw. Patricia Beenen-Schatmann
 Oosteinde 59, ☎ 6423458
patriciabeenen@zonnet.nl

Seniorenbond KBO:

dhr. Gerard Commandeur (secretaris)
 Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

Zonnebloem:

Dhr. Piet Jongh
 Wollegrasstraat 27, ☎ 6425276

Weekendautorijders:

Mw. F. Kramer, ☎ 6427234

Kookgroep 't Klepeltje

mw. Leny Wagenaar
 Mariastraat 26, ☎ 6703469

Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara,

secr. mw. Rie Rozemeijer-van Loo
 Waterzolder 32, ☎ 6423400