



Pasen als spiegel van ons leven

Pasen is een beeld, een spiegel, van ons leven. We kunnen ons eigen leven herkennen in het Paasverhaal. Immers, ons leven is ook getekend door lijden en verlies. Die centrale elementen uit het Paasverhaal zijn, net als vreugde en hoop, onlosmakelijk met ons leven verbonden.

Lijden en verlies komen we tegen in allerlei vormen. De vaak bittere ervaring van uit handen moeten geven en loslaten. De ervaring van het ouder worden en sommige dingen niet meer te kunnen. Het verlies van pijnlijke aard doordat je de dood onder ogen moet zien van een dierbaar mens, of wanneer je je eigen leven onverwacht door de dood bedreigd ziet.

En dan nog het vreselijk leed en geweld dat mensen elkaar aandoen. Zoveel situaties, waarin ons leven aan een blind noodlot of aan kwaadwillige krachten lijkt overgeleverd. Waarin neergang en dood naar het schijnt wel het laatste woord hebben.

Lijden en verlies roepen vragen op. Het lijkt vaak zo zinloos, zo uitzichtloos, zeker de zo onherroepelijk lijkende dood. Het is ook een aanslag op ons geloof en doet ons twijfelen.

Tweeduizend jaar geleden hadden de leerlingen van Jezus, staande naast het kruis van Jezus, dezelfde vragen en emoties: Hun Heer was gestorven en het was over en uit. Onherroepelijk en uitzichtloos. Maar lijden en verdriet hebben niet het laatste woord. Niet in het Paasverhaal en niet in ons leven. Denk aan de leerlingen: De teleurstelling en het verdriet om Jezus' dood sloeg om in diepe vreugde en hoop toen Hij weer aan hen verscheen na zijn verrijzenis.

En toch... op de een of andere manier drong het kennelijk niet goed tot de leerlingen door wat Jezus' verrijzenis betekende, want ook nadat Hij een eerste keer aan hen verschenen was, gingen zij weer over tot het leven van voorheen; ze namen zelfs hun oude beroep van visser weer op. Jezus moest zich verschillende keren aan hen openbaren voordat het echt tot de leerlingen doordrong dat Jezus' verrijzenis een totale ommekeer van hun leven (en van ons leven) zou beteke-

nen. De diepte en reikwijdte van de weg die Hij hen wees, en die in Hem gelegen was, konden ze nog niet overzien. Maar vanaf toen bleven ze bij elkaar, en hadden het uitzichtloze verdriet en de wanhoop plaats gemaakt voor vreugde en hoop. Want toen begrepen ze dat God zelf leven schenkt en ons perspectief biedt, juist daar waar geen toekomst meer lijkt te zijn.

Ook wij vinden het soms moeilijk om te ontdekken hoe God werkzaam is in ons leven. Zeker in tijden van verdriet en hopeloosheid. Maar net als de leerlingen mogen wij hoop koesteren omwille van wat de verrijzenis van de Heer, hetgeen wij met Pasen vieren, voor ons leven betekent. Dat de verrijzenis van Jezus ook voor ons is: leven, vreugde en hoop. En wel: ondanks de dood. Dat is Pasen. Je gaan realiseren dat hoop en vreugde het verdriet en lijden zullen overwinnen. Dat de Heer ook ons, vaak tegen ons eigen beter weten in, altijd nieuw perspectief zal geven.

Tot ons allen zegt de Heer: 'Ik ben de verrijzenis en het leven.' Dat is de kracht om vanuit datgene wat ons van buitenaf treft of wat wij in onszelf betreuren toch weer vol moed op te staan en onze weg te vervolgen. Gedragen door het perspectief, door de hoop die God ons biedt. En dat het leven sterker is dan de dood. Want die belofte is ook bestemd voor ons, die in worstelend en tastend geloof, toch proberen aan Hem vast te houden.

Laten we bidden dat zo ons geloof wordt gesterkt in het mysterie van Pasen. Want het is dus Pasen dat ons, wie je ook bent en hoe je leven nu ook loopt, steeds weer een nieuw perspectief geeft. Moge het ons verbinden met elkaar en met de Heer. Moge het zo Pasen worden in ons hart, vanuit het hoopvolle besef: De Heer is waarlijk opgestaan! In dat vertrouwen wens ik u allen een zalig Pasen.

Diaken Jeroen Hoekstra



Nieuws

In aanwezigheid van: Peggy Alting Siberg (voorz.), Ton van Overbeek, Cor Bijvoet, Liesbeth Patist, Karin Conijn, Kirsten Vredevoort en Ria de Metter

OPENING

Liesbeth had een kort, maar mooi gebed uitgezocht om mee te openen. Peggy inventariseerde de gespreksonderwerpen.

EEN MOMENT VAN STILTE EN GEBED

Op 22 maart jl. was er in onze kerk de Vespers. Een moment van stilte, zang en gebed om ons voor te bereiden op Pasen. Ineke Hendriks leidde de bijeenkomst. Met Susanne Mol achter de vleugel en haar moeder Lieke op dwarsfluit was het een sfeervol geheel. Aansluitend kwam het Parochieteam bij elkaar voor haar reguliere vergadering.

Nog twee woensdagavondbijeenkomsten, op 29 maart in de Nieuwe Kerk en 5 april in de Hervormde Gemeente Jisp.

PAASVIERINGEN

Wij verheugen ons op de mooie Paasvieringen in onze kerk op 13, 14, 15 en 16 april a.s. Menigeeen is hiervoor al in touw om de vieringen voor te bereiden.

Witte donderdag is er in onze kerk 's avonds een viering met medewerking van het koor All Ages. Goede Vrijdagmiddag is onze kerk open voor een stille rondgang. Zaterdagavond is de Paaswake, eveneens met het koor All Ages en 1^o Paasdag is er een viering in onze kerk met medewerking van het Caecilia koor. Verdere informatie achterin deze PM.

PERSONELE UNIE

Martin van Druten is namens onze parochie tot 1 februari 2018 formeel benoemd tot lid van het bestuur van de samenwerkende parochies in de regio Zaanstreek-Noord. Zoals Martin ons schrijft hoopt hij op goed overleg met en support van de sturende vrijwilligers in onze MMparochie. Wij wensen Martin heel veel succes en plezier in de uitvoering van deze taak. De eerstvolgende PU-vergadering is 3 april a.s. Voor Liesbeth Patist komt hiermee een einde aan het – namens onze parochie – bijwonen van de voorfase om de PU-Zaanstreek Noord weer op de rails te krijgen. Liesbeth heel erg bedankt dat je deze taak, die je destijds op verzoek van

het bisdom hebt aanvaard, op je hebt willen nemen.

GESPREK BIJ DE KOFFIE

De eerste bijeenkomst, met als gespreksonderwerp "Laudato Si" Gezegend zijt gij) is goed bezocht. Ben Commandeur is gespreksleider en de maandelijkse donderdagochtend bijeenkomsten, zoals Jos van Steen die is begonnen, zijn hiermee weer in ere hersteld. Wij hoorden goede berichten en hopen dan ook dat de volgende bijeenkomst op donderdagochtend 6 april a.s. (in de vorige PM stond een verkeerde datum) wederom goed bezocht gaat worden. Ben, heel veel succes.

VRIJWILLIGERSMIDDAG

Natuurlijk zullen wij ook dit jaar weer een vrijwilligersmiddag organiseren. Voor de zomer gaat dat niet lukken, maar u hoort zo spoedig mogelijk van ons voor de bijeenkomst in het najaar. Wij zullen onze 'projectmanager' Gerrit van den Berg vragen of hij ons daarbij wil helpen. Momenteel woont hij de gemeentevergaderingen bij voor de Open Monumentendag op 9 september a.s. Onze kerk zal dan tussen 10.00 en 16.00 uur open zijn. U hoort ook hier ongetwijfeld meer over na de zomervakantie.

NIEUWSBRIEF

Van velen van u ontvingen wij al uw email adres, waarvoor onze hartelijke dank. Geïnspireerd door Nieuwsbrieven die wij ontvangen van andere parochies heeft bij ons het idee post gevat ook een Nieuwsbrief te gaan verspreiden. Een nieuwsbrief geeft actuele informatie over hetgeen in onze parochie gaande is. Het is mooi werk, maar vergt kennis en tijd. Is er wellicht iemand in onze parochie die dat kan en wil doen? We zijn benieuwd.

Onze eerstvolgende vergadering staat gepland voor woensdagavond 3 mei a.s. U kunt ons altijd aanspreken bij de koffie na de vieringen.

*Namens het Parochieteam,
Ria de Metter-Zuiderwijk*

Wat een droevig nieuws

Pastor Jaap Jonker is overleden....

Op maandagochtend vroeg, op 27 maart, werd ik door Vera gebeld dat tijdens een korte ziekenhuisopname onze lieve Jaap was gestorven. Waar wij allemaal zo bang voor waren was nu echt gebeurd. Wat ontzettend verdrietig en wat zullen we hem missen, huilden wij beiden.....

Nu in ons hoofd vele gedachten, mooie herinneringen en dierbare momenten die wij allemaal als vrienden met hem mochten beleven. Hij was de grote inspirator voor onze en zijn Maria Magdalena parochie in Wormer. Hij kwam hier als kapeiaan in 1966 naar toe en had de opdracht om te onderzoeken of er in de wijk Plaszoom een nieuwe parochie nodig was. In de periode 1975 – 1994 was hij benoemd als onze pastoor en wat heeft hij in een tijdsbestek van 28 jaar veel veranderingen doorgevoerd in onze parochie als een ware pastor, een echte herder, een vriend!

De manier waarop wij nu als vrijwilligers functioneren in deze parochie heeft te maken met zijn gedachtegoed: dat onze parochie iedereen de ruimte zal bieden om te zijn wie hij of zij is. Jij met je persoonlijk geloof, jij met je eigen Godsbeeld, jij met je eigen geweten. Gelukkig de parochie waar dat kan en mag, want daar zullen de mensen verrijkt worden aan elkaar, zei hij in een interview. Voor die ruimte en vrijheid heeft pastor Jaap altijd gepleit en wij parochianen hebben dat als bevrijdend ervaren en wij zullen ons daar altijd voor blijven inzetten want wij zijn Samen Kerk en laten we dit nooit vergeten!

De laatste ontwikkelingen in de regio en de beleidslijnen van hogerhand hebben hem verdrietig gestemd en hij drukte ons op het hart om vooral te blijven wie wij zijn en te zeggen waar wij voor staan. Laten we dat goed onthouden en pastores zijn voor elkaar: bruggenbouwers en lichtbrengers.

De stuurgroep en de vele werkgroepen die onder zijn bezielende leiding zijn ontstaan: de pastoraatsgroep, de woorddienstgroep, de werkgroepen catechese, avondwake en uitvaarten; zij bestaan nog steeds en functioneren goed met gedreven vrijwilligers in de geest van Jezus van Nazareth, zoals pastor Jaap het ons heeft geleerd. Hij was de pyromaan van de parochie: de vonk overbrengend en de zaak met zijn teamgenoten verder aanblazend tot een "heilig" vuur!

En hoe geïnspireerd en goed gevoed werden wij niet door zijn mooie overwegingen op de zondagen die hij voorging in onze parochie. Die overwegingen namen velen van u mee naar huis om het daar nogmaals door te lezen en ook te bewaren. Want een ieder haalde er uit wat hij of zij nodig had: troost, bemoediging, erkenning of bewustwording. Deze wekelijkse overwegingen missen wij al geruime tijd omdat hij in 1994 met emeritaat ging en de laatste jaren zijn gezondheid het niet toeliet om nog voor te gaan.

Ik denk dat ik namens U allen mag zeggen dat wij heel dankbaar zijn dat wij pastor Jaap in ons midden mochten hebben. Velen zijn door hem getrouwd of gedoopt of begeleid in de laatste uren van een dierbare. In veel families heeft hij een spoor van herinneringen achtergelaten. Een lieve, wijze man altijd met veel humor en werkelijke aandacht voor de ander. Een inspirator en gedreven persoon, een fijn mens. Laten we hem voor altijd gedenken als de man van: Kerk wij samen, Kerk van mensen, Hem achterna....

Lieve Jaap, dank je wel voor alles wat je gedaan hebt voor onze parochie en in de levens van vele parochianen. Wij zullen je niet vergeten maar zo verschrikkelijk missen...

A Dieu!

*Namens het parochieteam van de
Maria Magdalena Parochie
Peggy Alting Siberg, voorzitter*

Jaap, 47 jaar geleden stond jij, met een paar van onze leden, aan de wieg van het Jongerenkoor. Drum en gitaar deden hun intrede in de kerk. Jongerendiensten, toen nog op zaterdagavond in de Kruiskerk, gaven weleens commotie omdat we, de jongeren van toen, vonden dat de boel weleens opgeschud mocht worden. Die ruimte kregen we van jou. Thematische vieringen, kerstnachtvieringen en vele tientallen paaswakes werden samen met jou op eigentijdse en eigen wijze ingevuld. Eénmaal met emeritaat werd je ook lid van het Jongerenkoor. Jong van hart en jong van geest was je wel blij dat enige tijd later de naam van het koor veranderde in All Ages.

We zullen je inspiratie en kritische noten over hoge en lage tonen erg missen.

Je vriendinnen en vrienden van All Ages



Gezinsviering op 9 april a.s.

PALMPASENSTOK VERSIEREN

Op **zaterdag 8 april** kunnen de kinderen een palmpasestok versieren in het Achterschip (in de kerk). We starten lekker vroeg om 10.00 uur, zodat iedereen om 11.00 uur met een mooie palmpasestok naar huis kan gaan. Zaterdag moeten veel kinderen nog sporten en hopelijk is iedereen dan op tijd terug voor haar/zijn wedstrijd. Kruisstokken en veel crêpepapier, kuikens, eitjes, veertjes en allerlei leuke dingetjes zijn aanwezig. Zelf versiering van thuis meenemen mag natuurlijk ook. Mocht uw kind nog een palmpasestok van vorig jaar hebben, dan stellen we het erg op prijs als hij of zij die meebrengt. Opgeven is niet verplicht maar wel handig i.v.m. het kopen van de broodjes: eabutter@ziggo.nl.

VOORSTELLEN 1E COMMUNICANTEN

Op **zondag 9 april** is het palmzondag en dan is er om 10.00 uur een gezinsviering. Pater Gerard Noom zal voorgaan en het jeugdkoor van onze kerk zal deze viering muzikaal ondersteunen. Tijdens deze gezinsviering worden de kinderen die dit jaar hun eerste communie doen, voorgesteld. Tevens worden ook de doophandjes van het afgelopen jaar uitgereikt aan de ouders van de dopelingen.

Tijdens de palmpasenviering op zondag worden palmtakjes en broodhaantjes uitgedeeld.

Met al die versierde stokken wordt het vast een mooie viering. Na de gezinsviering kunnen de kinderen deze palmpasestokken uitdelen aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De werkgroep Gezinsviering



EVENTEMENTENCOMMISSIE

The Passion op 7 en 8 april in de MMkerk Wormer

Wie kent The Passion niet? Dankzij het muzikaal-bijbels evenement dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden en rechtstreeks op televisie en via de radio wordt uitgezonden, is het lijdensverhaal van Christus onnoemelijk populair geworden.

Wie altijd al een gospelversie van dit verhaal heeft willen bijwonen, kan aanschuiven op vrijdagavond 7 of op zaterdagavond 8 april in de Maria Magdalenakerk, Wormer. Interkerkelijk Gospelkoor Revival brengt op uitnodiging van de Evenementencommissie Wormer *The Passion van Adrian Snell*. Dit is dus niet de popversie, maar de gospelvariant. Een prachtig, ingetogen stuk, maar op een bepaalde manier ook weer swingend, het blijft wel gospel!

The Passion is een muzikale uitvoering van het paasverhaal, van de aankomst van Jezus in Jeruzalem, het laatste avondmaal en de kruisiging, tot de wederopstandig. Dit verhaal willen wij graag op een bijzondere manier met het publiek de-

len in de dagen voor Pasen. Naast het vaste koor, bestaande uit 30 mannen en vrouwen maakt Revival voor The Passion gebruik van een 20-tal projectleden, die speciaal voor deze uitvoering mee gerepeteerd hebben.

Verder is er een uitgebreid combo samengesteld met drums, viool, diverse gitaren en blazers, synthesizer en op de piano Thirza van Ollefen. Dit gaat zeker voor extra sfeer zorgen.

Voorafgaand aan de uitvoering van The Passion wordt tijdens het voorprogramma een aantal liederen, passend bij de paasdagen gezongen.

Kaarten à € 12,50 in de v.v.k. bij Foto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a, Wormer of telefonisch reserveren: 075-6423388, 075-6421282 of via mail: concertmmwormer@gmail.com (bevestiging retour)

Plaats: Dorpsstraat 351, Wormer

Aanvang: 20.00uur, zaal open 19.30 uur
Eventueel restant kaarten aan de zaal € 15,00.



Het hart van ons geloven

In de Goede Week wordt de weg van Jezus op een bijzondere wijze herdacht, herinnerd en geactualiseerd. Het is niet vanzelfsprekend te geloven dat de dood niet het laatste woord heeft, dat liefde sterker is dan de dood. De grote vragen rond lijden, sterven en verrijzen zijn nooit volledig te beantwoorden. Geloven is een werkwoord en in vertrouwen bij Jezus blijven op zijn weg biedt inspiratie.

Liturgie vieren is een wijze om op die weg te groeien in geloof, maar het gaat niet vanzelf. Vieren staat altijd in de spanning tussen geloof en leven. Daarom blijven we zoeken naar de actuele uitdrukking van de eeuwenoude goede boodschap. Een voortdurende zoektocht dus naar wat wij vieren en hoe wij vieren, waarbij de herhaling van oude woorden en rituelen de bron van inspiratie blijft. Op geen ander moment in het jaar dan in de Goede Week komen al deze geloofswaarden en daden samen. Iedere dag ook met zijn eigen invulling. Op Palmzondag is dat het verhaal van twee gezichten.

De twee gezichten in ieder van ons, voortdurend met elkaar in gevecht: kies ik voor mezelf of kies ik voor de ander, ga ik mee met de massa of ga ik mijn eigen weg. Op Palmzondag horen we hosanna en kruisig hem, zien we aanbidding en bespottung, vasthoudendheid en verraad de mens. We kunnen ons zelf zien in onze dagelijkse worsteling en we zien waartoe het kan leiden. Palmzondag is niet alleen een dag van toen en daar, maar ook een moment om stil te staan bij het hier en nu. Ben ik een heerser of een dienaar. zoek ik macht of bescherm ik wat kwetsbaar is.

Hoe standvastig ben ik, hoe sterk sta ik in mijn keuzes. Wat roep ik: Hosanna of kruisig hem?

Witte Donderdag is de eerste van drie heilige dagen, het feest van Pasen. Die dag horen we hoe Jezus zijn leerlingen voorgaat op weg naar het einde. Aan tafel geeft Hij zichzelf. En zoals altijd doet Hij dit in taal én teken. Hij wast de voeten als een dienst aan de leerlingen en aan de wereld. Hij gaat ons voor in nieuwe verhoudingen, Jezus toont ons de liefde van de Vader zonder enige terughoudendheid. Hij offert zichzelf voor ons en voor alle mensen. Hij breekt het brood en deelt zichzelf uit, zijn bestemming ligt in onze handen. De woorden van St. Augustinus zijn deze avond meer dan ooit van toe-

passing. Ontvang wat je bent, wordt wat je ontvangt: Lichaam van Christus.

De dag van Goede Vrijdag zouden we het liefst overslaan. We worden al genoeg geconfronteerd met de diepe ellende van deze wereld. Jezus heeft er vaak over gesproken: zeven maal zeventig maal vergeven, de weg ten einde gaan. Het vraagt vertrouwen om te geloven in God die er is dwars door de realiteit van de godverlatenheid heen. Met alle vragen die er zijn over: Waarom toch al dat lijden in de wereld, leren we het dan nooit?

We leggen bloemen neer bij het kruis. Niet omdat we het kruis eren, maar Hij die gestorven is op het kruis. Eén van de velen. Hij ging ons voor in deze wereld, waar de machtigen het voor het zeggen hebben en waar Gods liefde nauwelijks wordt opgemerkt. We blijven hem eren met een licht, een bloem, een buiging. Daarin groeit de aandacht voor Gods liefde voor mensen. God is wel trouw: dat troost, bemoedigt om staande te blijven in dit uur en deze wereld.

De eerste christenen vierden Pasen met een nachtwake die tot de ochtend duurde. Dat Gods liefde sterker is dan de dood is een onbegrijpelijk geheim, waarvan de leerlingen getuigden en waaruit mensen al eeuwen kracht putten. Door de verhalen over de schepping, de bevrijding uit Egypte en het lege graf worden wij meegenomen in dit geheim en kunnen we de kracht van geloven ervaren. Christenen zijn we en dat mogen we vieren. We komen samen rond het vuur waaruit het Paaslicht wordt aangestoken. 'Licht van Christus' wordt er gezongen. We worden geraakt door het water van de doop, verfrissend om uit de slaap van de dood én 'we kunnen er toch niets aan doen' opgewekt te worden. Daarom spreken we ook bewuster dan anders de geloofsbelijdenis uit.

Hernieuwing van de doopbelofte met een plechtig woord, omdat we weten mogen waartoe we geroepen zijn: Op weg te zijn om in God te blijven geloven en te doen wat Jezus Christus ons heeft voorgedaan, "Hem achterna". Dan mag er ook eucharistie gevierd worden. En dan mag je doen wat vroeger de Paasplicht werd genoemd: de heilige Communie ontvangen om dit nooit te vergeten: God houdt van jou. Ontvang wat je bent, wordt wat je ontvangt: Lichaam van Christus.

Matthé Bruijns, pastor.

Eerste communie

Wat is het fijn om te kunnen schrijven dat we dit jaar weer eerste communie kunnen vieren. We hebben al vier bijeenkomsten gehad met onze aanstaande eerste communicanten, Wie dat zijn?

Eline, Cristian, Jeepé, Dustin, Jasper, Simon en Simon.

Tijdens de viering van Palmпасen kunt u al kennis met ze maken, want dan stellen we ze aan u voor.

En tijdens de echte eerste communieviering op 14 mei zal nog een meisje uit Krommenie zich aansluiten bij de groep. Zij heeft zich in Krommenie voorbereid, maar kan daar niet meedoen. Zij komt dus ook bij ons haar eerste communie vieren. Haar naam is Bente.

We hebben in de vier bijeenkomsten mooie bijbelverhalen voorgelezen. Bijvoorbeeld over Levi de Tollenaar en over Simon de visser, die zijn visnetten achterliet en als leerling met Jezus meeging. We hebben gesproken over het land van God waar iedereen welkom is en om dat te symboliseren hebben de kinderen op te-

keningen van de wereld, een school en de kerk plaatjes van allerlei mensen geplakt. U kunt ze in het Achterschip zien hangen. Net als de gebedjes die de kinderen hebben geschreven tijdens de bijeenkomst over al het goede dat gegeven is. En deze week zullen we samen met de eerste communicanten en hun ouders eten van al het lekkers dat ze mee brengen: we lezen dan van de Vijf broden en twee vissen.

EERSTE COMMUNIE-VIERING 14 MEI A.S.

Er volgen dus nog een paar bijeenkomsten en dan... 14 mei is het zo ver. Dan mogen deze kinderen hun eerste communie doen tijdens een feestelijke viering. Noteert u het in uw agenda? Ook u bent allemaal van harte uitgenodigd om dit feest met de kinderen mee te vieren. Zondag 14 mei om 10.00 uur in onze Maria Magdalena Kerk.

Kirsten Vredevoort

BEDANKJE



Ere wie ere toekomt

... het laatste jaar zijn er in de Maria Magdalena-parochie veel mensen overleden en vanuit de kerk uitgevaren. Het gedachtenisbord, dat toch zeer ruim is opgezet, is inmiddels vol met kruisjes voor overledenen. Alleen aan de bovenzijde, bestemd voor handjes met de namen van de dopelingen, is helaas nog ruimte want het aantal dopelingen blijft ver achter bij de uitvaarten.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om al die mensen in onze Maria Magdalena parochie van harte te bedanken voor hun inzet.

Wanneer er een melding van overlijden binnenkomt bij onze altijd bereikbare telefoondienst wordt er een groot vrijwilligerskorps ingezet. Want er moet gebeld worden, georganiseerd, de kerk klaar gemaakt, voorgangers en kosters gezocht, het koor staat klaar, er is koffie en op aanvraag ook lekkere broodjes, een kruisje gemaakt, boekjes samengesteld, vermenigvuldigd en gevouwen en ook de toelieten moeten worden bijgehouden. En het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat dit in

al onze parochies zo maar gebeurt. Het wordt gedaan door mensen die ook vanuit hun dagelijkse doen worden gehaald en op korte termijn maar moeten regelen dat ze er kunnen zijn.

En als je dan kijkt wat de kerkdienst uiteindelijk gekost heeft dan is dat een schijntje op het totale bedrag van een uitvaart. En ik heb nog nooit iemand horen zeggen: 'Wat zag die taxi er toch mooi uit, of wat zat die jas van de drager toch goed'. Maar als er iets over de inhoud en de betekenis van de uitvaart wordt gezegd, dan wordt er gesproken over dat wat er in de kerk zo goed verzorgd is gebeurd.

En dan ben ik heel trots op onze Zaanse parochies, dat we dat toch maar iedere keer voor elkaar krijgen en allemaal pro Deo, voor de gemeenschap. Hulde dus en heel veel dank.

Matthé Bruijns, pastor

En ik durf bijna niet te zeggen: voor nu en nog er eens.

Uit de encycliek *Laudato Si* van Paus Franciscus

De te bespreken tekst tijdens het gesprek bij de koffie.

Geprezen zijt Gij, Mijn Heer

“Wees geprezen, mijn Heer”, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit mooie lied herinnerde hij ons eraan dat ons gemeenschappelijke huis ook als het ware een zuster is met wie wij het bestaan delen, en als een mooie moeder die ons in haar armen neemt: “U zij de lof, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en gras”.

LAUDATO SI' - GEZEGEND ZIJT GIJ

Deze zuster protesteert om het kwaad dat wij haar hebben aangedaan, vanwege het onverantwoorde gebruik en het misbruik van de goederen die God in haar heeft gelegd. Wij zijn opgegroeid met het idee dat wij haar eigenaar en heer waren, bevoegd om haar te plunderen. Het geweld dat in het, door de zonde gewonde hart van de mens aanwezig is, wordt ook zichtbaar in de ziektesymptomen die wij in de bodem, het water, de lucht en de levende wezens gewaarworden. Daarom is er onder de meest in de steek gelaten en slecht behandelde armen onze onderdrukte en verwoeste aarde, die “kreunt en barensweeën lijdt” Rom. 8, 22. Wij vergeten dat wij zelf aarde zijn. Ons lichaam zelf wordt gevormd door de elementen van de planeet, haar lucht geeft ons adem en haar water schenkt ons leven en verkwikt ons.

NIETS IN DEZE WERELD LAAT ONS ONVERSCHILLIG

Meer dan vijftig jaar geleden, toen de wereld op de rand van een atoomcrisis balanceerde, schreef de heilige Paus Johannes XXIII een encycliek waarmee hij zich niet alleen ertoe beperkte de oorlog af te wijzen, maar ook een vredesvoorstel wilde doen. Hij richtte zijn boodschap tot heel de “katholieke wereld”, maar voegde daaraan nog toe “en aan alle mensen van goede wil”. Nu wil ik mij ten overstaan van

de wereldwijde aantasting van het milieu tot iedereen richten die deze planeet bewoont. In mijn apostolische exhortatie heb ik aan de leden van de Kerk geschreven om een proces van missionaire hervorming op gang te brengen dat nog moet worden voltooid. In deze encycliek stel ik mij ten doel met allen in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijke huis.

Acht jaar na *Pacem in Terris* verwees de zalige Paus Paulus VI in 1971 naar de ecologische problematiek en presenteerde deze als een crisis die “een dramatisch gevolg” is van de ongecontroleerde activiteit van de mens: “Door een onbezonnen exploitatie van de natuur dreigt hij haar te verwoesten en op zijn beurt slachtoffer van een zodanig verval te worden”.

Hij sprak ook tot de FAO over de mogelijkheid “van een ware ecologische ramp als gevolg van de terugslag van de industriële beschaving”, daarbij “de urgentie en de noodzaak” onderstrepend “van een radicale verandering in het gedrag van de mensheid”, omdat “de meest bijzondere wetenschappelijke vooruitgang, de meest verbluffende technische huarenstukjes, de meest wonderbaarlijke economische groei, als deze niet gepaard gaan met een authentieke maatschappelijke en morele vooruitgang, zich uiteindelijk tegen de mens keren”.

De heilige Johannes Paulus II heeft zich met groeiende belangstelling met dit thema beziggehouden. In zijn eerste encycliek merkte hij op dat het lijkt dat het menselijk wezen “geen andere betekenissen van zijn natuurlijke omgeving waarneemt dan die welke dienen voor de doeleinden van gebruik en verbruik”. Vervolgens nodigde hij uit tot een globale ecologische *bekering*.

Ben Commandeur





Verslag

We zijn dit jaar weer afgereisd naar Sri Lanka. Dankzij uw financiële hulp – door het kopen van mijn kaarten en door het geven van donaties – hebben wij weer vele aankopen kunnen doen.

Het bejaardendorp was heel erg achteruit gegaan door een tekort aan verplegend personeel, tekort aan hulp voor de mensen en het verval van het park waar de huisjes staan, vanwege gebrek aan beleid. Het Family Help Program doet wat in het vermogen ligt om de situatie te herstellen. Wij hebben in overleg met de 5 Salvatorie zusters een plan gemaakt voor aankopen, zoals cd's en cd-speler met boxjes voor in het restaurant, een naaimachine met tafel om kleding te repareren. 6 grote containers met deksels voor afval, 2 bloeddrukmeters, glucosemeter met strips en naaldjes (er zijn veel diabetici in Sri Lanka), 8 urinalen, 2 rolstoelen, 25 plastic bekertjes met deksels voor de mensen die niet meer vanaf het bord kunnen eten, een microfoon met snoer, 30 kg rijst, 1 draagbare radio met cd speler, voor 300 euro medicijnen, 30 handdoeken, 60 onderlakens en slopen, twee grote kasten met slot, stopcontacten met snoer.

Ons schooltje met 40 peuters functioneert goed met Augusta en de assistentes. De televisie en dvd speler waren stuk. Deze zijn nodig om filmpjes af te spelen om de peuters spelenderwijs engels, singalees en tamil te leren. We hadden een traktatie meegenomen: 40 banaantjes en flesjes drinken. Nou dat ging er in.

Voor de schoonmaak hebben we gekocht: zeep, moppen, emmers, vloerwissers, bezems, stoffer en blikken, wc-reiniger, vloerreinigers, handzeep. Pakken A4-papier voor knippen en vouwen. Voor een gezin in Marawila hebben we een nieuwe waterpomp gekocht en een dak laten repareren.

Moe maar voldaan zijn we op 16 maart weer naar huis gegaan. Er is veel ellende onder de mensen, maar ze zijn dankbaar voor al onze hulp en alles wat we voor ze gekocht hebben.

Beste mensen heel veel dank voor de aandacht, reacties en financiële hulp. Ook dank vanuit Sri Lanka, van de Salvatorie zusters. Ik ga door met het maken en verkopen van kaarten en wie weet kunnen we volgend jaar weer gaan als we gezond mogen blijven. DANK U ALLEMAAL

Cees en Tineke de Best



KBO

Nieuwstijding

Als de lente komt in Wormer en de vogeltjes weer fluiten dan is het KBO-bestuur druk bezig voor onze leden en toekomstige leden een programma voor het nieuwe seizoen 2017 – 2018 samen te stellen waarin u kunt genieten van kunst, cultuur en amusement.

We openen het nieuwe seizoen op woensdagmiddag 27 september met De Troubadours: zij zingen en spelen op verschillende muziekinstrumenten zoals gitaar, autoharp, bariton, ukelele enz. zelfs de grote Keltische harp der troubadours zal er zeker bijzijn.

Het volledige programma vindt u in de bijlage van de Nestor van 23 mei a.s.

Ter afsluiting van het huidige KBO seizoen hebben wij op woensdagmiddag 26 april a.s. het Cabaret duo Zuiders en Tromp uitgenodigd. Voor de pauze gaan ze ventend langs de deuren en zingen zij diverse liedjes. Na de pauze zingt Anne-

Marie de mooiste Nederlandstalige liedjes en doet de gepensioneerde groenteboer nog enkele Westfriese voordrachten. Kortom het wordt een middag om nooit te vergeten.

De dagtocht naar het nationaal park de Biesbosch op 17 mei a.s.: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Laat deze prachtige bus- en vaartocht, door één van de mooiste natuurgebieden van ons land, **niet** aan u voorbijgaan. Als je voor 15 april op bankrekening: NL46 RABO 0120 881306 t.n.v. KBO Wormerland € 49,50 betaalt, dan is uw plaats verzekerd.

Nu de dagen fors gaan lengen, wens ik u al het goede dat Pasen ons kan brengen.

Moge de schoonheid van dit seizoen de winter vlug verdringen

en dat de vreugde van Pasen ons het hele jaar door mag omringen.

*Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)*

Programma

MEDITATIEF SCHILDEREN



Dit jaar zijn de begeleiders weer: Marian Neeft en Coby Huijpen.

Voor de materiaalkosten betaalt u per keer € 2,50.

Datum: **vrijdag 7 april, 12 mei**

Plaats: **Achterschip Maria Magdalena-kerk, Wormer**

Tijd: **13.30 tot 16.00 uur**

Aanmelden: **Liesbeth Patist-Dupon**

GEZINSLEVEN EN AUTISME



Hoe is het als je gezin met autisme te maken krijgt. Of als een kind moeilijk lerend is, of juist hoogbegaafd? Komen bepaalde stoornissen vaak voor? Hoe herken je het? Welke zorg vragen kinderen met autisme van hun ouders en omgeving? Hoe kunnen school, sportclub, kindercatechese daarop inspelen? Welke mogelijkheden zijn er om tot meer begrip te komen van elkaar? Op welke mogelijkheden van overheidswege kan men een beroep doen?

Marieke van Vliet spreekt vanuit haar eigen gezinssituatie, maar ook als directeur van de Stichting 'Geef mij de kans' in Assendelft. Deze door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instantie zet zich in voor ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een handicap die het leren en de sociale omgang bemoeilijkt, in meer of mindere mate.

Datum: **vrijdag 7 april 2017**

Tijd: **20.00 uur**

Plaats: **Ontmoetingsruimte Petruskerk Krommenie**

Leiding: **Marieke van Vliet**



KLEUREN VAN DE ZIEL

Marc Chagall leefde van 1887-1985. Deze van oorsprong Russische kunstenaar onderging in zijn werk steeds de invloed van zijn Joods-Russische afkomst. Daarnaast werd hij beïnvloed door verschillende stromingen in de kunst: kubisme, fauvisme en surrealisme. Ondanks al deze invloeden heeft Chagall een heel eigen stijl, die dromerig aandoet. Hij haalde zijn inspiratie uit de Russische volkskunst en het volksleven, zijn herinneringen aan zijn

jeugd en de rol van het Jodendom hierin. Hij combineerde elementen hiervan met de moderne stijlen die hij in Parijs ontdekte. Hij beeldde met grote regelmaat bijbelscènes uit.

In de jaren zestig, Chagall was toen al ongeveer zeventig jaar oud, leerde hij zichzelf glas-in-loodramen maken. Deze eeuwenoude techniek wist hij naar zijn hand te zetten en te vernieuwen. Daarbij werd hij gestimuleerd door zijn vrouw. Kenmerkend voor zijn glas-in-loodwerk zijn de sprankelende kleuren en de grote mate van symboliek, wat ze uitermate geschikt heeft gemaakt voor religieuze doeleinden.

Chagall zei over zijn schilderijen dat ze uitdrukking gaven aan de innerlijke beelden die hem geschonken werden. Hij moest er dan de kleur aan geven die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt kwam. De kleuren en figuren in de vensters verhalen van optimisme, hoop en een vreedzaam leven. Daarom koos hij blauw als dominante kleur, het zogenaamde 'Chagallblauw'.

Datum: **dinsdag 25 april 2017**

Tijd: **20.00 uur**

Plaats: **Achterschip MMkerk Wormer**

Leiding: **Tineke de Lange en Liesbeth Patist-Dupon**

GELOVEN MET JONGE KINDEREN

Deze avonden zijn bestemd voor ouders met een kind tussen nul en vijf jaar. Elke avond bestaat deels uit informatie en deels uit gesprekken met elkaar.

Deze avonden worden door Marjo Stronks en Liesbeth Patist gegeven. Bij voldoende belangstelling zullen we in 2017 weer drie avonden organiseren.

Aanmelden: **Liesbeth Patist-Dupon**

Datum: **In overleg**

Locatie: **Afhankelijk van cursisten**

VERSTERKING STUURGROEP

We zijn met 4 personen en dat is te weinig. We komen 4x per jaar samen om het programma op te zetten en te evalueren. Vergaderingen duren ongeveer 90 min. en worden (in overleg) over het algemeen 's middags gehouden. Voor info, aanmelden, inbrengen van ideeën kunt u terecht bij Liesbeth Patist-Dupon.



Uitnodiging

voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING
te houden in 't Achterschip van de Maria Magdalena Kerk
Dorpsstraat 351 te Wormer op
maandag 24 april 2017 om 20.00 uur

Na afloop zal huisarts F.A. Strootman het thema-onderwerp 'euthanasie'
met ons bespreken.

AGENDA

1. Opening ledenvergadering.
2. Notulen ledenvergadering 2016.
3. Jaarverslag door de secretaris.
4. Financieel verslag door de penningmeester.
5. Verslag kascommissie en benoeming lid kascommissie.
6. Bestuursverkiezing:
 - aftredend en herkiesbaar:
mevrouw A. Zwemmer-Wolkers (penningmeester)*
7. Rondvraag.
8. ca. 20:30 uur: Sluiting ledenvergadering.
9. Huisarts F.A. Strootman bespreekt het thema-onderwerp 'euthanasie',
waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
10. ca. 21.30 uur: Sluiting avond.

Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Wilt U deze vergadering bijwonen? S.v.p. aanmelden via email of bij de onderstaande bestuursleden.

Heeft u een agendapunt dat niet vermeld staat, maar wel van belang is, neem dan vóór de vergadering contact op met de secretaris, mevr. R. Rozemeijer-van Loo, Waterzolder 32, telefoon 075-6423400. Mocht u geen gehoor krijgen, probeer dan de penningmeester, mevr. A. Zwemmer-Wolkers, telefoon 075-6841874.

Of meldt u aan via email: info@uitvaartbarbarawormer.nl

Wij hopen u graag te ontmoeten op onze jaarvergadering.
Toon uw belangstelling voor het vrijwilligerswerk van onze vereniging.

*Met vriendelijke groet,
R. Rozemeijer-van Loo, secretaris*

**) Als u lid bent kunt u zich natuurlijk ook aanmelden voor een bestuursfunctie, mits voorgedragen door minimaal drie andere leden.*

Email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
Website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Rekeningnummer ING-bank: NL69 INGB 0003 7973 95
Rekeningnummer Rabobank: NL12 Rabo 0374 9520 78



Speciale ontmoetingsdag op 30 mei a.s.

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Zowel binnen als buiten het christendom bekend en vereerd. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen en gebeeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Tot en met 20 augustus straalt Maria in Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Voor het eerst in Nederland wordt er zo'n grote tentoonstelling aan Maria gewijd waarbij haar complete levensverhaal aan bod komt, van oermoeder tot hemelse koningin.

U leest meer over deze bijzondere tentoonstelling in het paasnummer (april 2017) van *SamenKerk*. Bijvoorbeeld hoe u als lezer van ons bisdomblad korting krijgt bij een bezoek aan de tentoonstelling.

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. Museum Catharijneconvent in Utrecht vanwege de bijzondere tentoonstelling "Maria" een speciale arrangements- en ontmoetingsdag op **dinsdagmiddag 30 mei**. Mevrouw Désirée Krikhaar, de samensteller/gastconservator van deze bijzondere tentoonstelling, geeft die dag om **14.00 uur** een lezing over de tentoonstelling. Deze lezing is gratis bij te wonen op vertoon van een geldig entreekaartje voor de tentoonstelling.

Hoe naar deze Ontmoetingsdag op 30 mei? Aanmelden via:

info@catharijneconvent.nl of 030-2313835 (tijdens kantooruren).

Vermeld: 1. "Bijeenkomst bisdom Haarlem-Amsterdam (30 mei)", 2. uw voor- en achternaam en 3. het aantal personen.

BISDOMBEDEVAART

In september naar Fatima

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 oktober een zestal keer is verschenen aan drie herderskinderen. Maria had belangrijke boodschappen voor hen over het geestelijk leven van de mensen en de vrede in de wereld (het is immers midden in de Eerste Wereldoorlog). In de loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de belangrijkste Mariaheiligdommen in de wereld. Vanwege het eeuwfeest van de verschijningen organiseert het Bisdom Haarlem-Amsterdam van 11 t/m 16 september een bescheiden bedevaart naar Fatima en Lissabon. Er is slechts plek voor zo'n zestig pelgrims en er is een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers.

Na de vlucht naar Lissabon reizen we per touringcar door naar Fatima. Na aankomst maken we een wandeling over het heiligdom en wordt het verhaal van Fatima verteld. De volgende dag (dinsdag) bezoekt u Aljustrel, waar we de Kruisweg bidden, en later op de dag bezoeken we de geboortehuizen van de herderskinderen en de parochiekerk. We vieren deze dag (met andere Nederlandse groepen) de Eucharistie in de Verschijningskapel, dé plek waar Maria 100 jaar geleden is verschenen. We nemen ook deel aan de Sacramentsprocessie, hetrozenkransgebed op Woensdag 13 september is een van de

verschijningsdata. We nemen die dag deel aan de plechtigheden van het heiligdom (o.a. een plechtige pontificale Hoogmis). Op 14 september nemen we afscheid van Fatima en gaan we richting Lissabon. We bezoeken onderweg een fraai klooster in Batalha en het traditionele vissersdorp Nazaré. Op 15 en 16 september bezoeken we Lissabon, met o.a. een stadswandeling o.l.v. een Nederlandse gids. Op de laatste dag bezoeken we Cristo Rei (een standbeeld van Christus Koning) bij Lissabon-Almada, waar we het uitzichtpunt bezoeken en een afscheidsviering hebben. In de avond vliegen we weer terug naar Nederland.

Meer informatie over dit diocesane aanbod vindt u in het paasnummer van *SamenKerk*, of via email: **bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl**

Achter in uw parochiekerk liggen folders of kijk op de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of de website van de katholieke reisorganisatie VNB (www.vnb.nl). Aanmelding voor deze reis verloopt via de VNB. De inschrijving sluit op 1 augustus 2017.

De Goede Week

PALMZONDAG

Op de zondag voor Pasen, begint in die tijd het joodse feest Pesach (de bevrijding van het joodse volk uit Egypte). Zoals veel mensen trekt ook Jezus met de apostelen, zijn leerlingen, naar Jeruzalem. Het feest gaat wel 7 dagen duren. Hij wordt groots onthaald en bezoekt de zieke en zwakke mensen en geneest ze. Hij vertelt over God en wordt in korte tijd populair. De zittende priesters zijn bang voor Jezus en willen hem uitleveren aan Pilatus, de gezaghebber uit Rome.



Na enige tijd verscheen een groep opperpriesters en tempelhoofdlieden, met Judas Iskariot aan het hoofd, die Jezus ter begroeting kuste, waarna gewapende lieden hem arresteerden. Voor deze dienst zou Judas een beloning van dertig 'zilverlingen' krijgen.

GOEDE VRIJDAG

Jezus wordt veroordeeld door Pontius Pilatus en gekruisigd op de berg Golgotha. Zijn vrienden haalden hem 's avonds voorzichtig van het kruis en legden hem in een graf dat in de rotsen was uitgehakt. Voor de ingang van het graf kwam een grote steen.

WITTE DONDERDAG

Op donderdag heeft Jezus een avondmaaltijd met de leerlingen, 'het laatste avondmaal' genoemd. Jezus zei: "één van u zal Mij verraden". Even later zei hij tegen Judas om te doen wat hij van plan was te doen en Judas vertrok. Na de maaltijd ging Jezus met zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus naar de Olijfberg net buiten Jeruzalem om te bidden.

PASEN

De zondag erna, kwamen drie vrouwen bij het graf. Ze wilden er geurende kruiden gaan leggen. De zon was net op toen ze er aankwamen. Plotseling bleven ze geschrokken staan. De steen was weg en het graf was leeg. Naast hen verscheen een engel. Hij zei: "Hij is er niet meer. Hij is opgestaan!"



Woordzoeker

JEZUS
PALMTAK
OLIJFBERG
TUIN
KROON
MANTEL
PETRUS
KRUIS
GRAF
STEEN
OPSTAAN
PASEN



N	G	F	R	P	C	H	J	N	L	T	S	U	N	J
D	R	E	D	O	X	E	A	E	U	O	U	O	N	N
S	E	W	P	N	Z	A	O	S	E	I	O	I	R	G
W	B	I	U	U	T	U	Z	A	G	R	N	J	N	V
Y	F	T	S	S	Y	U	F	P	K	T	S	J	I	G
Z	J	N	P	M	E	C	M	G	O	O	P	M	N	X
A	I	O	B	A	J	W	P	U	C	N	U	F	P	V
R	L	L	G	N	Z	W	A	E	G	R	A	F	N	O
L	O	T	Y	T	Q	M	Z	S	T	S	I	U	R	K
L	A	T	N	E	Q	P	S	S	D	R	B	T	N	D
I	K	N	N	L	K	S	Z	V	T	J	U	J	U	T
Z	X	N	E	Y	Q	L	K	W	F	W	A	S	T	Q
O	C	T	N	E	X	D	B	G	U	G	F	J	E	L
E	P	A	L	M	T	A	K	B	H	M	E	F	W	C
L	F	N	H	P	R	S	P	V	Y	X	G	Z	I	U

PM rooster seizoen 2016/2017

(43^e - 44^e jaargang)

	<u>Copydatum</u>	<u>Looptijd</u>
Nr. 3	14 mei	24 mei-19 juli
Nr. 4	9 juli	19 juli-6 sept
Nr. 5	27 aug	6 sept-?



Contact

Als er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, wilt u ons dat dan laten weten. Zit u zelf ergens mee en wilt u wat verder daarover praten, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken.

De Pastoraatsgroep

Dankbetuiging

Bij deze willen wij u heel hartelijk bedanken voor de grote belangstelling in de kerk waar Will zoveel stappen heeft liggen en gewerkt heeft. Ook de vele kaarten en telefoontjes waren overweldigend. Een mooie herinnering.

*Truus van Haaster-Vesting,
kinderen en kleinkinderen*

Gesprek bij de koffie



Op donderdag 6 april is er weer een gesprek bij de koffie. Waar wij verder gaan met Laudato Si. Aanvang 10.00 uur. U bent van harte welkom,

Ben Commandeur

Hartelijk dank

Guus en Cor Bijvoet willen jullie bedanken voor de lieve woorden, de mooie kaarten en prachtige bloemen voor/bij ons 50-jarig huwelijk.

All Ages zong mooier dan ooit, Mathé verwoordde het prachtig en ja Rob wakkerde de zaak aan. Nogmaals dank.

Guus en Cor

Wist u dat....

De violenactie € 292,00 heeft opgebracht en de sobere maaltijd op 26 maart j.l een bijdrage van € 600,00 heeft opgeleverd voor de Vastenactie.

Hartelijk dank,

Ina van Kleef

40 dagen zijn lang genoeg

Veertig dagen zijn lang genoeg om stil te blijven staan.

Was het de straf die Hij droeg of is het anders gegaan

Jezus als offer

of slachtoffer

twee verschillende vragen.

Onder het kruis

beseffen we Zijn kracht

dat Hij het wel heeft

gedaan en volbracht.

Gedragen.

Veertig dagen zijn lang genoeg om in beweging te komen.

Hem te zalven en te begraven met tranen die stromen.

Door God verlaten

of door mensen verraden

twee manieren van zien

met eerbied bedekt.

Maar bij het lege graf

vertellen en verhalen

dat Hij leeft en is

opgewekt.

**JANS VAN STEEN-BETJES**

'Bij het opkomen van de zon, aan het begin van het nieuwe jaar en in het bijzijn van haar man en al haar kinderen is toch nog onverwachts van ons heengegaan Jans van Steen – Betjes'.

Zo waren de woorden op haar rouwkaart. Jans werd geboren als dochter van bakker Betjes in Wormer. Ze leerde Piet van Steen kennen, trouwden elkaar en gingen wonen in Wormerveer. Daar werden hun beide zonen en beide dochters geboren, daar werden ze oma en opa. Een leven in verbondenheid met mensen, met muziek, met haar gezin. Ze zong in het kerkkoor. Ze hield van kleding maken en handwerken. Er was de grote liefde voor de watersport. Er kwam een mooie motorkruiser en vele tientallen jaren waren ze beheerder van het eiland De Nes in het Alkmaardermeer van de Zaanse Zeilvereniging. Moeder Jans was de verbindende schakel in de familie en wat genoot ze toen ze ook overgrootmoeder mocht worden. Haar kleinkinderen vertelden over logeren, over vakanties op het eiland en spelletjes. Via telefoon en sociale media onderhield ze dagelijks contact met haar gezin. Ze verhuisden 15 jaar geleden naar de Dwergmeerval in Willis. Iedere zondag keek ze naar de eucharistieviering op de televisie. De laatste jaren waren er heel wat lichamelijke tegenslagen bij haar en haar man. Kanker en COPD maakten de jaren zwaar. Op de middag van Oudejaarsdag hebben we haar de ziekenzegen gegeven en gebeden om kracht en om Gods nabijheid. Haar geest wilde nog zoveel, maar haar lichaam kon niet meer. In de kerk van Wormer waar ze 84 jaar geleden is gedoopt hebben we de uitvaartdienst gehouden en daarna is haar lichaam gecremeerd.

Matthé Bruijns, pastor

**KEES AL**

Zaterdag 4 maart is Kees Al overleden. Enkele dagen daarvoor was hij 75 jaar geworden. Hij werd geboren in Wormerveer op een boerderij waar nu Molletjesveer is. Zij verhuisden rond 1960 naar de Oudelandsdijk in Spijkerboor. Hij trouwde met Ada Mooren van de Kanaaldijk en namen de boerderij over. Eén dochter en twee zonen werden er geboren. En later werden zij opa en oma van 8 kleinkinderen. De beide zoons gingen wonen aan weerszijden van het ouderlijk huis en zo ontstond er een hele sterke band met de kleinkinderen die veel leerden van hun grootouders en samen het land in trokken om weidevogels te beschermen en mollen te vangen. Kees was veehouder in hart en nieren. Betrokken bij de Land- en Tuinbouworganisatie, polderbestuur en waterschap. Na een hooibroei-brand moest een deel van het bedrijf weer worden opgebouwd. Toen de boerderij door Marcel werd overgenomen bleef Kees gewoon doorgaan met zijn werken. In de polder was hij bezig met het markeren en beschermen van de nesten van de weidevogels in het Wormer- en Jisperveld. Kees en Ada genoten van de jaargetijden vanuit hun huis aan de Knollendammervaart. Hij was nog nooit bij de dokter geweest tot hij 3½ jaar geleden kanker kreeg. Het ging daarna weer heel goed met hem tot het twee maanden terug in alle agressiviteit weer terug kwam. Zijn verjaardag op 28 februari was een datum die hij nog wilde halen, maar het weer naar buiten gaan van de koeien nog meemaken was te ver weg. Hij heeft van velen afscheid kunnen nemen en we hebben hem de ziekenzegen gegeven. Met zeer velen is hij in de kerk door familie en vrienden uitgeleide gedaan, een geleefd en betekenisvol leven, en zo hebben we hem begeleid naar de begraafplaats.

Matthé Bruijns, pastor

**ALIE OUDT**

Donderdag 9 maart is *Alie Oudt* overleden op 87-jarige leeftijd. Geboren en getogen werd zij in Wormer in een gezin van 4 jongens en 4 meisjes. Zij was de 7^e in de kinderrij. Ze werkte in de broodbezorging bij bakker Kaskes. Alie is ongehuwd gebleven. Vele jaren heeft Alie in Uden gewoond en daar gewerkt. Ze werd daarmee een tante die je niet vaak zag en waar je ook niet veel van wist, en daar valt dus ook bij het afscheid niet veel over te vertellen. Later kwam ze terug naar de Zaanstreek en woonde in de oude huisjes op het Torenplein. Ze werkte als cheffin bij de Boerejonker en ging van daaruit met pensioen. Ook hielp ze in de winkel van Woestenburg. Ze verhuisde naar Zaan-dam, daar werd haar nicht gevraagd, toen zij ouder werd, om de boodschappen te doen. Ze verhuisde naar het verzorgingshuis De Durghorst in Krommenie en toen dit gesloten werd naar Nieuw Groenland in 't Kalf.

Tante Alie was een handige tante: ze kon goed klusjes doen, timmeren, schilderen behangen. Ze was creatief. Ze maakte 3-D kaarten, kon goed naaien, haken en borduren. Maar toen zij ouder werd lukte het allemaal niet meer zo.

*Denken aan anderen en niet aan jezelf.
Beter te geven dan te ontvangen
zo was je zelf*

stond er op de rouwcirculaire. Zo is er afscheid genomen van deze lieve tante. Ze heeft enkele dagen voor haar dood de ziekenzalving ontvangen, net zoals haar laatst levende zuster dat enkele weken eerder had gekregen. Zij was echter wel bij de uitvaart aanwezig. Na de uitvaartdienst in de kerk waar zij ook is gedoopt is haar lichaam begraven.

Matthé Bruijns, pastor

**WILLEBRORDES JOHANNES JACOBUS VAN
HAASTER**

Will is 78 jaar geleden geboren in de Haarlemmermeer, als de jongste van 13 kinderen. Voor zijn Truus is hij naar Wormer gekomen, waar hij dit jaar 50 jaar mee getrouwd was. Ze woonden eerst in een woning aan de Dorpsstraat en later verhuisden ze naar de Faunastraat, met veel ruimte voor zijn hobby. Spullen maken van hout: leesplankjes en hijskranen. Een paar van deze miniaturen waren met bloemen op zijn kist gezet.

Voor veel vrienden en familie heeft hij iets gemaakt. Hij was vrijwilliger bij de klus-senploeg van de kerk en heeft heel veel jaren de adventskrans gemaakt.

Bloemen en planten waren ook zijn lief-hebberij. De tuin was een plaatje.

Toen de gezondheid minder werd, hebben ze besloten om het huis te verkopen om nog wat te kunnen genieten en mooie reizen te maken. Daar hebben ze samen mooie herinneringen aan. Op de overlij-denskaart staat Will kijkend naar de ondergaande zon.

Zijn gezondheid ging steeds meer achter-uit en met hulp van de kinderen is er nog zo veel mogelijk gedaan. Het werd steeds moeilijker en daarom was het beter om hem in de verzorging te laten opnemen.

Will brak zijn heup als gevolg van een val. Hij had niet voldoende kracht meer om er bovenop te komen. Het was moeilijk om het in te zien, maar hij gaf zelf aan dat het zo goed was. Wij hopen voor zijn dierbaren dat de herinneringen aan Will zoals hij was de zon weer doet schijnen.

Gré Floore



**TINY AMMERAAL-HESSELS**

Tiny werd op 26 mei 1929 geboren als één van de zes kinderen Hessels en woonde haar hele jonge leven in de Eendrachtstraat in Wormer. Helaas brak in haar tienerjaren de oorlog uit. Een heel zware tijd. Ze kreeg een eerste 'baan' bij een familie in Hoorn om aan te sterken, hier was meer eten dan in Wormer. In Hoorn heeft ze nog een jongen gered uit de gracht. Van de gemeente Hoorn kreeg ze een onderscheiding voor haar heldhaftige optreden. Na de oorlog ging ze naar de gezinsverzorgsteropleiding in Den Haag. Als wijkverpleegster werkte ze in Wormer bij veel (heel grote) families.

Op het ijs kwam ze Thom Ammeraal tegen en het was direct verkering. In 1954 trouwden ze en gingen op Zandweg 142 wonen. Er werden 4 kinderen geboren waarna het huis met 2 slaapkamers te klein werd. Met een familie, die op Zandweg 115 woonde, werd van huis geruild.

In dit huis werden nog 2 kinderen geboren, waardoor ook dit huis te klein werd. In plaats van verbouw werd er nieuwbouw gepleegd. Daarna werd besloten het stuk grond achter het huis te kopen. Er werd besloten een zwembad te graven. Half Wormer heeft hier met veel plezier gezwommen. Als hulpmoeder heeft ze vele kinderen, ook de jongens, aan het breien gezet. Ze bleef altijd de verzorgster en heeft vele mensen geholpen.

Het huis aan de Zandweg werd te groot, het lichaam was versleten en er werd besloten (met veel pijn) naar het Ventjagersplein te gaan.

De ziekte van Alzheimer kreeg haar in haar greep en 1 ½ jaar terug werd besloten om naar Molentocht in Purmerend te vertrekken. Hier waren elke dag activiteiten voor haar waar ze van genoot. Na 86 jaar dronk ze haar 1^e wijntje en vond dit lekker!

Haar lichaam liet haar steeds meer in steek.

Ze is rustig en mooi ingeslapen.

Paul Kramer

**NEL WOESTENBURG-KORVER**

Nog even bij moeder langs om de laatste dingetjes met haar te bespreken. Gezellig bij een bakkie koffie met de door haar zelf gebakken cake of koek, voor we morgen in het vliegtuig stappen...

En dan vind je haar op de grond naast haar vertrouwde stoel, achter haar rollator die haar niet meer de steun heeft kunnen bieden die ze nodig had toen ze waarschijnlijk opstond om naar bed te gaan.

Daar ligt ze dan... levenloos, totaal onverwachts.

Haar dochter Ineke bracht haar in herinnering:

"Je bent geboren op 7 oktober 1928 als oudste dochter in het gezin Korver-Kleij. Je koesterde de herinnering dat je vaak met je vader mee ging op de fiets. Na 4 jaar kreeg je een broertje Piet, daarna kwamen Cees, Jan en Ton. Toen Ton werd geboren had je er best de pest in, je wou nu wel een zusje. Na de lagere school ging je naar de naaischool en werd naaister.

Je hebt pap leren kennen op de toneelclub 'Klein maar Dapper'. Op 18 april 1952 zijn jullie getrouwd en gingen wonen in een huurhuis in de Moriaanstraat, toen nieuw opgeleverd. In die tijd was het normaal, je trouwde en er kwamen kinderen. Dat lukte bij jullie lange tijd niet en als de pastoor dan weer langs kwam met de opmerking "Nog geen wieg in de kamer?", dan kon je hem wel wat doen. Na vele nare onderzoeken is het dan toch nog gelukt. Op 9 maart 1957 kwam ik.

Je was altijd heel actief, naaide nog altijd kleding en was lid van diverse verenigingen. Je hebt jarenlang bij bejaardenzorg gewerkt. Je had ook vele hobby's, koken en bakken, schilderijen borduren, kleding maken, breien (je zal heel wat truien hebben gebreid voor de kleinkinderen) samen met pap zingen op het Caeciliakoor, zwemmen, jeu de boules en jullie hebben ook nog samen een racefiets gehad.

Je vond het heerlijk dat ik drie kinderen kreeg en je was ook dankbaar dat je nog mocht meemaken achterkleinkinderen te krijgen.

We zijn dankbaar dat je de mooie leeftijd van 88 jaar hebt mogen behalen en dat een akelig ziekbed je bespaard is gebleven".

Frans Hofstra

April

<p>Palmzondag 9 april 10.00 uur Jeugdkoor Gezinsviering</p> <p>Voorstellen Eerste Communiekanten Eucharistieviering Voorgangers: Pater G. Noom Frans Hofstra</p> <p>Deurcollecte: onderhoud terrein en gebouw</p>	<p>Margaretha Lelieveld Jaap en Carla de Vos Toni Piet-Beerlink Tiny Goedhard Jo Klos-Butter</p>
<p>Dinsdag 11 april 16.30 uur Torenerf Woord-Gebed en Tafel Voorganger: Mw. Gré Floore</p>	
<p>Witte donderdag 13 april 19.00u All Ages</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Diaken I. Molenaar</p>	
<p>Goede Vrijdag 14 april 15.00 uur Kruisweg viering Maria Magdalena</p>	<p>Goede Vrijdag 19.30 uur Krommenie of Koog aan de Zaan</p>
<p>Paaszaterdag 15 april 19.00 uur All Ages</p> <p>Paaswake - Eucharistieviering Voorganger: Pater G. Noom</p> <p>Collecte: 1^{ste} vastenactie Caya Cama 2^{de} voor de parochie</p>	<p>Weldoeners van de Parochie Steun voor het gezin Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas Netty Sjouw-Peters Ouders Bentvelzen-Mijnen Dick Willems, Tiny Willems-Span Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos Pim van Tol, Agaath van Tol-Konijn Piet Sombroek Harry Hanou Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Wim Binken Gerhard Holtman Vroni Rood Nel van Lachterop-Wever Kees Bentvelzen Nico Witteveen en overleden familie Witteveen-Schavemaker</p>
<p>Zondag 16 april 10.00 uur Caeciliakoor Feest van Pasen</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pastor F. Bunschoten</p> <p>Collecte: 1^{ste} vastenactie Caya Cama 2^{de} voor de parochie</p>	<p>Weldoeners van de Parochie Overleden familie Fritz-Brantjes Piet Koning, Annie Koning-Frits Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ben Schipper Jaap Hoek Barend Blom Annie Hooijschuur-Fleer Ouders Ammeraal-Bentvelzen Maarten van 't Veer Cees Vermeulen Piet Meijer Henk Heijne Theo Huijgen Gerard Heine</p>
<p>Zondag 23 april 10.00 uur Zang Beloken Pasen</p> <p>Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor A. Dijkers</p> <p>Deurcollecte: kosten eredienst</p>	<p>Ouders van Schagen-Hofland en Nico- lientje Noby Warbout-Willems Maria Versteegh Jo Klos-Butter</p>

Dinsdag 25 april 16.30.uur Torenerf Woord en Gebed Voorganger: Willem van de Berg	
Zondag 30 April 10.00 uur Caeciliakoor 3 ^{de} zondag van Pasen Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor T. Molenaar Deurcollecte: restauratie orgel	Ria Meijer-Zuidinga Ouders Butter-Graaf Anna Catharina Willems-Martens Arie Floris, Rie Floris-Grandiek Margaretha Lelieveld

Mei

Zondag 7 mei 10.00 uur All Ages 4 ^{de} zondag van Pasen Dienst o.l.v. een parochiaan: Ineke Hendriks Deurcollecte: kosten verwarming	Jaardienst Aad Rozemeijer Leny Butter-Konijn Piet de Lange, Bets de Lange-Zijp Cas van 't Hoff Bauke Meijer Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Ouders Willems, ouders Martens Piet Sombroek
Dinsdag 9 mei 16.30.uur Torenerf Woord-Gebed en Tafel Voorganger: Cees Beumer of Piet v. Veelen	
Zondag 14 mei 10.00 uur 5 ^{de} zondag van Pasen Feest van de eerste communie Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor M. Bruijns Deurcollecte: PM	Voor de 1ste Communiekanten en hun familie Jaardienst Harry Hanou Tiny Butter-Conijn Cees van Diepen Arnold van Diepen Marie Groen-de Leeuw Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn-Boerlage Ben Schippers Nico Witteveen en overleden familie Witte- veen-Schavemaker Jaap en Carla de Vos Voor alle moeders
Zondag 21 mei 10.00 uur Caeciliakoor 6 ^{de} zondag van Pasen Eucharistieviering Voorgangers: Pater G. Noom Deurcollecte: restauratie orgel	Jaardienst Corrie van Gelder-Beentjes Jaap Hoek Barend Blom Bertus Grandiek Gerard Heine Jan Willem Steensma Netty Sjouw-Peters Ouders Bentvelzen-Mijnen Arie Floris, Rie Floris-Grandiek Noby Warbout-Willems
Dinsdag 23 mei 16.30 uur Torenerf Woord-Gebed en Tafel Voorganger: Mw. Gré Floore	
Donderdag 25 mei 10.00 uur Caeciliakoor Hemelvaart Dienst o.l.v. parochiaan: Ton v. Overbeek	
Zondag 28 mei 10.00 uur All Ages 7 ^{de} zondag van Pasen Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor A. Dijkers Deurcollecte: toerustingskosten vrijwilligers	Jaardienst Jo Daas-de Gier Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos Ouders v. Schagen-Hofland en Nicolientje Jan Schoute Anna Catharina Willems-Martens Ouders Klos-Nielen Gerhard Holtman Kees Bentvelzen

Vieringen in de regio

Datum	Martelaren v Gorc. Koog a/d Zaan	St Petrus	Krommenie	OLVr. Geboorte	Wormerveer	
Za 08/04		19.00 uur Eucharistie	G.Noom/M.Bruins Rotsvast			
Zo 09/04	10.00 uur Woord Communie	Past K. Schuurmans Marbosko	10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Caeciliakoor	10.00 uur Oecum. Viering Ds Ravensbergen	
Di 11/04		19.30 uur Boeteviering	Past M. Bruins			
Do 13/04	naar Wormerveer Witte Dond	19.30 uur Eucharistie	J Stam/M Bruins Caeciliakoor	19.30 uur Eucharistie	G. Noom/K.Schuurm Cantare	
Vr 14/04	15.00 uur Goede Vrijd DOP	19.30 uur Kruishulde	J Stam/K Schuurm Marbosko	15.00 uur Kruisweg	Past A. Dijkers	
Za 15/04	21.00 uur Paaswake	J Stam/K Schuurm Marbosko	21.00 uur Eucharistie	G Noom/M Bruins Rotsvast	naar Wormer	
Zo 16/04	10.00 uur Pasen	Past T. Molenaar Marbosko	10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Caeciliakoor	10.00 uur Eucharistie	Pater G. Noom Cantare
Ma 17/04	2e Paasdag		10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Caeciliakoor		
Za 22/04			19.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Samenzang		
Zo 23/04	10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Samenzang	10.00 uur Woord Communie	Past T. Molenaar Rotsvast	10.00 uur Woord Communie	Diaken I. Molenaar Samenzang
Za 29/04			19.00 uur Eucharistie	Pater G. Noom Caeciliakoor		
Zo 30/04	10.00 uur Woord Communie	Past K. Schuurmans Marbosko	10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Samenzang	10.00 uur Eucharistie	Past F.Bunschoten Samenzang
Za 06/05			19.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Samenzang		
Zo 07/05	10.00 uur Woord Communie	Past A. Dijkers Samenzang	10.00 uur Eucharistie	Past F.Bunschoten Caeciliakoor	10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Cantare
Za 13/05			19.00 uur Eucharistie	Pater G. Noom Rotsvast		
Zo 14/05	10.00 uur DOP	Marbosko	10.00 uur Woord Communie	Diaken I. Molenaar Caeciliakoor	10.00 uur Eucharistie	Past N. Beemster Cantare
Za 20/05			19.00 uur Eucharistie	Pater G. Noom Samenzang		
Zo 21/05	10.00 uur Woord Communie	Past K. Schuurmans Samenzang	10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Caeciliakoor	10.00 uur Woord Communie	Past A. Dijkers Cantare
Do 25/05	naar Krommenie Hemelvaart		10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Caeciliakoor	naar Krommenie	
Za 27/05			19.00 uur Eucharistie	Pater G. Noom Samenzang		
Zo 28/05	10.00 uur Woord Communie	Past T. Molenaar Marbosko	10.00 uur Eucharistie	Past J. Stam Rotsvast	10.00 uur Woord Communie	Past M. Bruins Samenzang

Datum	Kosters	Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
Zo 9 april	P. van Diepen 0756421282	Frans Hofstra	R. Noom en J. Vreeswijk
Witte-Donderdag 13 april 19.00	H. Beenen 0756423458	Liesbeth Patist	
Goede-Vrijdag 14 april	geen		
Paaswake Za. 15 april 19.00	P. Kramer 642 7234	Eigen lezers	
Paas Zondag 16 april 10.00	P. van Diepen 0756421282	Kirsten Vredevoort	L. Konijn en J. Bank (Pasen)
Zo. 23 april	K. Bank 0652408011	Rob Berkhout	T. Fernandez en H. Dijkstra
Zo. 30 april	C van Vliet 6425539	Piet Kramer	T. Heine en T. de Best
Zo. 7 mei	Ab de Haas 6424569	Willy Klijn	L. Graas en G. Bijvoet
Zo.14 mei	H. Beenen 0756423458	Eigen lezers	R. Noom en J. Vreeswijk
Zo.21 mei	P. van Diepen 0756421282	George Kristians	L. Konijn en J. Bank
Hemelvaartsdag Do.25 mei		Trees Walta	T. Fernandez en H. Dijkstra
Zo 28 mei		Frans Hofstra	T. Heine en T. de Best

Kosters: bij verhindering graag zoveel mogelijk onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer 6427234.

Lezers en lezeressen: Bij verhindering graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Annelies van Rooijen (6424047)

Bloemschiksters

7 apr	T. v. Haaster en T. Koelemeijer
14 april	M. Hooijschuur en T. Heine (Pasen)
21 april	A.v.Diepen en G. Meijer
28 april	A. Oudejans en V. Plas
5 mei	T.v.Haaster en T. Koelemeijer
12 mei	M. Hooijschuur en T. Heine
19 mei	A.v.Diepen en G. Meijer
26 mei	A. Oudejans en V. Plas



Kerkwerk(st)ers

Groep A: Do. 11 mei om 13.30 uur

Corrie Schavemaker

Henny van Druuten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef
Tiny van Diepen



Groep C: Do. 13 april om 13.30 uur

Wessel Janmaat

Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Piet van Diepen
Ben Commandeur
Jacinta Rossenaar
Ton Klos



Weekend-autorijders

S.v.p. tijdig (adres)wijzigingen en opmerkingen doorgeven aan Eugène de Metter
telefoon 6423700, maar het liefst per email: edemetter@quicknet.nl

Attentie: Het aantal weekendrijders neemt zodanig af, dat de 3 groepen helaas teruggebracht moeten worden naar 2. Dat betekent, dat groep 2 en 3 worden samengevoegd tot één groep en de rijders ook deels andere mensen gaan vervoeren.

Mw. M.H. Alt (6423343), mw. T. Meijer (6424630) en mw. M.N. Wagemans, allen in hal Torenerf

Zo 09 apr	Hr. H. Beenen	6423458
Zo 16 apr	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 23 apr	Mw. B. v.d. Berk	6421417
Zo 30 apr	Hr. J. Duijn	6421581
Zo 07 mei	Hr. H. Beenen	6423458
Zo 14 mei	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 21 mei	Hr E. de Metter	6423700

mw. B. Willems (6423281) en mw. Steensma-Heijne (6423338), allen in hal Torenerf
Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007) en mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144)

Zo 09 apr	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 16 apr	Hr. H. Kleij	06-51348236
Zo 23 apr	Dhr. Th. van Putten	6421501
Zo 30 apr	Hr. F. Hofstra	6423557
Zo 07 mei	Hr. H. Kleij	06-51348236
Zo 14 mei	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 21 mei	Mw. J. Vermeulen	6421573

Mocht u een keer niet kunnen meerijden, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de chauffeur die u op die morgen vervoert, vooraf te informeren? Dank u voor uw medewerking.

Graag wil ik parochianen nogmaals verzoeken, indien u met de auto naar de kerk rijdt en regelmatig de diensten bijwoont, zich bij mij, coördinator, op te geven om eens in ongeveer 4 à 5 weken mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen, naar de kerk te brengen? Namens rijders en zij die nu en in de toekomst gereden zullen worden, hartelijk dank.

12 april 2017



WERK GROEPEN / COMMISSIES / OVERIGEN

Jeugdkoor De Flierefluiter: Vacant

Info: Karin Conijn-Korver, ☎ 6424977;
 ✉: rolkaconijn@planet.nl

Koor All Ages:

✉: allages@live.nl

St Caeciliakoor:

mw. Marian Duijn-de Boer,
 Dorpsstraat 310, ☎ 6421581
 ✉: j.m.duijn@quicknet.nl

Maria Magdalenakoor:

Mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
 Oosteinde 61; ☎ 6421324
 mw. Attie Heijne-van Klooster,
 Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

Kosters:

dhr. Paul Kramer; ☎ 6427234

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,
 ☎ 6423273,
 ✉: kirsten.vredevoort@gmail.com

Lezers:

mw Annelies van Rooijen, ☎ 6424047

Woorddienstgroep:

dhr. Ben Commandeur;
 Koningsvarenstraat 194; ☎ 6425356

Stichting Evenementen Wormer:

Secr. mw. Geerie Butter-Voorn
 Oosteinde 98 ☎ 6423919

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):

dhr. Nico Kenter ☎ 6423241

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn,
 Kollergang 2, ☎ 6424836

Stuurgroep Vorming en toerusting:

mw Liesbeth Patist-Dupon;
 Roerdompstr 6; ☎ 6421111

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn,
 Kollergang 2, ☎ 6424836

Caritas:

dhr. Gerard Schavemaker;
 Kollergang 2, ☎ 6424836

Seniorenbond KBO:

dhr. Gerard Commandeur (secretaris),
 Koningsvarenstraat 194; ☎ 6425356

Zonnebloem:

Dhr. Piet Jongh
 Wollegrasstraat 27, ☎ 6425276

Weekendautorijders:

dhr. Eugène de Metter; ☎ 6423700

Kookgroep 't Klepeltje

mw. Leny Wagenaar
 Mariastraat 26, ☎ 6703469

Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara,

secr. mw. Rie Rozemeijer-van Loo,
 Waterzolder 32, ☎ 6423400