



## Hem achterna

De laatste tijd moeten bijna iedere zaterdag de teksten van de liturgie aangepast worden aan de actualiteit. Ik schrijf dit midden in de zomer. Nice, de staatsgreep in Turkije, München en de moord op de priester in Frankrijk zijn net achter de rug. Je durft het nieuws niet meer onder ogen te komen, want wat is er nu weer gebeurd? Veel van dat geweld is gerelateerd aan religie. Radicalisering is dan het woord dat valt. Door de eeuwen heen is religie, fanatisme, economische achterstelling en een duidelijke vijand een giftige cocktail geweest die veel leed heeft veroorzaakt. Ook mensen die zich christen of katholiek noemen hebben zich daaraan bezondigd. Voor veel mensen die niet zoveel of niets met religie hebben alle reden het te veroordelen als achterhaald en een gevaar voor de samenleving. En met genoeg zien zij toe op de terugloop van kerken en christelijke presentie in onze samenleving. Toch zouden juist nu ook christenen moeten 'radicaliseren', tot actie overgaan, doen waarin ze goed zijn, waartoe Jezus in Gods Naam hen aanspoort.

Allerlei taboes zijn er in de afgelopen eeuw doorbroken. We spreken vrijelijk over seksualiteit, over ziektes (ipv 'K'), over relaties en scheiding, maar geloven lijkt bij de taboes te zijn toegevoegd. En als het gesprek al over geloven gaat, dan gaat het veelal over 'naar de kerk gaan'. Maar wat doet geloven, 'gekend worden door God' met jou, hoe worden de keuzes die jij maakt bepaald door jouw vertrouwen, door jouw kiezen voor de weg van God in Jezus Christus. Het zit niet in grote zaken, het gaat niet om prestaties die je op You Tube in geinige filmpjes kan zien. Het zit in aandacht, in bewogenheid, in op een 'hele' manier in het leven staan.

Paus Franciscus heeft een jaar van Barmhar-

tigheid afgekondigd, met aandacht voor mensen die langs de kant van de weg lopen en dat zijn er heel veel: Mensen die wat ouder zijn, en maar geen baan vinden. Mensen die in de zorg werken en met steeds minder méér moeten doen. Mensen die zorg nodig hebben en waar geen handen voor zijn. De 60 miljoen vluchtelingen op deze wereld, nog nooit waren het er zo veel en dat relatief geringe aantal dat bij ons in de 'buurt' komt. We hebben nog nooit zo veel communicatiemiddelen gehad en niet eerder is er zo veel over eenzaamheid gesproken.

Er is nogal wat, dat aandacht nodig heeft. Het nieuwe jaarthema is **'Hem achterna'**. Verschillende andere jaarthema's echoën daar ook in door: Tochtgenoot – Om-armen – Om mensen bewogen – Kom over de brug. En ook dat hoort bij geloven, het valt in herhaling, liefde moet nu eenmaal gedaan worden iedere dag weer. Geloven kan zichtbaar worden in dat kleine dat iedere dag opnieuw moet gebeuren met aandacht en dat in de ogen van de wereld wat 'saai' is en het nieuws niet haalt.

In het gedicht Roeping van Gerard Reve wordt dat prachtig verwoord:

*Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar  
verlamde oude mensen wast,  
in bed verschoont, en eten voert,  
zal nooit haar naam vermeld zien.  
Maar elke ongewassen aap die met een  
bord: dat hij vóór dit, of tegen dat is, het ver-  
keer verspert,  
ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tee  
vee.  
Toch goed dat er een God is.*

Matthé Bruijns, pastor





## Nieuws

**Aanwezig: Gerrit van der Berg, Ton van Overbeek, Cor Bijvoet, Karin Conijn, Liesbeth Patist, Hans Kleij, Ria de Metter.**  
**Per 31/8 komt Peggy Altingh Sieberg ook onze gelederen versterken.**

### GEORGE KRISTIANS

Op zondag 14 augustus jl. was het groot feest in onze parochie. Mgr. Hendriks diende 3 sacramenten toe aan - ik mag wel zeggen - onze George Kristians. Het doopsel, de eerste communie en het vormsel. Het was een bijzondere en plechtige viering die door heel veel parochianen en genodigden werd bijgewoond.

Wij feliciteren George met deze mooie stap in zijn leven en wensen hem heel veel succes met het voltooien van de toerustingscursus. Wij zijn trots op je!

### PASTORAAL TEAM

Er wordt hard gewerkt aan de opvolging van pastor E. van Teijlingen. Wij hopen hier snel nadere mededelingen over te kunnen doen.

### MONUMENTENDAG ZATERDAG 10 SEPTEMBER A.S.

Misschien ten overvloede, maar onze kerk zal deze dag geopend zijn van 10.00 tot 16.00 uur. 's Morgens wordt er een mini-concert gegeven op ons kerkorgel en 's middags is er een mini-concert op vleugel en dwarsfluit. Het thema van deze dag is "Iconen en Symbolen". Hopelijk is het mooi weer en zullen veel deelnemers het rondje langs de monumenten in ons mooie Wormerland maken. Meer informatie is te vinden in de Aktief en op de website van de gemeente.

### STARTVIERING ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

Bij de startviering hopen wij u allen weer te treffen. De scholen zijn weer begonnen en voor de meesten van ons zijn de vakanties achter de rug. Het "zomerkoor" (mooie naam voor een samenvoeging van leden van 3 koren) heeft op voortreffelijke wijze en met grote inzet van veel koorleden, musici en dirigentes ervoor gezorgd dat in de vakantieperiode de vieringen toch altijd opgeluisterd werden. Dat is heel knap. Want zoals wij al eerder opmerkten: niets gaat vanzelf.



### HEM ACHTERNA

Ons nieuwe jaarthema. Een jaarthema dat kort maar krachtig is opgeschreven. Wat het precies inhoudt zal ieder van ons zelf moeten invullen. We hebben een heel kerkelijk jaar de tijd om ons dit thema eigen te maken, in woord, gedachte en praktijk.

Fijn dat we met zovelen zijn en het goed hebben met elkaar. We kennen allemaal goede en slechte tijden en het is goed hier met elkaar over te kunnen praten.

Veel groeten van alle leden van de parochieraad.

*Ria de Metter-Zuiderwijk*



## Dank

Dankbaarheid is het woord dat als eerste in mij opkomt, dat ik deze weg heb mogen bewandelen.

Opgenomen in een gastvrije parochie waarvan ik 10 jaar terug niet had vermoed dat ik mij hierin zou laten dopen.

Ik heb ervan genoten. Niet alleen de voorbereidingen en de bezoeken aan velen die mij steeds de goede kant op wezen, maar ook de steun vanuit het Goddelijke hebben mij als leidraad enorm geholpen.

Tijdens de doop en speciaal tijdens de zegen van Mgr.Hendriks kwam het gevoel van verbondenheid intens bij mij binnen.

De intensiteit en het gevoel van eenheid overmande mij en ik voelde de kracht der verbintenis met het al, de synthese van God.

Het heeft vele indrukken in mij achtergelaten, dit bekrachtigend hoe ik zelf heb gekozen om deze weg te gaan.

Behoudens de kracht van deze doop werden de gehele kerk en alle aanwezigen omhuld met de zuiverste intentie van goedheid.

Ook de vele positieve reacties na afloop geven het mooie hiervan aan, dit niet in de laatste plaats door de hulpbisschop die prachtig voorging, duidelijk, inspirerend en voedend en in samenzijn met alle aanwezigen.

Nogmaals mijn dank hiervoor!

En daar ben ik God en de gehele Goddelijke macht dankbaar voor, dat deze mogelijkheid werkelijkheid is geworden.

Na de dienst was er gelegenheid tot een kopje koffie of thee met een petitfourtje in het Achterschip, waar menigeen mij feliciteerde en nagenoot van deze mooie ochtend.

*George Kristians*



### GOEDE DOELEN PROJECT 2016/2017

## Stichting Caya Cama Ecuador

Dit jaar willen wij Stichting Caya Cama Ecuador steunen.

Deze stichting geeft kinderen een toekomst, want onderwijs is de beste manier om armoede te bestrijden. De stichting Caya Cama Ecuador zorgt ervoor dat inheemse kinderen in het dorp Ayllu Llakta een opleiding kunnen volgen. Dit dorp ligt hoog in het zuid-amerikaanse Andesgebergte. We zorgen ervoor dat alle kinderen naar school kunnen en een opleiding kunnen volgen.

Er wordt gewerkt met een kleine stichting die volledig draait op vrijwilligers. Het bestuur in Nederland (Karin Lenior, Jan Groenhart en Tom Krijns uit Wormer, de Woude, Akersloot) hebben rechtstreeks contact met de mensen in Ecuador, via telefoon en e-mail. Ook bezoeken ze regelmatig Ayllu Llakta en ontvangen financiële overzichten van de uitgaven.

Stichting Caya Cama Ecuador steunt de families volgens een verdeelsleutel die met het dorps hoofd is afgesproken, zodat de families niet volledig afhankelijk zijn van geld uit Nederland.

Wij geloven in de kracht van onderwijs. Het doel van de stichting is ervoor zorgen dat de kinderen van Ayllu Llakta een vak leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De opzet is geslaagd als de stichting overbodig is geworden. Immers de kinderen die nu op school zitten, zijn hopelijk later in staat om voldoende geld te verdienen voor de schoolopleiding van de volgende generatie.

Meer informatie op: [www.cayacama.nl](http://www.cayacama.nl)

*Ina van Kleef (Diaconie)*



## Programma

### OVERDEDIJK OP ZONDAG 9 OKTOBER

Het is de gewoonte geworden om het nieuwe concertseizoen te laten openen door een koor uit onze gemeente. Dit keer is dat het koor met de toepasselijke naam "Overdedijk" uit Oostknollendam.

Het koor – dat dit jaar 10 jaar bestaat – ondergaat onder leiding van dirigent Frank Anepool (ook een oud-plaatsgenoot) een vernieuwing.

Muziek als: Why tell me why, A Night like this en het songfestivallied Calm after the Storm staan op het programma.

Op de vleugel wordt het koor begeleid door Koen Strunk.

Twee jeugdige trompettisten Pim en Jasper, getalenteerde leerlingen van muziekschool Fluxus komen om dit nieuwe concertseizoen "open te blazen".

Een waardige opening van dit seizoen!

Datum: 9 oktober 2016

Locatie: Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351, Wormer.

Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.

Voorverkoop plaatskaarten à € 10,- bij Foto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a.

Reserveren à € 10,- via ☎ 075-6423388, 075-642128 / [concertmmwormer@gmail.com](mailto:concertmmwormer@gmail.com).

Kaarten aan de zaal € 12,-.

Info: [www.concertenwormer.nl](http://www.concertenwormer.nl) en facebook.

### GOSPELKOOR DELIVERANCE ZONDAG 13 NOVEMBER

Gospelkoor Deliverance uit Amsterdam zingt Black American Gospel met invloeden vanuit de R & B en soul: sprankelend en swingend.

In volle bezetting bestaat het koor uit 35 personen en staat onder leiding van Erwin Young. Rick Piepers neemt de pianopartij voor zijn rekening, Daan Nobel vult de begeleiding aan met gitaar.

Dit wordt een optreden vol vuur en passie: "Oh happy day" staat zeker op het programma. Het enthousiasme straalt er van af!

Datum: 13 november 2016

Locatie: Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351, Wormer.

Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.

Voorverkoop plaatskaarten à € 12,- bij Foto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a.

Reserveren à € 12,- via ☎ 075-6423388

075-6421282/[concertmmwormer@gmail.com](mailto:concertmmwormer@gmail.com).

Kaarten aan de zaal € 14,-.

Info: [www.concertenwormer.nl](http://www.concertenwormer.nl) en facebook.



## Ontwikkelingen bestuur

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft per 1 juni 2016 ingestemd met de herbenoeming van Patricia Beenen en de benoeming van Arno Korver tot bestuurslid van onze Caritas (P.C.I.). Vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd is Henk Elzenga als bestuurslid teruggetreden. Hij blijft echter als lid van de Raad van Advies betrokken bij het bestuur van Caritas.

Hiermede is de 'bemanning' van onze Caritas voor ten minste 1 jaar weer rond. In tegenstelling tot de reglementen van het Bisdom is de termijn van (her)benoeming zo kort, omdat de Bisschop bij alle Zaanse P.C.I.'s heeft aangedrongen op een nauwere samenwerking met elkaar. Tijdens het laatst

gehouden gezamenlijk overleg van de Zaanse Caritas instellingen in mei zijn alle voors en tegens over verdere bestuurlijke samenwerking besproken. Omdat dit een moeilijk en tevens zeer gevoelig onderwerp is, worden de uitkomsten hiervan opnieuw in de afzonderlijke besturen van de Zaanse P.C.I.'s behandeld.

In oktober staat 'samenwerking ja/nee' dan opnieuw op de agenda van de gezamenlijke Zaanse PCI vergadering. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

*Gerard Schavemaker*  
voorzitter



## Een nieuw seizoen, een nieuwe start

Tijdens de vakantie heeft de Unie KBO op landelijk niveau niet stilgezeten. Er zijn nieuwe stappen gezet in de samenwerking met de PCOB (protestants christelijk ouderenbond) om samen verder te gaan als dé grote seniorenorganisatie van Nederland. Eerder besloten de ledenraden van KBO-PCOB tot een gezamenlijk landelijk bureau en oprichting van de vereniging KBO-PCOB. Inmiddels heeft het gezamenlijke bestuur een directeur benoemd: Manon Vanderkaa (de huidige directeur van de Unie KBO).

KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang van de Nederlandse ouderen. Onze verenigingen hebben samen zo'n 300.000 leden. Landelijk wordt gekozen om samen op te trekken. Daarbij is en blijft de autonomie van de afdelingen gewaarborgd.

Zoals al eerder aangekondigd begint de KBO afdeling Wormerland het nieuwe seizoen op woensdagmiddag 28 september met een uitzonderlijke presentatie over Gouda, sieraad in het Hart van Holland; een verkenning vanuit de metropool der Nederlanden: Amsterdam. Historicus Jan R. Broekhuizen vertelt over deze oer-Hollandse stad. Gouda is veel meer dan kaas, stroopwafels, kleipijpen en

kaarsjes. Welnu, komt dat zien – u wordt op een zeer ontspannen, geschiedkundige wijze door de stad rondgeleid.

Op woensdagmiddag 26 oktober komt de Zanggroep WWZG (wij willen zo graag) uit Zaandam. Zij zingen a-capella en driestemmig. De voorspellingen zijn dat het een onvergetelijke folkloristische muzikale middag gaat worden. Ik kijk er al naar uit.

Ongetwijfeld zult u het één en ander gehoord of gelezen hebben dat het Dorpstheater gaat verhuizen naar de bovenzaal van het Verenigingsgebouw.

Het bestuur van het Verenigingsgebouw heeft mij persoonlijk telefonisch toegezegd dat de KBO tijdens de verbouwing gewoon en ongestoord gebruik kan blijven maken van het Verenigingsgebouw. Intussen heeft het bestuur van de KBO-Wormerland met de dames Anja Meijer en Sandra Bakker van café Groos afgesproken dat onze bijeenkomsten voorlopig in de zaal van het café zullen plaatsvinden.

*Tot ziens,  
Jan Carel Nijdam (vz)*



---

### BONIFATIUSKERK

## Heringebruikname zondag 25 september a.s.

Vlak voor Kerstmis 2012 moest de Bonifatiuskerk in Zaandam hals over kop dicht. Er mocht geen mens meer in. De vloer was aangetast, dreigde verder te verzakken. Verslagenheid bij de parochianen en pastoor André Goedhart.

Er leek een impasse te zijn maar gelukkig deden zich mogelijkheden voor, om de kerk te behouden voor de toekomst. De parochianen van de Bonifatiuskerk in Zaandam zijn dankbaar, dat na drie en een half jaar hun kerk weer open gaat, nu de vloerconstructie hersteld is. De eerste fase van restauratie en onderhoud is voltooid.

Een fraaie grijze tegel bedekt nu bijna het hele grondplan van het kerkship, en in het middenpad zijn de authentieke veelkleurige tegels in het vertrouwde patroon terug-

gelegd. Wel staan er tegenwoordig minder kerkbanken in de kerk, maar toch genoeg om alle kerkgangers een zitplaats te gunnen. Bij de werkzaamheden kwam heel veel kijken.

Op monumentendag 10 september opent de kerk haar deuren voor het publiek en op zondag 25 september zal de plechtige heringebruikname verricht worden tijdens de Eucharistieviering door mgr. Jan Hendriks, de hulpbisschop. Uiteraard is iedereen daarbij welkom. De viering begint om 10.30 uur.

Maar u kunt ook op uw eigen moment een keer komen kijken hoe mooi de kerk geworden is.

De St.-Bonifatius is een rijks monumentaal neogotisch kerkgebouw uit 1900 aan de Oostzijde in Zaandam, een ontwerp van architecten Margry & Snickers.



## Zorg voor elkaar

### VREDE<sub>SWEEK</sub>

In deze weken van juli en augustus worden we overspoeld met berichten over aanslagen, ver bij ons vandaan, dichtbij in Europa en heel dichtbij, de moord op een priester tijdens een ochtendviering in zijn kerk in Normandië. **Vrede Verbindt** is ook dit jaar het thema van de Vredesweek, wat een contrast met de werkelijkheid lijkt dit! Aan het einde van de vredesweek loopt deze over in de week tegen eenzaamheid. In de afgelopen jaren hebben we tijdens de vredesweek samen kaarten geschreven aan gevangenen, aan kinderen of aan vluchtelingen.

Schrijft u ook dit jaar gewoon ergens in de maand september een kaart aan iemand? Dit jaar geen grote actie via Amnesty International, Adventsactie of Vluchtelingenwerk, dit jaar een oproep aan u om iemand een kaart sturen want: **Vrede Verbindt - tegen eenzaamheid.**

### BIJZONDERE FILM

In 2011 werd in de synagoge te Bussum een bijzonder, sinds lang vergeten, archief ontdekt. Daardoor kwamen de vergeten verzetsdaden aan het licht van twee jonge Wehrmachtsoldaten: Johann Gerhardt en Werner Klemke.

De eerste ontmoeting tussen de Van Perlsteins (leden van de Joodse gemeente Bussum) en de soldaten, vond plaats in de boekhandel "Erasmus" aan het Spui in Amsterdam. Klemke en Gerhardt zorgden voor vervalste persoonsbewijzen, waardoor de Van Perlsteins als niet-Joden de oorlog doorkwamen. Dat was het begin van een onderduiknetwerk waardoor ongeveer 500 mensen, joden, Engelse vliegers, gedeserteerde soldaten en verzetsmensen werden gered. Annet Betsalel maakte een film over dit verhaal en zocht contact met de nazaten van Klemke, later een bekende kunstenaar in Oost-Duitsland, en de Van Perlsteins. Gerhardt overleefde helaas de oorlog niet; hij sneuvelde in 1944.

De film is al in veel bioscopen in Duitsland en Nederland gedraaid.

Vooraf korte toelichting door Annet Betsalel, na afloop gelegenheid tot gesprek.

De Fabriek toont tevens enkele kunstwerken van Werner Klemke.

Op donderdag 22 september om 20.15 uur wordt deze film vertoond in De Fabriek, Jan Sijbrandssteeg, Zaandam. Toegang € 6,50.

De bijzondere film past goed bij het thema van de Vredesweek: **Vrede verbindt.**

*Deze avond wordt verzorgd door de werkgroep Jodendom, Christendom, Islam en Amnesty Zaanstreek.*

### Ik had een mooie droom vannacht.....

Ik had een mooie droom vannacht, de mensheid was bevrijd.

Van oorlog en vernietiging, voor eeuwig en altijd.

Ik zag een zaal, een grote zaal, met mensen vrolijk en blij.

Zij tekenden een document van vredesheerschappij.

En na de laatste pennenstreek, was ieder even stil.

Toen gaven zij elkaar de hand, symbool van goede wil.

En alle mensen in de straat, ze dansten in het rond.

Het oorlogstuig werd weggestopt, heel diep onder de grond.

Ik had een mooie droom vannacht, te mooi om waar te zijn.

De landen van de wereldbol besloten één te zijn.

En in die zaal, die grote zaal, met mensen vrolijk en blij.

Daar lag het gouden document van vredesheerschappij.

*Martijn Schoolenberg*



### SAM'S KLEDINGACTIE

Op zaterdag 5 november zal de jaarlijkse kledingactie plaatsvinden; kleding, beddengoed en schoeisel zijn van harte welkom. Dus gaat u aan de slag met uw kledingkast in de komende maand(en) – de "opbrengst" van uw persoonlijke opruiming nemen wij graag van u in ontvangst, in gesloten plastic zakken, op **zaterdagochtend 5 november!**

## WERELDMISSIEMAAND - FILIPPIJNEN

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

De armoede in de Filippijnen is groot. Niet alleen bij de vissers in Tacloban, maar ook bij Guillermas Vitmy in Manila. Zij leeft er met haar driejarige zoontje en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. 's Avonds richt ze in het zijspan een bed in voor haar en haar zoontje. Een andere overnachtingsmogelijkheid hebben de twee niet.

Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld. De Filippijnse regering stimuleert de arbeidsmigratie. Ze ziet de menselijke arbeidskracht als het belangrijkste exportproduct van het land. Anderen noemen het een vorm van moderne slavernij.

### *Getuigen van barmhartigheid*

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons. Zo hebben de Missie Benedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissers-families in Tacloban. Zuster Celine Saplala: "De gezinnen hebben een veilige plaats nodig waar ze menswaardig kunnen leven. Ook hun psychische wonden moeten kunnen genezen." In Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter een gezinscentrum. Het gezinscentrum is opgericht als opvang voor dakloze gezinnen. "Het huis geeft niet alleen een tijdelijk veilig onderdak", zegt zuster Cecille. "Het helpt de gezinnen ook bij beroepscursussen. Zo kunnen de mensen in hun levensonderhoud voorzien."

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan.

GEEF AAN MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de **collecte** op Missiezondag **23 oktober** of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

[www.missio.nl](http://www.missio.nl)



**MISSIO  
WERELD  
MISSIE  
MAAND  
OKTOBER 2016**

**missio**  
**Steun parochies wereldwijd**



## Programma



### **MEDITATIEF SCHILDEREN**

Dit jaar zijn de begeleiders weer: Marian Neeft en Coby Huijpen.

Voor de materiaalkosten betaalt u per keer € 2,50.

Datum: **vrijdag 2 sept., 7 oktober**

Plaats: **Achterschip MMkerk, Wormer**

Tijd: **13.30 tot 16.00 uur**

Aanmelden: **Liesbeth Patist-Dupon**

### **GESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN**

Ook het komende seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek over geloven. We werken met de Geloven Nu reeks.

De avonden verlopen in een ontspannen sfeer, waarbij humor niet ontbreekt. In verband met de voorbereiding is het handig te laten weten dat u mee wilt doen.

Datum: **dinsdag 20 september**

Plaats: **Ontmoetingsruimte HH Martelaren van Gorcumkerk, Koog a/d Zaan**

Tijd: **20.00 tot 21.30 uur**

Aanmelden: **Marjo Stronks-Room**

### **HEM ACHTERNA!**

Wij willen ons bezinnen op ons jaarthema dat luidt: Hem achterna!

Hiervoor laten wij ons inspireren door de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer, die in april 1945 op persoonlijk bevel van Adolf Hitler in kamp Flossenbug werd opgehangen omdat hij zich jarenlang in het openbaar uitsprak tegen het naziregime als navolger van Jezus. Over die navolging schreef hij zelfs een boek. Je moet luisteren naar de roepstem van Jezus, zegt Bonhoeffer. Navolgen doe je in een gemeenschap waarin Jezus de leiding heeft en mensen om zich heen verzamelt. Navolging is loslaten en afzien van je eigen verlangens en wensen. God roept jou om in de wereld gestalte te geven aan de navolging van Jezus Christus. Kortom stof genoeg om ons te bezinnen op het jaarthema Hem achterna!

Datum: **donderdag 29 september**

Tijd: **20.00 uur**

Plaats: **Ontmoetingsruimte Petruskerk Krommenie**

Leiding: **Ko Schuurmans**

### **JULLIE ZIJN ONZE OUDERE BROEDERS - RK KERK EN JODENDOM NA 1965**

Het wordt wel gekscherend het best bewaarde geheim van de rooms-katholieke kerk genoemd: de veranderde visie op het Jodendom. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft zich een ware revolutie voltrokken in de relatie tussen de RK Kerk en het Jodendom. Startsein daarvoor was een korte passage in Nostra aetate, het conciliedocument over de verhouding tot de niet-christelijke godsdiensten.

Daarin werden enkele belangrijke theologische piketpaaltjes geslagen. Maar het opbouwen van goede relaties gaat niet alleen over kerkelijke documenten en theologische verhandelingen. Ontmoetingen, samenwerking, het opbouwen van persoonlijke banden zijn minstens zo belangrijk. Dat gebeurt wereldwijd, ook in Nederland.

Jammer genoeg zijn deze positieve ontwikkelingen bij de meeste katholieken nauwelijks bekend. Deze avond is dan ook bedoeld om u bij te praten over de Joods-katholieke dialoog, in het bijzonder in Nederland.

Datum: **donderdag 6 oktober**

Tijd: **19.30-21.30 uur**

Plaats: **Maria Magdalenakerk, 't Kalf, Zaandam**

Leiding: **Tineke de Lange**

### **ZIN IN FILM**

Dit seizoen hebben we vier mooie films voor u uitgekozen voor ons project 'Zin in Film'. Een aantal verhalen met inspirerende en ontroerende fragmenten.

Wanneer u meer informatie over een film wilt hebben kunt u dat per e-mail opvragen.

Datum: **woensdagmiddag 12 oktober**

Tijd: **14.00 uur**

Plaats: **O.L.V. Geboortekerk Wormerveer**

Nabespreking.: **Liesbeth Patist**





Personele Unie Zaanstreek Noord  
p/a Marktstraat 4  
1521 DZ Wormerveer  
[purzn4@gmail.com](mailto:purzn4@gmail.com)

H.H. Martelaren van Gorcum – St. Petrus – H. Maria Magdalena – OLV Geboorte

In deze zomermaanden hebben ondanks vakanties toch een aantal zaken (op de achtergrond) onze aandacht gehad.

Sinds 1 juni zijn het interim-bestuur en de auditoren vanuit de afzonderlijke parochies drie keer bij elkaar gekomen en hebben wij met elkaar gesproken over de afgelopen twee jaren als aandachts- en leerpunt voor de toekomst. De communicatie tussen bestuur en parochieraden is ook besproken en in de komende maand zal het bestuur met de afzonderlijke parochieraden om tafel gaan om samen heel nadrukkelijk de weg naar de toekomst te bespreken - een belangrijke vraag daarbij zal zijn "kunnen en willen we deze samenwerking voortzetten?"

In Koog a/d Zaan zijn dakreparaties noodzakelijk en hiervoor zijn in overleg offertes opgevraagd, besproken en akkoord bevonden. Ook zijn nieuwe parochieraadsleden in de parochie in "Koog" benoemd.

Voor Wormerveer bestaan zorgen, want zij hebben in juni vanwege ziekte afscheid moeten nemen van de penningmeester, de heer Bert Snoek.

Op korte termijn heeft de penningmeester van het bestuur een aantal zaken overgenomen en de parochieraad een aantal dagelijkse zaken.

De parochie in Wormerveer is wel, zoals al vele jaren zeer gewaardeerd, zeer realistisch als zij kijken naar de toekomst; de pastoraatgroep en parochieraad hebben daarom afgelopen winter het ambitieplan 2010-2015 opnieuw besproken en een nieuw ambitieplan 2020-2025 geschreven.

Op 22 augustus is het ambitieplan met de parochieraad besproken en is afgesproken dat het interim-bestuur in de gesprekken met de overige parochieraden ook zal vragen naar hun visie op de toekomst. Na afloop van de vier gesprekken zal de samenhang hierin worden geëvalueerd.

Wat het pastoraal personeel betreft moeten we u meedelen dat pastoor Van Teijlingen en diaken Bruin op korte termijn hun inzet voor de Zaanstreek zullen beëindigen.

Het bisdom werkt momenteel aan een adequate versterking van de pastorale capaciteit.

*Deken A.M. Cassee, voorzitter*



## Vredesweek - doe je ook mee?

Misschien heb je het al gehoord: van 17 tot 25 september is het weer de jaarlijkse vredesweek.

Het thema van dit jaar is: **Vrede verbindt**

Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten ontmoedigen door geweld en angst. De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen, van burger tot activist en van politicus tot kind. Vrede komt niet vanzelf, daar moeten we allemaal iets voor doen. Wij leggen ons niet neer bij het idee dat oorlog onvermijdelijk is. Verandering begint altijd bij mensen zoals jij en ik. Mensen die laten zien hoe het anders kan.

Tijdens de Vredesweek zoeken we verbinding met elkaar: door het sturen van een simpel kaartje. Gewoon zomaar, naar iemand die je kent, of misschien naar iemand die je niet zo goed kent. Misschien naar een eenzame buurvrouw of buurman, of naar een kindje in je klas. Het is leuk om post te ontvangen, maar het is ook heel erg leuk om te sturen.

Heb je wel eens zelf een kaart gemaakt? Ga thuis eens op zoek naar een beetje stevige witte kaart, zo groot ongeveer als een gewone enveloppe voor een brief. Maak aan de ene kant een mooie tekening. Op de andere kant zet je in het midden een streep. Aan de linkerkant schrijf je dan een lieve groet en je naam, en aan de rechterkant het adres van degene die jouw groet gaat ontvangen. In de rechterbovenhoek plak je een postzegel nr.1. Wat een leuke verrassing!

We zijn heel benieuwd om te horen wie jij deze maand een mooie kaart hebt gestuurd.



## PM rooster seizoen 2016/2017

(43<sup>e</sup> - 44<sup>e</sup> jaargang)

	<u>Copydatum</u>	<u>Looptijd</u>
Nr. 8	16 okt	26 okt-14 dec
Nr. 9	4 dec	14 dec-22 feb
Nr. 1	12 feb	22 feb-5 april
Nr. 3	26 mrt	5 april-24 mei
Nr. 4	14 mei	24 mei-19 juli
Nr. 5	9 juli	19 juli-6 sept
Nr. 6	27 aug	6 sept-?



### Contact

Als er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, wilt u ons dat dan laten weten. Zit u zelf ergens mee en wilt u wat verder daarover praten, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken.

*De Pastoraatsgroep*



### Klaverjassen

Het klaverjassen is weer op elke 2e woensdag van de maand om 13.15 uur.

Wilt u de volgende data alvast noteren:

14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december en 11 januari 2017.

Komt allen, want het worden weer gezellige middagen.

Tot ziens en hartelijke groet van,

*Gre en Guus*



### Bedankt

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van Gerrit Hooijschuur.

Wij hebben de grote opkomst bij zowel de Avondwake als in het crematorium als een enorme steun ervaren.

*Mar Hooijschuur-Termes,  
kinderen en kleinkinderen*

**FRED VAN SCHAİK (57 JR)**

Op 8 juli 2016 is Fred van Schaik gestorven op 57 jarige leeftijd. Fred werd geboren in het, later verbrande, oude 'boetje' boven aan de dijk in de Engewormer. Fred werd hier gedoopt en ging ook in Wormer naar de St. Jozefschool. Studeren lag hem niet zo. Na de Technische school in Zaandam zocht hij al gauw zijn heil in het werken op het land. De polder met zijn sloten, de vogels en de natuur, zijn eigen beestenboel, dat alles maakte hem gelukkig. Op de kermis ontmoette hij Rienette, zij trouwden in 1998 hier voor de kerk. Twee zonen, Patrick en Marco, maakten hun gezin compleet. "Onze vader was er een uit duizenden"! Fred en Rienette lieten 10 jaar geleden een nieuw huis bouwen op de plek van het oude verbrande huisje. Fred was een harde werker. Als zzp'er verhuurde hij zich als kraanmachinist. Een echte buitenboer, die bovenal gek was op zijn vee en alles wat er bij kwam lopen en vliegen. Grote plannen voor uitbreiding van het melkwinkeltje dat zijn vrouw beheerde. Een gouden moment beleefden zij iedere avond samen op het bankje buiten en het vaste ritueel van een drankje. Het leek allemaal zo mooi te kunnen zijn. Maar de gezondheid van Fred nam zodanige ernstige vormen aan dat hij leed onder zware pijnen, niet meer kon werken en absoluut niet meer zichzelf kon zijn. Helaas was hij niet bij machte om zich te uiten en hield hij heel veel problemen voor zichzelf. Op die zomerse vrijdagmorgen werd de wereld ineens pikzwart en aardedonker en ging Fred heel alleen het spoor naar nergens, dat doodliep in op-perste eenzaamheid. Zijn vrouw en kinderen en vriendenkring verbijsterd achterlatend. We hebben met heel velen op een bijzondere wijze afscheid van Fred genomen en hem toevertrouwd aan de behoedende hand van de Goede Herder, die Fred nu voor altijd onder zijn hoede zal opnemen.

*Ria Casalod Brakenhoff*

**GERHARD HOLTMAN (77 JR)**

15 juli 2016 overleed Gerhard thuis in zijn vertrouwde omgeving. Niet geheel onvoorbereid, want de laatste jaren waren voor de altijd zo levenslustige Gerhard, moeilijk en zwaar. 'Vier het leven' was zijn levensmotto, zijn optimisme en levenskracht. Gerhard werd geboren als jongste van vier in Oude Pekela. Hij vond werk bij Wessanen, trouwde met zijn Margreet in Veendam in 1962. Zij kwamen samen in Wormer wonen. Beiden hielden van carnaval, vrijheid en motorrijden. Zijn hobby van voliërevogels en vissen begonnen in een schuurtje, groeide uit tot hun eigen Dierenhobbyhuis aan de Dorpsstraat in Wormer en in Purmerend. 7 Dagen hard werken. Inmiddels was hun gezin gegroeid met vier kinderen: Marty, Dolf, Nora en Gerhard jr. Ook de kinderen droegen hun steentje bij met voer afwegen en hokken schoonmaken. Hij was een trotse opa van 8 kleinkinderen en hielp hen met knutselen. In de parochie hielp Gerhard mee in de bouwploeg en de kookploeg. Gerard was graag gezien met zijn gulle lach en humor, maakte met iedereen een praatje. Ook was hij een grote kracht voor de stichting Humanet die hulpgoederentransporten verzorgde naar Polen en Kroatië. Motorrijden en aan motoren sleutelen en opknappen in zijn loods, was zijn grote passie. Helaas was zijn gezondheid al sinds 1994 een grote zorg. Hij ging het gevecht met al zijn kracht aan. In juni 2011 volgde een zware operatie na de diagnose kwaadaardige darmkanker. Gerard ontving toen al het sacrament van de zieken. Hij kwam weer thuis en genoot van de dagen dat het wél ging en van motorritjes samen met zijn Greetje of alleen. Hun gouden huwelijk werd dankbaar gevierd. Toen het echt duidelijk werd dat het einde in zicht kwam, heeft Gerhard van alles en iedereen goed afscheid genomen. Het ging hem aan zijn hart... maar hij wist dat het zo moest gaan. Aan zijn eigen bijzondere afscheid had hij zelf een groot aandeel. Op een tropische zomerdag hebben 80 motorrijders hem begeleid op zijn laatste motorrit via de kerk naar zijn laatste rustplaats. Een indrukwekkende laatste rit voor een prachtig mens.

*Ria Casalod Brakenhoff*

**GERRIT HOOIJSCHUUR**

Gerrit was een van de 10 kinderen uit het grote gezin Hooijschuur aan de Dorpsstraat. Die wel kon timmeren, maar niet in het bedrijf van Hooijschuur ging werken, maar bij Gorters Houthandel in Wormerveer. Bij een dansavond in Assendelft ontmoette hij zijn vrouw Mar met wie hij maar liefst 52 jaar samen lief en leed heeft gedeeld. Zoon Hans en dochter Linda maakten het gezin compleet. Voor hen was hij een vader op wie ze konden rekenen, die met je ging knutselen en varen op het Zwet, of tuinieren. Want dat waren allemaal hobby's van de bezige bij Gerrit zoals hij genoemd werd. Gerrit was ook sportief. Als lid van een wandelclub heeft hij met Mar vele kilometers gemaakt. Fietsen als het mooi weer was en op maandagmorgen ging hij naar de overkant van zijn huis om het terrein van de Jeu de Boules vereniging in orde te maken zodat hij 1 keer in de week een spelletje kon spelen. Toen de kleinkinderen werden geboren besteedde hij veel tijd aan hen. Want ze waren hem allemaal even lief.

Maar vakantie hoefde niet voor hem. Hij genoot van zijn buurtje en de omgeving rondom hem. Een enkele keer ging hij een weekendje weg.

Gerrit was een eenvoudig en tevreden man.

Veel verdriet heeft hij gehad bij het overlijden van al zijn broers. Hij bleef met zijn drie zussen over. De gezondheid van Gerrit werd echter langzamerhand ook minder. Eerst begon zijn geheugen hem in de steek te laten en vervolgens werd hij moe en begon hij te hoesten. En toen de medicijnen niet hielpen werd er verder gekeken. Uitslag: longkanker. Dat was een hele klap. Er kwam een zware tijd aan.

Gerrit heeft na enkele maanden zijn zware strijd moeten opgeven en het leven op 5 juli in het Zaans Medische Centrum los gelaten.

**VERVLOGEN ADEM..... EEUWIGE RUST.**

Dat Mar, kinderen en kleinkinderen de mooie herinneringen aan Gerrit bewaren.

*Corrie Schavemaker*

**ELISABETH WILHELMINA KASKES-DE PRINS**

Bep was een krachtige vrouw, maar ook een gesloten vrouw, niemand ging het immers wat aan wat ze voelde en wat ze tijdens haar leven heeft mee gemaakt. De oorlog en honger waren redenen dat ze vanuit Rotterdam naar de Zaanstreek was gekomen.

Ze ontmoette Arnold Kaskes en zo kwam ze in een bakkersfamilie, met een bakkerij, een winkel en een schoonvader die boven woonde. Ze is moeder geworden van 4 kinderen. Ze kwam niet uit het dorp, dat was in het begin best moeilijk voor haar. Ze heeft zich met hart en ziel ingezet voor de winkel, dat was haar lust en haar leven.

Aan het einde van de dag, snel naar de groenteboer en de slager, want er moest goed gegeten worden, ze had zelf honger gehad, dat is ze nooit vergeten.

Nadat Alber de zaak had overgenomen was daar de verhuizing naar het eind van het dorp. Het was niet haar keuze, maar ze volgde Arnold, zo zag je haar toen op de fiets door het dorp, iets wat voor die tijd nooit gebeurde.

Na het overlijden van Arnold en het ouder worden kwam Torenerf in zicht en verhuisde ze naar de Prins van Oranjestraat. Daar had ze haar eigen appartementje.

Wat er verder in het huis gebeurde daar had ze niets mee. Ze kreeg wat ze nodig had, deze wilskrachtige vrouw was niet veeleisend.

Het laatste jaar was ze kwetsbaarder geworden, maar 90 levensjaren is wel een mijlpaal, dan hoor je bij de sterken.

In verband met de vakantiegangers alvast voor haar verjaardag uit eten. Daarna ging het slecht met haar en zag het er niet goed uit. Hoe groot was de verbazing dat ze op 26 juli de kracht heeft gekregen om die dag toch volop te genieten, mooie jurk aan, compleet met medaille en belangrijk: met **taart**. Ze maakte zich ook nog zorgen of de verzorging ook wel taart heeft gekregen.

Zo was het behalen van haar 90<sup>ste</sup> verjaardag een hoogtepunt voor haar, daarna was het over.

Op 4 augustus hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht bij haar man Arnold, waar ze nu samen rusten in vrede.

*Ellie Hoek-Nooij*



### JO DAAS-DE GIER

Jo Daas-de Gier is met het 75<sup>ste</sup> levensjaar in zicht geheel onverwacht overleden op 28 mei 2016.

Jo werd op 8 juni 1941 geboren in Purmerend, ze trouwde met Cor Daas en kwam aan het Oosteinde in Wormer te wonen waar ze samen een gezin vormden met hun twee zonen Erik en Peter en dochter Yvonne.

Vanwege het ouder worden en de zorgen om de gezondheid, verhuisden ze naar de Spatterstraat, vlakbij dochter Yvonne en kleinzoon Rens, zodat de zorg om elkaar en voor elkaar gedeeld kon worden. Jo was een grote steun en een geweldige oma.

Het was die week een bijzondere week voor haar. Op dinsdagavond werd Jo gehuldigd voor haar inzet gedurende 40 jaar voor de Zonnebloem. Als blijk van waardering werd ze beloond met een mooie speld. Ze was zeer begaan met de medemens.

Zo is ze ook jaren bestuurslid geweest van het K.V.G., ze bezorgde de PM (eerst in het oosten later in het westen). Velen herinneren zich haar als mannequin bij Fauna Fashion, daar showde ze vele jaren met veel elan de kleding voor de wat grotere maten. Helaas was Jo er dit jaar niet meer bij.

Jo kwam na een gezellige koffie-ochtend thuis, voelde zich niet goed. Ze werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam. Daar heeft pastoor Eric van Teijlingen haar de sacramenten van de ziekenzalving toegediend, waarna Jo in het bijzijn van haar dierbaren in alle rust is overleden.

In de afscheidsviering droeg haar man Cor met eerbied de speld van Jo.

De lievelingsbloemen van Jo waren rozen. Pastoor Eric van Teijlingen gaf haar op het einde van de uitvaartdienst een roos met doornen, want zoals hij het zo mooi verwoordde: het leven is niet zonder doornen, soms kunnen ze pijn doen.

Die pijn is nu bij de achterblijvers, in het gemis van een sterke vrouw, moeder en oma.

*Ellie Hoek-Nooij*



## September

<p>Zondag 4 sept. 10.00 uur Caeciliakoor 23<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod</p> <p>Deurcollecte: Restauratie orgel</p>	<p>Arnold van Diepen Marie Groen-de Leeuw Jan Schoute Cees van Diepen Ria Meijer-Zuidinga Cas van 't Hoff Piet de Lange Bernard Floore Ouders Willems, ouders Martens Piet Heijne en overleden familieleden</p>
<p>Zondag 11 sept. 10.00 uur All Ages 24<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Startdienst</p> <p>Eucharistieviering Voorganger: Pater G. Noom</p> <p>Extra collecte: Caya Cama in Ecuador</p>	<p>Nico Witteveen Overl. familie Witteveen-Schavemaker Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos Maarten Schermer, Mien Schermer-Heijne Dominicus van der Pal, overleden familieleden Christa Ammeraal-Trittinger Mark Ammeraal Jaap en Carla de Vos Rie Floris-Grandiek Corrie Binken-Mak Gerard Heine Nico van Luit Piet Sombroek Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Dick Willems, Tiny Willems-Span Zegen over het bedrijf en de volgende generatie</p>
<p>Dinsdag 13 sept. 16.30 uur Torenerf Woord – Gebed en Tafel Voorganger: mevrouw Gre Floore</p>	
<p>Zondag 18 sept. 10.00 uur Caeciliakoor 25<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod</p> <p>Deurcollecte: onderhoud terrein en gebouwen</p>	<p>Jaardienst Pim van Tol Agaat van Tol-Konijn Harry Hanou Jaap Hoek Barend Blom Gré Floris-de Vries Jan Blom Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos Maria Versteegh Noby Warbout-Willems Kees Bentvelzen Jan Willem Steensma</p>
<p>Zondag 25 sept. 10.00 uur Caeciliakoor 26<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: DOP</p> <p>Deurcollecte: Afsluiting vredesweek</p>	<p>Nico van Diepen Dick Bakker Bauke Meijer Anna Catharina Willems-Martens Margaretha Lelieveld Annie Hooijschuur-Fleer Ouders Bentvelzen-Mijnen Nettie Sjouw-Peters Familie Hessels-Mandjes</p>
<p>Dinsdag 27sept. 16.30 uur Torenerf Woord –Gebed Voorganger: de heer Willem van den Berg</p>	

## Oktober

<p>Zondag 2 oktober 10.00 uur All Ages 27<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod</p> <p>Deurcollecte: PM</p>	<p>Jaardienst Jan Plas Cas van 't Hoff Piet de lange Bertus Grandiek Henk Walta Piet Sombroek Ouders Boerlage-Piet Jan en Gré Konijn- Boerlage Ben Schipper Ouders Willems, ouders Martens Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Ouders Hooijschuur, Jan en Tiny</p>
<p>Zondag 9 oktober 10.00 uur 28<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Oecumenische viering Nieuw Kerk</p> <p>Projectkoor o.l.v. Jacintha van Zwet</p>	<p>Arnold van Diepen Henk Betjes Annie Betjes-Butter Ouders Betjes-Randshuizen Bertus Betjes</p>
<p>Dinsdag 11 oktober 16.30 uur Torenerf Woord –Gebed Voorganger: de heer Cees Beumer</p>	
<p>Zondag 16 oktober 10.00 uur Caeciliakoор 29<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Eucharistieviering:</p> <p>Extra collecte: Missiezondag</p>	<p>Nico van Diepen Ouders van Schagen-Hofland en Nicolientje Ria Meijer-Zuidinga Dominicus van der Pal en overleden familieleden Piet Heijne en overleden familieleden Jaap en Carla de Vos Rie Floris Grandiek Corrie Binken-Mak Gerard Heine</p>
<p>Zondag 23 oktober 10.00 uur Caeciliakoор 30<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: Pastor R. Casalod</p> <p>Deurcollecte: Kosten verwarming</p>	<p>Jaardienst Dick Willems Tiny Willems-Span Dick Bakker Barend Blom Jaap Hoek Bauke Meijer Ouders Bentvelzen-Mijnen Nettie Sjouw-Peters Noby Warbout-Willems</p>
<p>Dinsdag 25 oktober 16.30 uur Torenerf Woord – Gebed en Tafel Voorganger: de heer Ben Commandeur</p>	
<p>Zondag 30 oktober 10.00 uur All Ages 31<sup>ste</sup> zondag door het jaar</p> <p>Woord- en communieviering Voorganger: DOP</p> <p>Deurcollecte: Restauratie orgel</p>	<p>Ouders Klos-Nielen Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Ouders van 't Ent-Duijn, Truus en Agaath Anna Catharina Willems-Martens Margaretha Lelieveld Annie Hooijschuur-Fleer</p>



Datum	Kosters	Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
4 sept.		Kirsten Vredevoort	T. Heine en T. de Best
11 sept		eigen lezers	L. Graas en G. Bijvoet
18 sept		Rob Berkhout	C. Korver en I. Korver
25 sept		Trees Walta	R. Noom en J. Vreeswijk
2 okt		Ton van Overbeek	A. Meijer en L. Konijn
9 okt	Oecomenische viering		
16 okt		Ellie Hoek	T. Fernandez en H. Dijkstra
23 okt		Piet Kramer	T. Heine en T. de Best
30 okt		Frans Hofstra	L. Graas en G. Bijvoet

**Kosters:** In verband met de vakantieperiode zal Paul Kramer (6427234) deze periode de kosters zelf tijdig informeren wanneer zij ingeroosterd staan.

**Lezers en lezeressen:** Bij verhindering graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Annelies van Rooijen (6424047)

## Bloemschiksters

9 sept	M. Hooijschuur en T. Heine (startdienst)
16 sept	T. v. Haaster en T. Koelemeijer
23 sept	A. v. Diepen en G. Meijer
30 sept	A. Oudejans en V. Plas
7 okt	Viering Nieuwe Kerk
14 okt	M. Hooijschuur en T. Heine
21 okt	T.v. Haaster en T. Koelemeijer
28 okt	A. v. Diepen en G. Meijer

## Kerkwerk(st)ers

### GROEP A

Do 8 sept  
13.30 uur  
Corrie Schavemaker  
Henny van Druten  
Tiny van Vliet  
Do 13 okt  
13.00 uur  
Cor Bijvoet  
Jan Selie  
Tineke Schuitemaker  
Ina van Kleef  
Tiny van Diepen

### GROEP C

Do 13 okt  
13.00 uur  
**Wessel Janmaat**  
Hannie Kuiper  
Ineke Hendriks  
Lies Graas  
Henk Floore  
Piet van Diepen  
Ben Commandeur

### GROEP B

Do. 13 okt  
13.00 uur  
**Frans Dijkstra**  
Hetty Dijkstra  
Suze Korver  
Erica Feenstra  
Niek Mak  
Theo Hooft  
Wil Keijer



## Weekend-autorijders

S.v.p. tijdig (adres)wijzigingen en opmerkingen doorgeven aan Eugène de Metter  
 telefoon 6423700, maar het liefst per email: edemetter@quicknet.nl

Mw. Alt (6423343) en mw. T. Meijer (6424630), beiden in hal Torenerf

Zo 04 sep	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 11 sep	Hr. E. de Metter	6423700
Zo 18 sep	Mw. B. van den Berk	6421417
Zo 25 sep	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 02 okt	Mw. B. van den Berk	6421417
Zo 09 okt	Hr. E. de Metter	6423700
Zo 16 okt	Mw. A. Oudejans	6423388
Zo 23 okt	Mw. B. van den Berk	6421417

Mw. F. Dudock (6421103), mw. B. Willems (6423281) en mw. Steensma-Heijne (6423338),  
 allen in hal Torenerf

Zo 04 sep	Hr. H. Beenen	6423458
Zo 11 sep	Hr. J. Duijn	6421581
Zo 18 sep	Hr. H.A.F. Meijer	6421521
Zo 25 sep	Hr. H. Beenen	6423458
Zo 02 okt	Hr. H. Kleij	6426702
Zo 09 okt	Hr. H.A.F. Meijer	6421521
Zo 16 okt	Hr. J. Duijn	6421581
Zo 23 okt	Hr. H. Kleij	6426702

mw. De Lange-Zijp, Ventjagersplein 35 (6424037), mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282  
 (flat, tel. 6421007) en mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144)

Zo 04 sep	Dhr. Th. van Putten	6421501
Zo 11 sep	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 18 sep	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 25 sep	Dhr. Th. van Putten	6421501
Zo 02 okt	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 09 okt	Mw. J. Vermeulen	6421573
Zo 16 okt	Mw. M. van Zanten	6424325
Zo 23 okt	Dhr. Th. van Putten	6421501

1 september 2016



## V R E D E

De wereld vraagt om vrede.  
 Het is een schreeuw die luid weerklinkt  
 en door de wolkenvelden  
 tot in de wijde hemel dringt.  
 De mensheid zucht vol angsten  
 en wie is het die uitkomst biedt,  
 de gramschap en vertwijf'ling  
 tot in de verste verten ziet?

Een kind roept om zijn moeder.  
 Zij werd door brutoot geweld gedood  
 en niemand was te vinden  
 die redding en bescherming bood.  
 De derde wereld huivert  
 en huilt om wat er komen gaat,  
 omdat het woord van vrede  
 niet in hun woordenlijstje staat.

En dicht in mijn nabijheid  
 vraagt ieder om verdraagzaamheid.  
 Bedreiging wordt een ziekte  
 waar menigeen intens door lijdt.  
 Werd alles niet veel mooier  
 als men de Heer tot voorbeeld nam,  
 die met geweldloosheid zich  
 als Vorst van 't hemelrijk benam?

Eerst als ik 't woordje 'vrede'  
 met vlamvend schrift diep in mij schrijf,  
 als 't leven Gods de kurk is  
 waarop geheel mijn wezen drijft,  
 bouw ik als ware christen  
 mee aan een wens die vurig leeft,  
 dat onverdeelde vrede  
 nog steeds de langste adem heeft!

*Frits Deubel*






---

**WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN**


---

**Jeugdkoor De Flierefluuters: Vacant**  
 Info: Karin Conijn-Korver, ☎ 6424977;  
 ✉: rolkaconijn@planet.nl

**Koor All Ages:**  
 ✉: allages@live.nl

**St Caeciliakoor:**  
 mw. Attie Heijne-van Klooster,  
 Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

**Maria Magdalenakoor:**  
 Mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,  
 Oosteinde 61; ☎ 6421324  
 mw. Attie Heijne-van Klooster,  
 Dorpsstraat 306, ☎ 6423976

**Kosters:**  
 dhr. Paul Kramer; ☎ 6427234

**Communiekatechese:**  
 mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,  
 ☎ 6423273,  
 ✉: kirsten.vredevoort@gmail.com

**Lezers:**  
 mw Annelies van Rooijen, ☎ 6424047

**Woorddienstgroep:**  
 dhr. Ben Commandeur;  
 Koningsvarenstraat 194; ☎ 6425356

**Stichting Evenementen Wormer:**  
 Secr. mw. Geerie Butter-Voorn  
 Oosteinde 98 ☎ 6423919

**Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):**  
 dhr. Nico Kenter ☎ 6423241

**Kerkwerken:**  
 mw. Corrie Schavemaker-Conijn,  
 Kollergang 2, ☎ 6424836

**Stuurgroep Vorming en toerusting:**  
 mw Liesbeth Patist-Dupon;  
 Roerdompstr 6; ☎ 6421111

**Parochie-administratie:**  
 mw. Corrie Schavemaker-Conijn,  
 Kollergang 2, ☎ 6424836

**Caritas:**  
 dhr. Gerard Schavemaker;  
 Kollergang 2, ☎ 6424836

**Seniorenbond KBO:**  
 dhr. Gerard Commandeur (secretaris),  
 Koningsvarenstraat 194; ☎ 6425356

**Zonnebloem:**  
 Dhr. Piet Jongh  
 Wollegrasstraat 27, ☎ 6425276

**Weekendautorijders:**  
 dhr. Eugène de Metter; ☎ 6423700

**Kookgroep 't Klepeltje**  
 mw. Leny Wagenaar  
 Mariastraat 26, ☎ 6703469

**Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara,**  
 secr. mw. Rie Rozemeijer-van Loo,  
 Waterzolder 32, ☎ 6423400